



Số 235

NỘI DUNG

- Thiên sứ báo tin cho Thánh Giuse 1
(Lm. Giuse Trần Anh Dũng)
- Sách lược của PT Cursillo 2
(Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh)
- Hoán cải trong khóa cursillo 4
(www.natl-cursillo.org)
- Nhất quán và đột ngột 5
(Doc Ngang)
- Chúa ơi ... 6
(thơ K7)
- Mùa dịch Covid 7
(KC)
- Tình Ngài đưa dẫn 8
(Trần Nguyễn Bình)
- Một chiều cuối năm 9
(Phuong Vy - K23)
- Mùa Giáng Sinh đó 10
(Trần Nguyễn Bình)
- Buông bỏ 11
(Trần Mộng Hương)
- Lạy Chúa con tin 12
(Anna Vũ thị Tuyết)
- Tạ ơn Ngài, cảm ơn nhau 12
(Trần Nguyễn Bình)

CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Lá thư Phong Trào

THIÊN SỨ BÁO TIN CHO THÁNH GIUSE

*LTS : Nhân dịp kết thúc Năm Gia đình Amoris Laetitia vào ngày 26-06/2022, thiết tưởng nên ôn lại đôi chút về Đấng được gọi là vị **Thánh bảo trợ gia đình**. Thử tìm học cách ứng xử của thánh Giuse trong việc đón nhận vai trò không đơn giản do Thiên Chúa giao phó. Tám gương mà có lẽ con người ngày nay hơn bao giờ hết cần phải noi theo.*

Suy niệm Tin Mừng Thánh Matthêu 1,18-24 : Ai là chủ đề chính của trình thuật : Chúa Giêsu ? Đức Maria ? Thánh Giuse ? Bí ẩn của trình thuật : Thánh Giuse tỏ ra công chính ở chỗ nào ? Nên đặt cho đoạn văn trên tiêu đề nào : "Việc thụ thai Đức Giêsu cách đồng trinh" hay "Thánh Giuse đứng trước mầu nhiệm nhập thể ?" Có thể so sánh Thánh Giuse và Thánh Gioan Tiê Hô theo nghĩa nào ? Đây là vai trò Thánh Giuse trong nhiệm cục cứu độ ?

Trong lúc Tin Mừng Luca trình bày việc truyền tin cho Đức Maria, thì Thánh sử Matthêu lại trình bày việc truyền tin cho Thánh Giuse và vì thế mọi viễn tượng đều thay đổi. Nơi Matthêu, Thánh Giuse, "con vua Đavit" (c.20b), kẻ đưa Đức Giêsu vào dòng dõi Đavit, là khuôn mặt chính yếu chứ không phải Đức Maria. Xem ra Thánh Giuse và Đức Maria sống tại Bêlem, vì hình như hai đấng trở về Nadarét theo một mạch khá đặc biệt nào đó. Trình thuật của Matthêu chất chứa cả một loạt hành động được truyền thực hiện từ trong giấc mơ... trong lúc Luca không kể một giấc mộng nào hết. Các chi tiết chính của trình thuật Matthêu xem ra được chọn lọc phù hợp và hoàn thành lời sấm ngôn.

Thánh sử Matthêu muốn chỉ về lời tiên tri "Chúa ở cùng chúng ta" của ngôn sứ Isaia : "Tất cả sự việc này xảy ra để lời Thiên Chúa qua miệng vị tiên tri được nên trọn : "Một Trinh Nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai mà họ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là : Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

"Giuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà" : sự "công chính" của Thánh Giuse hệ tại chỗ nào ? Vấn đề ở đây là "sự công chính tôn giáo", sự công chính đòi hỏi Thánh Giuse tôn trọng công trình Thiên Chúa nơi Đức Maria và cảm ông không được đoạt lấy công lao của một hành động thần linh : Thánh Giuse nghĩ rằng

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường huấn luyện và Ultreya

THL

11/09/2022– 09/10/2022 - 13/11/2022

Ultreya

25/09/2022 -23/10/2023 - 27/11/2022

*Cầu chúc quý anh chị
an mạnh và dồi dào ơn Chúa
trong suốt mùa hè 2022*

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

<http://cursillovnau.free.fr>

eMail : mduongn@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701

Fax. +33 (0) 156 802 268

SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO

Chú thích viết tắt : TNTT = Sách « Tư tưởng nền tảng của Phong trào Cursillo ».

I. KHÁI NIỆM VỀ SÁCH LƯỢC

Trong hoạt động của xã hội loài người về văn hóa, kinh tế, chính trị... đều cần có một sách lược để thực hiện, hầu mang lại hiệu quả tốt đẹp. Do đó, việc loan báo Tin Mừng của Phong trào Cursillo, một việc thật hệ trọng, nó chính là mục đích của Phong trào, cũng cần có sách lược để thực hiện. "Sách lược là một kế hoạch để thực hiện thành công một dự án hay một công trình." (Cẩm nang lãnh đạo trang 41).

II. SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO LÀ GÌ?

" Sách lược của Phong trào Cursillo là kế hoạch hành động toàn diện của Phong trào. Sách lược phải trung thành với đặc sủng, tâm tưởng (thức) và sử dụng đúng phương pháp để đạt được mục đích của Phong trào Cursillo". (Điều 113 TTNT 3).

III. SỰ LỰA CHỌN SÁCH LƯỢC CỦA VỊ SÁNG LẬP.

Vị sáng lập đã để tâm đến bốn giải pháp cần lựa chọn:

1. Phong trào Cursillo nên tạo ra nhiều cơ cấu Kitô Giáo;
2. Phong trào Cursillo nên làm việc trực tiếp để chuyển đổi các cơ cấu hiện đại;
3. Phong trào Cursillo nên chuyển đổi con người từng cá nhân;
4. Phong trào Cursillo nên chuyển đổi thành phần Kitô hữu, những người nam nữ đang có ảnh hưởng đến các cơ cấu trần thế. Mang những người Kitô hữu với khả năng tự nhiên quay về để Kitô hóa những cơ cấu có sẵn trong môi trường sinh sống của họ.

Ông Bonnin đã chọn giải pháp thứ 4 (Trích phần 4 trong Rollo 4 SÁCH LƯỢC khóa CDC).

IV. SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO BAO GỒM:

1. Sự lựa chọn cơ bản: (Sự lựa chọn của vị sáng lập như phần III)

Hoán cải con người để biến đổi môi trường.

mình không được quyền đem về nhà một kẻ mà Giavê đã dành riêng cho Ngài. Trước mầu nhiệm ấy, Thánh Giuse muốn rút lui và vì tế nhị đối với Thiên Chúa, ngài cẩn thận không muốn tiết lộ mầu nhiệm thần linh nơi Đức Maria. Thánh Giuse phản ứng như hết thảy mọi kẻ công chính trong Thánh Kinh trước việc Thiên Chúa can thiệp vào đời họ : Như Môsê cởi giày trước bụi gai rực cháy; như Isaia khiếp đảm trước sự xuất hiện của Vị Thiên Chúa ba lần thánh; như bà Elisabeth tự hỏi tại sao mình được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm ?

Một luận cứ xác nhận khác là chính lời thiên sứ (cc.20.21), nếu được hiểu đúng. Cách dịch chính xác nhất có lẽ như thế này : "Hỡi Giuse, con vua Đavít, chớ sợ đem Maria về nhà làm vợ, vì quả thật, thai sinh nơi bà là công trình của Thánh Thần, nhưng bà sẽ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu; vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi".

"Emmanuel", thánh sử Matthêu không cố ý nêu ra một tên mới của Đấng Thiên Sai, song chỉ muốn nói lên ý nghĩa của con người và của công cuộc Người thực hiện. Như vậy, qua Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ hiện diện giữa Dân Ngài để cứu vớt họ. Lời minh hứa long trọng của Chúa Kitô vinh hiển : "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (28,20), đánh dấu việc thể hiện hoàn toàn lời loan báo trên. Tin Mừng Matthêu mở đầu và kết thúc với ý tưởng : Thiên Chúa đã hiện diện tích cực với nhân loại trong Con Người Đức Giêsu.

Thánh Giuse im lặng, Thánh Kinh không ghi lại một lời nào của ngài, một kẻ dù sao cũng là con cháu vua Đavít và đã cho Đức Giêsu nên dòng dõi Đavít. Sự "công chính" của Thánh Giuse, chính là ý thức của Ngài về Thiên Chúa, là sự tôn trọng của ngài đối với mầu nhiệm và thánh ý Thiên Chúa. Thánh Giuse đã đón nhận Đức Giêsu Kitô hằng sống, vì Chúa đang thực sự sống động trong Giáo Hội; nhờ Giáo Hội mà Người tự thông ban cho chúng ta qua Thánh Kinh và Thánh Thể.

"Emmanuel" : Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sở dĩ Thiên Chúa ở với chúng ta, đó là để luôn luôn cứu chuộc chúng ta. Sự hiện diện của Người trong cuộc đời mỗi người chúng ta là nguồn bình an hoan lạc lớn lao nhất. Ngày nay, Đức Giêsu là "Emmanuel" đối với chúng ta hơn bao giờ hết, vì sau khi tử nạn và sống lại, Đức Giêsu đoàn hứa ở cùng nhân loại chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế.

Lm. Giuse Trần Anh Dũng

“Sự lựa chọn cơ bản sách lược của PT Cursillo là để hoá cải con người theo phương cách Kitô giáo, để họ là những người Kitô hữu biến đổi môi trường của họ” (điều 117 TTNT3).

2. Lựa chọn Phương pháp:

- Tiền Cursillo
- Khóa Ba Ngày
- Hậu Cursillo

3. Lựa chọn con người:

“Con người là trung tâm điểm hoạt động của PT Cursillo. Hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất giúp các cá nhân gặp gỡ Thiên Chúa và sống trọn vẹn với Ngài”. (119 TTNT3).

V CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SÁCH LƯỢC:

1. Bước đầu tiên: trồng cây vào ân sủng của Chúa. Cần thực hiện Palanca; cần sự hiền lành, khiêm nhường; cần học hỏi và lắng nghe; giả từ tự cao tự đại. (tóm lược điều 136 TTNT3)

2. Bước 2: Áp dụng phương pháp độc đáo riêng của Phong trào Cursillo (tóm lược điều 138 TTNT3)

a/. Tiền Cursillo, nghiên cứu môi trường, tìm tham dự viên, ưu tiên người xa cách...

b/. Khóa Cursillo, ba cuộc gặp gỡ: gặp gỡ chính mình; gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân.

c/. Hậu Cursillo: Hội nhóm thân hữu, Ultreya, Trường Lãnh Đạo...

Cần lựa chọn thái độ: Hân hoan loan báo Tin Mừng (Kerygma) Lời rao giảng ban đầu của các Tông Đồ trong cả ba giai đoạn của Phong trào.

Tóm lược quan trọng :

- Sách lược Phong trào Cursillo là kế hoạch hoá cải con người, để biến đổi môi trường (Phúc Âm hóa môi trường), hầu thực hiện được mục đích của Phong trào;

- Phương pháp ba giai đoạn (Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày, Hậu Cursillo), để thực hiện sách lược của Phong trào;

- Cơ cấu nhân sự (Văn Phòng Điều Hành, Ban Điều Hành, Trường Lãnh Đạo) để thực hiện phương pháp ba giai đoạn của Phong trào.

Vậy: Sách lược thực hiện mục đích Phong trào; Phương pháp thực hiện sách lược Phong trào; Cơ cấu nhân sự thực hiện Phương pháp của Phong trào.

Ghi chú:

1. Kerygma lời rao giảng ban đầu (Lm Carôlô H. Bjc Xá, Giám Đốc Đại chủng viện Á Thánh Quý Cản Thơ).

Sách Công vụ Tông Đồ, Thánh Phêrô giảng tại nhà ông

Co-nê-li-ô đã ghi lại: “Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, thì cũng được Người tiếp nhận...Đức Giêsu xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xúc dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thì ân giáng phúc đến đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong vùng dân Do Thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho người xuất hiện tỏ tường...Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng: phạm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội” (Cv 10, 34.37-43). “lời rao giảng này của thánh Phêrô được các nhà Thánh Kinh gọi là Kerygma, tức là bài giảng truyền giáo. Lần đầu tiên ngỏ lời với một nhóm thính giả mới, các tông đồ luôn giảng Kerygma. Mỗi Kerygma cho dù có khác nhau trong những chi tiết phụ, nhưng luôn gồm những yếu tố chính về Đức Giêsu:

a/. Tóm tắt cuộc sống trần thế của Đức Giêsu;

b/. Cái chết của Ngài;

c/. Việc Ngài sống lại;

d/. Kêu gọi tin vào Ngài để được cứu độ”,

(Lm Carôlô Hồ Bạc Xái, Giám Đốc Đại chủng viện Á Thánh Quý Cản Thơ).

2. Tân Phúc Âm hóa:

Tân Phúc Âm hóa theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là ở ba khía cạnh:

a/. Mới trong sự nhiệt tâm;

b/. Mới trong phương pháp;

c/. Mới trong cách diễn tả mà thôi...

Còn từ khi Chúa về trời, Giáo Hội của Chúa đã trải qua gần 2000 năm, nhưng nội dung rao giảng Tin Mừng đó vẫn không có gì thay đổi. Vì Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc độc nhất cho nhân loại, không có một Đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu.

3. Hân hoan loan báo Tin Mừng: “ Bất cứ hành động nào liên quan đến các phương pháp của PT Cursillo cần phải có tính hân hoan loan báo Tin Mừng. Phương pháp hân hoan loan báo Tin Mừng được duy trì trong ba giai đoạn:

a. Tin Mừng về Tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Kitô;

b. Khả năng tiếp nhận Tin Mừng;

c. Để sống chia sẻ và thông truyền cho tha nhân.” (126 TTNT3)

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh.

Hoán Cải Trong Khóa Cursillo

(Nguồn : <https://www.natl-cursillo.org>)

Sách *Cẩm Nang Lành Đạo Cursillo* nhắc nhở chúng ta rằng “ **mục đích căn bản của Hậu Cursillo là để mỗi cá nhân canh tân, thăng tiến và tiếp tục hoán cải, và nhờ đó có thể tiếp tục cải đổi các môi trường mà các cá nhân này có trách nhiệm, đặc biệt trong phạm vi gia đình, láng giềng, sở làm, các đoàn thể và hoàn cảnh thế tục khác của họ. Bởi vì các môi trường này được biến đổi từ bên trong, cho nên chúng ta phải hướng dẫn đưa các tân Cursillistas tới những môi trường thích hợp của họ** ” (CNLD, Ch. 11).

Cuộc hoán cải lần đầu tiên của chúng ta cảm nghiệm được trong Khóa Cursillo Cuối Tuần nhờ ba cuộc hội ngộ với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân phải được duy trì trong Ngày Thứ Tư của chúng ta. Giáo Hội xác quyết với mọi Kitô hữu rằng “ việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa ... đòi buộc phải có một thái độ căn bản để hoán cải và sửa chữa, để yêu thương và biết ơn, để cam kết tông đồ và dấn thân cho Chúa Kitô và công việc cứu chuộc của Chúa ” (Hướng Dẫn về Sùng Đạo và Phụng Vụ #166, 172)....

Phương Tiện Giúp Đạt Mức Độ Hoán Cải Sâu Sắc

LM Frank S. Salmani, trong tác phẩm “ *Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi* ” khuyên chúng ta nên sử dụng phương pháp Cursillo, “ Cái gì có thể giúp ta giữ được tiến trình hoán cải liên li, không ngừng ? Chắc chắn Hội Nhóm là một trợ lực hết sức hiệu nghiệm ”. Khi chúng ta cùng đến với nhau để họp nhóm hàng tuần, chúng ta cùng đến với các bạn hữu chia sẻ với chúng ta cũng những thách đố và những chán nản thất vọng như chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta không đơn độc trên đường lữ hành tôn giáo của chúng ta. Những cuộc gặp gỡ giữa người này người nọ với nhau chính là cách tạo nên một dây chuyền trợ giúp nhau để bảo đảm chúng ta khỏi đi chệch hướng. Ultreya cũng nhằm phục vụ cho mục đích ấy. Tôi luôn luôn phấn khởi mỗi khi thấy có người nào đó đến với Hội Ultreya mà họ đã không tham dự trong thời gian khá lâu. Người ấy biết Ultreya lúc nào cũng có và cảm thấy có Chúa Thánh Linh thôi thúc họ đến tham dự. Chúng ta thấy trong trường hợp này một cách đặc biệt là một cộng đồng Kitô hữu rộng lớn thật quan trọng như thế nào. Nếu không có Ultreya thì chúng ta sẽ đi đâu để tìm sự khích lệ và nâng đỡ ? (Môn Đệ Chúa Sai Đi * Ch. XVI).

Trong bài suy niệm nói trên trong tập sách “*Lời Chúa Giữa Chúng Ta*” tác giả trích dẫn “*Ba cách thức hoán cải sâu sắc*” như sau : “ Lý tưởng nhất là tất cả những điều chúng ta quyết định theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và các giáo huấn của Thánh Kinh và Giáo Hội. Trong thực tế, có những lúc khi quá trình đi đến quyết định thật đơn giản và dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, vào những lúc khác, các vấn đề phức tạp hơn, và những quyết định không rõ ràng như giữa đen và trắng. Chúng ta không thể biết chắc chắn điều gì là sự lựa chọn đúng. Sau đó, lại có những thời điểm khác khi xu hướng riêng của chúng ta nổi lên chống đối Chúa Thánh Thần, và chúng ta cố ý hành động do tính ích kỷ của chúng ta và đối lập với Chúa Thánh Thần. [...]”

Làm Thế Nào Hoán Cải Sâu Sắc Hơn

Tất cả những thí dụ từ Thánh Kinh đều hấp dẫn, nhưng làm thế nào chúng ta có thể tăng cường cuộc hoán cải ban đầu của chúng ta ? Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy cuộc hoán cải liên li của chúng ta ? Bước đầu tiên là sự công nhận. Chúa Thánh Thần muốn dạy chúng ta làm thế nào để nhận biết các khía cạnh tích cực của cuộc sống và hành vi của chúng ta để chúng ta có thể củng cố chúng. Đồng thời, Chúa Thánh Thần muốn giúp chúng ta nhận ra các yếu tố tiêu cực và cách thức những điều tiêu cực này làm chúng ta xa cách Chúa Giêsu (Gioan 16 : 8-11).

Đôi khi Chúa Thánh Thần sẽ chỉ riêng cho chúng ta những gì cần phải thay đổi. Điều đó có thể xảy ra trong Thánh Lễ, trong khi cầu nguyện, hoặc trong khi chúng ta đọc Thánh Kinh. Nhưng cũng có thể xảy ra vào buổi sáng sớm khi chúng ta thức dậy hoặc trong quá trình cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có những lần Chúa sử dụng người khác giúp chúng ta, và những lần khi ở trong một tình huống nào đó Chúa sẽ mở mắt chúng ta.

Bất kể Chúa Thánh Thần chọn cách nào để đánh động chúng ta, việc hoán cải liên li có cơ may xảy ra khi chúng ta biết nhìn lại đằng sau và cố gắng nhận ra lý do tại sao chúng ta làm những gì chúng ta đang làm hoặc tại sao chúng ta đã làm những gì chúng ta vừa mới làm, cho vấn đề đó. Hoàn cảnh nào khiến chúng ta phải hành động trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, và hoàn cảnh nào khiến chúng ta phải hành động chống lại Chúa Giêsu ?

Khi nhìn thấy hành vi tốt của bạn, hãy cảm ơn Chúa Giêsu và thực hiện các biện pháp để củng cố hành vi này. Nếu bạn nhìn thấy một cái gì đó tiêu cực mà cần phải được đổi phỏ, hãy xin Chúa Giêsu ban cho ân sủng để giải quyết và tìm được một số biện pháp thực tiễn để có thể nhỏ chúng tận gốc rễ ra khỏi cuộc sống của bạn.

Cuối cùng, hãy nắm chắc việc bảo vệ tương lai của bạn. Hãy nhớ rằng Sa-tan luôn luôn “rào quanh tìm mỗi căn xé” (1 Phêrô 5:8), tìm cách để thuyết phục chúng ta ngưng kiểm tra hành vi của chúng ta, hoặc tệ hơn, cố gắng thuyết phục chúng ta để cho những điều tiêu cực trở lại cuộc sống chúng ta. Chính vì lý do này mà chúng ta xin Thiên Chúa Cha cho chúng ta lương thực hằng ngày, xin chớ để chúng ta sa chước cám dỗ, và xin cứu chúng ta khỏi sự dữ [...]

Kết Luận

Bí quyết để cho Phong Trào Cursillo có hiệu quả chắc chắn là : Phong Trào đề xướng một phương cách luôn luôn canh tân để hoán cải những Kitô Hữu có được ảnh hưởng tự nhiên nơi môi trường của họ và liên kết với nhau trong những cộng đồng nồng cốt, sống trong sự kết hợp với nhau và với Chúa Kitô. Bằng cách thức này, họ sống mẫu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa Cha, được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, họ xây dựng Giáo Hội và thi hành sứ mạng phục vụ trần thế của Chúa Kitô, hoàn toàn cống hiến cho công cuộc giải phóng” (TTNT #690).

Thế là đã hơn 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Nhưng những diễn biến chung quanh dịch bệnh Covid-19 nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục làm con người đảo điên. Hầu hết mọi quốc gia từ Âu – Mỹ đến Á – Phi – Úc đều vẫn mò mẫm phương kế cho tình cảnh riêng. Tôi lắng nghe, quan sát tình cảnh những nước Tây Âu, nơi đang sinh sống, rồi đến quê hương Việt Nam, nơi bạn bè cũng như người thân vẫn thường xuyên liên lạc, và nhận ra một điều : con người dường như vẫn bị tù hãm trong lối suy đoán tán loạn về những gì đang xảy ra dù việc đã khởi đầu cách đây hơn 2 năm.

Thuở đầu người ta cho rằng đó chỉ là một cơn bệnh xoàng như cảm cúm nên chẳng hề coi nặng căn bệnh này. Họ tin tưởng vào khả năng đối phó của nền y học tân tiến cũng như hệ thống y tế phát triển. Rồi khi những hình ảnh, thông tin từ Trung Quốc được chuyển qua, sau đó những bệnh nhân ngày càng nhiều hơn, người ta bình rồi chết trong sự bó tay của các bác sĩ và nhân viên y tế. Đột ngột quá, không biết phải phản ứng cho thích hợp, con người lại chuyển sang lo lắng cực độ. Dường như mất đi sự tỉnh táo trong việc chuẩn bị đối phó cơn dịch, người ta kéo nhau vào các chợ chộp giựt mọi thứ hàng hóa mà họ cho là cần thiết, là chính yếu. Lại nhất là tính “đột ngột” ấy vẫn còn nguyên sau 2 năm, sau đã bốn năm “đột sống” lây nhiễm cộng đồng.

Tôi tự hỏi những gì nằm trong danh sách “chính yếu”, thế nào là “đột ngột bất ngờ” ở thời thông tin Internet rộng rãi trên toàn thế giới. Nếu người công giáo cần phải nhất quán với niềm tin của chính mình, thì nên có ứng xử ra sao.

Ngay từ đợt phong tỏa đầu tiên tại Pháp và nhiều nước châu Âu, các chính phủ đã yêu cầu không tụ tập, chỉ ra ngoài nếu có lí do cần thiết như việc mua “nhu yếu phẩm” hoặc những dịch vụ không thể thiếu. Hội đồng giám mục Pháp đã có lời cảnh tỉnh, cần hiểu rõ cái “không thể thiếu”. Nếu sự “đột ngột” làm mọi người cần phải giãn cách, không thể tụ họp dâng thánh lễ trong nhà thờ thì ít ra người công giáo vẫn nên

chú ý coi phần tâm linh chính là “nhu yếu phẩm”.

Nhất quán và Đột ngột

Thế nhưng xác định đó là chính yếu xem ra không phải là chuyện đơn giản. Bình thường đi lễ vì vui có bạn có bè, vì thói quen,...

Nay không bạn không bè việc ca tụng ngợi khen Chúa không còn vẻ nhộn nhịp bên ngoài. Vậy bên trong ta có giữ cho mình một tâm tình thoải mái, an vui hay chỉ là dự thánh lễ qua loa qua màn hình trực tuyến cho xong lệ. Tôi nhận ra có một cuộc tranh đấu nội tâm xuất hiện. Trong quãng thời gian phải “xem” lễ truyền hình, thực tình khó khăn lắm tôi mới đặt tâm đôi chút vào giáo huấn, vào ý thức các thánh thông công, và chính yếu hơn là vào cuộc khổ nạn và phục sinh đang diễn ra trước mắt.

Tôi trộm nghĩ đến 1 câu có trong phần kinh sáng của sách Chi Nam : “không có thánh lễ, làm sao giáo dân sống nổi. Và không có giáo dân, sao thánh lễ có thể được trường tồn...”. Một sự phân định rõ ràng hàm chứa trong đó. Chính là tính nhất quán của niềm tin công giáo, vì “Sống” Thánh Lễ vì Thánh Lễ là một hành động của Thiên Chúa cho phép chúng ta được dự phần vào cuộc Thương Khó, Cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô – không phải như những khán giả hay nhà quan sát, nhưng như những người tham dự thực thụ. (ĐGm Xavier Echevarria).

Rồi luật giãn cách cũng bớt gắt, các nhà thờ được mở lại đón tiếp giáo dân, nhưng rất nhiều người vẫn lo lắng không dám đến. Sự sợ hãi dường như trở thành rào cản, có khi là cơ để việc hiệp dâng lễ chung chưa là “nhu yếu phẩm”. Một số người công giáo thoạt đầu còn tỏ ra bất bình trước việc cho phép các nhà thờ tổ chức thánh lễ có giáo dân, phần thì cho đó là sự bất cần, phần khác đánh giá là không cần thiết. Đành rằng một vài hiện tượng không hay đã xảy ra : nhà thờ quá đông và không giữ khoảng cách, hoặc quá chủ quan, hoặc vì vô tình do phỏng đoán sai lượng giáo dân, không ít người công giáo vẫn lo lắng những diễn biến “đột ngột” đến độ cho rằng đến nhà thờ dự thánh lễ không phải là việc chính yếu, lắm khi xếp vào phần phụ thuộc.

Phải chăng nỗi lo, nỗi sợ đang che mất phần tâm linh chính yếu.

Nghĩ thế, tôi tự động viên bản thân và các con cố gắng đến với thánh lễ nhà thờ khi có thể, dĩ nhiên luôn cẩn thận tôn trọng những qui tắc về sinh và giãn cách. Đừng để dải băng nhẹ vì mục tiêu chính là giữ cho mình sự nhất quán với Đức Tin – Cây – Mến, đó là những nhu yếu phẩm của mọi kitô hữu.

Tháng sáu năm 2021, tình cờ đọc được thư của ĐTGM Gai Gòn gửi cho các phó tế sắp được lãnh sứ vụ linh mục, tôi thấy ĐC Nguyễn Năng viết : “Gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu !” . Việc tổ chức ăn mừng linh đình như ta thường thấy đúng là phần phụ thuộc. Việc cầu nguyện và đặt tay của Giám mục và các linh mục trong lễ truyền chức như một phép màu ân sủng chuyển biến tức khắc các phó tế thành linh mục với ơn gọi mới, sứ vụ mới. Cũng như bao nhiêu linh mục trước đây từng chịu chức “chui”, chẳng rùm beng rước đón mà rất kín đáo chỉ vài người biết. Điều chính yếu đúng là ân sủng. Ân sủng đó đã làm cho các vị ấy sống ơn gọi của mình cách tốt đẹp qua bao năm tháng cực kì gian nan.

Trở lại việc cầu nguyện trong cơn dịch, ngay từ đầu nhiều nơi, nhiều người cùng xin Chúa giúp con người mau tìm ra thuốc và phương pháp đối phó với cơn bệnh Covid-19. Nhiều Hội đồng Giám mục cũng đề ra lời kinh theo ý đó. Khi vac-xin được các chính phủ đưa ra sử dụng, với các hướng dẫn y tế cẩn trọng và thông tin cập nhật về các biến chứng có thể, nhiều người mừng nhưng cũng không ít người phản đối, đôi khi lên tiếng đe dọa những cơ sở chính quyền và hành hung nhân viên y tế. Có phải chỉ vì sự mất tin tưởng giữa người và người, giữa công dân và các chính phủ, giữa dân thường và y giới ? Hay chỉ vì cái tôi quá lớn nơi từng cá nhân trở thành rào cản mọi suy luận về qui tắc sống chung, bỏ mặc chiều kích tha nhân, chiều kích ơn trợ giúp. Tôi nhận ra các mâu thuẫn trong xã hội đạt đến mức độ thật đáng sợ. Chỉ mong rằng niềm tin của tôi đừng bị quá nhiều mâu thuẫn chi phối. Để khi tôi xin Chúa “[...] soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương

thuốc chữa trị dịch bệnh,[...]” thì tôi luôn ý thức lời kinh :

“Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.”

Chính Thầy Giêsu từng lên tiếng cảnh giác các môn đệ : “Tinh thần thì mau mắn, nhưng xác thịt lại yếu đuối” (Mc 14, 37b – 38). Thân xác, lí lẽ con người vốn dễ bị xoay hướng đổi chiều vì sự “đột ngột bất ngờ” của các biến cố chung quanh. Nếu tâm linh có đủ sự nhất quán thì tôi nghĩ rằng con người vẫn phân biệt rõ điều chính yếu và điều phụ thuộc, giữ được quân bình và nhờ đó có được một cuộc sống an lành hạnh phúc. Vậy tôi phải cố rèn luyện sự nhất quán của niềm tin kitô nơi chính mình. Không dễ nhưng phải làm và làm cách liên lí.

Chút suy tư đột ngột về cơn đại dịch...

Đọc Ngang



Chúa ơi con khẩn một lời
Thoát cơn đại dịch, thế thời an vui.
Trần gian đã lấm ngậm ngùi,
Chia xa, mất mát, khôn nguôi đau buồn.
Nhưng Tình Ngài vẫn mãi luôn
Là vàng nhật nguyệt, suối nguồn thánh ân.
Xin cho con biết ân cần,
Sống chan hòa với tha nhân khổ sầu.
Dẫu mai này lạc về đâu,
Không quên ân sủng đậm sâu kiếp người.

(Cuối năm 2021 - K7)

CHUYỆN MÙA COVID

Chỉ còn hơn hơn hai tuần nữa tới Tết dương lịch; con chuột sẽ chạy trốn thật nhanh vào hang để con trâu lững thững đi tới. Thời an vui ,lúc chưa bị dịch bệnh hoành hành, thời gian này là lúc các gia đình sửa soạn đón Xuân .Dù không khí Tết không rộn rịp bằng quê nhà, ở đây là quê hương thứ hai, nơi đã mở cửa cho tôi nương nấu hơn bốn mươi năm qua, hương Tết vẫn bao trùm chúng ta với bánh chưng bánh tét, dưa hành, kẹo mứt, hoa mai hoa đào,... không thiếu thứ gì !

Nhưng đây là mùa Xuân thứ hai mà mọi người phải sống chung với con virus Covid-19, nhớ lại thời gian này năm trước, chúng ta tuy sợ nhưng không ai ngờ thảm hoạ đã lây lan , làm cho bao nhiêu người ra đi trong đau đớn, cô đơn , và gây ra thật nhiều thảm cảnh như bây giờ. Tôi còn nhớ khoảng tháng ba năm ngoái, lúc xứ Pháp ban hành lệnh cách ly lần đầu tiên,xem trên truyền hình, mỗi lần sau mục tin tức thấy họ thông báo địa chỉ của cơ quan bảo vệ những người phụ nữ bị chồng hành hung, tôi ngạc nhiên hết sức và nói với anh nhà « Gần chết hết đến nơi mà còn đánh vợ nữa , thật là phi ni lô đĩa (finir l'eau dire : hết nước nói , dịch nôm na không có trong tự điển), mấy ông không biết điều ». Anh lờm tôi bèn như dao chặt heo quay rồi nói :« Mấy bà cứ nói dai như kẹo kéo, chuyện bé xé ra to làm mấy ông chịu hết nổi ,chứ các ông đâu muốn đánh vợ, dù đánh bằng một cành hoa hồng !» À há , lại chuyện xưa lặp lại, lỗi tại bà Eva đưa trái táo cho ông Adam để các bà trở thành người mang tội « nhiều chuyện »...

Người ta kể chuyện thời Covid có lắm thứ lạ lùng : người người không được ra ngoài đi làm, đến trường đi học, sinh hoạt các tầng lớp trong xã hội phải hạn chế. Vì cách ly không ra khỏi nhà,mọi người già trẻ phải tiếp cận nhau gần 12 tiếng một ngày, dài quá, tù túng quá, nên người ta có lúc hết chịu đựng nổi nhau, vợ chồng con cái, anh chị em dễ trở nên bần gắt, gây gổ, có lúc đưa đến ẩu đả. Từ đó tôi mới nhận ra được một sự thật là giữa con người với con người, chúng ta ít chịu nhẫn nhục, nhường nhịn nhau để sống chung hòa bình; may thay bên cạnh những thảm kịch,tôi được nghe qua một vài mẩu chuyện của những gia đình có người bị vướng Covid , sau khi khỏi bệnh đã làm hoà với nhau, tha thứ bỏ qua những hiểu lầm gây chia rẽ nhiều năm. Khi một bà chị ở nhà thương đang chống chọi với Covid, người chồng đi làm xa vì dịch bệnh không về được, cô em gái động lòng tới săn sóc ba cháu nhỏ. Từ lâu nay hai chị em vì một chuyện hiểu lầm làm mối thân tình giữa hai người lợt lạt không nói chuyện với nhau nữa. Cô em đã

tới chăm lo, săn sóc các cháu như mẹ ruột. Khi bà chị khỏi bệnh về đến nhà, hai chị em đã ôm nhau khóc như mưa : người chị vui mừng còn được sống sau cơn bệnh, gặp lại những đứa con khoẻ mạnh sung sướng thấy mẹ về, và nhất là bà tìm lại được người em gái vì tình thương yêu đã thay mình nuôi cháu. Phần cô em , gặp lại chị sau cơn bệnh , hình dáng hốc hác tiêu tụy của chị làm cô chợt nhận ra mình đã đối xử không đúng, và nỗi sợ mất chị mạnh hơn tự ái cô chắt chũa trong thời gian qua, cô cảm nhận những tình cảm sâu đậm trở lại, mới mẻ ,yêu thương chị như lúc hai người quần quýt khi xưa... Rồi còn những tình cảm của cha mẹ, vợ chồng cũng được hòa giải, tìm lại niềm tin yêu trong lúc người thân đang bị covid hành hạ, hay sau khi đã « thoát cơn mê ».

Gia đình Cursillo cũng không tránh khỏi những khó khăn của thời Covid , bị cách ly không thể sinh hoạt tập thể, chúng tôi tìm thấy nhau qua những buổi họp on-line. Dù có căng thẳng xen một chút lo âu vì dịch bệnh, nhưng khi hình ảnh các anh chị em hiện trên màn hình là chúng tôi tíu tít chào hỏi nhau, mừng rỡ , đúng là « tay bắt mặt mừng », chỉ tiếc là không nắm được tay nhau. Rồi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, hay chia sẻ chuyện ngày-thứ-tu với nhau. Có các anh chị cursillistas đã bị virus Covid hỏi thăm, nay đã qua cầu nên truyền lại kinh nghiệm cho chúng tôi. Thú thật , khi được nghe các anh chị kể lại những diễn tiến của cơn bịnh , tôi đã toát mồ hôi vì sợ, tài thuật lại chuyện đau của anh T. và chị M. quá sống động và hình như làm cho tôi cũng đang bị...nghey thờ.

Tôi đã tìm được sự phấn khởi và niềm vui qua những buổi họp nhóm như trên, dĩ nhiên là không thể sánh với một buổi họp thực thụ được, nhưng thực sự nếu không thấy các anh chị em, dù chỉ là ảnh ảo, tôi cũng sẽ cảm thấy buồn và thiếu thốn .Không biết con virus này còn kéo dài đến bao giờ, sáu tháng, tám tháng, một năm ? Bao giờ ? Trong lúc đợi chờ cơn dịch qua đi, chúng tôi chỉ còn cách thấy nhau qua màn hình on-line để cảm nhận mình mạnh mẽ hơn vì được nâng đỡ, qua sức mạnh của sự kết hợp trong lời cầu nguyện.

Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài gìn giữ gia đình tôi, trong nhóm cũng có những người bạn đã ra đi, nhưng trong lúc này TÔI VẪN CÓ gia đình Cursillo cùng các anh chị em để được nhìn thấy và nghe nhau, với tôi đó một hạnh phúc to lớn. Tôi vẫn mang hy vọng một ngày khi tất cả chúng ta có thuốc chích ngừa, rồi con virus Covid sẽ bị đẩy lui , để cuộc sống của cả nhân loại được ổn định như ngày trước./ .

(KC)

Một chiều cuối năm

Hôm nay giữa mùa đông, trời âm đạm và khá lạnh nhưng tôi đã sống một kinh nghiệm thật vui và ấm cúng.

Như mọi năm cha sở ở đây (một ngoại ô Paris) đi làm lễ Nô-en cho năm nhà dưỡng lão của vùng cha phụ trách vào những ngày cận lễ Giáng Sinh. Cha rủ tôi đi cùng và tôi hăng hái tháp tùng « phái đoàn » tí hon của cha.

Đến nơi chúng tôi được nhân viên nhà dưỡng lão đón tiếp rất tử tế. Sau khi kê khai lý lịch đầy đủ, chúng tôi được dẫn vào một phòng khách tiết được dành cho buổi lễ chiều nay. Phòng đã đầy ắp những vị « khách mời » đang chờ đợi mừng Chúa Giáng Sinh. Tôi rảo mắt quanh phòng vừa chấp tay chào mọi người và để ý thấy có vài vị đang ngủ ngời thật dễ thương (có lẽ là giờ ngủ trưa của họ). Phòng được trang hoàng đơn sơ rất đẹp mắt nhắc nhở chúng ta đang sống trong mùa vọng đợi chờ Con Chúa đến thế gian. Các bậc lão thành này ngoài đợi chờ Chúa giáng sinh chắc hẳn cũng có mong đợi một lần viếng thăm của thân nhân ? Cách nào đó, hôm nay coi như chúng tôi là « thân nhân » của họ.

Sau những lời chào hỏi ân cần đến cử tọa, cha đặt một hang đá nhỏ mà chúng tôi mang đến tặng và bắt đầu cử hành thánh lễ.

Cuối lễ cha đề nghị hát nhiều bài hát giáng sinh xưa mà mọi người đều biết. Tự nhiên, tôi thấy nhiều ông bà ngời bật dậy và hát theo rất vui vẻ. Mắt họ sáng lên, chắc trong trí nhớ mong manh còn lại của họ chợt bừng lên những kỷ niệm của

những thánh lễ nô en thời thơ ấu hay những lần đưa con đi lễ đêm ?

Sau đến là phát quà : một tấm thiệp với những lời chúc và một cái nến màu - vẽ và làm bằng tay - do các em hướng đạo nhỏ làm đặc biệt gởi cho các ông bà già mà các em nhớ đến. Nhưng các em không thể đến cùng dâng lễ vì bệnh Covid-



19 không cho phép. Chúng tôi không thể tặng chocolat hay kẹo bánh trong cơn dịch oái ăm này nhưng họ được các nhân viên mang ra những tách chocolat nóng để cùng liên hoan.

Chúng tôi chia tay, bồi hồi trong niềm vui ngắn ngủi nhưng chắc chắn còn để lại dư âm sâu xa trong lòng mỗi người, hẹn tái ngộ trong một ngày gần đây.

Ngồi ôn lại những khuôn mặt của những người bạn mới quen này, tôi nghĩ đến những người già thân thương, quen biết như mẹ, cô cậu, dì tôi, các bác trong Phong Trào Cursillo hay tại giáo xứ và cầu xin cho mọi người nhận được Bình An của Chúa Hải Đồng.

Nô en 2021-Phuong Vy (K23)



Mùa Giáng Sinh đó

‘Bài thánh ca buồn’ nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng gửi tâm tư vào một Mùa Giáng Sinh chia cách : “ Bài thánh ca đó còn nhớ không em ? Noel năm nào chúng mình có nhau ...” Hẳn đây phải là một Mùa Giáng Sinh mà tác giả trải nghiệm tâm tư buồn của một “ Noel ” thiếu vắng sum họp. Không khí ấm nồng, an bình của mái ấm thân yêu độ Giáng Sinh về ngày nào ; hôm nay, với tác giả chỉ còn là kỷ niệm của một “ Noel năm nào chúng mình có nhau ”. Bốn mươi hai năm trước, cũng độ Noel về tôi vừa đặt chân lên hải đảo Pulau-Bidong, Mã Lai. Con tàu nhỏ bé sau những ngày đêm lên đênh trên Thái Bình Dương mênh mông trong bão tố đã đưa tôi tới bờ hải đảo chiều Giáng Sinh về, nên cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc đã đặt cho nó cái tên thật gọi nhớ của “ Mùa Giáng Sinh Đó ” : VT 2412. (Vũng Tàu 24 tháng 12)

Noel hải đảo làm gì có “ Áo trắng em bay như cánh thiên thần ...”

Mà bao quanh bởi những tà áo toại tả vương vương nổi buồn tha hương ; cũng chẳng thấy đâu

“Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân”, mà đó đây là giọt sầu trên những khuôn mặt dằng đầy nhớ nhung ; nhớ “ Tà áo trắng em bay...”, nhớ những hình hài xưa tìm về hôm nay giữa một Mùa Noel biệt xứ, nhớ nét quê nồng ấm, thanh bình ngày đó độ Giáng Sinh về.

Thái Bình Dương bát ngát, là một “ giãn cách ” như vô tận giữa tôi với quê hương, gia đình,

với những người gắn bó với cả cuộc đời tôi ! Noel đó, với tôi, chẳng hề có “ Long lanh sao trời thêm đẹp đôi mắt ” mà chỉ choáng ngợp âm u, bởi chính trong tôi chỉ còn lại khung trời cô lẻ !

Không còn nghe thấy “ Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối ” mà là tiếng sóng biển vỗ vào bờ ngân những nhịp buồn và rất vô tư như chính biển cả. Ngồi trên ghềnh đá, một mình thơ thẩn nghe tiếng sóng vỗ, khung trời Noel chốn cũ tràn về ! “ Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn ”.

Hôm nay, đã bước vào Mùa Noel thứ bốn mươi hai. Hơn bốn thập niên rời biển đảo ; không còn bị “ giãn cách ” bởi Thái Bình Dương như Mùa Noel năm nào, Nhưng lại là chia cắt “ Cách Ly ” của một mùa Noel giữa đại dịch còn trầm buồn hơn cả mùa Noel ngày đó.

Âu châu đang chìm trong cơn đại dịch chưa từng có. Số người lâm bệnh ngày một tăng, và không ít nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi giữa độ Noel về ! Không khí sum họp nồng ấm của “



Mùa Giáng Sinh Đó ” chỉ còn trong kỷ niệm. Sinh hoạt nơi nơi ngày một khép lại với mong ước giảm thiểu lây lan. Gia đình nhỏ bé của tôi cũng không là ngoại lệ.

Chiều qua, nhìn hình ảnh các cháu đang

chăng đèn, treo sao chuẩn bị cho Mùa Noel sum họp nơi quê nhà chuyển gửi tới tôi qua online, tôi không khỏi nhớ về “ Noel năm nào chúng mình có nhau ”. Từng nét cũ, từng người thân, từng tiếng chuông ngân vang trong đêm Noel năm nào trên quê yêu, chốn cũ tìm về trong ký ức, vọng về ngập nhưng nhớ.



Hải đảo Pulau-Bidong – Mã-lai

Cả Mùa Vọng là thời gian của Đợi Chờ, của Ước Mơ. Ước mơ, khao khát như chính tâm tình bài ca quen thuộc từng vang lên trong suốt Mùa Vọng :

“ Trời cao hãy đổ sương xuống ...”

Tôi vẫn mãi mơ ước Noel này là mùa “ Cách Ly ” cuối cùng, và được thấy lại “

Mùa Giáng Sinh Ấy cùng gia đình, cùng mọi người tôi mến thương nắm tay, góp phím nhạc lòng tấu lên bài ca Giáng Sinh trong thanh bình giữa khung trời thân yêu không còn xa vắng, “ Cách ly ”.

Để có một “ Mùa Giáng Sinh “ ân sủng, bình an của Chúa Giáng Sinh mang tới, mà không còn là Giáng Sinh với khúc nhạc “ Bài Thánh Ca Buồn “ vọng về trong tiệc buổi. Tiệc buổi “ Mùa Giáng Sinh Đó ” như còn đang âm vọng trong tôi mãi tới phút này, mãi tới hôm nay. Tôi thầm thì trao gửi tâm tư tới Chúa :

*Chúa ơi ! ở lại với chúng con
Để mùa ly biệt sẽ chẳng còn
Nhưng Mùa No-el tràn mái ấm
Khúc hát đêm đông lại véo von :
Thánh thót ngân vang tình cứu độ
Dấu đời tình bạc, chẳng vương tròn
No-el, tình Ngài luôn vẫn thế
Tựa biển mênh mông, ngất núi non*

Giáng Sinh 1979-2021

Trần nguyên Bình

CẦU NGUYỆN

Thời gian qua, dù bản tin của chúng ta không thể ra đều đặn, những thông tin về anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn cũng như người đã bước qua đời sống ngày thứ năm vẫn được chia sẻ cho nhau qua điện thư.

Nay ban điều hành PT xin ghi tóm những tin phân ưu để chúng ta cùng nhắc nhớ nhau cầu nguyện thêm.

- ◆ *Cursillista Schenker LÊ PHƯỚC TẤN (khóa 35), chồng của cursillista Madeleine Lê Thị Kim Hạnh (K.19), đã qua đời ngày 19-11-2021.*
- ◆ *Linh mục GIOAN NGUYỄN HỒNG PHÁP, tạ thế lúc 14h40 chúa nhật 17 tháng 10 năm 2021. Hưởng thọ 63 tuổi, 27 năm linh mục.*
- ◆ *Cụ Pierre Nguyễn, thân phụ của cursillista Emmanuelle Đào Lan Đài (K.9), đã được Chúa gọi về ngày 09/01/ 2022 tại Nouméa - Nouvelle Calédonie, hưởng thọ 90 tuổi.*
- ◆ *Cụ bà Anna Phạm Thị Gọn, thân mẫu của cursillista Pierre Vũ Trung Thủy #K.30 (vợ là cursillista Lâm Thị Ngọc Phượng #K.15), đã tạ thế ngày 13-01-2022 tại Việt Nam. Hưởng thọ 94 tuổi*
- ◆ *Bà Anna Trương Thị Truyền, chị ruột Sơ Elisabeth Nhàn đã qua đời ngày 05-01-2022 tại Long Khánh. Hưởng thọ 88 tuổi.*
- ◆ *Bà Catherine Phan Trân Châu, thân mẫu cursillista Phan Thanh Sơn (vợ là cursillista Kim Anh) đã an nghỉ ngày 01-01-2022 tại Bordeaux, Pháp. Hưởng thọ 96 tuổi.*
- ◆ *Ông Giuse Đỗ Đức Thuận, em trai của Sr Anne-Marie Đỗ Thị Lan (K.38), đã qua đời ngày 16-05-2022 tại Hoa Kỳ. Hưởng thọ 69 tuổi.*
- ◆ *Ông Anton Nguyễn Văn Hiếu, anh của cursillista Nguyễn Quang Trung (K.30), đã qua đời ngày 07 tháng 05 năm 2022 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 70 tuổi.*

Hôm ấy ở trường huấn luyện chúng tôi học hỏi và chia sẻ với nhau về đề tài :

“ *Trải nghiệm buông bỏ* ”

Buông bỏ cái gì ?

Tại sao chúng ta phải buông bỏ ?

Khi được Chúa Giêsu mời gọi đi theo Ngài, các môn đệ lập tức bỏ ngay công việc mình đang sinh sống để đi theo Chúa. Ngày nay đã là Kitô hữu, muốn theo Chúa chúng ta phải từ bỏ con đường, lối sống cũ của mình. Từ bỏ những gì không phải là sự thật, không phải như lời Chúa dạy. Thánh Phaolô nói :

"Anh em được gọi để hưởng tự do, nhưng đừng lợi dụng tự do để sống theo xác thịt"

Buông bỏ còn có nghĩa là tha thứ. Có một anh chia sẻ rằng : "Tôi buông thì dễ nhưng bỏ rất khó".

Có nghĩa là tha thứ cho người đã xúc phạm mình thì dễ lắm nhưng khi gặp lại vẫn nhớ điều người ta đã làm mình khó chịu. Vì thế đi theo Chúa Giêsu là một "hành trình buông bỏ liên tục". Thiên Chúa phải được đặt lên trên hết mọi lựa chọn. Buông bỏ những gì không phải là Giêsu, cũng như những gì không hợp với tinh thần của Tin mừng.

Còn người không có gì để buông bỏ thì sao ?

Nhớ lại khi mới qua Pháp một mình lên Paris làm việc. Đêm Giáng sinh xa gia đình, người thân, đi lễ đêm về trong căn phòng trọ tận lầu 7 không có thang máy. Vừa ăn miếng bánh cũ vừa nghe bài " Đêm Thánh vô cùng " vọng lại từ căn nhà nào đó. Lòng tôi dạt dào niềm cảm xúc. Vì yêu thương nhân loại mà Ngôi Hai phải từ bỏ thân phận một vì Thiên Chúa, xuống thế làm người, sinh ra trong hang Bê Lem lạnh lẽo để cứu chuộc muôn dân. Xin cảm tạ tình thương và sự khiêm hạ của một vì Thiên Chúa. Xin cho con biết bắt chước Ngài để loan báo Tin mừng ơn cứu độ cho người xung quanh qua đời sống chứng nhân của mình ■

Trần Mộng Hương

CẦU NGUYỆN (tt)

- ♦ Sơ Agathe Trần Ngọc Hoa qua đời tại Bỉ, thánh lễ an táng ngày 24-06-2022.
- ♦ Cursillista Marie Nguyễn Thị Hồ (K.4) đã được Chúa gọi về ngày 27-04-2022 tại Pháp quốc, hưởng thọ 86 tuổi.
- ♦ Cursillista Anna Nguyễn Thị Phương Anh (K.6), sau một thời gian dài can đảm và phó thác chống chọi với cơn bạo bệnh, đã được Chúa gọi về ngày 21-04-2022 tại Bỉ, hưởng thọ 88 tuổi.
- ♦ Cù Giuse Nguyễn Văn Hồ, thân phụ cursillista Phaolô Nguyễn Quang Tân (K10), đã được Chúa gọi về ngày 21-04-2022 tại Pháp, hưởng thọ 97 tuổi.
- ♦ Cursillista Marie-Paule Bùi Thị Ninh (K.13) đã tạ thế hôm 21-04-2022. Hưởng thọ 89 tuổi.
- ♦ Ông Marie-Joseph Phạm Công Sừu, con trai của cursillista Marie-Thérèse Phạm Công Sừu, từ trần ngày 03-03-2022 tại Pháp,
- ♦ Ông cố Dominico Trần Đình Ruật, thân phụ cha linh hướng Dominik Trần Mạnh Nam (Bonn - Đức Quốc) đã được Chúa gọi về ngày 08-04-2022 tại thành phố Bonn, Đức quốc. Hưởng thọ 91 tuổi.
- ♦ Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Dật, thân mẫu của cha Giuse Trần Anh Dũng, linh hướng PT Cursillo Âu Châu, đã được Chúa gọi về hôm 13-03-2022 tại Sài Gòn, Hưởng thọ 95 tuổi.
- ♦ Cù Phêrô Nguyễn Văn Định, thân phụ của cursillista Claire Nguyễn Thị Ánh Sáng (K.29 * Pháp), đã được Chúa gọi về ngày 09.03.2022 tại Pháp quốc. Hưởng thọ 97 tuổi.

Nhờ lời cầu bầu của thánh cả Giuse và Mẹ Maria, nguyện Thiên Chúa của Lòng Thương Xót rộng tay đón linh hồn những người thân của chúng ta vào hưởng phúc Nước Trời.

Lạy Chúa con TIN

Tôi là người mới theo đạo nên giáo lý tôi chưa hiểu biết nhiều, sau khóa 34 tôi được sống trong 3 ngày đầy ân sủng, buổi tối nhập khóa, sau bao giây phút bỡ ngỡ, xa lạ, tôi đã được các anh chị trợ tá thổi luồng gió mới ân cần, thân mật, cởi mở tiếp đón, như một luồng gió mát cho tôi hòa nhập được với môi trường mới tĩnh tâm.

Sau bài chào của chị khóa trưởng là giờ tĩnh tâm, các bài suy niệm và ánh mắt Chúa như đang nhìn tôi ; quá khứ hiện về, quay lại cuộc sống của những ngày bon chen, ngược xuôi lo cơm áo gạo tiền ...Biết bao lầm lỡ, thiếu sót tôi cúi đầu ăn năn xót xa xin Chúa xót thương, chữa lành nhờ bí tích hòa giải, tôi trở nên nhẹ nhàng, xin dâng Chúa tâm tình tạ ơn.

Các bài học trong 3 ngày tôi chưa đón nhận hết, và chung qui tôi chỉ nhớ ngày thứ tư phải thường xuyên sống với cái kiềng 3 chân đó là học đạo, sùng đạo và hành đạo.

Vì chưa quen đọc Phúc Âm, tôi chỉ thích nghe các bài giảng của các cha và tham dự thánh lễ trên Youtube, trong gần 2 năm vì dịch bệnh cách ly, tôi cầu nguyện qua kinh Mân Côi và lần chuỗi lòng Thương Xót Chúa. Tôi xác tín niềm tin, trong những thử thách, gian truân Chúa Giêsu luôn hiện diện và chữa lành ; bởi Chúa đã nói Ngài là Sự Sống, là Đường là Sự Thật, nên tôi hết sức cậy trông và tín thác vào Ngài ; tôi không chích vac-xin, không uống thuốc và chỉ cầu xin phó thác. Có ai còn nghi ngờ xin mời đến với tôi, chúng ta hiệp thông cầu nguyện, vì Chúa nói ở đâu có hai ba người cầu nguyện thì có Chúa, bởi vậy tôi luôn thích hội nhóm và chia sẻ Lời Chúa.

Lạy Chúa, đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước ? Dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ con (TV.21)

Anna Vũ thị Tuyết

JOURNAL

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

Tạ ơn Ngài, cám ơn nhau

*Biết nói gì đây hơn lời CẢM TẠ
Ân tình Ngài từng vực bước con đi
Dẫu tình con luôn trăm bề lầm lỗi
Chúa vẫn yêu thương dìu con bước tới
Giữa dòng đời ngàn trôi nổi, gió sương
Chẳng thiếu lúc con xiêu ngã giữa đường
Bàn tay Cha ,, Nối dài ,, nâng con dậy
Đường con đi không cô quạnh lẻ loi
Anh chị em con : tình Trời gắn bó
Dẫu đường trần con đi : là quán trọ
Màu ân tình biến đổi sắc trần gian
Hương Đức Ái wóp đổi ngọn gió ngàn
Ru chân con hân hoan đời nhân chứng
Nguyện ngày còn trọn vẹn với yêu thương.*

*Tạ tình Thầy,
cám ơn “ Gia Đình Cursillo”
và mọi bàn tay nâng vực.*

Trần nguyên Bình