



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Số 231

NỘI DUNG

- Lá thư Phong trào 1
- Tâm tình biết ơn (Phương Vy) 3
- Sự song lại (LHN) 4
- Hồn Thánh Thể (Cecilia Lê Thị Thu Thủy) 5
- Đất sét (XB) 6
- Hồn Thánh Thể quỳ vào cuộc sống.. (Phan Thị Hương) 7
- Chia sẻ lời Chúa (Xuân Bích - Elisabeth Nguyễn) 9
- Bâng khuâng (Trần nguyên Bình) 10



SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường huấn luyện và Ultreya

Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi sinh hoạt tụ tập không thể tổ chức. Ban điều hành sẽ có thông báo chính thức khi có thể.

Cầu chúc quý anh chị
mùa Giáng Sinh an lành

và

một năm mới 2021 đầy hi vọng

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
<http://cursillovnau.free.fr>
eMail : mduongn@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
Fax. +33 (0) 156 802 268

Lá thư Phong Trào

THIÊN SỨ BÁO TIN CHO THÁNH GIUSE

Suy niệm Tin Mừng Thánh Matthêu 1,18-24 : Ai là chủ đề chính của trình thuật : Chúa Giêsu ? Đức Maria ? Thánh Giuse ? Bí ẩn của trình thuật : Thánh Giuse tỏ ra công chính ở chỗ nào ? Nên đặt cho đoạn văn trên tiêu đề nào : "Việc thụ thai Đức Giêsu cách đồng trinh" hay "Thánh Giuse đứng trước mâu nhiệm nhập thể ?" Có thể so sánh Thánh Giuse và Thánh Gioan Tiêi Hô theo nghĩa nào ? Đây là vai trò Thánh Giuse trong nhiệm cục cứu độ ?

Trong lúc Tin Mừng Luca trình bày việc truyền tin cho Đức Maria, thì Thánh sử Mathêu lại trình bày việc truyền tin cho Thánh Giuse và vì thế mọi viễn tượng đều thay đổi. Nơi Mathêu, Thánh Giuse, "con vua Đavit" (c.20b), kẻ đưa Đức Giêsu vào dòng dõi Đavit, là khuôn mặt chính yếu chứ không phải Đức Maria. Xem ra Thánh Giuse và Đức Maria sống tại Bêlem, vì hình như hai đấng trở về Nadarét theo một mạc khải đặc biệt nào đó. Trình thuật của Mathêu chất chứa cả một loạt hành động được truyền thực hiện từ trong giấc mơ... trong lúc Luca không kể một giấc mộng nào hết. Các chi tiết chính của trình thuật Mathêu xem ra được chọn lọc phù hợp và hoàn thành lời sấm ngôn.

Thánh sử Mathêu muốn chỉ về lời tiên tri "Chúa ở cùng chúng ta" của ngôn sứ Isaia : "Tất cả sự việc này xảy ra để lời Thiên Chúa qua miệng vị tiên tri được nên trọn : "Một Trinh Nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai mà họ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là : Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

"Giuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà" : sự "công chính" của Thánh Giuse hệ tại chỗ nào ? Vấn đề ở đây là "sự công chính tôn giáo", sự công chính đòi hỏi Thánh Giuse tôn trọng công trình Thiên Chúa nơi Đức Maria và cảm ông không được đoạt lấy công lao của một hành động thần linh : Thánh Giuse nghĩ rằng mình không được quyền đem về nhà một kẻ mà Giavê đã dành riêng cho Ngài. Trước mâu nhiệm ấy, Thánh Giuse muốn rút lui và vì tế nhị đối với Thiên Chúa, ngài cẩn thận không muốn tiết lộ mâu nhiệm thần linh nơi Đức Maria. Thánh Giuse phản ứng như hết thảy mọi kẻ công chính trong Thánh Kinh trước việc Thiên Chúa can thiệp vào

đòi họ : Như Môsê cởi giày trước bụi gai rực cháy; như Isaia khiếp đảm trước sự xuất hiện của Vị Thiên Chúa ba lần thánh; như bà Elisabeth tự hỏi tại sao mình được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm ?

Một luận cứ xác nhận khác là chính lời thiên sứ (cc.20.21), nếu được hiểu đúng. Cách dịch chính xác nhất có lẽ như thế này : "Hỡi Giuse, con vua Đavít, chớ sợ đem Maria về nhà làm vợ, vì quả thật, thai sinh nơi bà là công trình của Thánh Thần, nhưng bà sẽ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu; vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi".

"Emmanuel", thánh sử Matthêu không cố ý nêu ra một tên mới của Đấng Thiên Sai, song chỉ muốn nói lên ý nghĩa của con người và của công cuộc Người thực hiện. Như vậy, qua Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ hiện diện giữa Dân Ngài để cứu vớt họ. Lời minh hứa long trọng của Chúa Kitô vinh hiển : "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (28,20), đánh dấu việc thể hiện hoàn toàn lời loan báo trên. Tin Mừng Mathêu mở đầu và kết thúc với ý tưởng : Thiên Chúa đã hiện diện tích cực với nhân loại trong Con Người Đức Giêsu.

Thánh Giuse im lặng, Thánh Kinh không ghi lại một lời nào của ngài, một kẻ dù sao cũng là con cháu vua Đavít và đã cho Đức Giêsu nên dòng dõi Đavít. Sự "công chính" của Thánh Giuse, chính là ý thức của Ngài về Thiên Chúa, là sự tôn trọng của ngài đối với mầu nhiệm và thánh ý Thiên Chúa. Thánh Giuse đã đón nhận Đức Giêsu Kitô hằng sống, vì Chúa đang thực sự sống động trong Giáo Hội; nhờ Giáo Hội mà Người tự thông ban cho chúng ta qua Thánh Kinh và Thánh Thể.

"Emmanuel" : Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sở dĩ Thiên Chúa ở với chúng ta, đó là để luôn luôn cứu chuộc chúng ta. Sự hiện diện của Người trong cuộc đời mỗi người chúng ta là nguồn bình an hoan lạc lớn lao nhất. Ngày nay, Đức Giêsu là "Emmanuel" đối với chúng ta hơn bao giờ hết, vì sau khi tử nạn và sống lại, Đức Giêsu đoan hứa ở cùng nhân loại chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế.

Lm. Giuse Trần Anh Dũng

EMMANUEL

Kính chúc Quý Cha Linh Hưởng,
 Quý Sơ, Quý Thầy, Quý Anh Chị
 Cursillistas cùng Gia Quyển một
 mùa Giáng Sinh tràn đầy thánh
 ân và bình an của Chúa Giê-su
 Hài Đồng và một Năm Mới 2021
 dồi dào sức khỏe, vui tươi, hạnh
 phúc.

T.M. Liên Nhóm Cursillo Đức
 Giacôbê Bùi Quang Dũng



Xin Chúa ban cho quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em và mọi người thân yêu vui hưởng mùa Giáng Sinh an bình thánh thiện, năm mới khỏe mạnh cả hồn xác, tràn đầy hạnh phúc trong Chúa Hài đồng và Mẹ Maria.

*Cảm ơn Mẹ Maria đã XIN VẮNG ngày ấy, cho chúng ta ngày nay được vui hưởng ơn Cứu Độ. Chúng ta cũng chúc nhau luôn biết XIN VẮNG trong mọi cánh, sống với Tin*Yêu*Phó Thác, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 này.*

Xin Thiên Chúa luôn ở cùng mỗi người chúng ta và hoạt động qua chúng ta để đem tình yêu, bình an và niềm vui đến cho muôn người !

**De Colores,
 Liên Nhóm Vương Quốc Bì**



TÂM TÌNH BIẾT ƠN

Sống giữa thời đại « Cô Vít » hôm nay, tâm lý chung có khuynh hướng nghiêng về sợ hãi, lo lắng, buồn bã, bi quan để đưa đến xung đột với đồng nghiệp hay giao tế khác, trong hay ngoài gia đình. Một số nhà tâm lý học đã lên tiếng cảnh giác chính phủ về ảnh hưởng đang lan rộng trong xã hội và trở nên một cuộc khủng hoảng thứ ba, sau khủng hoảng y tế và khủng hoảng kinh tế vì thất nghiệp, và việc đóng cửa các cửa tiệm thương mại. Ngay cả các thanh niên, thiếu nữ ở tuổi hồn nhiên, vô tư, ham vui và năng động cũng trở nên trầm cảm vì không thể đến đại học mà chỉ có thể cô đơn theo chương trình học qua mạng internet. Thiếu sự giao tiếp với thầy, cô, bạn học, thiếu sinh hoạt thể thao, âm nhạc, văn hóa, v.v làm họ mất hết niềm vui ; cộng thêm nhiều bạn trẻ hoặc đã chọn hoặc vì bắt buộc phải độc lập về kinh tế đối với cha mẹ bằng cách đi làm thêm để trả tiền phòng, tiền ăn...nay không còn có việc làm vì không ai muốn đành phải làm một chuyện mà họ không bao giờ tưởng là xếp hàng nhận một bữa ăn miễn phí cho sinh viên. Họ hoang mang tự hỏi tương lai là gì ?

Nhưng trước những thảm cảnh này lại xuất hiện một lối nhìn thật khác biệt với những phân tích, đề nghị cư xử thật phần khởi và đầy hy vọng. Rebecca Shankland, giáo sư về tâm lý, nói về «tâm tình biết ơn». Bà nói đây là một sự cảm nhận, khi người ta ý thức mình đã hưởng được một quà tặng, một sự giúp đỡ nào đó của ai đó, thậm chí của thiên nhiên hay của cuộc đời nói chung. Sự biết ơn nảy nở trong lòng và đem đến một cảm giác « ấm cúng » lan ra trong thân thể, một sự ngạc nhiên hòa với ngưỡng mộ mà người ta thấy cần phải chia sẻ, khác với chỉ một lời cảm ơn lịch sự tối thiểu, ngoài ra nó còn có tác dụng như chống lại stress... Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy những buồn, vui, khủng hoảng hay bình an của mình cũng có tác dụng gây chuyền đến những người chung quanh dù chỉ vô tình. Những khó khăn gặp phải trong cuộc sống - dù do hoàn cảnh xã hội gây ra hay do chính phủ quyết định giới hạn, cấm đoán - có thể đưa đến bực bội, khổ sở, tình cảnh bất công vì những dự án bị gián đoạn hay sụp đổ. Từ đó sinh ra nổi loạn, tức tối, chán nản và bao nhiêu thứ nữa.

Để thoát ra khỏi vòng vây nguy hiểm của những chán chường, đau thương này, tôi thấy quay lại với « tâm tình

biết ơn » là cái phao để không những không bị chìm sâu xuống biển chết mà còn là phương tiện để tiếp tục vươn tới tương lai và mục đích của đời mình. Chỉ có tâm tình biết ơn mới đem lại niềm vui sâu đậm. Mỗi sự việc trong quá khứ đã xảy đến cho tôi - mỗi nụ cười đã gặp, mỗi ngày vui đã cùng sống với nhau, mỗi món quà đã nhận, mỗi lần đã cùng chia sẻ một bữa ăn ngon vui, rộn ràng, những lần thưởng thức tách cà phê thơm ngọt ngào với mẩu bánh ngọt tuyệt ngon, gọi lại cho tôi bao nhiêu là hạnh phúc mà tôi không đời nào quên.

Mỗi ngày tôi chỉ cần để ra một vài phút hồi tưởng những kỷ niệm đó đủ đem lại thú vị, sức mạnh và nhiệt huyết để tiến tới tương lai, trong sự đợi chờ ngày đại dịch cô-vít đi vào quá khứ với các loại vắc xin đầy hứa hẹn, cho chúng ta sớm có ngày sum vầy trong hân hoan ; và chúng ta sẽ trân quý từng giây phút hội ngộ. Cảm ơn tất cả các bạn của tôi, các chú, bác, anh chị em cursilista mà Thiên Chúa đã đặt để trên bước đường đời của tôi. Tạ ơn Chúa về tất cả những Hồng Ân của Chúa qua những tình bạn mà Chúa cho con nắm lấy.

Mến chúc các bạn một mùa Vọng đầy tâm tình Tạ Ơn và mùa Giáng Sinh sắp tới tràn đầy Hy Vọng và Niềm Vui, Bình An của Chúa Hải Đồng. Xin cho tiếng chuông Giáng Sinh và những tiếng hát của các mục đồng vẫn vang mãi trong lòng chúng ta.

Mùa Vọng 2020- Phương Vy



Kính mến chào quý cha và anh chị em.

Trước hết con xin phép quý cha cho con gọi chung là quý bạn,

Xin chia sẻ với quý bạn để cảm tạ Chúa và cảm ơn quý bạn đã cầu nguyện cho tôi có một trải nghiệm tích cực sau 6 tháng biết mình

bị ung thư tuyến tụy, được giải phẫu và đang nhận

hóa trị. Thưa quý bạn, đã là

loài thọ tạo, ngoài Đức Mẹ ra, ai

chẳng phải chết; và ít người, khi nghĩ về cái chết của mình, không khỏi lo lắng, thậm chí sợ hãi? Nhưng tất cả là hồng ân!

Thật vậy, cách đây hơn 20 năm, linh hồn tôi đã nhờ một hiện sủng đặc biệt cùng với nỗ lực hành đạo của vài anh chị em Cursillista Paris từng làm cho đời sống siêu nhiên của tôi được tái sinh sau nhiều năm. Nay Chúa lại cho thể xác tôi tạm thoát giai đoạn cuối cơn ác bệnh. Tháng 4/2020 vừa qua, tôi được bác sĩ xác nhận sau kết quả MRI, bị ung thư tuyến tụy. Lập tức hình ảnh hai anh bạn thân Cursillista và nhiều bệnh nhân của tôi đã ra đi nhanh chóng vì bệnh này, sau không đầy 3 tháng chống trả với đau đớn và thân xác tiêu tụy, hiện ra rõ ràng làm cho tôi ý thức những thử thách có thể sắp đến. Hốt hoảng, lo âu, thất vọng ... chiếm hữu lấy tôi ngày đêm: rồi gia đình đang tựa vào mình sẽ ra sao đây? Trước kia, là bác sĩ, mình đã đồng hành với biết bao bệnh nhân lúc cuối đời khi họ phải chịu những đau đớn, diễn biến cuối cùng của bệnh ung thư, nay, đến phiên mình, ai sẽ đồng hành với mình đây? Và nhất là sau khi chết, trước mặt Chúa, mình sẽ trình diện linh hồn tội lỗi mình ra sao v.v...?

May thay, nhờ ơn Chúa, lâu nay hành trang « Ba Chân Kiềng » tôi tích lũy như cái vốn đức tin tiêm tiến mang lại cho mình sự bình tâm. Nói đến cái vốn, chạnh nhớ đến hai môn đệ trên đường Emmau, sau khi Thầy chết trên thập giá, cũng lo âu, thất vọng bỏ về quê đến nỗi không nhận ra Thầy Phục Sinh. Nhưng khi nhìn Thầy bẻ bánh, cái vốn được Thầy dạy những lúc gần Ngài, hai ông nhận ra Thầy và tức tốc quay về với anh em. Xin anh chị em

cùng tôi cảm tạ Thầy Chí Thánh dạy chúng ta luôn sống sốt sắng Ngày Thứ Tư Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo trong Phong Trào. Dần dần những ý tưởng tiêu cực được giảm bớt đi nhiều, thay vào đó là những suy nghĩ tích cực hơn, chiếm hữu tâm

hồn và lối sống của tôi. Tất cả có lẽ

bắt đầu bằng Bí Tích Hòa Giải

sốt sắng với một cha linh

hướng Phong Trào, kể

cả xưng lại những tội xa xưa,

cùng với Bí Tích Xức Dầu nhận

được. Mặc cho những cơn đau dài dài hậu phẫu thuật, những phản ứng phụ khó chịu bởi hóa trị, tôi sung sướng tận hưởng những giây phút, những giờ, những ngày khỏe lại cho dù ngắn ngủi và còn hồi tưởng lại 76 năm qua những ơn lành mình nhận trong quá khứ mà không ý thức đúng mức để cảm tạ Chúa. Có lẽ đó là cái « tội vì những điều thiếu sót » trong Kinh Ăn Năn Tội tôi thường đọc không suy nghĩ!

Quý bạn thân mến, mỗi khi quý bạn cảm thấy tinh thần sáng khoái như khi được rước Thánh Thể, hay sau khi được giải tội; những bữa cơm ngon do người thân nấu, những lúc gia đình sum vầy, những lúc gặp bạn thân tình trong Nhóm thân hữu, hay chỉ những lúc thể xác không đau đớn, khó chịu gì v.v... **xin đề nghị quý bạn thử ý thức hơn** để tận hưởng hầu cảm tạ Chúa. Và mỗi lần đọc kinh làm việc đền tội sau Bí Tích Hòa Giải, suy gẫm những ơn lành suốt đời mình để chúng ta cảm tạ Chúa. Bạn chắc chắn sẽ cũng như tôi, cảm thấy một chút hạnh phúc hơn, một chút xứng đáng hơn với Chúa đang ngự trong chúng ta và một chút ý thức hơn được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa đã xuống thế sống với một tâm hồn nghèo khó, chịu nạn chịu khổ đến chết nhục nhã đau đớn trên thập giá, hầu chiến thắng sự chết cho chúng ta.

Đức Giêsu liền phán : « Chính Thầy là sự sống lại, và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, thì sẽ không bao giờ chết. (Ga 11,25-26a).

Ernest LHN (K.16) ■

Suốt thời gian bị cách ly không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, cũng là thời gian tôi đã lục lọi trong tâm hồn mình, gom góp lại những kinh nghiệm cùng sống với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cuộc đời của tôi từ trước đến nay. Thật là mầu nhiệm ! Tôi có dịp có thêm những quãng lặng với Chúa trong tâm tình xin Ngài soi sáng cho tôi nhớ lại hết những ngày sống của tôi trong từng giai đoạn cuộc đời. Chúng như những thước phim quay chậm lại, để từ trong đó, tôi chọn, rút ra những tâm tình, những nhận thức về sự hiện diện của Chúa bên tôi, trong tôi và cùng tôi sống mỗi ngày như thế nào.

Đã bao lần tôi rước Chúa vào lòng, nhưng khi ra khỏi nhà thờ là tôi lại để Ngài ở lại; có khi mang Ngài về nhà theo tôi nhưng lại để quên Ngài cô đơn trong một nơi thật kín mà chính mình không còn biết Ngài ở đâu nữa. Tôi rước Chúa, nhưng chưa ý thức được sự quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc được rước Chúa. Tôi tham dự thánh lễ như người đến bữa ăn thì ngồi vào bàn ăn thế thôi, như một cái máy theo thói quen, hoặc đến nhà thờ vì những mục đích gặp bạn bè, diện đẹp... Nhưng dường như Chúa mời gọi tôi đến với Ngài từ những hấp dẫn trần tục ấy, rồi dần dà Ngài mới « ra tay » tóm lấy tôi về với Ngài. Qua những lần rước lễ cách vô tư, máy móc, Chúa Thánh Thần vẫn ở trong tôi cho dù tôi không nhận biết. Ngài mở lòng trí cho tôi, thi thoảng nhận ra niềm vui, sự an bình khi tham dự thánh lễ. Rồi Chúa Thánh Thần trong tôi dẫn dắt tôi đến gần Chúa hơn qua các khóa Magis, đọc sách thiêng liêng, các bài giảng, suy niệm hằng ngày. Tôi dần dà thấy mình có nhu cầu gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, dâng ngày sống cho Chúa; được Chúa mở trí cho biết thế nào là sống kết hiệp với Chúa trong từng giây phút trong ngày sống: lúc thức dậy, trên đường đi làm, trong lúc làm

Hồn Thánh Thể



việc, những vui buồn trong ngày, rồi những quyết định, những suy nghĩ cùng Chúa.

Có một lần, tôi cùng làm việc với một đồng nghiệp nổi tiếng là khó chịu, và chính tôi đã nhiều lần đung độ « toé lửa » với bà ấy. Hôm đó, bà ấy không khỏe trong người, vì lòng thương, tôi quan tâm chăm sóc cho bà. Từ đó trở đi chúng tôi gần gũi tâm sự và hiểu nhau hơn, quý mến và nhường nhịn nhau trong công việc. Bây giờ không những bà tốt với tôi, nhưng cũng bớt khó chịu với người khác khi tôi nói đỡ cho họ. Tôi chợt nhận ra, Chúa tạo cơ hội cho tôi thấy điều tốt lành khi người ta biết quên giận hờn mà đi bước trước trong các mối tương quan. Từ sự việc này, lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc và cảm nhận Chúa đang bên tôi, hướng dẫn hành động của tôi. Tôi thì thầm nói với Chúa lời cảm tạ. Trong thâm tâm, tôi được thúc bách muốn sống yêu thương, cảm thông và muốn làm những việc có thể đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người cho dù tôi phải chịu phần thiệt thòi. Như vậy, đời sống thiêng liêng của tôi như là một vòng tròn tuần hoàn với Chúa và trong Chúa, như lời thánh Edith Stein OCD : “ Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta chuẩn bị cho Bí Tích Thánh Thể. Trong Bí Tích Thánh Thể chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống thường ngày. Qua đó Thánh Thể và cuộc sống hằng ngày của chúng ta hoà quyện lại và trở nên lời tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi ”. Lạy Chúa, xin cho hồn Thánh Thể trong con luôn dồi dào đến độ có thể hoà quyện vào cuộc sống thường nhật của con, cho con cảm nếm được hạnh phúc Thiên Đàng ngay khi còn ở trần gian này, và được cùng chung chia sẻ niềm hạnh phúc này với tha nhân, những người con gặp gỡ, những người sống quanh con.

(Cecilia Lê Thị Thu Thủy)

Đất Sét



« Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng : “ Người hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho người nghe lời Ta”. Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : “Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các người, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao ? Sấm ngôn của Đức Chúa. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các người ở trong tay Ta cũng như vậy. (Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a, 18, 1-6)

Đọc đoạn này nhiều lần, hai chữ đất sét đã làm cho con suy nghĩ rất nhiều. Con người nguyên thủy là từ bụi cát được Thiên Chúa hà hơi Thần Khí vào thành người. Chúa cho con người có tâm hồn, khôn ngoan, có cảm xúc hơn con vật. Đất sét là một loại đất đặc biệt hơn những loại đất khác, nó mịn màng, nó kết dính, nên thợ gốm sử dụng để làm nên những đồ vật sử dụng trong nhà. Thiên Chúa sử dụng tất cả mọi người cho chương trình của Chúa, mỗi người dưới tay Chúa là một tác phẩm tuyệt hảo và Ngài cũng chọn riêng những người để Ngài tạo nên những tác phẩm khác nhau mà Chúa muốn như người thợ gốm. Con như đất sét Ngài chọn, ở trong tay Ngài con như đất sét trong tay người thợ gốm, con sẽ mềm nhũn, mềm mại trong bày tay khéo léo của Ngài, không chống trả, nghi ngờ, « cứng đầu » nữa. Con học sống phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, tập sống giản dị, đơn sơ, nhưng đầy lòng biết ơn, luôn bình an không than van, và nỉ non với Chúa mỗi khi có chuyện gì không vừa ý, Tóm lại, con đã biết sống lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào sự chở che của Thiên Chúa, Đấng luôn ấp ủ con tháng ngày. Lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra chúng con. (Isaia 64,7)

Những lúc con đã dám « đối nghịch » với Chúa, Ngài kiên nhẫn xóa con đi và làm con mới lại qua những cắt tĩa của Ngài, mà con được

nhận ra sau những năm bệnh trầm cảm. Lúc thì Chúa gửi người này đến phê bình, người kia đến chỉ dẫn, lúc thì Chúa gửi những biến cố rất « khó chịu » đến cho con, con tạ ơn Chúa qua những vấp ngã, Chúa luôn thương yêu nhẫn nại ban thêm ân sủng Chúa cho con, để con không ngồi đó ăn vạ, mà can đảm đứng dậy tiếp tục hành trình để được té tiếp cho đến một ngày, con được ngồi dưới chân Chúa như bà Thánh Maria là cuộc hành trình con đến bến.

Lạy Chúa, con biết Ngài luôn yêu thương và dõi theo con từng bước, dò xét con và Ngài biết rất rõ con là ai. Ngài biết cả khi con được cắt tĩa đau đớn như thế nào, vì bình gốm phải được nung trong lửa đỏ để được bền bỉ không dễ vỡ, cũng có lúc Ngài nung nấu con như vậy đó, nung đỏ đốt cháy hết những kiêu ngạo, tự mãn của con, đốt luôn những mơ mộng mất thời giờ, những yếu đuối, làm biếng, nản lòng. Ngài nung nấu con theo từng giai đoạn, theo từng cảm xúc và sức chịu đựng của con một cách thật tài tình. Con xin Chúa cho con là một cái bình hoa đẹp vì con rất mê thích hoa, là bình hoa con sẽ được thưởng thức những cánh hoa hồng tươi đẹp mùi hương thơm nhẹ nhàng cắm trong đó... Con xin theo Thánh ý Ngài, con tin con sẽ là một tác phẩm sống động có tâm hồn và hình dạng rất giống dung mạo của Chúa Giêsu Kitô con Cha yêu dấu. Xin theo ý Cha mà thôi, ý Cha là tuyệt vời, ý Cha là nhất cuộc đời con. Amen.

(XB)

Trong thời gian vừa qua, tôi nhận được hai tin buồn:

Hồn Thánh Thể hoà quyền vào cuộc sống thường ngày

tưởng nhớ Ngôi Hai đã xuống thế và chịu chết để cứu độ chính

Đức ông Giuse Mai

Đức Vinh và cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý được Chúa gọi về, lòng tôi không khỏi buồn thương tiếc. Nhớ tấm gương hai ngài, luôn đơn sơ, hy sinh phục vụ trong tĩnh lặng và an bình, đúng như hồn Thánh Thể, mà các ngài mỗi ngày đã cử hành trên bàn Thánh. Suốt cuộc đời, hai ngài đã được Chúa Giê-su thánh hóa, để rồi từng ngày, các ngài hiến dâng và hiệp nhất với tha nhân, hầu tận hiến tất cả cho Chúa và anh chị em.

Bản thân tôi được Chúa tạo dựng từ bụi đất và được Ngài thổi Thần Khí vào, nên trong tôi có nhân tính và Thần tính. Tiếc rằng bụi đất là cái "tôi" rất nặng nề, đã trói tôi trong thế gian tăm tối. Làm sao có thể tự mình cởi trói, để thoát khỏi những lặc lác đang cuốn chặt mình, để không đánh mất phẩm giá cao quý, mình là con Thiên Chúa, nếu không có Ngài, các linh mục và anh chị em nâng đỡ.

Cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã nhìn xuống thế gian đầy cảm dỗ và động lòng thương. Chính tình yêu đã khiến Ngôi Hai vâng phục Chúa Cha xuống thế gian, để cứu độ và trở nên của ăn, nuôi sống linh hồn con người trong Bí tích Thánh Thể. Đây là một Bí tích cao trọng nhất trong bảy Bí tích, vì phép Thánh Thể là Bí tích duy nhất, không những thông ban ân sủng, mà còn trao ban chính tác giả của ân sủng, một sự sống thần linh thật sự trong chính bản thân Chúa Kitô. Ôi! Tôi là chi, mà được nên một với Ngài, được thông phần bản tính Thiên Chúa, để dám thân thưa với Ngài rằng:

Chúa ơi, Hương đây ạ,

Con đang rất khao khát được đón Chúa vào lòng. Con biết mình không xứng đáng, nhưng con tin rằng, Chúa cũng đang ao ước muốn ngự vào linh hồn con, nên Chúa sẽ tha thứ tất cả, để con được thánh hóa và trở thành đền thờ linh thiêng cho Chúa ngự vào.

Để đón nhận phép Thánh Thể, Giáo hội đã đặt nghi thức sám hối ở đầu thánh lễ, để mỗi người được tinh tuyền trong lòng thương xót của Chúa. Và trước khi linh mục truyền phép, cả triều thần Thiên quốc với Mẹ Maria và các Thánh, đã hiện diện với cộng đoàn dân Chúa, để ngợi khen và thờ lạy giây phút bánh và rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô.

Giây phút cực Thánh ấy khiến tôi thức tỉnh, khi

tôi. Nơi Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa đến gặp gỡ tôi, Ngài kéo tôi đi lên, để kết hiệp với Ngài, đồng thời thắp nhập của lễ là chính bản thân tôi, vào hy lễ của Chúa Kitô.

Cảm tạ Chúa đã ban ba nhân đức đối thần (Tin, Cậy, Mến), để tôi xác tín vào Thiên Chúa toàn năng, và hân hoan tuyên xưng đức tin của mình cách công khai, bằng cách thưa "Amen" trước khi chịu lễ. Amen ở đây có nghĩa là, tôi tin thật: Đây là Mình Thánh Chúa Kitô.

Và ngay lúc rước Chúa vào tâm hồn, tôi cảm nghiệm được, không chỉ tôi đón Chúa, nhưng muôn người cũng đang đón Ngài vào lòng, "Vì chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều nhưng làm nên một thân thể, vì tất cả cùng ăn một bánh" (1Cor 10,17). Như thế, rước lễ còn đưa tôi và tha nhân đến chỗ hiệp nhất, yêu thương và tha thứ cho nhau, bởi từ nhiều hạt lúa miến, mới làm nên một tấm bánh, tất cả nên một Thân Thể, là anh chị em với nhau trong một Cha duy nhất, với Đức Kitô là đầu.

Và khi linh mục bẻ Bánh, tôi cảm nghiệm được, Chúa Giê-su cũng đang nhập thể ở trong mỗi người tại mọi nơi trên thế giới, nên tôi phải luôn nhắc nhở mình noi gương Đức ông Vinh và cha Cố: Chúa đó, Ngài đang ở trong những kẻ xa lạ, người mình yêu thương, cũng như người mình khó lại gần ... Chúa đang ở trong những người bé nhỏ nghèo hèn, trong Giáo Xứ, trong những nhóm ... tôi cần có trái tim rộng mở, sẵn sàng bẻ tấm bánh cuộc đời mình, để quảng đại hiến dâng, chia sẻ và phục vụ anh chị em.

Tôi nhớ những lần đưa người thân vào phòng mổ, mặc dù biết y khoa Âu châu rất tốt, nhưng lòng tôi vẫn lo lắng. Lúc ấy tôi không biết bám víu vào ai, mà chỉ biết vào nhà nguyện của nhà thương, để gặp gỡ Chúa Giê-su Thánh Thể, để được kín múc sự bình an. Quì ngắm Đền Châu, ánh sáng tuy leo lét nhưng toát lên sự ấm áp, tôi thấy Chúa ngự trong Nhà Tạm thật bé nhỏ, so với sự bao la của vũ trụ do Chúa tạo nên.

Ôi! Chúa cao trọng dường bao, nhưng đã ẩn mình trong chiếc bánh hèn mọn, còn mình chẳng là gì, nhưng lại kiêu căng tự mãn. Tôi cảm nghiệm được, Ngài giang tay ôm ấp an ủi tôi, vậy mà lâu nay tôi hững hờ xa cách, trong khi Ngài vẫn trung kiên hiện diện 24/24 và chờ đợi tôi đến. Tình yêu Ngài không áp đặt, nhưng dịu ngọt kiên trì, khiến trái tim chai đá của tôi thổn thức, khi nhận ra sự bất trung của mình. Tôi tự

nhủ lòng, mình cần sám hối, không chỉ theo mười điều răn, nhưng còn theo Tám Mối Phúc như Đức Ông Vinh và cha Cố, đây là tinh thần nghèo khó, khiêm nhường, luôn kiến tạo hòa bình, công lý cho kẻ khác ...

Như vậy phép Thánh Thể cũng là sự hiệp thông chia sẻ, không chỉ vật chất cho những người nghèo, nhưng cả lòng yêu thương, thông cảm, an ủi, đỡ nâng nhau, như lời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta: "nếu không có Bí tích Thánh Thể, thì tâm hồn mẹ, sẽ không đủ thanh sạch, và tình yêu của mẹ sẽ không đủ sâu xa, để vươn tới những người có nhu cầu".

Tôi muốn noi gương Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta và cộng sự viên của mẹ, đang phục vụ người bệnh ở nơi khó nghèo tận cùng, mà nguồn sức mạnh duy nhất, để các ngài có thể tiếp tục công việc, chính là đời sống chiêm niệm hàng ngày, trước Thánh thể Chúa. Linh đạo ấy giúp tôi nhận ra, Thánh Thể không là một cử hành phụng vụ tách rời với cuộc sống, nhưng Thánh Thể được gắn liền với đời sống thường ngày và trở thành hồn sống của tôi. Vì Đức Kitô đang ẩn mình trong tấm bánh nhỏ mọn, như đang ẩn mình trong nỗi đau khổ của những người vô gia cư, nghiện rượu, xì ke, các cô gái điếm ... mà tôi đã từng khinh chê. Ngài cô đơn khắc khoải trong họ và mong tôi đến thăm, vì khi xẻ chia cho tha nhân, tức là đang làm cho chính Ngài: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" Mt 25,35-40.

Lạy Chúa, trước khi về trời, vì yêu con nên Chúa hứa "Thầy ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế" Mt 28,20. Cảm tạ tình yêu thương vô bờ của Chúa luôn muốn ở lại trong con. Xin giúp con luôn cảm nghiệm có Chúa đang sống trong con, trong từng người con gặp. Xin cho con luôn biết dừng lại để hỏi: Lạy Chúa, Ngài sẽ làm gì trong tình huống này, với những người này? Con tin rằng, Chúa sẽ dẫn dắt con sống đúng với màu nhiệm Thánh Thể, màu nhiệm tự hủy, để chia sẻ cho anh chị em bất hạnh.

Xin cho con không chỉ tôn thờ Bí tích Thánh Thể, nhưng phải sống hồn Giê-su Thánh Thể: khiêm hạ, hiền lành, và phục vụ người khác, như **Đức ông Giuse Mai Đức Vinh** và cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý, hai linh mục vừa được Chúa gọi về. Xin Chúa thương đón nhận hai linh hồn Giuse và Phêrô vào Nước Chúa, Amen.

München, ngày 18.9.2020
Phan Thị Hương

CẦU NGUYỆN

Thời gian qua, ban điều hành PT được tin :

Ông Augustino Vũ Xuân Quán, anh của cursillista Vũ Văn Tập (K.30 * Liên Nhóm Marne-La-Vallée, Pháp), vừa tạ thế tại Việt Nam.

Ông Gioan Baotixita Hoàng Ngọc Phan, anh của cursillista Hoàng Thị Lan # K.6 (vợ của cursillista Giuse Many Hùng, #K.5), được Chúa gọi về ngày 24/11/2020 tại San Jose - Hoa Kỳ.

Cụ Paul Văn Ngai Nguyễn, thân phụ của chị Agnès Nguyễn Thị Kim Nhân (K.7), từ trần ngày 27/10/2020 tại Liège Bỉ, hưởng thọ 100 tuổi.

Ông Phêrô Vũ Huấn, em ruột của anh Pierre Vũ Trung Thủy (K.20), em chồng của chị Monica Lâm Thị Ngọc Phương (K.15), tạ thế ngày 31/10/2020, hưởng dương 50 tuổi.

Bà Madeleine Lê Kiêm Hường, chị của các cursillistas Thérèse Lê Kim Hoàng (K.25) và Madeleine Lê Thị Kim Hạnh (K.32), từ trần ngày 17/10/2020 tại Bruxelles (Vương Quốc Bỉ). Hưởng thọ 72 tuổi.

Cụ Dominico Hà Văn Nghĩa, thân phụ cursillista Phêrô Hà Chí Cường (K.37-Paris) từ trần tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi.

Cha cố Phêrô Nguyễn Trọng Quý, (K.24 Paris), linh hướng Liên Nhóm Cursillo tại Đức từ trần hôm 11/09/2020, hưởng thọ 91 tuổi.

Cụ Đỗ Đình Ty, nhạc phụ của anh Nguyễn Quang Quang Trung (K.30), qua đời ngày 12/09/2020 tại Bagneux, Pháp. Hưởng thọ 91 tuổi.

Bà Agnès Nguyễn Thị Nê, chị của các cursillistas : Agnès Nguyễn Thị Kinh (K.25 # Paris) - Maria Nguyễn Thị Mê Ly (K.25 # Paris) - Linh mục Antoine Nguyễn Văn Nên (K.26 # Đức), tạ thế ngày 10/09/2020 tại, Aulnay sous Bois, Pháp. Hưởng thọ 81 tuổi.

ĐỒ Giuse Mai Đức Vinh, cựu Giám đốc GXVN Paris, linh hướng PT cursillo Việt Nam - châu Âu đã về với Chúa 05/09/2020, hưởng thọ 85 tuổi.

Cursillista Germaine Nguyễn Ngọc Tân (K.4) - quả phụ của cursillista Giuse Nguyễn Thoại (K.3) - thân mẫu của cursillista Giuse Nguyễn Phi Hùng (K.1), từ trần ngày 17/08/2020 Hưởng thọ 80 tuổi.

Bà Maria Trần Thị Yến - thân mẫu của cursillista Phạm Thúy Loan (K.28- Liên nhóm Đức) tạ thế ngày 18/08/2020. Hưởng thọ 80 tuổi.

Bà Maria Trần Thị Tươi - thân mẫu của cursillista Châu Thị Mai Loan (khóa 25- Liên nhóm Bỉ).

Ông Denis Phan Thanh Long, em của anh Vincent Phan Thanh Sơn (nhóm Bordeaux), từ trần ngày 07/08/2020

Ông Phêrô Đỗ Hữu Tiệp, em trai của Soeur Anne-Marie Đỗ Thị Lan (K.36), vừa được Chúa gọi về hôm 31/07/2020 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 59 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa của Lòng Thương Xót giang tay đón các linh hồn người thân của chúng ta vào hưởng phúc Nước Trời.

Chia sẻ lời Chúa

LTS : Là Kitô hữu, các cursillistas cần liên tục tìm hiểu, học hỏi lời Chúa, đồng thời sử dụng trí khôn để nhận thức về chính cá nhân mình nhờ ánh sáng và huấn luyện của các sách trong Thánh Kinh. Tiếp đây chính là một số suy tư được ghi lại như những chia sẻ trong tình anh em « chung dòng máu Chúa Trời Nhập Thể ».

DẪN THÂN PHỤC VỤ

« Con ơi, nếu con muốn dẫn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bán loạn khi con gặp khốn khó » (Hc 2, 1-2).

Thiên Chúa thấu rõ bản tính con người mỏng dòn, yếu đuối và bất toàn nên Ngài khuyên chúng ta khi dẫn thân để phụng sự Ngài, thì hãy chuẩn bị tâm hồn khi gặp những bất trắc, những bất đồng ý kiến, và điều kiện tiên quyết khi phục vụ là thành thật, ngay thẳng.

Qua những sự việc bất như ý xảy ra trên đời, nhất là trong sứ mệnh phục vụ, chắc chắn chúng ta bị chao đảo, buồn phiền, lo lắng, chán nản, mất hy vọng nhưng *đừng thấy khó mà nản lòng. Hãy tự hỏi mình, việc của Chúa hay việc của con. Chúa làm hay con làm ?* (Đường Hy Vọng ĐHY Phanxico Xavier).

Chúng ta cần sự khôn ngoan của Lời Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để biết cách xử thế với mọi người trong cộng đoàn dân Chúa, phần đông họ là những người chưa đủ chiều sâu đức tin để sẵn sàng đối diện với những tình huống rắc rối xảy ra. Và phải khôn ngoan thận trọng trong cộng đoàn xã hội, nơi môi trường sống của chúng ta.

Sẽ có nhiều xung đột, gây chia rẽ, sinh ra bè phái... nhưng chúng ta phải xác tín : « *Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều phải* » (1Pr 3, 13) Chúng ta đang, sẽ phải đối đầu với những sự kiện xảy ra nhưng « *hãy tin vào Người thì Người sẽ nâng đỡ con. Đường con*

đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người » (Hc2, 6) Chúng ta hãy xác tín như vậy và năng cầu nguyện với Thánh Kinh theo phương pháp Lectio Divina để gắn bó với Thầy Giêsu, hầu mức lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà kiên vững trong đức tin.

Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, chúng ta hãy thưa hết những khúc mắc, những tình huống xảy ra với Chúa cách chân thành rồi xin Ngài một dấu hiệu để Ngài dạy chúng ta phải làm gì. Khi chúng ta kiên vững với Chúa Kitô thì chúng ta không sợ hãi gì cả. « *Chúng ta hãy phó mình trong tay Đức Chúa, chứ đừng phó mình trong tay phạm nhân, bởi vì Người cao cả thế nào thì cũng lân tuất như vậy* » (Hc 2, 18)

« *Phải vâng Lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta* » (Cv 4, 19). Chúng ta phải xác tín : Chỉ duy nhất làm đẹp lòng Chúa. Sẽ không làm đẹp lòng thế gian. Càng không làm đẹp lòng ai khác. Chỉ có Chúa. Duy nhất, chỉ có Chúa là Đấng chúng ta phải làm đẹp lòng Ngài.

Khi phải ra trước công đường : « *Hãy giữ vững xác tín của mình, và lời con phải trước sau như một. Hãy mau mắn nghe, nhưng thông thả rồi hãy trả lời* » (Hc 5,10-11). Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần mở miệng lưỡi, dạy chúng ta nói những lời đem đến sự hữu ích và an hòa, nhẹ nhàng trong thái độ tôn trọng và kính trọng. Đó là biểu hiệu một tâm hồn khiêm nhu và phó thác.

Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con luôn kiên vững trong đường lối dẫn thân phục vụ và xác tín : « *Phúc cho các người, khi thiên hạ oán ghét,*

khi họ khai trừ, cùng sỉ vả các người, khi họ trừ khử tên các người như đồ xấu xa vì có CON NGƯỜI. Hãy vui sướng trong ngày ấy, hãy nhảy mừng, vì này : phần thưởng các người ở trên Trời sẽ lớn lao » (Lc 6, 22) Amen

Elisabeth Nguyễn



ĐỂ CHÚA LỚN LÊN và TÔI NHỎ LẠI

Mt 22, 34-40

Với tôi bài Tin Mừng Chúa nhật 25.10.20 chỉ có một điều quan trọng là chữ yêu.

Yêu mến Chúa, tôi đang học từng bước, học khắp mọi nơi, học với nhiều nguồn, học với phương pháp cầu nguyện chiêm niệm để hiệp nhất được với Chúa mỗi ngày thấm thiết hơn, học yêu, tôi học biết yêu Chúa thì tôi phải làm sao với Ngài, hỏi Ngài để biết Ngài muốn gì nơi tôi, tôi yêu Ngài như vậy đã đúng đường đúng lối, đã đủ chưa? Tôi tự hỏi mình còn thiếu sót gì nữa? tôi chỉ yêu Ngài bằng lời nói chưa đủ, hành động là tôi tìm kiếm Ngài qua những ngày tĩnh tâm linh thao tôi vừa tham dự tuần lễ vừa qua, có phải là yêu Chúa hết linh hồn khi đầu óc tôi tập trung lúc đó chỉ nghĩ về một mình Chúa, không dám nghĩ về ai khác nữa thì có phải là hết linh hồn không? yêu Chúa hết sức thì tôi ngồi im lặng một chỗ cả giờ không cựa quậy, không nhúc nhích thì có phải là yêu Chúa hết sức chưa? Tôi tự phì cười với mình, chắc chắn không là giản dị như tôi nghĩ nhỉ, tôi đang đọc cuốn

sách 13 nét mặt của tình yêu, vì tôi muốn khám phá tình yêu Thiên Chúa dành cho con người như thế nào để học yêu như Ngài, tôi mới đọc được nét mặt thứ nhất tình yêu là kiên nhẫn, toàn bộ Kinh Thánh minh chứng rằng Thiên Chúa nhẫn nại với tôi vì tôi rất quan trọng với Ngài, khi yêu tôi Ngài không muốn đánh mất tôi nên Ngài rất kiên nhẫn, tha thứ, hiền lành, không giận dữ, Ngài xây dựng, nhẫn nại chờ đợi tôi đến với Ngài, Ngài dẫn dắt ban cho tôi nhiều ân sủng để tôi lướt thắng bản thân yếu hèn và chống trả cám dỗ. Và theo ngày tháng linh hồn tôi đã được cuốn hút vào quỹ đạo tình yêu của Ngài, trái tim tôi thời gian này ngập tràn tình yêu, khi yêu và được yêu, tôi như một con người mới có cái đẹp từ nguồn gốc khi Thiên Chúa tạo thành, yêu Chúa như là trẻ thơ, ngay lành, trong sáng, hiền hậu, không phân biệt giai cấp, ngoan ngoãn để vâng lời như một đứa trẻ chỉ hướng về cha mẹ của chúng, phó thác hoàn toàn vào vòng tay của cha mẹ, tôi vô tư, yêu đời, háo hức khám phá cuộc đời, ăn ngon, ngủ ngon, mỉm cười với tất cả mọi người, và mang khoe Chúa của tôi cho mọi người cùng biết, tôi yêu Chúa thời gian này như vậy đó.

Yêu mến tha nhân, tôi yêu trước hết những người trong gia đình mình, kể đến yêu những người có công dạy dỗ tôi đến với Chúa, yêu bạn bè những người cùng chí hướng cùng tôi chia sẻ Lời Chúa và chung nhau những công việc của Giáo xứ, tôi yêu những người già cả sống chung quanh nhà, để ý dành thời gian đến giúp những khi họ cần, yêu những người ở viện dưỡng lão không người thăm viếng dành thời gian thăm viếng họ, tôi còn đóng góp tiền và lạng xăng động viên, mời gọi mọi người gom góp tiền để giúp cứu trợ bão lụt miền trung trong lúc cao điểm này, đến hôm nay đã được rất khá, còn thì giờ tôi nhớ gọi điện hỏi thăm những người già neo đơn, những

người bệnh cần được hỏi han thăm viếng, tôi còn yêu cả bản thân mình nữa chăm sóc nó, cho nó khoẻ mạnh để nó có sức mà yêu tiếp, yêu nhất là trái tim tôi, hy vọng ăn gì cho nó to ra thêm một chút để dung lượng trái tim tôi chứa thêm được cả những người họ không thích tôi nữa. Ôi Lay Chúa, yêu nhiều thì mệt nhiều, con hỏi Chúa, Chúa yêu nhiều quá, yêu cả nhân loại cả tí tí người, Chúa có mệt không? xin cho con có được quả tim siêu siêu to giống Chúa, yêu thì



cứ yêu, mệt thì đi ngủ ngày mai có tình yêu của ngày mai, không ngày nào giống ngày nào hết phải không Chúa, người tình không chân dung của con.

Xuân Bích

HÃY ĐẾN MÀ XEM!

"Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabi (nghĩa là thưa Thầy) Thầy Ở đâu?. Người bảo họ: "Đến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc ấy vào khoảng giờ thứ mười. Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia (nghĩa là Đấng Kitô)". Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha (tức là Phêrô)".(Gioan 1,35- 41)

Hai môn đệ của Gioan-Tiên-Hồ, họ mang trong lòng một khao khát muốn đi tìm một chân lý thắm thiết hơn, sâu xa hơn mà Gioan không thể đem lại cho họ. (Gioan, kẻ đã tự cho mình không đáng cời giầy giầy cho Thầy Giêsu, đã có con mắt tinh đời, nhận thấy sâu tận bên trong tâm hồn hai môn đệ mình nổi khao khát đó, muốn môn đệ của mình đến với chân lý mà mình không thỏa mãn được nên đã giới thiệu họ với Thầy mình). Khi vừa thấy Thầy mình đi ngang qua, Gioan liền chỉ Đức Giêsu và giới thiệu: Đây là Chiên Thiên Chúa, hai chàng trai này liền đi theo Thầy Giêsu.

Thấy hai môn đệ của Gioan đi theo mình, Chúa Giêsu đã mở lời trước hỏi hai anh: các anh tìm gì? Câu hỏi này như đáp ứng đúng vào nỗi khát khao sâu xa trong lòng của hai người.

Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Câu trả lời của hai người lại là một câu hỏi, chúng tỏ hai môn đệ của Gioan muốn biết nhiều hơn nữa về Chúa Giêsu, về chính con người Chúa Giêsu, về đời sống và hoạt động của Người. Hãy đến mà xem Hai anh đã đến, đã xem và đã ở lại với Người.

Kết quả của lần đầu gặp Chúa là gì với hai anh bạn trẻ này? Một trong hai bạn trẻ này là Anrê đã trở về giới thiệu cho người em của mình là Simon Chúng tôi đã gặp được Đấng Messia, và đưa Simon đến gặp Đức Giêsu. Việc làm đó chính là hoa trái, là kết quả của cuộc gặp gỡ, gặp Chúa là được biến đổi và muốn đưa nhiều anh em mình đến với Chúa, giới thiệu Chúa cho anh em.

"Thầy ở đâu?" câu hỏi này chúng ta phải trả lời ra sao?

BÂNG KHUÂNG

Thầy ở đâu là câu hỏi của tất cả những người chưa biết Chúa Giêsu là ai, những người theo đạo mà không hiểu đạo, không biết chân lý của Chúa Giêsu ra sao. Họ muốn nhìn thấy Thầy ở đâu trong con người Cursillista của mình. Phong Trào là của Chúa, Ngài đòi hỏi chúng ta đem hoa trái cho Ngài trong Phong Trào. Đây là câu hỏi cho từng Cursillista đích thực.

Chúng ta, những Cursillista đã được gặp Chúa trong khóa tĩnh huấn ba ngày thật thiêng liêng, thật ấn tượng với cảm nghiệm thân thương kết hợp với Thầy Giêsu, vậy các bạn và tôi sẽ thực hành bổn phận là một Kitô hữu, một Cursillista với tôn chỉ một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em.

Chúng ta sẽ thực hiện như thế nào để giới thiệu Thầy Giêsu cho người khác? Chúng ta phải có một tâm hồn tĩnh lặng để nghe Phúc Âm, đọc Phúc Âm, suy niệm Phúc Âm và thực hành Phúc Âm, chính là sự nuôi dưỡng tinh thần đặc biệt của chúng ta, làm cho chúng ta có đủ sức gặp gỡ Đức Kitô hằng sống (lời DTC Francisco).

Khi đó chúng ta mới có thể giới thiệu Thầy Giêsu cho người khác. Đó chính là bổn phận của chúng ta, bổn phận mà Kitô hữu nào tới tuổi trưởng thành cũng không được miễn trừ, từ khi nhận lãnh sứ mệnh: ngôn sứ, tư tế, vương đế trong ngày nhận phép Thánh Tẩy.

Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn tín hữu chúng con biết sống Phúc Âm, để chúng con được thúc đẩy mời gọi những người chung quanh mình hãy đến mà xem và nếm cảm Ngài thiện hảo ngọt ngào dường bao! Amen.

Elisabeth Nguyễn

Vậy mà đã hai mươi hai năm trong ơn gọi Cursillo. Tôi xác tín đó là “Ơn gọi”, bởi trước đó tôi chẳng có khái niệm gì về Phong Trào ; đầu có người mời gọi tham gia, tôi chẳng hề mong muốn. Nhưng rồi điều phải đến đã đến.

Tôi có cảm nghiệm Chúa nắm tay dắt tôi vào con đường Ngài muốn tôi dẫn bước.

Quả thực, đường lối Ngài chẳng phải đường lối con. Con muốn nẻo thênh thang , Ngài dẫn con bước vào ngõ hẹp. Con hờ hững, Ngài vồn vã thi ân. Ba ngày dự khóa tại Giáo Xứ Paris mùa hè 1998, những cánh tay nối dài của Chúa đã thật chặt vật với bước chân hờ hững của tôi.

Là loại cây khó bén rễ, khó trồng, vậy mà Người Chủ Vườn chẳng hề nản ; Ngài vẫn kiên nhẫn vun xới tưới bón.

Và tình Ngài đã thắng.

Cơ sở nghèo nàn Giáo Xứ Paris đã dần cuốn hút bước chân tôi, đã trở thành chốn hẹn mỗi khi có khóa ba ngày.

Người Mục Tử giản đơn, bình dị, thân thương, gần gũi, nụ cười không hề thiếu vắng trên môi ; âm thầm phục vụ không ngừng nghỉ; chẳng hề quản ngại bất cứ việc gì, đặc biệt bước chân đồng hành không mệt mỏi đã có sức khích lệ tôi vượt qua mọi cảnh huống trong hành trình lý tưởng Chúa mời gọi tôi bước vào. Cũng chính ngài đã làm cho Giáo Xứ Paris trở nên cuốn hút với tôi.

Đức Ông Giuse, cha đi vội vã quá ! Suốt hơn hai mươi năm là cả một hành trình đầy giông bão của đời con. Cha đã là men muối cho hành trình đời con không rửa thối, cha đã giải chiếu vào ngõ tối cho bước chân con tìm ra lối con phải đi .

“BÂNG KHUÂNG”, băng khuâng nối tiếp băng khuâng khi tin cha già từ gia đình Cursillo bước vào vĩnh cửu ! Có ngờ đâu ngày tiễn cha vào nhà hưu dưỡng lại là gặp gỡ lần cuối. Tại nguyện đường Giáo Xứ Paris trong khung cảnh đại hội Ultreya con cũng chẳng thể ngờ được đó cũng lại là ultreya con được tham dự, chia sẻ có người linh hướng con từng trân trọng, quý mến sẽ không còn bao giờ gặp lại !

Tôi băng khuâng đi tìm lời giải đáp trước biến cố mà bản ngã tự nhiên chẳng sao tránh khỏi băng khuâng ngỡ ngàng. Cầm cuốn Tự Thuật của thánh Augustinô , mở một chương không hề dự liệu ; gặp chuyện “Băng Khuâng” của chính thánh nhân khi người bạn thân tình của ngài vĩnh viễn già từ. Thánh nhân viết :

“Đám tang cậu ấy đem lại tối tăm trong lòng con. Đâu đâu con cũng chỉ thấy toàn chết chóc. Mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn là một cực hình, ngôi nhà của cha mẹ trở thành chán ngấy. Tất cả những gì chúng con có chung với nhau, bây giờ không có cậu ấy, biến thành

một sự tra tấn khủng khiếp. Đôi mắt con soi tìm cậu ấy khắp nơi, mà không có gì trả lại cho con được. “

Nhớ thương, tiếc nuối trộn vào ký ức băng khuâng !

Tâm trạng thật khó diễn tả trước biển cố huyệt hằng, thiếu vắng tưởng sẽ khó tìm bù đắp, theo cảm quan thường tình nhân thế.

Bên tai tôi vẫn như còn vang vọng lời nói nhẹ nhàng, lời hứa ngài sẽ không thiếu vắng nếu khoá 39-40 diễn ra tại Đức.

Covid đã chặn bước chân cha, đã làm lỡ hẹn và cuộc gặp gỡ đã chẳng bao giờ thành hiện thực nữa !

Mong ngày gần dịch bệnh chấm dứt, trả lại cho cuộc sống mọi sinh hoạt bình thường, và Khóa 39-40 diễn tiến như mong đợi.

Tuy vậy, bóng dáng người linh hướng dẫn thân không mệt mỗi ngày nào, con ngỡ ngác kiếm tìm sẽ chẳng gặp !

Con gọi lớn tên ngài , cũng không nghe lời đáp trả !

Cha đi,



Xin gửi lại cho con nụ cười không hề héo tắt giữa mọi gian truân đời mục tử.

Xin gửi lại cho con bước đi trầm lặng, khiêm nhu.

Xin trao lại cho hành trình đời con tinh thần phục vụ không mệt mỏi

Xin tặng lại con bước chân trung kiên đời nhân chứng...

Mỗi khi con chùn bước, mong rằng ký ức con không vơi cạn hình ảnh tươi đẹp đời nhân chứng cha để lại , và con vui chân bước tiếp hầu không uống những tháng năm cha từng đồng hành , dù dặt hành trình con đã bắt đầu từ Giáo Xứ Paris từ mùa hè ngày đó.

Tạm biệt cha

Vị linh hướng con từng trân trọng, quý mến.

Trần nguyên Bình

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

JOURNAL

Xin kính mến chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu Sĩ Nam
Quý Anh Chị Cursillistas, và Quý Thân Hữu gần xa

Một Mùa Giáng Sinh Thánh Thiêng, An Bình,

Một Năm Mới 2021 mạnh an, hạnh phúc bên gia đình

*với niềm xác tín vững bền
vào Ông Thánh Chúa trong mọi hoàn cảnh,*

*De Colores !
Phong Trào Cursillo Việt Nam Âu Châu tại Pháp*

