



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Số 230

NỘI DUNG

- Lá thư Phong trào 1
- Thỏa hiệp hay Chết (Pr Nguyen Van Anh) 2
- Những hạt châu (M. Vũ) 4
- Kinh nghiệm "cận kề" (MH) 5
- Trả lời cho một câu (Anna P.) 6
- Cách Ly (Trần Nguyễn Bình) 6
- Con nhớ Mẹ (MAVTT) 8
- Xin được sám hối và phục sinh ... (Mai Hương) 9
- Suy niệm Phép Rửa của Chúa Giêsu (Xuân Bích) 11



SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường huấn luyện và Ultreya

Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi sinh hoạt tụ tập không thể tổ chức. Ban điều hành sẽ có thông báo chính thức khi có thể.

Cầu chúc quý anh chị những ngày hè an vui

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
<http://cursillovnau.free.fr>
 eMail : mduongn@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
 38 Rue des Épinettes
 75017 Paris—FRANCE
 Tel. +33 (0) 981 896 701

Lá thư Phong Trào

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU PHỤC VỤ

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu theo thánh Luca, chúng ta như thấy toát lên con người đầy nhân ái, hay chạnh lòng thương xót của Chúa Giêsu. Nói như thánh Gioan : " Thiên Chúa là tình yêu" quả không quá đáng chút nào. Phần nói về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu là phần rất quan trọng các sách Tin Mừng. Tuy nhiên, theo thánh Luca ngoài việc nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta dễ nhận ra các chủ đề khác như Chúa Giêsu vô tội, tội lỗi của các thượng tế, ký lục, biệt phái, thánh Phêrô chối Chúa, các môn đệ khác sợ hãi, chạy trốn tán loạn, ông Simon người Kyrênê vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu. Tin Mừng của thánh Luca thật gọi cảm, nói lên đầy đủ ý nghĩa của Con-Người-Chúa-của-Đức-Giêsu: tâm tình, những thống khổ của kiếp làm người và tính thần linh của Con Thiên Chúa làm người. Chúng ta dừng lại ở 3 điểm của trình thuật này: Phục vụ của Chúa Giêsu, yếu đuối của con người và sự tha thứ của Chúa Giêsu.

1. CHÚA PHỤC VỤ NHƯ MỘT NGƯỜI TÔI TỚ :

Trong thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2006 với chủ đề: "Sống yêu thương và phục vụ". Phục vụ vì yêu thương. Yêu thương để phục vụ tha nhân và mọi người. Chúng ta thấy rõ trong đoạn Tin Mừng nói về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thánh Luca viết "Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ"(Lc.22,27). Chúa Giêsu làm gương cho các môn đệ bằng cách cúi xuống rửa chân cho các ông. Quả thực, cho tới lúc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, các ông cũng vẫn chưa hiểu thêm chút nào về việc Chúa Giêsu sẽ làm và trong bữa ăn tối Tiệc Ly, các ông cũng chỉ nói lên những lo lắng hết sức trần tục của các ông. Chúa Giêsu cảm thấy cô đơn vì các môn đệ hầu như muốn bỏ rơi Chúa hoàn toàn.

Đọc lại Tin Mừng của Chúa Giêsu: Nhất lãm và Tin Mừng thứ tư của thánh Gioan, chúng ta như chứng kiến một chuỗi dài ngày sống của Chúa Giêsu ở trần gian là một chuỗi những ngày phục vụ, đặc biệt trong ba năm Ngài và các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Chúa và các môn đệ quên ăn, quên ngủ, cả chặng đường này là những ngày Chúa rao giảng không ngơi nghỉ cho dân chúng, cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền, làm phép lạ cho kẻ chết sống lại... Giáo Hội Việt Nam khơi lên tinh thần sống yêu thương và phục vụ để làm nổi bật gương của Chúa Giêsu mà mọi người, đặc biệt những Kitô hữu Việt nam phải noi gương bắt chước Chúa để sống phục vụ như Ngài.

2. SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI :

Đọc trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thánh Luca cho thấy Phêrô, sau này

Thỏa hiệp hay chết ?

là thủ lĩnh và là đầu của Giáo Hội hoàn vũ : Mau mắn, quyết tâm đó, nhưng lại dễ sa ngã, chối Chúa đến ba lần. Phêrô được Chúa khen khi ông tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa, được Chúa gọi là Kêpha nghĩa là Đá. Nền tảng Đá của Phêrô tưởng chừng vững chắc lắm nhưng ông lại yếu đuối : "Cản ngăn con đường cứu thế của Chúa và chối Chúa đến không thương không tiếc". Các môn đệ khác thì bỏ trốn Chúa một cách vô tội vạ (Mc.14,51-52). Đời sống của người Kitô hữu là một cuộc hành trình đức tin nhiều thử thách, lắm chông gai. Con người có thể chối Chúa, có thể nhát胆 bỏ rơi Chúa vì thiếu lòng tin, nhưng cũng có thể vì danh vọng, vì quyền lợi mà quên đi đạo làm con Chúa.



3. CHÚA THỨ THA

Tin Mừng của thánh Luca là Tin Mừng về lòng nhân từ, thương xót của Chúa Giêsu. Dụ ngôn người "Con hoang đàng" (Lc.15, 11-32) và sự tha thứ của Chúa đối với những kẻ làm thiệt hại mình (Lc.22,34). Đọc toàn bộ Tin Mừng Nhất lãm và Tin Mừng của thánh Gioan, chúng ta thấy rất nhiều dụ ngôn nói về lòng thương xót của Chúa chẳng hạn dụ ngôn "Người phụ nữ ngoại tình" (Ga.8,1-11). Chúng ta có thể ghiền gẫm nhiều đoạn Kinh Thánh của Tin Mừng Nhất lãm và Tin Mừng thánh Gioan nói lên tình thương sâu xa của Chúa Giêsu đối với con người.

Chủ đề của thư mục vụ của các Đức Giám Mục Việt Nam 2006 : Chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, tình thương vô biên của Ngài đối với chúng ta, nhờ đó chúng ta dễ học đòi bắt chước Chúa "Sống yêu thương và phục vụ" : Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết sống yêu thương và phục vụ như Chúa . Amen.

(Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT) ■

Sách Macabe quyển thứ 2 phác họa lại một giai đoạn lịch sử đẫm máu của dân Do thái dưới triều đại vua Antiokho - người tự đặt cho mình biệt danh Epifani nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình. Vị vua này đã dùng quyền lực ép buộc dân Do thái không được thờ phượng Thiên Chúa, từ bỏ các Lễ luật theo truyền thống của cha ông nếu không sẽ phải chết. Trong vô vàn vô số nạn nhân của cuộc thảm sát này xuất hiện một gia đình với 7 anh em trai bị đưa ra hành hình vì không chịu ăn thịt heo, là loại thực phẩm ô uế theo luật Mô sê cấm.

Ăn hay chết? Chỉ được chọn một trong hai.

Với lối nghĩ của con người hiện đại ngày hôm nay, người ta tìm ra đủ lý do biện minh để đi đến quyết định thỏa hiệp của mình. Chẳng hạn: "đạo tại tâm", mạng sống con người là quý giá nhất cho nên mình sẽ giả vờ ăn nhưng lòng mình không muốn là được. Hay: Chúa ban cho mình sự khôn ngoan, thay vì phải chết thì mình dùng sự thông minh để áp dụng lễ luật sao cho phù hợp từng hoàn cảnh. Nếu mình ăn thịt theo lệnh nhà vua, chẳng những không bị giết mà còn được vinh hoa phú quý, được nhà vua sủng ái. Nhờ đó mình có cơ hội để chăm sóc mẹ già, gia đình và có thể làm lợi rất nhiều cho dân tộc và tôn giáo nữa.

Ngược lại với thỏa hiệp, nếu chọn cái chết thì dường như không có bất kỳ lý do gì ủng hộ ngoại trừ sự trung thành với lễ luật. Thế nhưng, đứng trước sự lựa chọn đó, thứ tự từ người anh cả tới người em út lần lượt 7 anh em nhà Do thái chấp nhận chết thay vì phản bội lại lễ luật của cha ông, lễ luật của Thiên Chúa.



Hình ảnh xúc động và có sức ảnh hưởng nhất của sách Macabe chính là thời điểm mà người em út bị hành hình. Sau khi khuyên giải, dụ dỗ đủ cách nhưng không được, vua Antiokho đã dùng đến chiêu bài cuối cùng là lôi bà mẹ của chàng trai

trẻ này đến để khuyên ngăn. Dùng tình mẫu tử, dùng trách nhiệm báo hiếu mà lay chuyển người con trai út này. Trước lựa chọn thỏa hiệp hay cái chết của người con mà bà rất mực yêu thương, người con út mà bà đã chăm bẵm cưu mang dành hết tình cảm cho nó, bà đã nói với người con rằng: "Con ơi, con hãy thương mẹ : chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ".

Thật quá phi thường. Phi thường đến độ người ta nghĩ bà mẹ này vô cảm. Bởi có bà mẹ nào đứng trước sự lựa chọn đơn giản là ăn thịt hay chết mà lại xúi giục con lựa chọn cái chết không?. Chẳng lẽ bà không thương con? Chẳng lẽ bà không biết sợ nhà vua? Chẳng lẽ bà không nghĩ cho tương lai của các con và của cả chính bản thân mình? Rồi đây các con chết thì ai sẽ chăm sóc mình? Ai sẽ duy trì nòi giống của tổ tiên? Ai sẽ chăm lo cho gia đình? Thế tại sao bà vẫn khuyên con mình lựa chọn cái chết? Không những khuyên mà còn dùng những lời lẽ như vai nài như cầu xin con mình can đảm đón nhận cái chết thay vì thỏa hiệp với nhà vua mà chối bỏ Lễ luật của Thiên Chúa. Động lực cho sự phi thường của bà chính là chân lý, là niềm tin vào Thiên Chúa, cái mà bà không cần học rộng tài cao để hiểu biết nhưng là nhận ra sự hiện diện của Chúa qua việc nhìn ngắm những thực tế bình dị nhất trong vũ trụ này. Bà dùng tiếng mẹ đẻ khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con : "Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã

nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình".

Thỏa hiệp hay chết? Một lựa chọn mà chúng ta ngày nay đang thường xuyên đối mặt. Có lẽ do sự phát triển của chọn lọc tự nhiên cho nên con người ngày càng biết lươn lẹo để thích nghi với hoàn cảnh sống. Thói lươn lẹo đó cũng xâm nhập vào cả đức tin và đời sống tôn giáo. Thiên Chúa bị thích nghi hóa với hoàn cảnh, lẽ luật bị thích nghi hóa với tình huống. Đối mặt với vấn nạn đó, một lần nữa hình ảnh người mẹ và 7 người con trai trong sách Macabe gọi lại cho chúng ta những bài học quý giá về đức tin, sự trung thành với lẽ luật. Ước mong rằng có nhiều Ki tô hữu trẻ cũng biết can đảm để chết cho lẽ luật của Thiên Chúa thay vì thỏa hiệp với sự đối trá. Ước mong rằng có nhiều ông bố bà mẹ biết minh chứng cho đời sống đức tin của mình bằng việc khuyên bảo con cái đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng hãy sợ Đấng có thể ném cả hồn và xác chúng con vào lửa.

Tản mạn về đời sống đức tin.

Pr. Nguyen Van Anh ■

Trong tình trạng chung tại châu Âu đối với diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, chúng ta đã không thể giữ những sinh hoạt dự tính. Tuy thế anh chị em cursillistas vẫn cố gắng duy trì liên lạc thăm hỏi, chia sẻ không những qua các phương tiện kĩ thuật, mà còn qua những lời nguyện dâng lên Thiên Chúa, xin ơn bình an cho nhau.

Không ngoài ý hướng ấy, ban biên tập mong rằng mỗi bản tin, nhờ sự đóng góp của nhiều người, luôn là một lá thư quà tặng cho nhau, động viên nhau sống Tin-Yêu-Hi Vọng.

Cầu chúc anh chị em những ngày hè an vui, tràn đầyƠn Thánh Chúa.

Ngày 23/06/2020, Ban Thư ký đã gửi email cho các anh chị trong PT Cursillo Việt Nam Âu Châu bức Tâm Thư của Ban Biên Tập tờ « Thông Tin Liên Lạc », chắc chắn đa số chúng ta có địa chỉ tại Ban Thư ký đều đã nhận được thư. Với lời lẽ tha thiết, BBT xin chúng ta đóng góp bài vở dù có cảm thấy cảm nghiệm sống của mình không có gì đặc sắc để chia sẻ.

Nhận được thư, lúc đầu tôi tính lờ đi cho khỏe, nhưng không đành, sự mong ước của BBT cứ lẩn quẩn trong đầu... Tôi đã ngừng viết từ cuối năm 2018. Nhìn lại số báo có bài chót của mình, tôi thấy xót xa, sau số báo ấy thì bảy tháng sau mới có số kế tiếp, rồi kéo theo những gián đoạn và số 229 mới đây được phân phối từ đầu năm cho đến nay, lý do đơn giản là BBT thiếu bài chia sẻ cảm nghiệm của chúng ta. Để tình trạng này xảy ra, dù nói thế nào thì tôi cũng có dính vào đó một phần, tôi tự nhủ đừng vin vào lý do « một con én » để né tránh, hãy cố gắng tiếp tục góp phần nhỏ bé của mình.

Cái tựa « Những Hạt Châu » là tôi mượn của nhà thần học Scott Hahn, trước đây ông là Mục sư Tin Lành giáo phái Trưởng Lão. Như các đồng đạo khác, ông chống đối Đức Maria, coi việc sùng kính Mẹ là ngẫu tượng. Ông đã dứt dứt cổ tràng hạt của bà nội khi chết để lại. Sau khi trở lại với Giáo hội Công giáo, để chuộc lỗi lầm của mình, ông tha thiết kính yêu Đức Maria, ra sức nghiên cứu và viết cuốn « Hail, Mary Queen » để ca ngợi Đức Trinh Nữ, một tác phẩm có nền tảng Thánh Kinh rất vững vàng, mà theo ông, Đức Maria tràn ngập trong những trang Thánh Kinh từ bắt đầu của những cuốn sách đầu tiên qua cuốn sách cuối. Ông S. Hahn đã cầm lấy cổ tràng hạt để cầu nguyện và viết những trang tuyệt vời về Chuỗi Mân Côi mà ông coi là những hạt châu. Tôi may mắn đọc bản dịch của Ô. Trần Mỹ Duyệt được phổ biến trên mạng, trang «conggiavietnam.net», tựa là « Tác Phẩm Kính Chào Nữ Vương Rất Thánh ». Tôi cũng thấy có bản tiếng Pháp được quảng cáo trên mạng.

Cách nay bảy năm, qua bài « Chuyện Kể Tháng Mười », tôi đã viết về Kinh Mân Côi như một lời hứa cố gắng lần chuỗi. Tiếp theo, khi học hỏi Tông huấn « Hãy Vui

Mừng Hoan Hỉ » của ĐGH Phanxicô, tôi đã ghi lại mình được khích lệ siêng năng lần hạt kính Đức Mẹ. Lần này, qua tác phẩm trên, tôi tự nhủ hãy yêu Chuỗi Mân Côi như những hạt châu. Trước vấn nạn lặp đi lặp lại của kinh Kính Mừng, ông S.Hahn đã so sánh một cách cụ thể : vợ ông không bao giờ chán nghe ông nói « anh yêu em » và mẹ ông cũng không bao giờ chán khi ông tỏ lòng biết ơn về sự săn sóc của bà. Trong Phúc âm, chính Chúa Giêsu dạy phải luôn luôn cầu nguyện, như vậy chắc chắn Chúa và Mẹ Maria hằng nghe lời chúng ta chúc tụng và cầu xin.

Đa số chúng ta đều thuộc lòng các kinh trong Chuỗi Mân Côi, điều ấy giúp việc lần chuỗi được dễ dàng, chúng ta có thể lần chuỗi bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Tuy vậy sự thuộc kinh cũng có thể có mặt tiêu cực, đọc thuộc lòng làm tôi có cảm tưởng như nước đổ trên lá khoai, nó trơn tuột rất lẹ, nhất là đọc quá nhanh thì không để lại dấu vết gì, nhiều khi đọc xong một kinh mới nhận ra mình vừa đọc gì, giống như máy cassette, như vậy có lẽ cũng không được nhiều ơn ích thiêng liêng. Có lần trò chuyện với một bạn già, nhân bàn về cách đọc kinh, tôi giả bộ kết luận « lúc này tôi không đọc kinh Mân Côi nữa » làm người bạn rất ngạc nhiên ! Tôi nói tiếp « câu nói chưa hết, không đọc kinh nữa nhưng tôi sẽ nói kinh ». Nói kinh chỉ là cách để nhấn mạnh việc đọc kinh sốt sắng, miệng đọc câu kinh nào thì trong đầu có ngay ý nghĩa của câu kinh đó, như chúng ta thưa trực tiếp ý câu đó với Chúa và Đức Mẹ. Vừa « nói kinh » vừa suy niệm các mầu nhiệm, mỗi câu mỗi ý là một hạt châu, đọc một Chuỗi Mân Côi là chúng ta dâng một chuỗi hạt quý giá cho Chúa và Mẹ.

Trong thực hành, tôi đã « nói » với Đức Mẹ qua kinh Kính Mừng, phần đầu có bốn câu (xin đọc chậm) : Kính mừng Maria đầy ơn phúc – Đức Chúa Trời ở cùng Bà – Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ – và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Phần hai : Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời – cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Các kinh khác trong Chuỗi Mân Côi, tôi cũng phân ra từng câu như vậy, đọc kinh sẽ sốt sắng hơn với lòng khiêm nhường, tin yêu và thanh thản.

Mt. Vũ ■



Kinh nghiệm “cận kề”

Tài liệu chia sẻ THL tháng 6 vừa qua có tựa đề “Thiên Chúa ở đâu giữa cơn đại dịch?”. Một trong những câu hỏi được đưa ra giúp suy tư :

Anh chị đã có kinh nghiệm «cận kề» với cái chết của một người thân trong gia-đình, cộng đoàn, đồng nghiệp, ... trong đại dịch này không ? Phản ứng đầu tiên của anh chị là gì ? Nếu anh chị có chạy đến Thiên Chúa để cầu nguyện với Ngài thì anh chị có cảm nghiệm gì sau đó : an ủi, tin tưởng, phó thác, hoặc vẫn còn hoang mang, trăn trở ?

Dưới đây là một kinh nghiệm.

Cơn dịch Covid 19 đang xảy ra tại Pháp vào trung tuần tháng 03/2020, tôi không nghĩ rằng gia đình chúng tôi không mắc phải chứng bệnh nguy hiểm này.

Nhưng ngược lại vợ tôi bị nhiễm phải cơn dịch này, bắt đầu bằng những triệu chứng nóng sốt, khó chịu trong người, tiếp đến là những cơn ho liên tiếp và bị nhức cả thân mình.

Tất cả những triệu chứng đó bắt đầu vào đầu tuần giữa tháng ba, chúng tôi phải điện thoại cho médecin SOS, nhưng vì quá bận nên Bác Sĩ không đến nhà được, nên tôi phải chở vợ tôi đến một trung tâm cấp cứu để khám cách nhà khoảng 40 cây số.

Sau khi khám, Bác Sĩ nói với những triệu chứng trên vợ tôi bị nhiễm covid 19, phải cách ly tại nhà, nếu đau nhức thì uống Doliprane và nếu khó thở gọi Samu đưa vào bệnh viện.

Thật bàng hoàng với những việc xảy ra, cách ly tại nhà ??? Vì nhà chúng tôi còn 2 đứa con nữa, rất hoang mang không biết bệnh tình của vợ tôi sẽ ổn hay sẽ diễn tiến ra sao ??? Vợ tôi có điện thoại cho các Cha tại GXVN xin cầu nguyện cho gia đình, cho bệnh mau thuyên giảm và nhất là không lây lan cho 2 đứa nhỏ.

Hai chúng tôi xin phó dâng bệnh của vợ tôi và sự an nguy của gia đình cho Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa cùng đồng hành và gìn giữ chúng con.

Chúng con xin phó thác những ngày tháng khó khăn này trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Gia đình cùng cầu nguyện với những giờ kinh của GX qua conférence :

Trưa 3 giờ chuỗi Lòng Thương Xót Chúa.

Chiều 17 giờ 30 Thánh Lễ.

Tối 21 giờ chuỗi mân côi.

Ngày qua ngày vợ tôi rất mệt vì cơn đau và bị nhức cả mình, còn tôi thì thành người nội trợ bất đắc dĩ, lo ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cho gia đình. Vì từ trước đến nay chưa từng vào bếp, tôi thầm xin Chúa đồng hành với tôi qua việc bếp núc, giúp tôi nấu những món ăn cho vừa miệng cho cả nhà và nhất là vợ tôi ăn được để mau bình phục.

Ngoài việc uống thuốc giảm đau, có người chỉ cách « XÔNG » cho vợ tôi bằng cách nấu nước xôi với sả, gừng, lá chanh ...

Thật vậy, chính tôi phải trải qua những phút giây lo sợ cho tính mạng người thân là chính lúc chúng tôi đặt trọn niềm tin thác nơi Chúa.

Từng ngày trôi qua, trong 14 ngày cách ly chính tôi cảm nhận được sự bình an của Thiên Chúa ở cùng gia đình chúng tôi.

Nhờ Ơn Chúa, vợ tôi đã được thuyên giảm, từ từ lấy lại sức. Phần tôi và 2 con trong thời gian qua không bị lây nhiễm.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con trải qua những ngày thử thách để chúng con biết tin tưởng vào Chúa, vào Lòng Thương Xót Chúa để trau luyện đức tin và mạnh dạn tin vào sự quan phòng của Chúa, đôi khi những thử thách này là những món quà dành tặng cho gia đình chúng con, để qua đó chúng con biết lo lắng cho nhau, biết phục vụ vì nhau và biết cùng cầu nguyện chung trong gia đình.

Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và Mẹ lành Maria trong từng biến cố mọi ngày trong cuộc sống của chúng con AMEN.

MH ■

TRẢ LỜI CHO MỘT CÂU HỎI

Tôi thả trí tưởng tượng của mình về ngày Ultreya đầu tiên sắp tới sau mùa dịch Covid 19 mà cảm thấy một niềm vui dào dạt trong lòng. Có lẽ sẽ giống như ngày tựu trường thuở nào ? Cũng tíu tít hỏi thăm nhau, ánh mắt sẽ lướt qua từng khuôn mặt thân thương, nếu thấy thiếu vắng một bóng dáng quen thuộc nào, chắc tôi sẽ tìm cách hỏi thăm xem vì sao ai đó không hiện diện hôm nay... nghĩ đến đây chợt một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn tôi, cắt đứt dòng suy tưởng không dám đi xa thêm nữa.

Thời gian cách ly đã dần được tháo lỏng, đúng lúc Trường Huấn Luyện gửi bài học với đề tài “*Thiên Chúa ở đâu giữa cơn đại dịch?*” buộc tâm trí tôi phải quay lại khoảng thời gian ba tháng vừa qua. Nhìn lại những biến chuyển trong tâm hồn mình, tôi phải ghi nhận ngay rằng, sau những con số người nhiễm bệnh, số người tử vong kinh hoàng từng ngày của từng quốc gia trên thế giới truyền đi qua các mạng truyền thông, câu hỏi “*Thiên Chúa ở đâu giữa cơn đại dịch này?*” cũng xuất hiện trong tôi. Chắc chắn từ trên cao ngài nhìn thấy toàn cảnh hoang mang, hỗn loạn này : Con người đang tìm cách che dấu tội lỗi của mình, tìm cách đổ lỗi cho người khác, không khác chi Adam và Eva đổ lỗi cho nhau khi ăn trái cấm, khác chăng là cảnh tượng đó ngày nay không chỉ có hai người mà tràn lan khắp nơi trên trái đất. Khác nhau là thế, và cũng giống nhau là thế ! Phải chăng bản chất con người là thế ? Tôi ngược mắt nhìn lên ngài : Lạy Chúa, Chúa muốn nói với con điều gì qua cơn đại dịch này ?

Với thời gian cách ly, với “*chômage partiel*” tôi có cảm giác mỗi ngày có nhiều hơn 24 tiếng, vì tôi có nhiều giờ đọc kinh hơn, nhiều giờ nghe giảng hơn, dự nhiều Thánh lễ mỗi tuần hơn tuy là Thánh lễ trực tuyến, tôi cũng có nhiều thời gian điện thoại để thăm hỏi bạn bè, thân nhân hơn. Với nhiều thứ Chúa ban thêm đó, tôi cảm nghiệm được là đức tin của mình mạnh mẽ hơn, tôi tin Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Ngài có thể thay đổi mọi sự trong tích tắc theo ý ngài, chỉ có ngài mới làm con người nhận ra sự mong manh của mình dù đã mua biết bao là bảo hiểm, chỉ có ngài mới nắm ngày giờ sinh tử của từng người, bắt chấp giai cấp địa vị của họ.

Thắc mắc của tôi dâng lên Đấng Tối Cao : *Lạy Chúa, Chúa muốn nói với con điều gì qua cơn đại dịch này?* đã nhận được câu trả lời của ngài “*Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng*” (Mc 1,14).

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn thấu hiểu câu trả lời của ngài và ban thêm sức cho con sống với Lời ấy.

Anna P ■



CÁCH LY

Cùng cư ngụ trong một chung cư nên tôi hay có dịp gặp ông bà, nhất là vào mỗi sáng Chúa nhật trên đường tới thánh đường họ đạo tham dự thánh lễ. Chúng tôi thường có cơ hội trao đổi thăm hỏi nhau. Nhưng rồi bất chợt tôi không còn thấy họ vào những sáng Chúa nhật như thường lệ. Hỏi ra mới hay ông bị tai biến mạch máu não. Sau thời gian khá lâu, buổi sáng nọ trên đường đi đạo tôi gặp lại ông bà, nhưng cảnh tượng đã đổi thay ! Bà đẩy xe lăn cho ông ra tìm chút gió sớm!

Ông nói năng thật khó khăn, nét mặt bà trĩu buồn ; bản tính cởi mở, thân thiện sẵn có ngày nào đã vơi đi nhiều ! Họ đang thực sự phải phấn đấu với nghịch cảnh trong tuổi xế bóng. Mỗi lần gặp, tôi không dám thăm hỏi nhiều mà chỉ tới bằng cảm thông trong cái bắt tay. Tôi giữ chặt tay ông mỗi lần gặp với mong muốn chuyển gửi chia sẻ khó khăn với ông bà.

Thời gian dài qua tập luyện, ông đã có thể chập chững từng bước với sự trợ giúp của bà và cây gậy. Tươi vui dần trở lại. Bà cởi mở thân thiện hơn mỗi lần chúng tôi gặp nhau.

Nhưng không bao lâu, như thường lệ trên đường đi đạo buổi mai, tôi đọc thấy tin buồn dán trên khung kính cửa lối ra vào ! Ông đã vĩnh viễn ra đi vì biến chứng của tim mạch !

Biến cố đã thay đổi cuộc sống của bà khá nhiều. Bà ít ra ngoài. Thỉnh thoảng tôi gặp bà khi người con gái tới đón mẹ về nhà chị có lẽ để bà vơi đi nỗi cô đơn của tuổi già trước hoàn cảnh hiện tại.

Chào bà. Bà khỏe không ?

Tôi gặp bà trước cửa cầu thang máy. Bà

đáp vội vã rồi né tránh sang một bên đi tiếp !

Tôi hiểu ra ngay, bà sợ lây nhiễm virus covid !

Con đường lối xóm tôi thường ngang qua, sáng nay thật vắng vẻ. Xe hơi đậu dọc theo lề đường không còn chỗ trống. Sinh hoạt các hãng xưởng đình trệ vì thảm họa dịch bệnh gây ra. Chợ búa cũng thưa thớt, các trường học đều đóng cửa, thánh đường họ đạo không còn thánh lễ như ngày nào, và bóng dáng bà cụ hàng xóm tôi cũng ít còn gặp.

Không riêng gì thái độ 'phản cảm thụ động' của bà cụ lối xóm. Bà nào có muốn xử trí với người khác như thế, nhất là với tôi, người tín hữu lối xóm đã từng cùng ông bà nhiều lần tìm tới thánh đường mỗi sáng Chúa nhật ; cùng thân thiện chia sẻ vui buồn mỗi lần gặp nhau.

CÁCH LY ! Thảm họa đang làm đảo lộn cuộc sống. Gây ly tán ngoài mong ước giữa người với người. Con cháu trong gia đình cũng không còn dám về thăm ông bà, cha mẹ vì sợ làm lây nhiễm cho người cao niên, lớp người nhạy cảm với virus covid như cảnh báo của cơ quan y tế.

Cuối tuần nọ, biên giới quốc gia tạm nói kiểm soát, con trai tôi đem vợ con về thăm nhà, không dám về sớm. Gặp bố mẹ, chúng cũng chỉ chào từ xa xa, và xin cho được dùng cơm ở một bàn riêng, nói là để bảo vệ sức khỏe cho bố mẹ! Cảnh tượng chưa hề có trong gia đình tôi ! Dầu tất cả vì hiểu thảo, nhưng chẳng thể tránh xót xa của CÁCH LY bất đắc dĩ xen vào cuộc sống vẫn từng nồng ấm của gia đình.

Đời sống tâm linh cùng chung hoàn cảnh. Nét đẹp của cộng đồng dân Chúa quây quần quanh bàn thánh trong sinh hoạt phụng vụ ngày nào, nay CÁCH LY cũng xen vào gây trở ngại không ít, từ việc ghi danh mỗi khi muốn tham dự thánh lễ, tới mang khẩu trang, ngồi cách xa nhau, và số tín hữu tham dự bị giới hạn theo không gian của thánh đường... Nhất là việc lãnh nhận các bí tích trở nên thật khó khăn !

Sáng qua, tôi đọc thấy trên tin tức cập nhật của truyền thông Đức với tựa đề :

“ Trẻ em bị tổn thương ra sao trước dịch bệnh corona ? “

Hỏi rồi họ tự trả lời :

Các em bị dồn nén vì trường sở hoặc vì cảnh cô đơn.

Phụ huynh buồn bực trong không gian chật hẹp giam hãm của căn hộ, và muôn cảnh huống do corona để lại trên các em...

Những thảm cảnh do CÁCH LY con vi trùng gây ra dẫu có đau thương đó, nhưng nào ai dám trách ai, bởi tất cả đều là những nạn nhân bất đắc dĩ.

Nhưng tác hại của con virus corona không dừng lại ở đó !

Một con vi trùng li ti, với mắt thường chẳng ai thấy nó, nhưng sức mạnh tàn phá của nó quả không lường, không chỉ gây nên chết chóc, lây nhiễm, kinh tế khủng hoảng, đói nghèo, mà nó còn có sức hỗ trợ rất đặc lực cho những con tim bất bao dung làm đảo lộn cách hành xử giữa người với người : những cảnh thừa nước đục thả câu, cướp dật, chà đạp lên nét văn hóa vẫn tốt đẹp sẵn có, bôi nhọ lịch sử dân nước qua những bạo loạn, tàn phá vô trách nhiệm, kể cả không loại trừ những cơ sở thuộc lãnh vực tâm linh !

CÁCH LY vì mục đích an toàn sức khỏe của mọi người đã bị thế lực bóng tối làm biến dạng thành một CÁCH LY của con tim giữa người với người. Yêu thương không còn nơi gặp gỡ ! Hận thù, bạo loạn đang cướp đi nét đẹp nhân bản Tạo Hóa đã phú bẩm nơi con người, mà thánh tông đồ Phaolô từng nhắc nhớ :

“Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta”. (Ep. 2,10)

Với sức hèn, phận nhỏ, tôi chỉ còn biết tha thiết khẩn nguyện Đấng là Tình Yêu sớm bắt con vi trùng quái ác corona ra đi, không quên gói ghém theo 'sản phẩm' CÁCH LY nó đã mang tới.

Và cuộc sống đó đây lại thảm đẹp. Vòng tay yêu thương thay thế hận thù; ánh sáng văn minh tình thương thế chỗ bóng tối sự chết. Tương trợ, chia sẻ cuộc sống hàn gắn lại vết thương và đẩy lùi CÁCH LY đã và đang gây tổn thương an vui, hạnh phúc của muôn người.

Trần nguyên Bình ■



Mẹ ơi... con nhớ Mẹ...

Trời vẫn lạnh vào xuân
Gió lùa qua song cửa
Tiếng gió reo rất buồn
Làm lòng con vương vấn

Gió lên ngọn đồi cao
Cuốn mây mờ giăng khắp
Gió xuống con đường thấp
Mang theo cả hoa vàng

Tiếng gió buồn mênh mang
Như lòng con nhớ Mẹ
Từ nay con thôi sẽ
Không còn Mẹ trên đời

Lòng con như chơi vơi
Muốn khóc mà không dám
Sợ gót mẹ khó rời
Bước lên trời với gió

Tiếng dế kêu ngoài ngõ
Phải chăng dế cũng buồn ?
Dế ơi đừng khóc nhé
Lại đây nghe ta kể

...một ngày xa xưa ấy
Mẹ với bầu con dại
Cánh tay Mẹ vững chãi
Lèo lái con thuyền nan

Mẹ vẫn chẳng than van
Cũng chưa bao giờ khóc
Dù cuộc đời khổ nhọc
Ôi Mẹ thật tuyệt vời

Thơ ngây môi Mẹ cười
Nhìn giòng đời trôi nổi
Nuôi đàn con khôn lớn
Mẹ hãnh diện với đời

Gió mưa Mẹ không hề
Gian nan cũng chẳng than
Con xin tạ ơn Mẹ
Trọn đời cho đàn con

Nay Mẹ ở trời cao
Nhìn đàn con khôn lớn
Quyến luyến chi thêm buồn
Cho mang thêm sầu vương

Bao giờ thì con lại
Nghẹn ngào kêu "Mẹ ơi"
Nay đã quá xa vời
Nghìn trùng bàn tay với...

Bên ngoài đường ngập nắng
Con học Mẹ làm thơ
« Mẹ ơi ... con nhớ Mẹ »
Ngủ yên con đọc nhé

...à ơi...

Tiếng gió mùa xuân xưa
Tay Mẹ đong đưa vũng
Thức năm canh một bóng
Cho con giấc ngủ hồng

Giờ cũng tiếng gió xuân
Nhưng con ru Mẹ ngủ
Trong lòng đất êm đềm
Mẹ ngàn đời yên nghỉ

Các anh em chúng con
Muôn vàn thương nhớ Mẹ
Chúc Mẹ đi bình an
Về miền xa xôi ấy

Mẹ ơi... con nhớ Mẹ...

Xin tặng riêng cho những ai
không còn Mẹ trong thời gian
thử thách này

MAVTT-tháng 6/2020 ■

CẦU NGUYỆN

Thời gian qua, ban điều hành PT được tin :

Cụ bà Martha Nguyễn Thị Dung, thân mẫu của anh Đaminh Hoàng Xuân Khánh, (K.37, LN Đức) đã được Chúa gọi về trưa ngày 19 tháng 07 năm 2020 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Cụ bà Maria Vũ Thị Cậy, thân mẫu của cursillista Marie Vũ Thị Tuyết Lan (K.23), nhạc mẫu của anh Vincent Trần Văn Tùng (K.10), đã được Chúa gọi về ngày 27/06/2020 tại Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.

Bà Marguerite Marie Phạm Thị Kim Dung, thân mẫu của chị Marie Phạm Hoài Thu (K.15-Pháp), đã được Chúa gọi về ngày 05 tháng sáu năm 2020, hưởng thọ 80 tuổi.

Cụ bà Maria Nguyễn Thị Quý, thân mẫu của cursillista Dominique Trần Bá Lạc (K.16), nhạc mẫu của cursillista Thérèse Trần Thị Cẩm Lệ (K. 17), đã được Chúa gọi về ngày 07/05/2020 lúc 03g45 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Cụ bà Lưu Thị Mộng Ngọc (quả phụ Phạm Xuân Lôi), thân mẫu của cursillista Micael Phạm Xuân Giao (K.30), nhạc mẫu của cursillista Agnès Phạm-Dương Lệ Thanh (K. 29), đã từ trần ngày 07/05/2020 lúc 03g00 tại Pháp, hưởng thọ 86 tuổi.

Ông Denis PHẠM Kim Dương, chồng của cursillista Marie-Thérèse Phạm Ánh Tuyết (K.29 * Pháp), sau một thời gian lâm trọng bệnh, đã được Chúa gọi về ngày 24/04/2020 tại Grand Hôpital de l'Est Francilien, Marne-la-Vallée, 77600 Jossigny, Pháp. Hưởng thọ 60 tuổi.

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, nguyện xin Đấng đầy Lòng Thương Xót giang tay đón các linh hồn người thân của chúng ta vào hưởng phúc Nước Trời.



Lạy Chúa,

Sáng nay thức giấc, sau một đêm với những mộng mị không yên lành, con mở cửa sổ phòng ngủ theo thói quen, để đón mừng ngày mới, không khí mới, mặt trời đang từ từ ló dạng báo hiệu một ngày xuân nắng ráo. Bình thường con sẽ nghe thấy tiếng xe chạy, tiếng trẻ em ríu rít đến trường, nhưng sao hôm nay lặng yên đến lạ. Con hít một hơi thật dài, thật sâu và cảm thấy khí trời hôm nay sao thật tinh khôi. Phải chăng sau 6 tuần bị phong tỏa, các nhà máy tạm ngừng hoạt động, xe, máy bay, các du thuyền nằm trụ tại chỗ ... giúp cho Mẹ đất hồi sức sau những năm tháng bị tàn phá. Mọi sự đã đổi thay, thế giới với sinh hoạt con người như chậm lại, một sự chậm rãi khiến tâm hồn mỗi người, sẽ trầm lắng suy tư hay nổi sóng, tùy cách sống và suy nghĩ của mỗi người.

Xin được ơn sám hối và cùng phục sinh với Ngài

Chúa ơi,

Trước đây, con bước vào phút cầu nguyện buổi sáng theo thói quen, giống như mỗi ngày tham dự thánh lễ, và học hỏi một chút về Chúa, con nghĩ như vậy là đủ, sau đó hồi hả đi kiếm tiền, rồi theo dõi quảng cáo để mua sắm, du lịch ... không suy nghĩ đắn đo. Tất cả những việc đó, con đã làm không ngoài mục đích thỏa mãn tính thích hưởng thụ của con, muốn đánh bóng cái Tôi, để được mọi người chú ý.

Vì ích kỉ lo cho chính mình, nên con vô cảm trước tha nhân đang nghèo đói bệnh tật ở chung quanh. Con lãnh đạm nhìn thế giới đang bị chiến tranh hay tai ương vùi dập. Tất cả ở đâu đó rất xa, mặc dù đó là hậu quả của chính con, đã phung phí, khai thác tài nguyên thiên nhiên, vì sự vô trách nhiệm của chính mình. Vậy mà con cứ xin Chúa cho con khoẻ mạnh, trong khi bản thân mình lại đang sống trong một bầu khí mỗi ngày một bệnh hoạn thêm, do chính mình tạo ra. Do vậy, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong tài liệu Laudato si đã khẳng định: “tội ác chống lại thế giới tự nhiên là một tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa”.

Lạy Chúa,

Thời gian tạm nghỉ này là cơ hội, cho con nhớ lại những gì được nhắc nhở, qua Lời Chúa và các vị

lãnh đạo tinh thần, để ăn năn sám hối. Như khi nghe thế giới từ chối Chúa, xua đuổi con cái Ngài, đó là những anh chị em của con, đang là người di dân hay tị nạn; hoặc đó đây đang dấy lên phong trào trợ tử, bài trừ sự sống của người già và thai nhi, con cảm nghiệm được, Chúa đang khóc như Chúa đã thổn thức khóc trong phúc âm, vì tội lỗi của con, nhưng con vẫn không thay đổi nhiều, và giờ đây ... đại dịch đến ... con phải ngừng tất cả và trong cách ly, vì yêu con, Chúa thương xót, soi cho con nhận ra lỗi lầm của mình cùng của nhân loại, đã xúc phạm đến Chúa và Anh Chị Em. Xin tha thứ cho con, Chúa ơi!

Xin biến đổi con, để con sống tiết độ, đơn sơ, vui với giây phút hiện tại, luôn hài lòng với những gì đang có. Xin giúp con không đua đòi, nhưng có trách nhiệm với tha nhân, biết ra khỏi chính mình, để nhìn thấy

thiếu thôn, nhu cầu của tha nhân, mà sống bác ái theo gương Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, luôn hiện diện trong những người yếu thế, không nơi nương tựa.

Lạy Chúa,

con cảm tạ lòng quảng đại của Chúa, đã bao dung xóa hết những thiếu sót của con. Chúa không muốn con sống mà như đã chết, Ngài muốn con sống dồi dào và sinh hoa kết quả. Xin cắt tía con, giúp con sống thật, không để cái Tôi làm chủ mình, nhưng đặt Chúa là trung tâm của cuộc sống. Xin cho con luôn biết liên đới với Anh Chị Em, và đồng trách nhiệm xây dựng thế giới hòa bình và yêu thương.

Trong đại dịch đã có bao mẫu gương, dù sợ hãi, nhưng họ bất chấp hiểm nguy, quyết hiến mạng sống mình, phục vụ tha nhân như bác sĩ y tá, nhân viên y tế và các linh mục. Con cầu xin Chúa ban cho họ muôn ân sủng cần thiết, để họ chu toàn trách nhiệm cao cả này. Khi thập giá virus corona đang đè nặng trên nhiều người, xin cho con như ông Simon vác thánh giá đỡ cho Chúa, bằng cách giúp đỡ, mang niềm tin, hy vọng và tình yêu của Chúa trao cho người khác.

Với nén bạc nhỏ bé Chúa ban, chúng con đã kêu gọi nhau, dành giờ thiết kế và may những chiếc khẩu trang, mặc dù rất đơn giản, nhưng tạm đủ an toàn để

phòng bệnh, như một nghĩa cử của lòng thương xót, lòng biết ơn đến mọi người. Chúng con cũng để ý đến các cụ già hàng xóm, đến những người thân quen đang bị lây nhiễm, để giúp đi chợ, nấu ăn, cùng điện thoại thăm hỏi và nâng đỡ nhau.

Không được đi xa, không được tham dự thánh lễ, khiến con cảm nghiệm được, nỗi khổ của hàng triệu anh chị em Kitô hữu, đang sống dưới chế độ đàn áp hay bách hại niềm tin, mà hàng ngày, họ đã đói và khát các bí tích. Họ đã có rất nhiều sáng tạo tông đồ, để nuôi dưỡng đức tin.

Hơn lúc nào hết, con cảm thấy cần xây dựng “Hội Thánh tại gia”, để đối phó với việc bị giam hãm, khiến con có thể bị trầm cảm vì cô độc. Các phương tiện truyền thông internet có thể khiến con người sống trên mây, lìa xa thực tại. Tuy nhiên trong nghĩa tích cực, chưa bao giờ con thấy mạng internet bị quá tải như hiện nay, phải chăng vì các tín hữu đã có sự sáng tạo tông đồ, không phân biệt đoàn thể, từ nhiều nơi trên thế giới. Với lòng khao khát diễn tả đức tin, các tín hữu đã cộng tác với nhau, để thực hiện nhiều chương trình thiêng liêng, như qua YouTube, qua Zoom để cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh, hội nhóm, đọc sách đạo, chia sẻ Lời Chúa, linh thao trong cuộc sống, linh thao nhẹ nhàng ..., giúp đời sống thiêng liêng thêm phong phú và mạnh mẽ.

Cảm tạ Chúa đã biến đổi và thối ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con. Với tư cách là mẹ, là bà, đang phải cách ly người thân yêu, con nhủ mình, cần năng điện thoại, nhắc nhở con cháu biết tham dự Thánh Lễ trực tuyến, những buổi cầu nguyện, tĩnh tâm online, thường xuyên chấp tay cầu nguyện liên li với Ngài. Đặc biệt là nhắc con cháu, cũng như chính mình, hãy cùng nhau thay đổi lối sống ích kỷ, biết phục vụ tha nhân cách âm thầm. Nhất là trong giai đoạn phải làm việc ở nhà, đời sống chung trong gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng điều quan trọng là đặt hạnh phúc gia đình lên trên hết, để biết thương xót, cảm thông, đón nhận và lắng nghe nhau.

Lạy Chúa,

Cảm tạ Chúa đã cho chúng con sống mùa chay năm nay thật sốt sắng. Với đại dịch, mọi sự đã

dừng lại, giúp tâm hồn chúng con tĩnh lại, để tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hầu được biến đổi thành con người mới, đón mừng niềm vui phục sinh.

Trước đây chúng con sống tuần thánh, với các hình thức bên ngoài, sao cho tốt đẹp, nhưng tâm hồn không đổi mới tốt hơn. Năm nay, dù đại dịch vẫn tiếp tục tăng cao, nhưng chúng con có sự bình tâm phó thác, nhờ chất Thánh mà Chúa ban tặng, khi chúng con chiêm niệm Lời Chúa.

Chúng con cảm nhận được, niềm hy vọng trong cuộc thương khó, như Phêrô, không hổ thẹn lần tránh Thầy, nên đã gặp ánh mắt tha thứ của Chúa, và ăn năn hối lỗi. Hay như Simon, viên đại đội trưởng hoặc anh trộm lành, dù chỉ mới gặp Chúa một lần, nhưng cuộc đời đã được biến đổi rất Thánh. Chúng con cũng được Chúa cắt tỉa trong mùa chay Thánh này. Lòng bao dung thương xót của Chúa, giúp chúng con không lún sâu trong tội lỗi, nhưng can đảm trở dậy, để cùng được phục sinh với Ngài.

Xin cho con không chờ xem, phép lạ Lòng Chúa thương xót nhân loại thế nào, nhưng xin Chúa hãy cho con biết nhận lấy ánh sáng Đấng Phục Sinh, và thúc đẩy con thương xót anh chị em, những người đang bệnh, những người đang gặp khó khăn kinh tế do dịch bệnh, và không ngừng cầu khẩn Lòng Thương Xót Chúa, đồng thời, hy vọng vào một Mùa Phục Sinh vĩnh hằng cho những nạn nhân đã qua đời.

Cảm tạ Chúa đã thương yêu săn sóc chúng con. Chúa không muốn một ai phải hư mất, nên Ngài đã biến đau thương thành niềm vui thánh thiện. Xin giúp chúng con biết đóng đinh những tội lỗi của mình vào thánh giá Chúa, để trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu Phục sinh.

Gia đình con mời Chúa Giêsu lên con thuyền cuộc sống của chúng con, dù thuyền đời mong manh và mất hướng, nhưng có Chúa, chúng con vững tâm cùng chèo, cùng an ủi nhau. Xin giúp chúng con biết sống thế nào giữa thời đại dịch, cho xứng đáng là người Kitô hữu. Có cách ly, có khó khăn kinh tế, có bệnh tật, nhưng không cô đơn thất vọng, vì biết có Chúa ở cùng. Và nếu gặp điều bất hạnh, xin cho chúng con, ơn bình tâm đón nhận, ơn có sức chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi. Thậm chí có cả chết chóc nhưng luôn tin có tái sinh tình yêu. Chúng con cầu xin Chúa.

Têrêsa Hương ■

Suy niệm Phép Rửa của Chúa Giêsu với hình ảnh của Chúa Thánh Thần

(Lc 3, 21-22)

1, Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, như Chúa Giêsu đã cầu nguyện khi chịu phép rửa ở dòng sông Gio-Đan, giờ đây chúng con cũng xin thân thưa với Chúa, xin Ngài hãy ngự đến, hiện diện với chúng con lúc này, xin soi sáng cho chúng con để chúng con thông hiểu Mầu nhiệm của Ngôi Ba Thiên Chúa trong ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa và qua đó xin mở lòng trí chúng con ra, cho chúng con in sâu Lời Chúa vào trong tâm hồn.

2, Giờ đây chúng ta cùng nhau nghe suy niệm Tin mừng Lc 3,21-22 về phép rửa của Chúa Giêsu với hình ảnh của Chúa Thánh Thần.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

« Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa », Chịu phép rửa là :

« được tẩy rửa, được tác thánh, được công chính hoá nhân danh Đức Giêsu Kitô và trong thần khí của Thiên Chúa », (1Cr 6, 11)

« được tháp nhập vào thân mình độc nhất của Đức Kitô bởi thần khí độc nhất của Người » (1Cr 12, 13)

« được tái sinh bởi nước và thần khí » (Ga 3, 5-6)

« được mai táng với Chúa Kitô để cùng sống lại với Người » (Rm 6, 4)

« được Thiên Chúa xức dầu Thánh Thần trong Đức Kitô ». Bí Tích rửa tội là cánh cửa cho phép Chúa Kitô đến ở trong chúng ta, chúng ta được chìm mình vào trong Mầu Nhiệm của Ngài. Qua đó chúng ta có cuộc sống mới của Thần Khí và làm cho chúng ta trở thành chi thể của Thân Mình Ngài là Giáo Hội và chúng ta được tham dự vào sứ mệnh của Ngài trong thế giới (x. CCC 1213). Trong ngày rửa tội chúng ta được tái sinh, Chúa cho phép chúng ta sống hiệp nhất với Ngài, Chúa Giêsu bước vào trong chúng ta và ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

« Đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra »

Tất cả thế giới đang bị một cơn đại dịch hoành hành khủng khiếp, tất cả các sinh hoạt nơi chốn đều bị đóng cửa, sợ hãi hoang mang tràn đến, mọi người lo lắng, thế giới sẽ đi về đâu, Thiên Chúa đang muốn nói với nhân loại tội lỗi điều gì vậy ? Sự sống bị bế tắc, chúng ta phải sống



cách ly để ngăn cản vi khuẩn lan tràn, con người có nhiều thời gian dùng tất cả, ngồi lại với nhau trong cầu nguyện, cùng nhau xin ơn Chúa thương xót. Những trái tim cầu nguyện sốt sắng đã được Chúa « mở ra » Chúa đang mời gọi mỗi người hãy trở lại với Chúa, tội lỗi sẽ được tha, mọi bế tắc sẽ được Chúa giải toả, Chúa còn gọi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong lòng những người khao khát Chúa. Những ngày qua được cùng cha Thế và anh chị em các cháu tham dự Thánh lễ trực tuyến, những giờ Cầu Thánh Thể sốt sắng, những chuỗi Mân cô lần hạt chung xin Đức Mẹ cầu bầu cho cơn đại dịch chóng qua, tình liên đới với Chúa, với anh chị em được gắn kết tuyệt vời, có những giọt nước mắt của thống hối, giọt nước mắt của đau khổ vì người thân bị bệnh đã được chia sẻ và được nâng đỡ rất nhiều, nhất là Lòng Chúa thương xót lan toả qua sự chia sẻ cho những người đói khổ sống ở quê hương Việt Nam. Tất cả là những Mầu Nhiệm được ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống trong mỗi người khi cùng nhau cầu nguyện, Thần Khí Chúa đã mở tất cả những cánh cửa đóng kín và mở tâm hồn nhân loại đổi mới.

« Và Thánh Thần ngự xuống trên Người »

Trong ngày rửa tội, chúng ta được Thiên Chúa tặng cho món quà đặc biệt, đó là Chúa Thánh Thần. Thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần và Người ngự trong anh em (1Cr 3, 16 ; Rm 8, 9.11). Thần khí của Ngài soi sáng và khai mở cho chúng ta đi đúng hướng và giúp chúng ta nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa. Ngài đến củng cố nội tâm sâu thẳm cho chúng ta hiểu chính nhân tính của mình và Ngài giúp chúng ta được biến đổi từ bên trong trái tim. Ngài thúc đẩy chúng ta biết chìm sâu trong cầu nguyện, có những lúc tâm hồn khô khan, hay bị chia trí, Ngài cầu thay nguyện giúp để chúng ta được nối kết tiếp tục với Thiên Chúa. Thánh Thần còn là Đấng ban sự sống, là hơi thở thầm kín giúp ta sống trọn vẹn, tự do, mạnh mẽ làm con cái Chúa. Qua đó niềm tin chúng ta được phát triển và trở nên viên mãn, chúng ta được tái sinh trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Thần khí Chúa Thánh Thần còn nuôi dưỡng thánh hoá chúng ta tốt lành như hoa trái để chúng ta được sống vinh hiển, yêu thương. « Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban

cho chúng ta » (Rm 5, 5). Ngài là sợi dây nối kết chúng ta với Thiên Chúa, và nối kết chúng ta lại với nhau như một thân thể với nhiều chi thể, như cây nho là Thiên Chúa, chúng ta là những cành nho. Cuối cùng Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thúc đẩy chúng ta có bốn phận truyền giáo, mang Thiên Chúa đến cho những người anh em vẫn còn sống xa cách Chúa, và cả những người chưa hề biết Chúa.

3. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn trải nghiệm Đức Tin của tôi đã được thăng tiến. Trong mùa đại dịch tôi có nhiều thời gian ngồi ngoài vườn cầu nguyện sâu với Ngài, tôi chưa biết Thiên Chúa đủ nên vẫn mãi mê khắp nơi kiếm tìm. Bất chợt một hôm tôi khám phá được Thiên Chúa trong thiên nhiên, ngồi cầu nguyện buổi sáng, tôi thấy một giọt sương đọng trên lá một cành hoa hồng trước mặt, giọt sương đẹp lạ lùng thanh sạch, lung linh trong ánh sáng ban mai làm cho tôi « ngắt trí » giây lát, nước mắt tôi ở đâu tràn ra không biết, cảm xúc dâng tràn, tôi đã phải thốt lên :

Lạy Chúa, con đã vội vã đi qua bao thắng cảnh thiên nhiên vĩ đại ?

đã háo hức leo qua bao núi đồi, sông nước ?

đã lặng lẽ ngắm nhìn bao nắng chiều trải mình con sóng biển ?

Nhưng sao con vẫn chưa tìm thấy Chúa. Bỗng thấy sáng nay, ngay trong vườn nhà con

Một giọt sương mai đọng trên lá cành hồng

Dạ con chợt đau nỗi mừng vui Mẫu Nhiệm

A, thì ra : Con lặn xuống mãi hơn nửa đời tìm kiếm

Hôm nay con mới nhận ra : Ngài ở đây trong con phút giây này

Phút giây tình yêu đang hiện diện.

Con và Chúa đang thuộc về nhau.

Chúa Thánh Thần là một người bạn trung thành, tinh khiết nhất của cuộc đời tôi trong thời gian này, là chỉ nam, là một người Thầy thông thái tôi tin cậy, để khi cần gì tôi đều chạy đến Ngài để hỏi. Tôi có niềm vui đến từ bên trong vì có Ngài hướng dẫn.

4, Biến cố đại dịch này vẫn còn tiếp diễn đã bắt tôi đặt cho mình một câu hỏi lớn, tôi sẽ sống như thế nào sau khi cơn đại dịch chấm dứt ?

Cuộc sống sẽ trở lại bình thường, tôi biết tôi sẽ phải là một con người mới với niềm tin, cậy, mến mới. Chúng ta thì sao, có những khát vọng gì cho bản thân sau cơn đại dịch ?

Chúa Thánh Thần có vai trò quan trọng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta như thế nào ?

PHONG TRÀO CURSILLO

Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Té: (+33) 9 81 89 67 01

JOURNAL

Các công trình cũng như các hoạt động của Ngài có giúp gì thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta điều gì hay không ?

Cuộc sống là những chuỗi câu hỏi thật dài nối kết với nhau, khi nào chúng ta tìm được câu trả lời cho chính mình là lúc chúng ta đang đi đúng đường theo thánh ý Chúa.

Và câu hỏi cuối cùng, chúng ta có khao khát, mời gọi kết nối chặt chẽ với Chúa Thánh Thần ? Để được lãnh nhận ân sủng là bầy ơn Ngài đã có sẵn và dành riêng cho chúng ta, nếu chúng ta bỏ không xử dụng những gia tài ân sủng đó thì thật là uổng phí lắm.

5, Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con đã hứa với lòng mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, sống ngay lành hơn, con hứa với Chúa đã nhiều nhưng con chưa thực hiện được bao nhiêu, nhưng xin Ngài vẫn cứ tin con thêm một lần nữa nha và cho con thêm sức mạnh. Con biết Chúa tin con. Lại nữa, con xin ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn can đảm để con có sức mạnh mỗi ngày sống phút hiện tại như Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, con sẽ « làm cho nó đầy tình thương » sẽ sống mỗi phút cho tốt hơn. « Như Chúa Giêsu, trọn đời đã làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Cha, mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa, một giao ước mới » là con sẽ thuộc về Ngài, xin Chúa hãy thuộc về con. Amen.

Maria Nguyễn thị Xuân Bích ■