



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Số 228

Lá thư Phong Trào

NỘI DUNG

- Lá Thư Phong Trào 1
- Nợ (Trần Nguyên Bình) 2
- Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? 3 (Elisabeth Nguyễn)
- Tạo Cơ Hội Cho Chúa Kitô hiện diện 5 (theo PT Cursillo Hoa Kỳ)
- Hãy đến với Ta 6 (Trần Nguyên Bình)
- Sống chứng nhân Tin Mừng Tử Đạo 8 (Phạm Bá Nha)
- Con vẫn trông cậy Chúa 10 (Trương Thị Bé Ba)
- Tình Yêu và Hôn Nhân ... 11 (Tiến sỹ Trần Mỹ Duyệt và Bác sỹ Lương Huỳnh Ngân)
- Chiêm ngắm 12 (Trần Nguyên Bình)

NGÔI HAI THIÊN CHÚA NHẬP THỂ : MẪU NHIỆM TÌNH YÊU GIA ĐÌNH

Năm 1223, Thánh Phanxicô Khó Khăn (1181-1226) đến kinh thành Roma, đệ trình Đức thánh cha Honorius IV (1210-1287) xin châu phê "Hiến pháp Dòng Anh Em Hèn Mọn". Trên con đường trở lại Assise, dừng chân tại dãy núi đá bao quanh thung lũng thị trấn Greccio, Thánh Phanxicô ước nguyện các thầy trợ sĩ tạo dựng một hang đá cỏ khô nghèo hèn, đặt tượng Thánh Mẫu Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu, tha thiết mời gọi những người nông dân nghèo nàn túng quẫn mang đến bò, lừa...cùng cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh : Mừng kính mẫu nhiệm tình yêu Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể và Thánh Gia.

Mùa Giáng Sinh năm 1641, Giáo sĩ Đắc Lộ cử hành các nghi lễ phụng vụ, bí tích sốt sáng với gần 800 giáo hữu tại Dinh trấn Quảng Nam. Điểm nổi bật là một hang đá máng cỏ trình bày Đức Thánh Mẫu Maria, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng Giêsu cho giáo đoàn tín hữu Đại Việt đầu tiên, cầu nguyện chiêm ngưỡng... Hình ảnh sống động một gia đình thánh thiện, đơn sơ, nghèo hèn, đầm ấm... (1)

Các giáo sĩ Dòng Tên đặt bước chân tại Cửa Hàn, Đà Nẵng, ngày 19-01-1615, từ những năm đầu thế kỷ XVII, khai sinh Giáo đoàn Kitô hữu trên "Đất Nước Con Rồng Cháu Tiên" với đặc điểm nổi bật là nỗ lực thích ứng nếp sống đạo với những tập tục truyền thống của nền văn hóa Đại Việt : Giáo hội Công giáo hòa nhập với Văn hóa Gia đình Việt Nam (2).

Thời kỳ đầu tiên truyền giáo trên quê hương đất Việt, các giáo sĩ Dòng Tên chú trọng nhiều nếp sống văn hóa đạo hiếu trong gia đình Việt Nam : Lòng hiếu thảo con cái đối với đấng bậc sinh thành. Trong cuốn "Phép Giảng tám Ngày", in tại Roma năm 1651, tác giả giáo sĩ Đắc Lộ nhấn mạnh : "Ấy vậy mà lời răn thứ bốn trong kinh Đức Chúa Trời, gọi là lời răn thứ nhất trong lời hứa, thì dạy ta thảo kính cha mẹ cho nên. Lại sự thảo kính thì hằng có bốn phận là yêu mến, chịu lụy, giúp cho mọi sự..." (3)

Đứng trước những biến chuyển xã hội hôm nay, cơ cấu thị

SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường huấn luyện

Chúa nhật 12/01/2020 : 14g30 -17g00

Chúa nhật 09/02/2020 : 14g30 -17g00

Ultreya

Tháng giêng không có ultreya

Chúa nhật 23/02/2020 : 14g30 -17g00

Tinh tâm mùa Chay

Thứ bảy 07/03/2020

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

<http://cursillovnau.free.fr>

eMail : mduongn@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701

Fax. +33 (0) 156 802 268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

trường, công nghệ điện tử phát triển, hiện tượng di dân, thành phần thanh thiếu niên nam nữ rời xa mái ấm gia đình truyền thống Công giáo Việt Nam, họ đạo, giáo xứ, đoàn thể đạo đức, phong trào công giáo tiến hành, tập trung vùng ven đô thị (khủng hoảng đô thị hóa), tìm kiếm công ăn việc làm nuôi sống gia đình. Làm sao không lo âu trước tình hình đạo đức xã hội, giáo dục xuống cấp nghiêm trọng, tham nhũng, tội ác cướp giết gia tăng không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, nạn phá thai hoành hành, nghiện ngập lan tràn, nhất là nơi giới trẻ !

Trong "Khóa Tĩnh Huấn Cursillo Ba Ngày" anh chị em Cursillista chúng ta có cơ hội tìm hiểu, đào sâu mối liên hệ mật thiết giữa ba Rollô : Sùng Đạo - Học Đạo và Hành Đạo, giúp người Cursillista làm dậy men môi trường bằng Phúc Âm, khởi đi từ gia đình, phong trào, họ đạo... hoàn thành sứ vụ mang Chúa Kitô đến cho tha nhân.

Đêm linh thánh mừng Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể vào đời. Nguyện cầu mầu nhiệm tình yêu gia đình thánh : Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Hải Đồng Giêsu phù hộ, gìn giữ, bảo vệ an bình hạnh phúc cho tất cả mọi gia đình trên khắp thế giới, các gia đình Việt Nam thân thương trên quê hương yêu dấu hay tại hải ngoại; cách riêng các gia đình Cursillista; để chính mỗi thành phần cảm nghiệm hiểu biết ý nghĩa ơn gọi đời sống hôn nhân, sống kinh nghiệm đức tin, lòng chung thủy, độ lượng, cảm thông, tha thứ, bảo toàn lời cam kết trách nhiệm xây dựng một mái ấm gia đình thánh trong xã hội hôm nay.

Lm. Giuse Trần Anh Dũng

(1) Trần Anh Dũng, *Biểu Biên Niên Giáo Sĩ Đắc Lộ (1593-1660)*, Emmau, 1993, trang 80-88

(2) Đỗ Quang Chính, SJ., *Tản Mạn Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam*, 2005, trang 114-124

(3) *Phép Giảng Tám Ngày*, tủ sách Đại Kết tái bản, 1993, trang 293

-
- Tôi nợ Ngài cả biển trời ân phúc
- Tôi nợ Ngài trọn cuộc sống hôm nay
- Tôi nợ Ngài hơi thở mỗi phút giây
- Tôi nợ Ngài từ đầu ngày nắng đến,
- Vạn vật quanh tôi, núi rừng, trời biển
- Xuân, hạ, thu, đông thiên nhiên vạn sắc
- Và tình mẹ cha biển khơi trào dạt
- Huynh đệ, gia đình, mái ấm yêu thương
- Ngài dìu dắt, đỡ nâng mỗi nẻo đường
- Tôi vấp ngã, Ngài ủi an tha thứ
- Một trời nợ, con nợ Cha nhiều quá
- Trọn cuộc trần con sao trả ơn Cha ? !
- Ôi Tình Trời, Tình Chúa quá bao la
- Tôi vẫn nợ, tháng ngày qua lăm lỏi !
- Tôi mãi nợ Ngài : giá mua phần rỗi
- Hạnh phúc quê trời, Cha đợi riêng con
- Mỗi bước hôm nay, mong ước vương tròn
- Nợ ân tình, xin giúp con ghi khắc.
-



Ủng hộ Phong Trào

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Chị Anna Lâm Thị Hoàng Cúc | 50,00 € |
| Chị Trinh (Liên nhóm Stuttgart) | 100,00 € |
| Anh Nguyễn Quý Toàn | 50,00 € |
| Chị Đỗ Thị Tuyết Sương | 50,00 € |
| Chị Joséphine Yapagah | 30,00 € |
| Chị Trần Thị Tâm Ermont | 30,00 € |
| Bán 10 ghê' bò' | 200,00 € |
| Chị Đinh Thị Minh Tơ | 20,00 € |
| Chị Marie Catherine Nguyễn | 20,00 € |
| Chị Trần Caroline Liễu | 20,00 € |
| Chị Nguyễn Thị Hôn | 30,00 € |
| Chị Cao Thị Thảo | 20,00 € |
| Chị Tuyết (Villiers le Bel) | 20,00 € |
| Chị Annick | 25,00 € |
| Chị Plattier Thị Thọ | 25,00 € |
| Chị Lê Thị Trinh (Sevrans) | 30,00 € |
| Chị Vĩnh Phúc (K 36) | 50,00 € |
| Ân nhân Bi | 50,00 € |
| Các AC từ Đức quốc : | 500,00 € |
| - Trần Quốc Doanh - Bùi Quang Dũng | |
| - Bùi Thị Mỹ Dung - Lê Tiên Nhật - | |
| Trần Thanh Liêm - Trần Thị Huyền Chi | |
| AC Dương Tôn Bảo | 50,00 € |

Vào ngày 22.9.19 chúng ta được dự một đám rước dâu thật long trọng, cô dâu là cha Gioan Baotixita kết hôn huyền nhiệm với tổng giáo phận Bamberg. Hình ảnh cô dâu tươi cười, mặt sáng rỡ, đứng dưới chiếc lọng thật đẹp, giới thiệu mấy chục bà mẹ chồng tươi trẻ với cử tọa hiện diện là cảm hứng thú vị cho đề tài này, chuyện tình của tôi.

Tôi, một “con bé lọ lem” đã “phải lòng” một hoàng tử, con duy nhất của Vị Vua cao sang, danh giá hùng mạnh nhất trong tất cả các vua. Càng nghĩ suy về thân phận mình tôi càng thấy khoảng cách giữa mình và chàng quá khập khiễng... hoàn cảnh mình nghèo hèn, vất vả, lam lũ. Suốt đêm trường, trái tim thổn thức băn khoăn, làm sao để có thể đến được với chàng, hoàng tử của lòng mình? ***“Người yêu của tôi : khuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn trai tráng. Đầu chàng : khối vàng ròng tinh luyện, mái tóc chàng gọn sóng nhánh cỏ non, đen huyền chim ô thước. Mắt chàng nằm gọn giữa bờ mi, như đôi bồ câu tắm bên dòng suối sữa. Đôi má chàng tựa luống hoa thơm, như vàng phương thảo. Cặp môi chàng là đóa huệ thơm tươi, chứa chan thơm mộc được. Đôi nắm tay như trái cầu vàng dát kim châu bảo thạch. Thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối nạm đá quý xanh lam. Đôi chân chàng như đôi trụ bạch ngọc dựng trên đế vàng ròng. Tướng mạo chàng tựa núi Libăng, kiêu hùng như hàng cây hương bá. Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người như dào dạt hương yêu. Người yêu tôi là như thế, tình quân tôi là như vậy, hỡi thiếu nữ Giêrusalem” (Dc 5,10-16)***

*Còn anh em,
anh em bảo
Thầy là ai?*

(Lc 9,10)

Cuộc sống của một hoàng tử là niềm mơ ước của bao tiểu thư đài các, làm sao chàng có thể nghĩ đến “con bé lọ lem” chốn cùng đinh ? Oh!

Thế mà...Cảm tạ Thiên Chúa ! chàng đã quyết định từ bỏ tước vị hoàng tử để ra đi, hạ mình xuống làm một người dân bình thường. Chàng khoác manh áo của người nghèo khó, chàng đến với tôi, ngỏ lời được chia sẻ cuộc sống khó nghèo với tôi : ***“Hỡi bạn***

tình của lòng anh, anh ví nàng như con tuần mã ngâm dầy cương xa giá Pharaô. Giữa đôi khuyển, má nàng xinh đẹp quá, cổ nàng đeo chuỗi ngọc.” (Dc 1,9-10), chàng tha thiết : ***“Em là đóa thủy tiên của Saron đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng, bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai” (Dc 9,1-2)***. Chàng tự hạ, nâng tôi thành người yêu của một hoàng tử. Thật là một vinh dự và hạnh phúc biết bao !

Chàng đến với tôi bằng chính tình yêu thương từ sâu thẳm con tim. Mỗi tình yêu triển nở thật đẹp, thật thơ mộng theo ngày tháng. Chúng tôi bên nhau, chia sẻ những vui buồn và gian nan của cuộc sống. Thời gian không gian và cả vũ trụ như đang tan biến đi, để nhường chỗ cho tình yêu mãnh liệt của chúng tôi. Vị ngọt tình yêu chín mùi thật kỳ diệu biết bao, chỉ những ai đã từng yêu say đắm mới cảm được mà thôi, chàng thổ thê : ***“Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tiaxa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chinh tề hàng ngũ. Thôi đi, nàng đừng đưa mắt nhìn anh nữa, đôi mắt làm anh choáng váng rồi” (Dc 6,4-5a)***. Khi tình yêu thăng hoa như trái ngọt chín mọng, hoàng tử của tôi quyết định dẫn người yêu về hoàng cung, để nàng được chia sẻ niềm hạnh phúc

miên trường với Vua Cha nơi cung điện cao sang.

Đây là chuyện tâm linh của tôi, mượn hình ảnh tình yêu lứa đôi để nói đến tình yêu huyền nhiệm giữa con người hữu hạn với Thiên Chúa vô biên vô lượng, là một sự kết hợp bản thể giữa thụ tạo và Đấng Tạo Hóa, là một huyền nhiệm hữu thể. Mỗi tình của vị hoàng tử và “con bé lọ lem” thật đẹp và lãng mạn. Tấm chân tình của chàng dành cho người yêu thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng biết bao ! Vị hoàng tử đó là Chúa Giêsu Kitô. Người yêu của Chúa Giêsu là chính tôi, là chính chị, chính anh, là mỗi người trong chúng ta.

Chỉ vì yêu nhân loại tội lỗi, Ngài tự hạ ngang hàng với thân phận bèo bọt nghèo hèn của chúng ta. ***“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).***

Chúa Giêsu yêu bạn, yêu tôi, yêu mọi người bằng một tình yêu vượt lên trên trí hiểu biết của loài người, Ngài yêu mỗi người mỗi cách rất cá biệt. Ngài yêu tôi nồng nàn tha thiết như là Ngài không có ai để yêu. Ngài yêu mình như mình là, vô điều kiện, không đòi hỏi gì cả mà còn ban cho một sự tự do lớn lao, kể cả tự do phản bội hay đóng đinh Ngài. ***“Đừng sợ nói với Đức Giêsu rằng bạn yêu thương Người ; cho dù không cảm thấy gì, đó là cách buộc Người giúp đỡ bạn, và bằng lấy bạn như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi” (Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu).***

Elisabeth Nguyễn

CẦU NGUYỆN

Ông Hilario Nguyễn Hữu Thủy, cursillista K.10, chồng của cursillista Maria Lê Thị Xiêm (K.13), cha chồng của hai cursillistas Maria Lê Thị Kim Đào (K.29) và Maria Nguyễn Thị Hồng Phúc (K.29), đã được Chúa gọi về ngày 13.12.2019, thọ 71 tuổi.

Cursillista Marie-Thérèse Hồ Mai Ngọc Anh (K.11), thân mẫu của cursillista Hồ Thị Mỹ Khê (K.11) qua đời ngày 03.11.2019, tại Strasbourg, hưởng thọ 81 tuổi.

Cụ Giuse Lê Công Bảo, thân phụ của Cursillista Dominique Lê Minh Triết (K.10) đã về cùng Chúa ngày 24.10.2019, hưởng thọ 91 tuổi.

Ông Giuse Nguyễn Công Danh, em trai của Cursillista Maria Nguyễn Thị Phi Vân (K.21 - thuộc Liên nhóm Đức), đã qua đời.

Ông Phêrô Chung Văn Quan, chồng của Cursillista Anna Hồ Thị Hồng (K.4), cha của Cursillista Chung Hồng Sơn (K.16), nhạc phụ của Cursillista Thérèse Chung Thanh Nguyên (K.15), đã về cùng Chúa ngày 09.10.2019 tại Neuilly-sur-Marne, hưởng thọ 91 tuổi.

Ông Maurice Phạm Văn Lưu, thân phụ của cursillista Marie-Agathe Phạm Hương Lan (K.32), đã về cùng Chúa ngày 04.11.2019, tại Strasbourg, hưởng thọ 95 tuổi.

Ông Pierre Nguyễn Văn Trọng, nhạc phụ của thầy PTVV Cao Trọng Nghĩa, đã được Chúa gọi về ngày 16/12/2019, hưởng thọ 90 tuổi.

Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyền, chồng của chị Pétronile Vũ Thị Vĩnh Phúc (K.36), đã về cùng Chúa ngày chúa nhật 17/11/2019 tại Paris.

Ông Giuse Nguyễn Năng Định, chồng của chị Marie-Thérèse Nguyễn Thị Mộng Hương (cursillista K.4 * qua đời ngày 25.10.2014), em rể của chị Agnès Nguyễn Thị Cẩm Tuyết (cursillista K.2), đã về cùng Chúa ngày 05.10.2019 tại Paris, thọ 66 tuổi.

Ông Phaolô Nguyễn Văn Nhật Robert, con trai của cursillista Gabriel Nguyễn Văn Kính (K.1) ; anh của các cursillistas : Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (K.29), Marie Nguyễn Thị Kim Cúc (K. 29) cùng chồng là Germain Coujonde (K.30), Marie Nguyễn Thị Kim Anh (K.19) cùng chồng là Clément Seck (K. 33) , đã về cùng Chúa ngày 13.10.2019, hưởng thọ 76 tuổi.

Chị Maria Vũ Thị Mai, chị dâu của cursillista Phạm Thị Giàu (K.7) - từ trần ngày 06.12.2019 tại VN.

Xin hiệp nguyện cầu cho các linh hồn được sớm ngày diện kiến Nhan Thánh Chúa, và người thân còn ở lại luôn vững tin vào buổi đoàn viên hạnh phúc trong Nước Hằng Sống.

Tạo Cơ Hội Cho Chúa Kitô Hiện Diện Thực Sự

[...] Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu nói rằng, « Bởi vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát, các người đã cho uống; Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã cho mặc; Ta đau yếu, các người đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các người đến viếng thăm » (Mat. 25: 35-36).

Vì thế, ngoài Mùa Chay, có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm này và vô số bài giảng giải thích đoạn này? Có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm này trong các buổi tĩnh tâm? Có bao nhiêu lần chúng ta đã học hỏi đoạn Phúc Âm này trong Trường Lãnh Đạo của chúng ta?

Trong toàn bộ Phúc Âm, Chúa Giêsu liên tục mời gọi chúng ta mỗi người tự suy niệm để phân tích chính cảm nghiệm riêng của mình và sự kiện chúng ta đồng hiện hữu với Chúa Kitô theo Thánh Ý Người để sống và chia sẻ những điều căn bản hầu trở nên Kitô hữu đích thực.

Tuy nhiên, những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực là gì? Không cần đi quá sâu vào khoa thần học, chúng ta có thể nói những gì Thánh Phaolô nói với chúng ta; « Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân và tình yêu chính mình ». Chỉ đơn giản vậy thôi!... Và bởi vì mọi việc của Thiên Chúa đều rất đơn giản. Chúng ta là những con người luôn tìm kiếm những gì sâu xa hơn, cho nên chúng ta lại đánh mất điều chính yếu, hay chúng ta nhầm lẫn nó, hoặc chúng ta làm cho nó thêm phức tạp và nếu chúng ta không bỏ nó, chúng ta lại thay đổi nó thành một cái gì khác theo cách chúng ta hiểu.

Chúng ta cần phải ý thức rằng Thiên Chúa tin thác cho chúng ta thực hiện một thế giới hoàn hảo hơn. Nói cách khác, Thiên Chúa không loại trừ chúng ta là thành phần của tạo vật của Chúa, cùng lúc chứng tỏ rằng chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác. Khi chúng ta thấy bất công, thì không nên thốt lên « Ô tội nghiệp quá! » hoặc nói « Tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra như vậy? », nhưng hãy ra tay hành động, bởi vì Đức Tin của chúng ta được thể hiện bằng hành động của mình. Chúng ta cần phải chứng minh cho kẻ khác thấy rằng Thiên Chúa, qua chúng ta, luôn nhớ đến họ khi họ đói, khi họ khát, khi họ cần nơi nương tựa, khi họ cần quần áo để che thân, khi họ đau ốm hoặc khi họ bị ngồi tù.

Chúng ta không thể bảo người hàng xóm của chúng ta trở lại trong một ngày khác khi chúng ta có những gì họ đang cần vào lúc đó. Chúng ta cần làm cho Chúa Kitô hiện diện thực sự qua mọi lời nói và việc làm của chúng ta, trong suốt thời gian 24 giờ trong ngày. Bằng cách này, qua đời

sống chứng nhân của mình, chúng ta có thể đánh động tất cả những người chung quanh ta trong bất kỳ môi trường nào mà chúng ta di chuyển đến, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta, hầu những người này mở rộng lòng đón nhận tình yêu và tình bạn của Chúa Giêsu Kitô; tương tự như họ ước muốn không khí họ cần phải có để thở.

ĐGH Bênêđictô XVI đã nói với các tín hữu và những người hành hương tụ tập tại Quảng Trường Thánh Phêrô theo thông lệ để nghe giảng mỗi Chúa nhật: «... đó là lý do tại sao Chúa Kitô đã dẫn ba môn đệ lên núi và mặc khải cho các ông thấy vinh quang của Thiên Chúa, nhìn thấy huy hoàng của sự thật và tình yêu ». Chúa Giêsu muốn rằng ánh sáng này có thể soi sáng tâm hồn của ba ông khi ba ông bước qua bóng tối dày đặc của cuộc thương khó và cái chết của Chúa, khi nỗi sợ nhục của thập giá trở nên quá sức chịu đựng của các ông. Thiên Chúa là ánh sáng, và Chúa Giêsu muốn giúp các bạn hữu thân thiết nhất của mình cảm nghiệm về ánh sáng này. Vì vậy, sau biến cố ấy, Chúa hiện diện trong các ông. Ánh sáng nội tại này có thể bảo vệ các ông khỏi những cám dỗ của bóng tối. « Ngay cả trong đêm u tối nhất, Chúa Giêsu là ánh sáng không bao giờ tắt ».

Cũng như y phục sáng chói của E-li-a, của Mô-sen và của Chúa Giêsu Kitô trong lúc biến hình trên núi, « y phục của Chúa trở thành trắng tinh sáng chói... » (Marcô 9: 2-13), cơ thể chúng ta cũng có thể tỏa sáng như vậy, bằng cách sống và chia sẻ với nhau theo cách Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Phúc Âm của Chúa. Và đó là điều cơ bản để duy trì ánh sáng ấy của chân lý, của tình yêu và tình bạn sáng tỏa ra, để cho thấy Chúa Kitô hiện diện thực sự vào bất kỳ thời gian và nơi chốn nào mà chúng ta hoạt động, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta.

Đối với bất cứ người nào đã có một cuộc gặp gỡ với chính mình, với Chúa Kitô và với tha nhân trong Khóa Cursillo ba ngày thì họ đã rất quen thuộc với khái niệm này. Bởi vì tất cả phương pháp của Đặc Sủng Cursillo là hân hoan loan truyền, được thử nghiệm, và thông điệp tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô được truyền đạt qua phương tiện tuyệt hảo nhất đó là tình bạn, nhờ ba phần hành của phương pháp Cursillo, đó là Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo.

Phương pháp hân hoan loan truyền (kerigmatic) này

thúc đẩy chúng ta để cho Chúa Giêsu xâm nhập cuộc sống chúng ta, khi chúng ta lắng nghe Người nói và để cho chính bản thân mình được chuyển đổi bằng chân lý của Chúa và theo cách sống của Chúa. Và phương tiện tình bạn mà PT Cursillo sử dụng để truyền đạt tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, thúc đẩy chúng ta sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, đó là lối sống của Chúa Giêsu Kitô, 24 giờ mỗi ngày, biến chúng ta thành những Kitô hữu chân chính là những người liên tục làm cho Chúa Kitô hiện thực trong mỗi lời nói và việc làm đến từ chính con người mình. Điều chính yếu là chúng ta sống như thế nào phải chiếu rọi một Chúa Kitô Sống Động, Bình Thường và Gần Gũi.

Là một Chúa Kitô Sống Động, hầu tất cả những ai hiện diện trong môi trường của chúng ta và trong « trong khuôn khổ không gian di động » của chúng ta đều biết rằng Chúa đã phục sinh như Chúa đã nói với chúng ta trong bốn Phúc Âm, và đang hiện diện qua những lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm. Cũng như, qua mỗi con người phạm, qua thiên nhiên và tất cả mọi vật bao quanh chúng ta.

Là một Chúa Kitô Bình Thường, hầu hết tất cả những người bên trong Khuôn Khổ Không Gian Di Động của chúng ta có thể thấy rằng Chúa là cha, là bạn và là anh của chúng ta và chúng ta có thể nói chuyện với Chúa, y như chúng ta nói chuyện với bất kỳ người nào khác, một cách bình thường và tự nhiên.

Và là một Chúa Kitô Gần Gũi, hầu tất cả các môi trường biết và xác tín rằng Chúa vẫn còn chờ đợi và sẵn sàng cho bất cứ ai muốn chấp nhận sự thật, tình yêu và tình bạn mà Chúa liên tục cống hiến miễn phí.

Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy sự gần gũi này trong Phúc Âm Thánh Gioan khi Chúa nói với người phụ nữ Samaritanô : « Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời ». (Gioan 4:5-13).

Chúng ta cần phải ý thức rằng khi làm cho Chúa Kitô Sống Động, Bình thường và Gần Gũi trong tình trạng tự nhiên và thường tình của thực tại mà chúng ta sống 24 giờ mỗi ngày, thì chúng ta để cho thứ nước uống này thoát ra từ trong chính con người chúng ta, và thẩm nhập tất cả những người xung quanh chúng ta. Bằng cách này, sứ điệp của chân lý, tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, sẽ phát sinh từ chính cuộc sống chứng nhân của chúng ta, sẽ được cập nhật, đáp ứng với các dấu chỉ của thời đại.

Ultreya ! Hãy tiến bước !

Trích lại từ <https://www.natl-cursillo.org/>

“ Hãy đến với Ta ”

(Mt. 11, 28)



Sau một ngày dài hội thảo, chiều nay, chúng tôi có khoảnh khắc trải nghiệm với Montmartre.

Có lẽ do ảnh hưởng mưa bão từ miền Nam Pháp nên chiều thu hôm nay vắng nắng. Mối khoảng 18 giờ nhưng khuôn viên Montmartre chỉ sáng được nhờ đèn điện. Trên vị trí cao 130m, Montmartre đón trọn gió chiều thật lạnh như đã vào đông. Tuy vậy, trước và quanh những lối dẫn vào vương cung thánh đường vẫn tấp nập dòng người gồm nhiều màu da, quốc tịch tìm về Montmartre; người đứng ngắm thành phố Paris trải rộng xa xa dưới chân đồi, người sắp hàng vào tham quan vương cung thánh đường.

Từ vị trí cao của Montmartre, trên những bậc thềm trước vương cung thánh đường Sacré Coeur (thánh đường Thánh Tâm) du khách có thể nhìn toàn cảnh Paris ngập trong ánh đèn muôn màu vào giờ tắt nắng. Ánh đèn đêm tạo cho Paris khung cảnh lung linh mờ ảo như chính cái tên đô thị ánh sáng người ta từng đặt cho Paris.

Nhằm chiều cuối tuần chuẩn bị bước vào mùa vọng. Đó đây trên các phố xá đã nhan nhản đèn màu, cây thông, hàng quà mang màu sắc Giáng Sinh. Montmartre càng trở nên điểm

đến cuốn hút hơn. Giữa đám đông đang say sưa, chăm chú ngắm “thành phố ánh sáng”, tham quan kiến trúc lịch sử ngôi thánh đường nguy nga, tìm đến với những danh họa của Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Maurice Utrillo, Erik Satie... Tôi lại thấy không ít người trẻ tìm đến với Chúa Thánh Thể. Trong nội cung thánh đường, phần trung tâm có hàng rào thấp nhẹ nhàng vừa đủ ngăn du khách phía hai bên hông. Những người tìm đến có lẽ chỉ với mục đích tham quan, thì những người trẻ trong trung tâm thánh đường lại đang say sưa cầu nguyện trước Thánh Thể.

Trong tĩnh lặng, ánh sáng vừa đủ, làm nổi bật mặt nhật chứa Thánh Thể Chúa rực sáng từ trên cao nơi cung thánh không bị che khuất bởi quang cảnh bao quanh cho tôi những khoảnh khắc chiêm ngắm tình Thầy đã và đang cho đi ; dù con, dù đời vẫn bội bạc, hờ hững.

Giờ phút ấm áp của không gian thánh đường, lời kinh chiều sốt sắng của các nữ tu Bénédictine, những tâm hồn trẻ không bị ảnh hưởng đám đông tìm đến đây chỉ với mục đích tham quan, để thỏa mãn thị hiếu ; nhưng những người trẻ tìm một hướng đi riêng đang say sưa đáp lời mời gọi của Chúa Kitô **“Hãy đến với Ta”**. Phong cách của họ như những bàn tay nối dài của Thầy, như ánh sáng phản chiếu từ Ngài cho tôi giờ phút ngọt ngào có sức vực dậy những bước chân xiêu ngã trên hành trình lý tưởng tôi đang ôm ấp; hiểu hơn đường Chúa đang muốn con bước tiếp giữa muôn cảnh huống cuộc đời; và con như đọc được ánh mắt Chúa đang nhìn con tha thiết, dọi vào tim con nhịp đập yêu thương, mời gọi con bám chặt tay Thầy, níu vững tay anh chị em hướng về điểm hẹn.

Phía hai bên nội cung thánh đường du khách vẫn tấp nập kẻ ra, người vào không thay đổi được những người trẻ phía trước và quanh tôi đang đáp lời, đang say sưa trò chuyện với Chúa Thánh Thể. Chợt thoáng nhẹ, tấm áp-phích treo trên cột thánh đường phía trước như có bàn tay dẫn đưa mời gọi tôi quan tâm tới. Lời mời gọi viết lớn bằng Pháp ngữ, xin trích nguyên dạng :

“ Venez à Moi ” (Mt. 11, 28). Câu Thánh Kinh tôi đã gặp nhiều lần, hôm nay như một xếp đặt từ

Ngài cho tôi cơ hội đọc lại trong khung cảnh riêng tư của Sacré Coeur. Tôi gặp ánh mắt Chúa Thánh Thể đang chăm chú nhìn tôi, nhịp đập tình vô biên Ngài đang chuyển gửi vào hồn con lời mời gọi thiết tha cho một đổi thay những tháng năm còn lại; cho một đáp trả đầy đặn những gì con đã và đang lãnh nhận.

Có ai định nghĩa được tình yêu ? Giữa những lúc con hờ hững, khi bước chân con chập chùng, tình Thầy vẫn chẳng đổi thay, vòng tay yêu thương vẫn ôm con thật chặt. Con sao hiểu nổi, sao lý giải được tình Thầy ?!

Như Thầy đã và đang cho đi trọn vẹn. Vẫn mời gọi thiết tha khi bước chân con xiêu lạc.

Lời “Mời Gọi” vang vọng vào hồn con hôm nay, con như nghe thấy Chúa thăm thĩ **con hãy chuyển gửi lời Thầy mời gọi tới anh em con** như những người trẻ con chứng kiến nơi đây chiều nay. Họ đang là chứng tá của tình Thầy; đang là âm vang chuyển gửi lời Thầy tới con, tới dòng người hờ hững, bội bạc, vô cảm quanh đây, và khắp những nẻo đường bước chân con đi qua.



Montmartre chiều nay, với tôi, đã trở thành chốn hẹn. Một chiều thu vắng nắng, ngập gió lạnh. Nhưng trong tôi rực lên ánh mắt Thầy và tình Ngài ban tặng tôi những phút giây nồng ấm.

Tôi hạnh phúc trong yêu thương Ngài bao bọc. Âm hưởng nhịp đập Sacré Coeur Thầy chuyển gửi qua những cánh tay nối dài vẫn còn đẹp mãi trong con.

Montmartre một ngày gặp gỡ

Trần nguyên Bình

Thời gian qua, ĐGH Phanxicô có nhiều nhận xét chính xác về hiện tình Giáo Hội. Vì ngài có Ôn Chúa, thấu hiểu những nguy biến sắp đến. Cân nhắc phân định phải trái đúng mức, Ngài đã nói trong dịp sau :

Kinh chiều, 18g, trong đền Thánh Phêrô, 1.10.2019, lễ kính Thánh Têrêxa Hải Đồng Giêsu, Đấng bảo trợ các xứ truyền giáo. ĐGH đã khai mạc Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường, chủ đề : *Được Rửa Tội và sai đi : Giáo Hội của Chúa Kitô tiếp tục sứ vụ trên thế giới*. Trong bài giảng ĐGH nhấn mạnh đến từ “*chứng nhân*” là điều mà ngài gọi là chủ yếu bắt đầu sứ vụ truyền giáo mà Chúa ủy thác cho mỗi người chúng ta. Những nhà truyền giáo sống như chứng nhân, làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta, như những người đã biết Chúa Giêsu. “Chứng nhân” là từ có cùng gốc với “tử đạo”. Các vị Tử Đạo là chứng nhân đức tin không bằng lời nói nhưng bằng chính cuộc sống của các ngài. Đức tin không phải tuyên hay chiêu dụ, nhưng là món quà đáng trân quý trong đời.

Ngày 4.10.2019, ĐGH truyền chức cho 4 TGM. Và hôm sau, 5.10.2019, tấn phong 13 Hồng Y. Giảng trong lễ truyền chức : Anh em được chọn và trao trách nhiệm là ‘sai đến để cứu chuộc con người’ với đầy quyền năng Chúa Thánh Thần. Hai nhiệm vụ giám mục của anh em : cầu nguyện và công bố Tin Mừng (x. Cv 6,4). Anh em hãy suy tư điều răn Chúa ‘Ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ nhất, kẻ làm đầu phải nên người phục vụ’ (Lc 22, 26)

Trong lễ trao mũ HY, ĐGH nhấn mạnh đến lòng thương cảm và nhắc nhở các vị được ủy thác sự yêu thương : Tình yêu với Thiên Chúa và Giáo Hội. Tình yêu tuyệt đối thậm chí phải hy sinh đổ máu, nếu cần. Ý nghĩa này ghi trong phẩm phục đỏ của HY. Trung tâm Tin Mừng là ‘lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu’. Lòng thương cảm được ghi mãi trong trái tim Thiên Chúa.

Khánh nhật truyền giáo năm nay, lần 93, 20.10.2019, 10g, tại đền Thánh Phêrô, ĐGH dâng lễ cùng các nghị phụ họp Thượng HĐ GM vùng Amazon, giảng lễ, ĐGH nhắc : Giáo hữu luôn đi, hướng ra ngoài. Đi thực tế là mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong Tin Mừng : *Anh em đi làm cho muôn dân trở thành Môn Đệ*. (x. Mt 28, 19). Chúng ta gặp nhiều người mỗi ngày. Nhưng chúng ta có thực sự gặp gỡ họ không ? Có chấp nhận lời mời gọi của Chúa hay đơn giản là lo toan công việc của chúng

Đức Phanxicô : Chứng tử Tử Đạo

SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG LÀ TỬ ĐẠO

Phạm Bá Nha

ta ? Mọi người mong đợi những điều từ người khác, làm chứng cho Chúa Giêsu, đi ra ngoài với tất cả mọi người quen hay nhóm nhỏ. Chúa Giêsu đang nói : Hãy đi, đừng bỏ cơ hội làm chứng cho Ta. Trong giảng lễ bế mạc Thượng HĐGM về Amazon, 27.10.2019, ĐGH nói : Thượng hội đồng này, chúng ta đã có cơ hội lắng nghe tiếng nói của người nghèo và suy ngẫm về sự bấp bênh trong cuộc sống của họ, luôn bị đe dọa bởi các mô hình phát triển sẵn mồi. Nhưng chính xác trong tình huống này, nhiều người đã làm chứng cho chúng ta rằng có thể nhìn thực tế theo một cách khác, chấp nhận nó với vòng tay rộng mở như một ân sủng, coi thế giới được tác tạo này không phải là một tài nguyên để khai thác mà là một ngôi nhà để giữ gìn, với niềm tin vào Chúa. Ngài là Cha chúng ta, và sách Huấn Ca nói một lần nữa, rằng “Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu” (câu 16). Đã bao nhiêu lần, ngay cả trong Giáo hội, tiếng nói của người nghèo không được lắng nghe và có lẽ bị chế giễu hoặc làm câm nín vì những tiếng nói ấy gây bất tiện. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để có thể lắng nghe tiếng kêu của người nghèo: đây là tiếng kêu hy vọng của Giáo hội. Tiếng kêu của người nghèo là tiếng kêu hy vọng của Giáo Hội. Khi chúng ta xem tiếng kêu của họ là tiếng kêu của chính chúng ta, chúng ta có thể chắc chắn rằng, lời cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ chạm tới những tầng mây.

Trong bản tóm lược tài liệu cuối cùng của Thượng HĐGM vùng Amazon, 26. 10. 2019, có ghi : Thượng HĐGM không quên nhiều nhà truyền giáo đã dành cả cuộc đời để truyền bá Tin Mừng ở Amazon. Những trang vinh quang nhất trong lịch sử đó là các vị Tử Đạo viết. Việc loan Đức Kitô trong vùng thường được thực hiện trong thông đồng với quyền lực mới đàn áp người dân. Vì lý do này, nay Giáo Hội có ‘cơ hội tự tách mình’ khỏi thế lực thực dân mới, bằng cách lắng nghe các dân tộc Amazon và thực hiện minh bạch hoạt động tiên tri của mình.

Ngày 4.11.2019, tại đền thánh Phêrô, trong lễ cầu nguyện cho các 13 HY và 156 TGM đã qua đời trong thời gian qua, một năm, trong đó có ĐHY Roger Etchegaray, ân nhân của VN (4.9.2019) và ĐTGM Sài Gòn Bùi Văn Đọc (6.3.2018). Giảng lễ, ĐTC đặt 3 câu hỏi như nhắc : Tôi có ra khỏi mình mỗi ngày để đến với Chúa ? Tôi có cảm nhận và thực hành bác ái với những người quẫn bách ? Tôi có đưa ra quyết định quan trọng trong tầm nhìn của

Thiên Chúa? ĐTC kết luận : Giữa những ồn ào trần tục, khiến chúng ta quên đi ý nghĩa cuộc sống. Hãy nhớ Tin Mừng hôm nay : Người không để mất một ai trong tất cả những kẻ Chúa ban cho Ngài (x. Ga 6, 39)

Xin đơn kể một số trường hợp *chứng nhân* gần đây, mà Giáo Hội tôn vinh.

Số nhà truyền giáo bị giết năm 2018 gần gấp đôi con số năm 2017

Trong năm 2018, 40 nhà truyền giáo đã bị giết trên khắp thế giới, gần gấp đôi con số 23 người của năm trước 2017. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã cho biết như trên trong bản tin đánh đi hôm 29 tháng 12. Fides lưu ý rằng hầu hết các nạn nhân là các linh mục: 35 vị trong tổng số 40 vị là các linh mục. Sau tám năm liên tiếp Mỹ Châu đứng đầu về số lượng những nhà truyền giáo bị giết, trong năm 2018 vừa kết thúc, Phi châu chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách bi thảm này. Trong 40 nhà truyền giáo đã bị giết trong năm 2018: 35 vị là linh mục, 1 vị là chủng sinh và 4 vị là giáo dân. Phân chia theo địa dư Phi Châu có 19 linh mục, 1 chủng sinh và 1 phụ nữ giáo dân đã bị giết; ở Mỹ Châu, 12 linh mục và 3 giáo dân bị giết; ở Á Châu, 3 linh mục đã bị giết; ở Âu châu, 1 linh mục đã bị giết. Trong nhiều trường hợp khác, các linh mục, nữ tu và giáo dân đã bị giết, nằm trong số những người lớn tiếng lên án bất công, tham nhũng, nghèo đói, nhân danh Tin Mừng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói hôm 26/12/2016, ngày lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, “thế gian ghét các Kitô hữu vì cùng một lý do như nó đã từng ghét Chúa Giêsu vì Ngài đã mang ánh sáng của Thiên Chúa đến, nhưng thế gian lại thích bóng tối để che giấu những hành động gian ác của mình”.

Xác Linh mục Dòng Tên Mauricio Jiménez (1881) còn nguyên, sau 25 năm qua đời

Ngày 15.8.2019, lễ Đức Mẹ Lên Trời, ký giả Esteban Pittaro, tờ Aleteia, tường thuật sau khi tiến trình phong thánh cho linh mục Dòng Tên là cha Mauricio Jiménez, tại Argentina. Hương thơm thánh thiện của Cha được nhiều người quý mến và biết tới khi còn sống. 25 năm sau khi qua đời di sản sự nghiệp của cha như một nhà đào tạo, thánh thiện, truyền giáo, cha giải tội... nhiều nơi còn nhớ, ngưỡng mộ, không quên lãng. Vì thế, 15.1.1979, Dòng Tên ở Argentina khai quật mộ cha tại nghĩa trang Colegio Maximo, ở San Miguel. Mộ bị ngập, quan tài bị mục, mà thấy xác Ngài còn nguyên vẹn. Ba bác sỹ được mời xác thực xác cha không bị phân hủy theo định luật tự nhiên. Đức Phanxicô lúc bấy giờ là cha Jorge Bergoglio là Bề Trên tỉnh Dòng Tên long trọng xác nhận cha

Mauricio sau khi cải táng: Tôi làm chứng và thề trước mặt Chúa, từ khi khai quật thi hài cha Mauricio Jiménez không trải qua bất kỳ phương thức nào nhằm bảo tồn tình trạng không bị phân hủy này. Ngày 29.6.1984, Dòng Tên gửi hồ sơ phong thánh cho cha Mauricio Jiménez về Roma mà cha Jorge Bergoglio làm phó cáo thỉnh viên.

Cha Mauricio Jiménez sinh 22. 9.1881, tại Tây Ban Nha. Còn nhỏ là trẻ chăn chiên nghèo. Cả đời yêu kính Đức Mẹ và năng lần Chuỗi Mân Côi. Ngài vào tu viện Dòng Tên và chịu chức linh mục 27.7.1913, tại Colegio Maimumo de Dertos ở Tama-gana. Ngài nổi tiếng tài giỏi đào tạo, giáo dục trong chủng viện, mở bệnh viện. Năm 1930, Ngài được cử đi Nam Mỹ. (*vietcatholic. 16.8.19*)

Giáo Hội nhìn nhận Phép lạ khỏi bệnh tại Knock, Á Nhĩ Lan

Ngày 1.9.2019, ĐTGM Michael Neary, tổng giáo phận Tuam, Á Nhĩ Lan tuyên bố bên cạnh có cha xứ Richard Gibbons và toàn thể giáo dân một phép lạ khỏi bệnh tại đền thánh Knock, Á Nhĩ Lan, như sau :

Ngày 1.9.1989, bà Marion Carrol, 30 tuổi, bị bệnh xơ cứng, được đưa đến đền thánh Knock, bằng xe cáng. Bác sỹ đã chê và cho uống thuốc giảm đau, chờ chết. Đến, bà thưa với Đức Mẹ : *Đức Mẹ là người mẹ, biết con buồn thế nào khi phải bỏ chồng và con.* Tức thì bà cảm thấy cảm giác lạ lùng tuyệt vời và bà tự đứng, đi lại trước sự ngỡ ngờ những người khiêng cáng. Lúc ấy, có tiếng khê nói như làn gió trong tai rằng tôi đã được chữa lành. Bác sỹ Diamuld Murray, nói với RTÉ News : mất 30 năm để xác định không thể giải thích về khoa học chữa lành này. ĐC Francis Duffy, GM bản quyền của Ardagh và Clonmacnois cũng quả quyết : trong những năm qua, nhiều giáo dân hành hương đến đây mà được khỏi thể xác hay tinh thần. Tôi xin xác nhận bà Marion Carrol đã khỏi bệnh hiểm nghèo.

Ngày tuyên bố trên có mặt gia đình bà Marion Carrol, nước mắt chan hòa.

Được biết Knock, quận Mayo, Á Nhĩ Lan là nơi Đức Mẹ hiện ra tại ngôi làng, trời mưa, với 15 giáo dân ngày 21.8.1879. Lúc Đức Mẹ hiện ra có thánh Guise và thánh Gioan. Năm sau, 1880, Đức Mẹ hiện ra hai lần nữa. Nay, đền thánh này có đông khách hành hương tuôn đến kính viếng. Thánh GH Gioan Phaolo II đã viếng Knock vào 30.7. 1979, ĐGH Phanxicô năm 2018 (*vietcatholic 3.9.2019*)

(còn tiếp)

Con vẫn trông cậy Chúa

« Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, Con hy-vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi ».

Kính gửi Chủ tịch và các Anh Chị trong Ban Điều Hành Phong Trào Cursillo. Kính quý Cha, quý Sơ, quý Thầy và các anh chị Cursillistas khắp nơi, lời chúc sức khỏe và bình an của Thầy Chí Thánh.

Hôm nay có dịp em chia sẻ cùng tất cả các anh chị Cursillistas những điều em sống và nói những điều sống trong Đức Tin.

Đến với Phong Trào từ 2004, nay 2019, được 15 năm. Người ta thường nói 10 năm thì tình cũ. Nhưng 15 năm tình PT Cursillo vẫn nồng nàn như mới hôm qua.

Thông báo sắp sửa có hai Khóa 39 và 40 khai mở vào 2020, mình sẽ có dịp gặp nhau. Xin Chúa cho hai Khóa sẽ diễn ra tốt đẹp như ý Chúa muốn ở Đức. Cầu xin các Kito hữu được soi sáng để đáp lại ơn gọi. Đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa.

Từ khi tham gia Phong Trào, tôi cảm thấy mình nhận ra một con đường đến với Chúa rất gần ; Đức Tin vững vàng và bình an hơn. So với tuổi gần thất thập vẫn còn kịp thời gian.

Kiếp nhân sinh – sinh, lão, bệnh tử – là quy luật chung. Cũng như « Xuân, Hạ, Thu, Đông » tuần tự theo thời gian. Tôi tuổi gần thất thập, cũng như mùa thu, như chiếc lá trên cành, vàng úa treo lơ lửng. Vào tháng 9, em nhập viện hai lần vì chứng nhức đầu và nhìn cái gì cũng thấy hai cái.

Lần 1 vào viện, nhìn xung quanh người ta la liệt đủ thứ bệnh, cảm tạ Chúa cho con bệnh nhưng vẫn còn nhận ra Chúa đang ở bệnh viện với mình, và cầu xin Chúa cho bác sĩ, y tá và tất cả nhân viên được Ơn Chúa để chữa bệnh cho mọi người, trong đó có con. Qua các thủ tục người ta cho đi IRM, nằm chờ một ngày có kết quả. Đầu

vẫn nhức, mắt không nhìn thấy rõ cứ nhắm mắt thôi. Không tìm thấy nguyên nhân, không có phòng nằm nên bệnh viện cho về uống thuốc bác sĩ gia đình. Tuần 2 nhập viện lại, xét nghiệm kỹ hơn. Nguyên ê kíp 8 người, giảng sư, bác sĩ, y tá,... tuyên bố bệnh án – tự nhiễm trùng dây thần kinh trong mắt. Bệnh này rất hiếm thấy và chiếm tỷ số 1 người trên 1 triệu người. Trước đây chưa tìm ra thuốc chữa là dùng trụ sinh thật mạnh. Thế là thử nghiệm có thể bị dị ứng không. Ngày một với độ ít và tăng dần độ lên tới ngày thứ ba. Cuối tuần thuyên giảm nhức đầu nhưng tròng đen con mắt nó lệch hẳn qua một bên như người bị mất lé. Nhìn cái gì cũng không thấy đúng chỗ, phải uống thuốc trong 6 tháng – mỗi tháng giảm độ từ từ. Nay được hai tháng, tròng mắt trở lại 80% còn đầu thì hơi nặng một chút nếu nhìn nhiều.

Tạ ơn Chúa đã nghe thấu lời con nguyện xin. Xin Chúa luôn yêu thương, tha thứ và ban phúc lành cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Cha tuyên úy vừa thông báo, tại cộng đoàn Bordeaux nơi có nhóm Cursillo Bordeaux nói riêng, anh Pierre Dương Văn Hòa (khóa 16), con rể chị Dương Ngọc Nữ, đang học khóa Phó Tế và đã được Đức Tổng Giám Mục Bordeaux chuẩn nhận. Nguyện xin cho Pierre Dương Văn Hòa, K. 16, được đáp trả trọn vẹn trong ơn gọi

Em cũng nguyện cầu cho :

Giáo Hội luôn bền vững,

Đức Thánh Cha tràn đầy ơn khôn ngoan để lèo lái con thuyền Giáo Hội,

Các Hàng Giáo Phẩm luôn trung thành với ơn gọi và được nên thánh,

Cầu cho những người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật luôn đón nhận được lòng thương xót của Chúa,

Một cách riêng cầu cho Phong Trào Cursillo là hoa trái của Giáo Hội luôn bền vững, các gia đình Cursillo luôn bình an và tràn đầy ơn Chúa. Amen.

Maria Trương Thị Bé Ba

K.19 Bordeaux

TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN DƯỚI NHÃN QUAN KITÔ GIÁO

Tiến sỹ Trần Mỹ Duyệt
Bác sỹ Lương Huỳnh Ngân

VÀO ĐỀ:

Tình yêu, hôn nhân và gia đình vốn dĩ là một kho tàng ân phúc mà Thượng Đế đã ban cho nhân loại. Giáo Hội Công Giáo không ngừng đề cao những giá trị cao quý của ơn gọi Hôn Nhân Gia Đình. Tuy nhiên, trước những vong thân về luân lý, đạo đức của con người thời đại, Tình Yêu, Hôn Nhân, Gia Đình đang bị lợi dụng, cắt nghĩa một cách lệch lạc nên đã dẫn đến sự đổ vỡ từ nền tảng của đời sống tình yêu, tình cảm và xã hội, mà hệ quả của nó là ly thân, ly dị, trai gái sống chung không cần hôn nhân, và con cái thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ. Hậu quả của xã hội còn đi xa hơn nữa trong những phong trào bình quyền, đồng tính, hôn nhân đồng tính... Rất tiếc, nhiều Kitô hữu ngày nay cũng đang bị cuốn hút vào những trào lưu của xã hội này.

TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN

Lương Huỳnh Ngân

Vẻ đẹp của tình lứa đôi nhân loại từ ngàn năm luôn được ca ngợi. Sách Cách Ngôn kể sự kết hợp vợ chồng như bốn kỳ công khó hiểu được.

18 Có ba điều quá kỳ diệu đối với tôi, và bốn chuyện tôi không sao hiểu nổi,

19 đó là đường diều hâu bay lượn trên trời, đường rắn bò trên đá, đường thuyền bè đi lại giữa biển khơi, và đường của chàng thanh niên tìm đến cô thiếu nữ. (Cn 30 : 18-19)

Thật vậy, làm sao con diều hâu to lớn có thể lượn bay trên trời ; làm sao con rắn không chân mà biết bò ; làm sao con tàu giữ không chìm trên nước và nhất là đôi nam nữ sanh ra do một giây lát của đục vọng lại được gọi sống bền lâu ?

Tất cả thi văn vũ trụ đều ca ngợi huyền nhiệm đó. Thánh Kinh còn đem lại nét đặc biệt : Tình yêu của loài người được trình bày với một chiều sâu chưa từng có, vì đó là hình ảnh của Tình Yêu « *Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ* » (St 1 : 27)

I - GÓC NHÌN THIÊN LIÊNG TÂM LINH:

Có nhiều tài liệu, tác giả là những tín hữu sống hạnh phúc ơn gọi giáo dân trong đời sống hôn nhân, được Giáo Hội khuyến khích phổ biến. Sau đây xin trích ba tài liệu và trong tệp đính kèm bài viết Lý Do Sinh Lý của Tiến Sỹ Trần Mỹ Duyệt, (www.giadinhnazareth.org) liên quan đến chủ đề mà chúng tôi đang bàn tới.

1- Trích sách Khôn Ngoan :

25 Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi ?

Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? (Kn 11: 25)

Thật vậy, sự ham muốn và khoái lạc người phụ nữ vẫn tồn tại nhiều năm sau khi đã tắt kinh không còn có thể thụ thai nữa. Tính dục ấy không hẳn chỉ phục vụ sinh sản duy trì sự sống.

Đọc câu sách Khôn Ngoan hình như nghe vắng đâu đây tiếng vang bài thơ Sáng Thế tuyệt vời, trong chương đầu Sách Thánh được lặp đi lặp lại như một điệp khúc: «*Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.*» (St 1: 10). Từ đầu đến cuối, bài thơ Sáng Thế quả quyết rằng Thiên Chúa yêu thương tạo vật của Ngài.

2- Trích CẨM NANG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH của D. WAHRHEIT do Lm. Minh Anh (Gp. Huế) chuyển ngữ 2009:

1) ...tất cả mọi biểu lộ của tình yêu vợ chồng sẽ dẫn tới sự kết hợp nên một thân xác giữa hai người, tức hành động giao hợp. Đó là dấu chứng cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa. Bàn đến một nền tu đức đặc biệt cho các đôi vợ chồng, thiết tưởng chúng ta không thể không nói đến giá trị nội tại của hành động này. Một cái nhìn lành mạnh và thánh thiện về hành động giao hợp là điều mà chúng tôi cố gắng trình bày trong bài này.

2) Để có được cái nhìn lành mạnh và thánh thiện trên đây, thiết tưởng chúng ta cần đọc lại số 49 trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng của Công Đồng Vaticanô II:

“Là một hành động có đặc tính nhân linh cao cả vì

PHONG TRÁO CURSILLO
 Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
 59 bis Route de Saint LEU
 95600 EAUBONNE—France
 Tél: (+33) 9 81 89 67 01

từ một nhân vị này hướng tới một nhân vị khác bằng một tình cảm tự ý, tình yêu vợ chồng bao gồm hạnh phúc toàn diện của con người. Vì thế, tình yêu vợ chồng có thể lồng vào những biểu lộ của thân xác và tâm hồn một giá trị đặc biệt khiến chúng trở nên cao quý như những yếu tố và dấu hiệu đặc thù của tình yêu lứa đôi. Một tình yêu kết hợp yếu tố nhân loại với yếu tố thần linh như thế phải thấm nhuần cả đời sống, và hướng dẫn đôi vợ chồng biết tự do trao hiến cho nhau qua những tâm tình và cử chỉ yêu mến. Hơn nữa chính nhờ những hành vi quảng đại của mình mà tình yêu giữa hai người được trọn vẹn và lớn lên. Sự âu yếm trên được biểu lộ và hoàn hảo một cách đặc biệt qua những động tác riêng của bậc hôn nhân.

Bởi vậy, những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh khiết của đôi vợ chồng thật là cao quý và chính đáng. Việc thực hiện chúng một cách xứng với con người, những hành vi ấy biểu lộ và khích lệ sự trao hiến cho nhau, nhờ đó hai người làm cho nhau thêm phong phú trong hoan lạc và biết ơn”.

Những dòng trên đây của Công Đồng thực là một bài ca về hành động giao hợp trong đời sống vợ chồng. Trước kia hành động ấy bị xem như một hành động thấp hèn không xứng với phẩm giá con người, một hành động mà có lẽ Giáo Hội chỉ cho phép làm để xoa dịu cơn đói khát tình dục và truyền sự sống mà thôi. Với Công Đồng Vaticanô II, động tác ấy không chỉ được khuyến khích mà còn được xem như một nghĩa vụ giúp hoàn thiện hoá hai vợ chồng.

3- Trích sách TÁI KHÁM PHÁ ĐẠO CÔNG GIÁO *Cảm Nang Để Sống Đạo Say Mê và Hiệu Quả* » của Matthew Kelly do Đại Chủng Viện Bùi Chu chuyển ngữ.

« ...Sống thánh thiện phù hợp với mọi bậc sống. Những người lập gia đình cũng được mời gọi sống đời sống thánh thiện chẳng khác gì các nam nữ tu sĩ. Sự thân mật giới tính là một quà tặng sâu sắc phát xuất từ Thiên Chúa và là một phương tiện của sự thánh thiện. Tài sản của thế giới này chỉ đạt giá trị tối đa khi chúng giúp ta chu toàn mục đích thiết yếu này. »

Sau khi chúng ta nhìn qua góc thiêng liêng của sự giao hợp hai vợ chồng, chúng ta cùng tìm hiểu 2 điều :

- ♥ Thứ nhất những lý do gì giúp hai vợ chồng chung thủy với nhau trọn đời như các bạn đã hứa trong ngày cử hành Bí Tích Hôn Phối.
- ♥ Thứ hai những lý do gì có thể làm đổ vỡ tình lứa đôi.

(còn tiếp)

Chiêm ngắm

Bát ngát cao xanh một khung trời
 Gió ngàn vờn vờ rủ mây trời
 Non xanh, nước biếc bao la giữa
 Nhỏ bé thân em giữa đất trời

Ngất ngây thả hồn vào tạo dựng
 Mình em bước nhẹ giữa chơi vơi
 Xin chớ ồn ào ngăn chân bước
 Hãy để em say cảnh đất trời

Giữa trời cao thăm, biển bao la
 Giữa nơi ấp ủ một mảnh đời
 Tình đầy mẹ-cha Ngài trao tặng
 Mỗi bước chân em mỗi tình Trời

Càng ngắm càng say tình bát ngát
 Vui chân em bước giữa lòng đời
 Đời em ước mơ là nhân chứng
 Trọn kiếp nhân sinh sáng tình Trời

Trần Nguyễn Bình