

cursillo

Việt Nam
Châu Âu

Thư **LIÊN LẠC PHONG TRÀO**

“CHUẨN BỊ THIÊN LIÊNG KHÓA 3 NGÀY (39+40/2020)”

NỘI DUNG

- Thư liên lạc Phong Trào (Lm Giuse Trần Anh Dũng) 1
- Ultreya và sự quan trọng ... (tài liệu cursillo) 2
- Người bên đường (Phạm Bá Nha) 5
- Mẹ và Con (Phương Vy) 7
- Một sáng cuối hè (Trần Nguyên Bình) 8
- Hồng Ân mùa chay (K7) 9
- Cảm nghiệm của Cẩm (Võ thị Cẩm) 10
- Máu “C” (Anna Ph.) 11
- Tình Lộ Đức (NC) 12
- Thông báo mở khóa học 2020 (Ban điều hành PT) 12

SINH HOẠT HÀNG THÁNG Trường huấn luyện

Chúa nhật 13/10/2019 : 14g30 -17g00
Chúa nhật 10/11/2019 : 14g30 -17g00

Ultreya

Chúa nhật 27/10/2019 : 14g30 -17g00
Chúa nhật 24/11/2019 : 14g30 -17g00

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
<http://cursillovnau.free.fr>
eMail : mduongn@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
Fax. +33 (0) 156 802 268
<http://www.giaoxuvnparis.org>

Tháng 10/2019 năm nay, Đức thánh cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo Hội sống “THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG” nhân dịp kỷ niệm 100 năm (1919-2019) “Tông Thư Maximum illud” do Đức thánh cha Biển Đức XV ban hành, một tài liệu ghi dấu ấn đặc biệt mang tính quyết định : Tách biệt sứ mệnh Phúc Âm hóa với chế độ thuộc địa và nhấn mạnh công trình đào tạo các giáo sĩ và hàng giáo phẩm bản địa tại vùng miền đất truyền giáo.

Trong tinh thần Công đồng chung Vaticanô II minh định sứ mạng truyền giáo trở thành trách nhiệm của mỗi tín hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội; Đức thánh cha Phanxicô chọn chủ đề : “Được Rửa tội và được Sai đi. Giáo hội của Chúa Kitô với Sứ mạng Truyền giáo trên Thế giới”.

Ba giai đoạn : Tiền Cursillo – Khóa 3 Ngày Cursillo và Hậu Cursillo, một tiến trình nhằm mục đích tối hậu của Phong trào : Loan báo Tin Mừng Đức Kitô. “Học đạo” – “Sống đạo” và “Hành đạo” có nghĩa là tạo cơ hội để các Cursillista sống liên kết những căn bản để trở thành Kitô hữu đích thực bằng cách giúp anh chị em khám phá và chu toàn ơn gọi riêng bằng cách hình thành nhóm Kitô hữu nòng cốt biết dẫn thân và làm dậy men môi trường bằng sống Phúc Âm.

Muốn đạt được mục đích nêu trên, bước vào giai đoạn “Tiền Cursillo” : Cần quan tâm nghiên cứu và chọn lựa “các ứng viên” giữa môi trường Giáo xứ hay Cộng đoàn. Những “ứng viên” vững vàng, trưởng thành, tự do và có tinh thần trách nhiệm, được phép lãnh nhận các bí tích, có khả năng lãnh hội và can đảm dẫn thân cho sứ điệp Phúc Âm. Nói khác đi : Các “ứng viên” cần có nhân cách sâu sắc, biết quyết định, hoạt động tự do trong tình thương yêu huynh đệ, có tính hòa đồng, con người đại lượng, có năng lực sống trong cộng đồng.

Việc chuẩn bị cho từng “ứng viên” sẽ do người “bảo trợ” hay “giới

ULTREYA VÀ SỰ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

thiệt” đảm nhận, người bảo trợ cần thông suốt và nỗ lực sống lý tưởng mục đích Phong trào Cursillo, người bảo trợ phải rất thân thuộc với ứng viên qua những tiếp xúc cá nhân, người bảo trợ khơi gợi nơi ứng viên một thái độ cởi mở, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm bạn... và nhất là kiên trì nêu gương tốt giúp ứng viên tham gia sinh hoạt “Nhóm” và “Ultreya” trong giai đoạn “Hậu Cursillo”.

Phong trào Cursillo là công việc của Thiên Chúa và do đó, ân sủng là nguyên tắc và nền tảng đầu tiên. Tuy nhiên, đây cũng là công việc của con người và do đó cần phải được sự hỗ trợ và khích lệ của công đồng tín hữu : Mọi giây phút phải được đánh dấu bằng sự hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa, do cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, lãnh nhận các bí tích và suy niệm Lời Chúa. Vì việc tìm kiếm, chọn lựa và chuẩn bị người lãnh đạo các môi trường... Vì việc chuẩn bị Ban Điều Hành Khóa, các Rollista, các trợ tá là những người trong khiêm nhường, làm chứng nhân cho những Kitô hữu truyền giáo tương lai với những khó khăn triền miên để xây dựng Nước Chúa nơi trần thế.

Cho nên, trong giai đoạn “Tiền Cursillo” cũng như trong hai giai đoạn “Khóa 3 Ngày Cursillo” và “Hậu Cursillo” của Phong trào, tiếng nói cuối cùng vẫn là tiếng nói của đức tin và hy vọng dưới sự hiện diện của Thiên Chúa, là Đấng luôn luôn ở cùng chúng ta hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Lm. GIUSE TRẦN ANH DŨNG

(Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo, Chương 5, Tiền Cursillo, trang 133-149) ■

Chúng ta biết từ ngữ Ultreya có nghĩa là “tiến bước” hay “đi tới”. Đó là tiếng hô kích động mọi người hăng hái trong chuyến hành hương của giới trẻ Tây Ban Nha tiến đến Đền Thờ Thánh Giacôbê thành Compostela. Chúng tôi không muốn nhấn mạnh định nghĩa của Ultreya nhưng đúng hơn làm sáng tỏ “đặc tính sống động” của nó.

Trong nhiều trường hợp vài Cursillistas hỏi chúng tôi nên chia sẻ vào thời điểm nào trong Hội Ultreya. Nhiều lúc chúng tôi cũng hoang mang về câu hỏi này, nhưng sau khi suy nghĩ xa hơn chúng tôi mới nhận ra rằng điều họ ám chỉ ở đây là những sinh hoạt sau Ultreya - như giải khát : uống cà-phê, ăn bánh ngọt, mạn đàm xã giao, v.v.

Hội Ultreya trong toàn bộ của nó là sự chia sẻ đời sống Kitô giáo. Từ điển ghi chia sẻ là sự hài hòa tốt đẹp giữa những người chia sẻ với nhau ; là sống chung với nhau hoặc với kẻ khác trong sự hài hòa. Từ ngữ “hài hòa” thường áp dụng trong âm nhạc như nghệ thuật hòa âm để có được hợp âm. Điều này không có nghĩa là Hội Ultreya được đánh giá dựa theo âm nhạc hay các bài hát được chia sẻ. Hoàn toàn không phải thế ! Thật ra, âm nhạc và các bài hát có làm sống động bầu khí của môi trường đó. Khi đọc đến đoạn cuối bài viết này, các bạn sẽ thấy phần này ăn khớp với phần còn lại như thế nào.

Điều gì được chia sẻ trong Hội Ultreya ?

Nếu Kitô giáo không được sống thì không thể được chia sẻ và nếu không chia sẻ được thì ta không thể sống Kitô giáo được. Chúng ta chia sẻ những gì chúng ta sống và sống những gì chúng ta chia sẻ. Đó là chia sẻ “trong sự hài hòa” đời sống Kitô hữu của ta với nhau, kết hợp với nhau trong thái độ “ Là Kitô Hữu Đích Thực ”. Chúng ta chia sẻ gì và như thế nào ? Qua chứng từ về Chúa Kitô hiện diện rõ rệt trong thế giới nhỏ bé của ta “ môi trường hàng ngày ” sống do Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô.

Thái độ “Là Kitô Hữu Đích Thực” có ý nghĩa gì ?

Do bản năng con người phạm tục, chúng ta có khuynh hướng “ làm việc này điều kia ”, nhưng việc Chúa Kitô nhập thể vào đời sống và các hành động của ta, dẫn dắt ta đến cuộc sống Kitô hữu. Sự hiện diện linh động của Chúa Kitô trong đời sống chúng ta bảo đảm hướng đi đến với Cha chúng ta. Cho nên, khi kiểm thảo lương tâm, chúng ta hãy suy niệm về cách thức ta phản ứng trong những hoàn cảnh, tình huống và kinh nghiệm khác nhau có thể mâu thuẫn với cách chúng ta sống trong Chúa Kitô.

• Trong cuộc sống hôn nhân khi vợ chồng bất đồng ý kiến, tôi có thể thêm dầu vào lửa chăng ? Hoặc tôi có làm chứng nhân cho sự phân đấu mà nhiều cuộc hôn nhân kiên trì giữ vững để vợ chồng tái hội

ngộ trong tình yêu thương, thông cảm và hòa hợp ?

• Là cha mẹ, chúng ta có giữ vai trò giáo dục chủ yếu cho con cái, không những trong thời niên thiếu của chúng mà cả trong các giai đoạn khác của cuộc sống của chúng nữa ? Chúng ta có thông cảm chúng và chứng minh tình thương dành cho chúng bằng hành động, lời nói và cử chỉ không ? Chúa Kitô có phải là trung tâm điểm của gia đình chúng ta không và những lời như “ Cha/Mẹ thương con ”, “ Hãy phó thác vào Chúa Kitô ”, “ Thánh Lễ ”, “ Hòa Giải ”, v.v. có vang dội trong mái ấm gia đình chúng ta không? Tôi có trung thành với ơn gọi của tôi không ?

• Hãy tưởng tượng những câu hỏi nào chúng ta có thể đặt ra cho chúng ta nếu chúng ta để Chúa Kitô hiện rõ rệt trong chúng ta tại nơi làm việc “ với người xếp/boss ” của ta, các đồng nghiệp, nhân viên, v. v... Chúng ta có tạo cho kẻ khác có lòng ước muốn tìm hiểu Chúa Kitô phản ánh trong hành động và chứng từ trong cuộc sống ta không ?

• Cũng vậy, trong đời sống cá nhân trong tư cách là con cái, anh chị em trong gia đình, hay bạn hữu, hàng xóm láng giềng, v.v. Ta đọc loại sách báo nào ? Đó có phải là những thứ mà người Kitô hữu nên đọc không ? Ta nghe chương trình phát thanh và xem chương trình truyền hình nào ? Đó có phải là những thứ Kitô hữu nên nghe và xem không ? Ta đóng góp bằng cách nào để rọi sáng tất cả những thứ này khi nó xâm nhập gia đình ta qua phương tiện truyền thông gây tổn hại và làm hư xã hội ta ?

Như đã đề cập ở trên, đây là một vài hoàn cảnh, tình huống và kinh nghiệm thông thường như thế mà mâu thuẫn với cách sống của chúng ta trong Chúa Kitô. Trong tất cả những thứ này chúng ta không tìm cách đánh giá ta đang hoang như thế nào, nhưng đúng hơn là để kiểm thảo xem ta có thật sự để Chúa Kitô nhập thể trong chúng ta chẳng hầu chúng ta được thật sự trong sáng phản ánh Chúa Kitô trong mọi môi trường của chúng ta.

Hãy phân tích tiến trình chúng ta sống Khóa Cursillo 3 Ngày. Tối thứ Năm, trong khi nghe bài giới thiệu của Khóa Trường chúng ta được yêu cầu mô tả 3 điều : mong ước, hiến dâng hoàn toàn và bác ái (Tình yêu thương). Khi mô tả 3 điều này, tất cả hành động “ LÀM ” trong suốt 3 ngày Khóa Học được cải đổi thành một kinh nghiệm sống chính sự Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Mỗi ngày chúng ta bắt đầu bằng kinh sáng và dâng mình. Hàng ngày chúng ta chia sẻ một bài nguyện gẫm, Thánh Lễ, thức ăn, các bài Rollos và chia sẻ trong Decurias (Hội Nhóm), ca hát, nghỉ ngơi, viết bản tóm lược và vẽ tranh về các bài Rollos trong ngày (đó là Ultreya).

Những lần viếng Thánh Thể (từng cá nhân hay Decuria), kinh tối, lần hạt và kiểm thảo lương tâm đều giúp ta suy niệm về những gì xảy ra trong mỗi ngày. Chính sự tiếp xúc cá nhân với nhau cải đổi thái độ “ LÀM ” ấy thành thái độ sống và chia sẻ. Rồi chúng ta kết thúc Khóa Học bằng một nghi thức bế mạc (clausura), đó là Đại Ultreya hay “ cuộc hội ngộ ” và chia sẻ với cộng đồng Cursillo của chúng ta ở ngoài vào.

Bây giờ hãy phân tách và so sánh cuộc sống hằng ngày của chúng ta với Khóa Cursillo 3 Ngày. Có gì khác biệt chăng? Trong thực tế, có một sự khác biệt giữa môi trường của Khóa Học và môi trường của giai đoạn Hậu Cursillo. Trong Khóa 3 Ngày, chúng ta được đóng kín trong một mảnh đất nhỏ của thiên đàng, trong khi Hậu Cursillo của chúng ta bị những sự thế gian vây quanh ; 2 môi trường rất khác nhau. Tuy nhiên, việc chúng ta sống và chia sẻ trong Hậu Cursillo không thể khác với sự chia sẻ trong Khóa 3 Ngày. Việc chia sẻ và sống không được thay đổi.

Nếu Khóa Cursillo 3 Ngày của chúng ta được đổi thành một Cursillo bất diệt thì chúng ta sẽ tiếp tục gắng sức đưa Chúa Kitô thực sự vào trong đời sống chúng ta. Là Kitô hữu và các hoạt động tông đồ đi đôi với nhau ; “ **hành động** ” là hậu quả của “ **là gì** ”. Thánh Augustinô đã nói một cách giản dị như sau : “ **Hãy yêu mến Chúa đi rồi làm bất cứ cái gì bạn thích** ”. Cũng giống như Thánh Phaolô trên đường đi Damascus “ chúng ta để cho Chúa vật ngã xuống và chúng ta hỏi Người, “ **Lạy Chúa, con làm gì bây giờ ?** ” Giống như trong Khóa Cursillo, chúng ta làm :

• **Do Chúa Kitô** - đúng thế, ở sở làm, trong gia đình, trong cuộc sống xã hội, nơi hàng xóm láng giềng, và tại cộng đồng giáo xứ. Chúng ta phải ý thức rằng trong tất cả mọi sự chúng ta làm, đó là Chúa Kitô làm qua chúng ta và mọi việc đều tốt đẹp. Và có được như thế là do chính Chúa ra tay.

• **Với Chúa Kitô** - bởi vì chính Người đã nói “không có Chúa chúng ta không làm được gì cả ” và Người không làm chúng ta thất vọng : “ Thầy sẽ ở với các con luôn mãi, cho đến tận thế ”. Với Chúa chúng ta có thể vượt qua mọi sự và sẽ trở nên trong sáng phản ánh Chúa trong chúng ta.

• **Trong Chúa Kitô** - Thánh Phaolô cũng đã nói, “ Tôi sống song không phải là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi ” Sống trong ơn sủng của Chúa với sự dâng hiến hoàn toàn và sự rộng lượng của tình yêu (sống Khóa Cursillo 3 Ngày của chúng ta trong giai đoạn Hậu Cursillo).

Đó chính là Chúa sống trong ta và ta làm cho Chúa phản ánh rõ rệt trong mọi hành động của chúng ta.

Đây là công tác tông đồ. Đây là tất cả cuộc sống của

chúng ta. Đây là cách chúng ta đưa Chúa Kitô vào trong thế giới nhỏ bé của chúng ta (các môi trường), với tất cả sự bất tiện, thất vọng, thất bại, v.v..., nhưng cũng với tất cả tình thương, sự hân hoan, tự do, xác tín, phó dâng, v.v... mà chúng ta phản ánh trong sự hiện hữu của chúng ta. Đó là sống trong ơn sủng (Chúa Kitô hiện diện trong ta) để chương trình của Chúa có thể trở thành hiện thực và thực thi Phúc Âm ngay trong sự hiện hữu của chính chúng ta.

Đây là điều chúng ta chia sẻ trong Ultreya. Hội Ultreya là chia sẻ và truyền đạt đức tin chung của chúng ta. Đây là đời sống của Kitô hữu hài hòa với cuộc sống ân sủng, làm sinh động cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là sống cùng một bầu khí mà ta đã được sống trong Khóa Cursillo 3 Ngày, không hơn không kém.

Cũng thế, trong những tình huống của đời sống và thế giới nhỏ bé của chúng ta, Hội Ultreya là dịp cho chúng ta gặp gỡ nhau một thời gian ngắn bởi vì chúng ta quá bận rộn trong cuộc sống. Chúng ta cần chuẩn bị chu đáo để chia sẻ đúng cách tại Ultreya. Thời gian chuẩn bị tối thiểu nhưng thật cần thiết. Chúng ta đừng quên tầm mức quan trọng dành cho chính "con người". Là thành phần lãnh đạo PT Cursillo chúng ta phải hành động và phục vụ hăng say cùng một tinh thần được thể hiện trong Khóa Học. Cho dù có phải hy sinh tính mạng để "con người" tham gia thực sự trong cộng đồng Kitô hữu, hiểu rõ, cảm nghiệm và trở nên một thành phần đích thực của Nhiệm Thể Chúa Kitô (Các Thánh Thông Công). Giống như trong ngày Thứ Năm của Khóa 3 Ngày, chúng ta không quen biết nhau trước, nhưng đến Chúa Nhật hình như chúng ta cảm thấy đã biết nhau từ lâu rồi. Và không những thế, chúng ta lại còn không muốn chia tay nhau nữa!

Thành phần Lãnh Đạo Cursillo đối với Ultreya như thế nào thì Nhóm Trợ Tá đối với Khóa Học như vậy ! Trong Ultreya các thành phần lãnh đạo phải quan tâm đến các tân Cursillistas với tấm lòng rộng mở trong tình bác ái ; làm cho họ cảm thấy không lạc lõng ; hăng say tiếp xúc cá nhân với họ (liên đới giữa con người với con người) hầu giúp họ xây dựng được tình bạn chân thật. Không phải vì họ đã đi dự Khóa Cursillo rồi mà ta chầm dút tiến trình kết nghĩa với họ. Tiến trình này khởi sự trong giai đoạn Tiền Cursillo và mục đích tối hậu của Khóa Cursillo 3 Ngày là không coi cá nhân như mục tiêu, nhưng phải xem như điểm khởi sự việc sống trong một cộng đồng Kitô hữu (Ý Hướng PT Cursillo). Mục đích là trở thành bạn hữu chân thật, cùng nhau thăng tiến trong tình bạn, và cùng lúc ấy " làm dậy men " các môi trường của chúng ta. Chúng ta nên khích lệ các tân Cursillistas bằng cách hội nhóm tạm thời với họ trong Ultreya và giúp họ ý thức tầm mức quan trọng của việc tìm kiếm

các Cursillistas khác để hình thành Nhóm Thân Hữu cho riêng họ - một Hội Nhóm dựa trên Tình Bạn và có tính cách thường xuyên (ổn định). Chúng ta không áp đặt điều gì cho họ và để họ hình thành Hội Nhóm một cách thông thả và tự nhiên.

Sau Ultreya, sự chia sẻ có thể tiếp tục với cà-phê, bánh ngọt, v.v...

Ultreya... Hãy tiến bước !!!!!!!

(nguồn : <https://www.natl-cursillo.org>)



CẦU NGUYỆN

Thời gian vừa qua, ban điều hành PT được tin

- Bà Maria Têrêsa Hồ Văn Thái nữ danh Phan Thị Hòa Huỳnh, thân mẫu chị Katharina Hồ Thị Đoan Trang (K.29), đã về cùng Chúa ngày 10.09.2019, hưởng thọ 78 tuổi.
- Cụ Catherine Huỳnh Thị Khanh, thân mẫu các cursillistas Giuse Võ Philippe (K.26) - Giuse Võ Hữu Lộc (K.35), và nhạc mẫu của cursillista Michel Nguyễn Anh Hải (K.26), đã về cùng Chúa ngày 15.08.2019, hưởng thọ 91 tuổi.
- Cụ Anne Nguyễn Thị Lư, thân mẫu chị Marie Agathe Phạm Hương Lan, K.32, Liên Nhóm Bỉ, đã về cùng Chúa vào ngày 01 tháng 07 năm 2019 tại Bruxelles, Bỉ. Hưởng thọ 94 tuổi.
- Cụ Marie Nguyễn Thị Huệ, thân mẫu chị Thérèse Lê Kim Hoàng (K.25) và chị Madeleine Lê Thị Kim Hạnh (K.32) - Liên Nhóm Bỉ - đã về cùng Chúa vào ngày 25 tháng 06 năm 2019 tại California, USA. Hưởng thọ 84 tuổi.
- Ông Châu Quốc Sang, em trai của chị Elisabeth Phạm Thị Thanh Mai (K.29), em vợ anh Paul Phạm Phú Thịnh (K.35), đã từ trần vào ngày 27 tháng 06 năm 2019. Hưởng dương 49 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót sớm đón nhận các linh hồn này về hưởng phúc trường sinh nơi Quê Trời, và nâng đỡ ủi an người thân còn ở lại trong niềm tin thác vào ngày đoàn viên trong cuộc sống đời sau.

Bản thánh ca quen thuộc “Trên Đường Emmau” của Thành Tâm nhắc kẻ đi đường có ghé quán giải khát, còn ít xu, tiền lẻ, đừng quên hành khất qua lại, ‘Người Bên Đường’ ngửa tay...xin.

Trên đường Emmau, hai người lữ khách mau đi bên nhau. Mong vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân đường dài.

Này Ngài tiến đến về Emmau, tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách chính là Ngài.

Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài Ấy những lúc mắt ta không trông thấy được Ngài trong những kẻ nghèo đói.

Có những phút thành thoi rong chơi, ta đã gặp Ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài, người ăn xin hèn.

Xưa nay, trong Giáo Hội không thiếu người đã sống theo tinh thần ‘quan tâm đến người nằm bên đường’ và ‘nhìn thấy ai là người thân cận’, kể trong Tân Ước : Có một người nằm bên đường bị cướp đánh, trần lột, sắp chết... Thấy vậy, người Samari chạnh lòng thương, lại gần, xức dầu băng bó, cõng vào quán trọ nhờ chủ chăm sóc, trả tiền, còn thiếu, khi trở lại sẽ trả đủ. (x. Lc 10, 31-35.

Hãy nhìn những tấm gương đầy tớ trung thành trong Giáo Hội

Thánh Monica đã nhẫn nại chờ đợi con là Augustino trở lại. Chúng ta đọc lời thú tội của thánh Augustino : *Ngày mẹ con lia đời đang gần. Lạy Chúa, Chúa biết ngày đó, nhưng con không biết. Mẹ con nói: Con ơi, đối với mẹ, đời này chẳng có gì làm cho mẹ hạnh phúc cả. Mẹ không hiểu tại sao mẹ hiện diện ở đây, vì mẹ chẳng còn hy vọng ở trần gian này nữa. Mẹ chỉ có lý do sống lâu một chút để nhìn con trở thành Kitô hữu công giáo trước khi mẹ chết. Thiên Chúa đã không tiếc cho mẹ đủ thứ quà tặng vì mẹ biết rằng con cũng từ chối hạnh phúc trần gian, để làm tôi Chúa.* Lời cầu xin thầm lặng của mẹ Monica đã mang lại kết quả là Augustino được rửa tội năm 387, và 10 năm sau đã trở thành giám mục của Hippo của Bắc Phi. Augustino trở thành thánh tiến sỹ. (ns Hiệp Nhất. CA. số 320. 8.2029. tr.10)

Thánh nữ Mary MacKillop (Tô Cách Lan, 1842-1909)

Ngày 11.10. 2010, tại công trường Thánh Phêrô, ĐGH Bênêdictô XVI phong thánh cho 6 Chân Phước : 1) Thánh Stanislas Soltys Kazimierczyk (Ba Lan, 1433-1489). 2) Thánh Candida Marie de Jésus (Y Pha Nho, 1845 - 1912). 3) Thánh Camilla Battas da Varano (Ý, 1558-1524) 4) Thánh Giulia Salzano (Ý, 1846-1929). 5) Thánh Sư Huynh André Bessette (Canada, 1845-1937). 6) Thánh Mary MacKillop (Úc, 1942 -1909).

Trong bài này, chúng tôi ghi lại đôi nét của Thánh Nữ

Mary MacKillop, để lại hệ thống giáo dục bác ái cho xã hội Úc. Khi mới 24 tuổi Mary đã lập tu hội ‘Chị em Thánh Giuse Trái Tim Cực Thánh (Soeurs de St Joseph du Sacré Coeur) chuyên phục vụ người nghèo, ở vùng quê hẻo lánh. Các Chị Dòng theo nông dân thợ mỏ, công nhân đường rầy vào sâu miền xa vắng vẻ. Bất cứ họ làm việc cực nhọc thể xác, các Chị bên cạnh, chia sẻ niềm cơ cực khổ đau lam lũ của dân nghèo. Các Chị đầu tư nghị lực vào hoạt động xã hội dân sinh, lập viện mồ côi, trường học, cất nhà cho dân cư và phụ nữ trong xóm lao động. Mẹ Mary quyết bảo vệ những gì Mẹ tin, nên đã đụng chạm căng thẳng tới lãnh đạo tôn giáo về giáo dục. Năm 1871, Mẹ bị giám mục phụ tá rút phép thông công. Giám mục cáo buộc Mẹ xúi giục trường học không vâng lời. Nhưng trước khi qua đời 6 tháng Giám Mục đã rút phép thông công và cho mình đã sai lầm. Lần khác, 1883, một giám mục khác yêu cầu Mẹ ra khỏi địa phận và Mary phải chuyển về Sydney, ở đó Mẹ qua đời. Mọi người coi Mẹ như thánh sống.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II trong ngày phong Chân Phước 19.1.1995, đã nói về Mẹ Mary MacKillop, như sau: Với vẻ dịu hiền, lòng can đảm và lòng trắc ẩn, Mẹ Mary là người rao giảng Tin Mừng trong số những

người chiến đấu đơn độc và cư dân nơi nhà tranh vách đất, bùn lầy nước đọng, Mẹ Mary đã biết rằng đằng sau tình trạng dốt nát khốn khổ và tang thương mà Mẹ đã gặp những người đang khao

khát Thiên Chúa và sự công chính. Bởi vì chính Mẹ là con trẻ của thời gian và không gian. Mẹ là con gái của người di dân, luôn chiến đấu xây dựng cho cuộc sống nơi vùng đất mới. Cuộc đời Mẹ nhắc nhở chúng ta hân hoan chào đón mọi người tiếp cận với những người cô đơn, bị cướp đoạt và bất hạnh thiệt thòi. Cố gắng tìm vương quốc Thiên Chúa và lẽ Công Chính tức thấy Chúa Kitô nơi kẻ xa lạ, gặp người qua họ, để gặp Người nơi họ và giúp họ gặp Chúa Giêsu nơi mọi người. (Bđd. tr.6)

Đầy tớ Chúa Darwin Ramos (1994-2012) ở Phi Luật Tân, sinh 17.12. 1994, tại khu ổ chuột Pasay, ngoại ô Manila. Cha nghiện rượu nặng. Khi tới tuổi khờ, ba bắt Darwin và em gái Marimar bới rác kiếm tiền. Hai anh em không được đi học. Lúc 5 tuổi, cơ bắp yếu dần, cậu thường xuyên vấp té. Năm 7 tuổi bác sỹ kết luận em bị chân ‘loạn dưỡng cơ Duchenne’ (bại hai chân). Người cha vô lương tâm đã đem đứa con tật nguyền ra gare cho người ta trắc ẩn nhìn hai chân tật nguyền, mà cho tiền. Cứ thế, trong nhiều năm Darwin vốn tốt bụng và hiền lành tiếp tục chui rúc, bệnh tật và ăn xin. Từ 2006, các chi dưới của Darwin hoàn toàn bất động, dùng tay để trườn mình di chuyển trong gare. Ngày nào đó, nhóm trung tâm Đức Mẹ Guadalupe, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, liên lạc và nhận nuôi Darwin. Từ đó, không phải ăn xin, cuộc đời Darwin thay đổi. Darwin được nhận biết đức tin, nhận lãnh phép rửa tội và Thêm Sức 22.12.2007.

NGƯỜI BÊN ĐƯỜNG

Phạm Bá Nha

Bệnh 'loạn dưỡng cơ Duchenne' ảnh hưởng tới tim và phổi, ngày càng tồi tệ. Nhưng đức tin phát triển, ngày càng mạnh liệt và sâu sắc hơn. Mỗi tương quan cậu với Chúa chặt chẽ phong phú sâu đậm, cậu như chìm sâu vào LTX Chúa. Khiến Chúa là nguồn an ủi hạnh phúc lớn, làm cậu không còn đau đớn gì. Cậu vui nhận Thánh Giá Chúa gửi và vác đến cùng. Cậu mở lòng rộng rãi gặp gỡ với mọi người. Nhiều người kể, những ngày cuối của Darwin như Tuần Thánh của riêng cậu. ĐGM Honesto Ongtisco giáo phận và Hiệp Hội Những Người Bạn Tốt lập hồ sơ xin phong thánh cho Darwin Ramos. Tòa Thánh nhìn nhận nhân đức "Đầy Tớ Chúa" Darwin Romos. (Bđd, tr. 104)

Linh mục Tom Collucci, Đội trưởng cứu hỏa New York vụ 11.9.2001 trở thành linh mục.

Lúc 10g, ngày 11.9.2001, hai tòa nhà thương mại New York sụp đổ, làm 2996 người chết, trong đó có 19 không tặc, 6.000 người bị thương, thiệt hại 3 ngàn tỷ Đô La. Thành phố New York huy động 343 lính cứu hỏa. Đội trưởng cứu hỏa New York là Tom Collucci, đang trên đường về nhà, vì hết giờ làm. Collucci đã quay trở lại hiện trường. Tom Collucci bằng hoàng kinh hải chứng kiến cái chết của Cha tuyên úy Mychal Judge và các đồng đội mình, nên có quyết định làm linh mục. Năm 1985, Tom gia nhập cứu hỏa. Từ nhỏ, Tom có ý định làm linh mục. Năm 2005, Tom bỏ ngành cứu hỏa, nhập chủng viện. Cuối 2016, TGP New York có tân linh mục 60 tuổi, nguyên là Đội trưởng cứu hỏa New York vụ 11.9.2001. Khi thụ phong cha Tom Collucci nói : Tôi bỏ nghề cứu người để chọn cứu các linh hồn, người nghèo khổ. (RV 26.1. 2007)

ĐGH Phanxicô sau khi được bầu, 13.3.2013, đã kêu gọi 'Giáo Hội của người nghèo'. Giáo Hoàng luôn cổ vũ nâng đỡ những người nghèo khổ. Kết thúc năm Thánh Lòng Thương Xót, 2016, Ngài quyết định hàng năm mở trong Giáo Hội 'Ngày Thế Giới Người Nghèo' (Word day of the Poor) cử hành vào Chúa Nhật thứ 3 trong tháng 11.

Lần thứ nhất : Ấn định vào ngày 21.11.2017, chủ đề : 'Chúng ta hãy yêu thương, không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm'. ĐGH diễn tả, bác ái 'chính trị' cấp món tiền nhỏ cho đi để lương tâm khỏi phàn nàn. Ba khía cạnh căn bản phục vụ của GH : Bác ái, phát triển toàn diện và hiệp thông. Ngài khuyên hãy sống ba khía cạnh đó trong kiểu cách khó nghèo, nhưng không và khiêm nhường. Người ta không thể sống bác ái mà không quan hệ giữa người với nhau và với người nghèo. Bởi vì khi sống với người nghèo, chúng ta học được cách thực hành bác ái trong tinh thần nghèo khó, bác ái là chia sẻ

Lần thứ hai : ngày 18.11.2018, chủ đề : 'Người nghèo kêu lên Chúa, và Chúa nghe lời họ'. Đức Phanxicô diễn tả cử chỉ 'Chúa giơ tay nắm tay Phêrô' trong Tin Mừng Chúa Nhật 33, Chúa đi rất sớm, trên mặt nước. Giữa cơn bão, Chúa giơ tay nắm Phêrô đang hoảng sợ, nghi ngờ, kêu lên : Xin cứu con. Chúa đáp : *Đừng, Chúa đây.*

Chúng ta giống Phêrô cần tay Chúa nâng đỡ, khỏi sự dữ. Đến lượt chúng ta, xin dạy chúng con biết từ bỏ những gì đang qua đi và xin cho chúng con cũng biết giơ tay cho ai cần giúp đỡ.

Lần thứ ba : ngày 17.11.2019, chủ đề : 'Hy vọng của người nghèo sẽ không bao giờ thất vọng'. Trong thông điệp gửi cho người nghèo năm nay, phổ biến 13.6.2019, ĐGH khẳng định : Người nghèo không bao giờ bị bỏ rơi bởi Thiên Chúa. Hành động của Thiên Chúa đối với người nghèo là điệp khúc thường xuyên trong Thánh Kinh. Người là Đấng 'lắng nghe, can thiệp, che chở, bảo vệ, chuộc tội, cứu độ'. Người nghèo không bao giờ thấy Chúa thờ ơ hay im lặng trước cầu xin của mình. Thiên Chúa là Đấng thực thi công lý và không bao giờ quên. Quả vậy, Ngài là nơi trú ẩn của họ và không bao giờ quên giúp đỡ họ. (Mai Khôi. Zenit 13.6.2019)

Đức Phanxicô còn phác họa rõ hơn 'Phúc cho ai yêu thương người' trong Tông Huấn 'Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ' (Gaudete et Exsultate) :

Lòng xót thương có hai mặt. Nó liên quan đến việc chia sẻ, giúp đỡ và phục vụ người khác. Nhưng nó bao hàm tha thứ và thông cảm. Thánh Mathêu tóm nó trong khuôn vàng thước ngọc. Vậy những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng làm cho người ta (Mt 7, 12). Sách Giáo Lý nhắc nhở chúng ta rằng luật này phải áp dụng 'trong mọi trường hợp', đặc biệt khi chúng ta 'đối diện với những hoàn cảnh làm cho phán đoán luân lý ít chắc chắn hơn làm cho quyết định khó khăn. (số 80)

ĐGH Bênêdictô XVI hướng dẫn trong tông thư 'Bái Ái Trong Sự Thật (Caritas in Veritate) :

Tin tưởng quá nhiều vào các cơ chế làm như chúng ta có thể tự động phân phối những ước muốn khách quan đó. Nhưng trong thực tế, những cơ chế này tự nó không đủ vì phát triển con người toàn vẹn khởi đầu là ơn gọi. Do đó nó đòi hỏi mọi người phải nhận trách nhiệm liên đới... Chỉ có tiếp cận với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể nhìn nơi người khác một cái gì khác hơn là tạo vật bình thường để nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi người khác. Như vậy, là họ đã thực sự đi tìm Con Người ấy và hoàn thành trong yêu thương, điều gọi là 'để ý và chăm sóc tha nhân'. (số 11) (Bđd. tr.6)

Kết luận bằng lời khích lệ của ĐGH Phanxicô nói trong thánh lễ, tại sân vận động Zimpelo, thủ đô Maputo, của Mozambique, dịp thăm mục vụ, 6.9.2019 : Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường hẹp với những đức tính nhất định. Chúa không mơ hồ, không trừu tượng, mà cụ thể, cả những khi khó khăn, quên đi hận thù : sẵn sàng tha thứ, yêu cả những kẻ phản bội. Chúa kêu gọi đừng lờ đi những người khó khăn, nghèo hèn, không nương tựa. (vietcatholic 6.9.2019)

Đồng thời Ngài cũng nêu cao gương hai vị thánh đã hy sinh cho việc truyền giáo và người nghèo :

✿ **Chân Phước** (được phong 1989) **Victoire Rasoamanarivo (1848-1894)** người Madagascar ✿ **Chân Phước** (được phong 1979) **Linh Mục Jacques-Désiré Laval (1803-1864)**, người Pháp đã chết trên đảo Maurice ■

Mẹ và Con



Như mọi ngày trước giờ cơm trưa, tôi đậu xe xong và xách một giỏ với vài thứ quen thuộc như : một chút thức ăn, vài cái áo quần, v.v. Đi qua một hành lang phía ngoài của bệnh viện với vườn cây bóng mát, bông hoa tươi thắm và một hồ nước phun, tâm hồn tôi nhẹ nhàng tạ ơn Chúa đã cho những người làm vườn chăm chỉ làm đẹp khung cảnh chung quanh những tòa nhà che dấu bao đau đớn, xót xa.

Tôi đi vào một tòa nhà ba tầng. Mẹ tôi ở lầu ba. Vừa vô đến tầng trệt để lấy thang máy, tôi gặp một bà cụ người Pháp ngồi ở hành lang trên một cái ghế chỗ người ta có thể đọc báo. Bên cạnh bà lão là một cô aide-soignante (nhân viên chăm sóc bệnh nhân). Bà cụ nói với cô với một giọng van lơn : *tôi muốn gặp các con tôi* (je veux voir mes enfants). Bà nói đi, nói lại mấy lần thật tội nghiệp. Tôi chưa kịp nghe cô này khuyên lơn bà như thế nào thì thang máy đã mở nên tôi bước vào và bấm nút đi lên, trong đầu vẫn giữ hình ảnh bà cụ.

Bước vào phòng gặp mẹ tôi cũng ngồi trên một chiếc ghế

đang đọc sách. Tôi chào hôn Mẹ, mẹ tôi mừng rỡ ôm lấy cổ tôi và hôn lại vừa nói : « *lâu lắm mới gặp con* » ! Ngày nào mẹ tôi cũng nói vậy vì bà bị bệnh lẫn. Lần đầu thì tôi hơi khựng lại và hơi buồn vì mẹ như không ý thức bao nhiêu giờ đồng hồ mình đã ngồi ở đây... Dần dà tôi cũng quen câu nói đó và chỉ cười thôi. Bỗng dưng hôm nay, sau khi gặp bà cụ hồi nãy, tôi chợt suy nghĩ hay là câu nói của mẹ mỗi ngày hàm ý là từ chiều hôm qua (khi tôi ra về) đến trưa hôm nay không gặp con như lâu lắm rồi. Có lẽ đó là tâm sự của những người không chọn mà làm « *người ở một mình* » làm tôi ứa nước mắt.

Một buổi chiều khác, trong khi hai mẹ con đang trao đổi, mẹ tôi bỗng nói : « *Ăn gì không bằng cơm với cá, ai thương không bằng mẹ (mẹ) với con* ». Ý muốn nói với tôi, trong vài giây phút tỉnh táo : « không ai thương con bằng mẹ ». Tôi vẫn biết điều đó qua bao nhiêu hy sinh của mẹ cho các con suốt cả cuộc đời.

Trong những giây phút suy niệm trong thinh lặng nhờ mẹ

đang ngủ trưa, tôi cũng luôn nhớ đến những lời Chúa nói trong Thánh Kinh là Ngài coi trọng mỗi người chúng ta như « con người » của Ngài, hay cho dù người mẹ nào có thể quên con mình thì Chúa cũng sẽ không quên chúng ta.

Được lớn lên trong tình thương của mẹ tôi là một người luôn yêu mến tha nhân, tôi học nơi mẹ « *ai là người thân cận của mình* ». Đến với PT Cursillo tôi lại học « *tay nắm Chúa, tay nắm anh chị em* ». Tôi thiết tưởng, tôi chẳng cần đi tìm đâu xa để làm việc bác ái. Mỗi ngày Mẹ tôi trở thành « người thân cận » mà tôi phải chăm sóc để làm đẹp lòng Chúa. Qua đó tôi thật sự học được sự kiên nhẫn, bền đỗ trong sứ mạng đã được giao phó. Và mỗi ngày tôi phải nói « *và con trông cậy vào Ông Thánh Chúa* ». Amen.

Phương Vy ♥



Một sáng cuối hè



Nắng đang nhạt dần. Những ngày hè nắng ấm còn sót lại như buổi mai hôm nay đã trở nên quý hiếm. Tuy còn là những ngày hè nhưng nắng không đầy như những buổi mai tháng bảy, tháng tám. Nhiệt độ đã đang chuyển dần sang thu. Hàn thử biểu sáng nay chỉ còn 7 độ C. Bình minh của những ngày hè nắng ấm nếu không thả bộ dọc con đường quanh bìa rừng gần nhà, thì ban-công cũng thường là nơi tôi tìm gặp gỡ Chúa qua cuối Mân Côi, hoặc chương Tin Mừng. Nhưng sáng nay tôi chỉ có thể ngắm bình minh đang lên qua khung kính cửa sổ, vì nhiệt độ se lạnh của buổi mai.

Bầu trời không thanh quang như bình minh của những ngày giữa hè, nhưng nắng vẫn đẹp. Hàng cây quanh nhà đã có chút sương thu nhưng chưa đủ dày che khuất cảnh buổi mai trong nắng sớm.

Mấy con chim bạc má thân quen, không biết chúng tới định cư nơi đây từ ngày nào, nhưng từ ngày tôi dọn về đây, chúng đã trở thành rất quen thuộc. Những ngày vào xuân là thời gian chúng xây tổ; sang hè đã thấy có tiếng chim con ríu rít bay theo mẹ trên những cành cây quanh nhà. Loài chim nhỏ xinh xinh líu lo gửi vào bình minh những nét sinh động thật đẹp cho những giờ phút vào ngày.

Chuỗi mân côi trên tay, qua Mẹ, nhờ Mẹ và cùng với Mẹ con dâng lên Cha trên trời lời cảm tạ ân tình Ngài chở che con qua đêm dài an bình, tròn giấc. Và nắng sớm bình minh đang đưa con vào ngày mới với ân sủng Cha trao ban qua nắng ấm đang lên, qua bầu trời cao xanh phẳng phất và

sợi mây lơ lững theo gió sớm, qua lớp sương mỏng phẳng phất màu thu, bầy chim nhỏ nháy nhót, líu lo cho buổi mai thêm sức sống. Hàng cây đang đổi màu lá chuyển dần sang thu nhuộm thêm nắng vàng; những giọt sương đêm còn đọng trên cánh lá... Tất cả là một bức tranh tuyệt vời của bàn tay yêu thương gửi tặng con phút vào ngày.

Chậu phong lan bên cửa sổ như cũng vừa thức giấc với cánh hoa mướt hơn lụa, màu trắng hồng khéo quyện vào nhau tưởng chẳng bàn tay họa sỹ nào dù tài ba có thể làm nên nét đẹp diệu kỳ đó.

Không khí buổi mai trong lành. Khung cảnh yên tĩnh thanh bình của buổi sáng cuối tuần như ru chân tôi trong tràn ngập ân tình; ban tặng nghị lực, ơn soi dẫn cho bước đi tiếp nối của hành trình cuộc đời.

Nắng hè đang nhạt. Thu đang đợi về. Hàng cây xanh màu lá sẽ theo gió thu lìa cành. Đông về với hàng cây trơ trụi lá. Tuyết giá sẽ phủ ngập đó đây. Trên cành cây sẽ vắng bóng mấy con chim bạc má nhỏ nhỏ hôm nay, và âm thanh líu lo cũng bị giá lạnh ngăn cách. Không gian dù chẳng mong cũng vẫn tiếp tục đổi thay theo trình tự bốn mùa.

Ân sủng Chúa luôn đồng hành, soi dẫn, cho tôi nhìn ra, hiểu được bàn tay Ngài đã và đang dẫn đưa tôi qua mọi cảnh huống cuộc đời như chính trình tự không gian, thiên nhiên đang đổi thay qua xuân-hạ-thu-đông; như sáng bình minh thắm đẹp hôm nay, rồi một chiều hay sáng nào đó không nắng, nhưng mưa lạnh rả rích, và bầy chim bạc má quen thuộc xinh xinh đang nháy nhót nhót, líu lo buổi mai hôm nay sẽ vắng bóng.

MỘT SÁNG CUỐI HÈ ấm đẹp hay một sáng giữa mùa đông giá...

Xin cho con luôn sáng mắt, sáng lòng nhận ra bàn tay yêu thương Cha dịu dặt con qua mọi phút giây cuộc đời.

Cảm tạ Cha cho con giờ phút nhận ra ân tình Cha ban tặng giữa **MỘT SÁNG CUỐI HÈ** thắm đẹp hôm nay. Xin giúp con luôn trọn vẹn với ân tình, và cuộc đời con luôn là một lời cảm tạ.

Trần nguyên Bình ■

HỒNG ÂN MÙA CHAY

Nhìn lại những ngày tháng đang chồng chất thêm vào cuộc đời mình, tôi thôi không muốn nhớ đến những lúc khó khăn, trần trở, khắc khoải như khi còn trẻ trung, mà cuối cùng thì chỉ biết chất lười tự trách mình, rồi trách người, và tiếp tục đeo mang thêm những nỗi tiếc vô ích. Nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trên hành trình ngày-thứ-tu, tôi đã tập cho mình biết mang tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã luôn đưa bàn tay trìu mến để dìu dắt tôi qua những đoạn 'cầu tre lắt léo', và nhất là tôi thường nhìn vào những gương sống Đức Tin chung quanh để cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của Người-Cha-Nhân-Lành bên cạnh con cái mình. Điển hình là vào Mùa Chay năm nay, tôi đã nhận được tin vui lạ lùng đến từ hai người bạn gái cùng học với tôi từ tiểu học và trung học. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau. Chúng tôi sống và cách thức bày tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa trong lúc mang cơn bệnh hiểm nghèo của cả hai là động lực thúc đẩy tôi phải sống xứng đáng hơn với bí tích thanh tẩy mà mình đã lãnh nhận vào năm 20 tuổi, vào đêm Vọng Phục Sinh, như một sự tái sinh toàn vẹn và duy nhất cho đời mình.

Người bạn thứ nhất hiện đang sống tại Việt Nam. Không có điều gì 'tiền định' chúng tôi sẽ là đôi bạn chí thân cho đến lúc tóc bạc răng long. Từ hoàn cảnh gia đình, tính tình, sức học, chúng tôi hoàn toàn khác biệt nhau, nếu không kể đến vai trò chị cả trong gia đình của mỗi người, và qua đó tinh thần trách nhiệm là mẫu số chung gắn kết chúng tôi. Sống trong một xóm lao động nghèo, nhà K. chỉ có một gian chật hẹp thêm căn gác lửng mà phải chứa đến mười hai người gồm cha mẹ và mười đứa con. Khi nào bà ngoại K. đến chơi và ngủ lại thì bạn tôi leo lên cái bàn duy nhất trong nhà và nhắm mắt nằm chờ sáng. Ròng rã theo năm tháng, cái khó khăn túng thiếu cứ mãi đuổi theo K., nhưng bù lại tình yêu vợ chồng của bạn lại tròn đầy trong cái nghĩa phu thê và sự dẫn thân theo chân Đức Kitô trong các công việc

bác ái tông đồ, từ trong gia đình đến giáo xứ. Bạn là mẫu gương điển hình giúp cho tôi hiểu, làm việc bác ái không cần

có nhiều tiền, nhưng phải có trái tim và thời gian ban tặng cho kẻ khác. Qua tuổi trung niên, bạn bị chứng ung thư hành hạ trong nhiều năm, vì không có điều kiện chữa trị sớm và đúng thời gian, nhưng chưa bao giờ tôi nghe từ miệng K. một lời than trách về sự bất công của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, dù nhẹ nhàng nhất; ngược lại, bạn tôi luôn luôn lạc quan, không ngừng tạ ơn Chúa Mẹ, và một lòng phó thác tin tưởng vào Thiên Ý.

Người bạn thứ hai của tôi tên H. sống ở Úc châu. Đó là một trong những 'hoa khôi' của trường trung học nơi chúng tôi bắt đầu quen nhau. Bạn vừa đẹp vừa duyên dáng, lại hiền lành dễ mến, dĩ nhiên là bọn con trai xếp hàng theo xin làm quen không kể hết. Vì từ nhỏ được học ở trường tư thực công giáo, khi sang nước ngoài, H đã xin theo đạo sau khi lập gia đình. Chồng H. là người bên lương, không theo sự chọn lựa của vợ nhưng không ngăn cản. H tâm sự với tôi, đến nhà thờ một mình, chung quanh toàn là người bản xứ, lúc đầu thấy lạc lõng nhưng H. không nản chí, luôn sống và giữ đúng bốn phận của người Kitô hữu. Cách đây ba năm, H. viết mail cho tôi, và nói bạn có mơ ước khi Chúa gọi về, sẽ có nụ cười đẹp như nữ tu Cecilia bên Mexique mà hình ảnh được loan truyền trên Internet (H đẹp không thua gì nữ tu ấy!). Thấy hơi lạ lùng, tôi hỏi thêm thì mới biết H. đang ở bệnh viện, nơi bạn đang điều trị hai chứng ung thư và bệnh thiếu khả năng miễn nhiễm rất nặng. Tội nghiệp hơn cả là H. phải nằm phòng cách ly, như bị nhốt trong một cái lồng kính, tóc đã rụng hết, và nhan sắc cũng tàn tạ không còn nét thanh nhã nào của ngày xưa! Nhưng H. không màng đến những điều nhỏ nhặt này, bạn chỉ muốn mình sống gần gũi với Thiên Chúa hơn trong hoàn cảnh đó. Trước đây tôi có chia sẻ với H. về khóa ba ngày của

PT Cursillo và khuyên H. liên lạc với PT bên Úc để ghi danh. H. xin tôi cầu nguyện cho mình được bớt bệnh, sau này H. sẽ cố gắng tham dự.



Trong tuần thánh vừa qua, cả hai người bạn của tôi đều báo tin, « bệnh ung thư đã được trị gần như ổn định ! ». Tin vui này khiến tôi rơi nước mắt, vừa mừng cho bạn, vừa xúc động trước Hồng

Ấn của Thiên Chúa dành cho hai người con mà Ngài đã tạo dựng, và yêu thương « như chính con người » của mình. Một người cả đời cơ cực, nghèo khó, nhưng không trách móc sao Chúa còn bắt mang chứng bệnh ngặt nghèo, hao tổn tiền của cho chồng con. Một người được gần hết những điều mà ai cũng ham muốn : sắc đẹp, gia đình êm ấm, vị trí tốt trong xã hội, nhưng rồi một thoáng không còn gì cả, ngoài tấm thân gầy gò, gương mặt hom hem, mắt luôn cả những sợi tóc dài óng ả. Tất cả chỉ còn lại trong ký ức và những bức hình kỷ niệm, nhưng đối với H., đó là 'phù vân' so với Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa. Sự phục hồi sức khỏe của hai người bạn kể trên như nhắc tôi nhớ đến lời huấn đức của ĐTC Phnaxicô trong Sứ Điệp Mùa Chay năm 2019 : « **Khi chúng ta sống như con cái của Thiên Chúa, được cứu độ, được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần (x. Rm 8:14) và có khả năng nhận biết và tuân giữ giới luật của Thiên Chúa, bắt đầu với những giới luật được viết nơi tâm hồn chúng ta cũng như trong tự nhiên, chúng ta cũng làm lợi cho công trình sáng tạo bằng cách cộng tác trong ơn cứu chuộc nó** ». Tạ ơn Chúa và cảm ơn những người thân thương chung quanh tôi đã là những tấm gương Tin-Cậy-Mến đối với tôi, để dù gần gũi hay xa cách, mỗi người đã nắm níu tay tôi, giúp tôi vượt qua những khủng hoảng của bản thân trên hành trình ngày-thứ-tu./ . (K7) ■

Cảm nghiệm của Cẩm

Càng gần đến ngày hội nhóm, lòng con càng nôn nao khôn tả. Có lẽ vì là lần đầu tiên tham dự, nên con hồi hộp và tò mò, mong muốn được biết diễn tiến của một buổi hội nhóm sẽ như thế nào.

Rồi thì ngày mong chờ cũng đến. Trong buổi hội nhóm này, con đã học hỏi thêm nhiều điều từ những chia sẻ của các thành viên trong nhóm. Uống ghê, vì không có chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi chép lại, nên con không khắc ghi được hết những chia sẻ đã đánh động mình.

Con còn nhớ, các anh chị dặn dò chúng con, những cursillistas mới rằng : chúng ta chỉ chia sẻ những gì mình sống - và cố gắng sống những điều mà mình chia sẻ.

Những lời dặn dò đó thúc bách con cầm bút để viết lại vài dòng cảm nghiệm của mình trong lúc tham dự khóa cursillo tại Giáo xứ Việt nam tại Paris. Mới tới và ngủ được đêm đầu tiên nơi « xứ lạ quê người », sáng sớm, con gặp chú Dương hỏi thăm :

Cháu ngủ được không ?

Con rất thoải mái và thành thật trả lời :

Dạ, cũng được, nhưng đến lúc nghe gà gáy thì con thức giấc luôn !

Thật tình, chẳng biết lúc đó chú có hiểu con nói gì hay không ? Nhưng đến chừng về đến nhà, con mới nhớ lại là Paris làm gì có nuôi gà đâu mà có tiếng gà gáy ?

Con tự xét mình và nghĩ rằng mình chối Chúa, và đã chối Ngài từ lâu rồi nữa cơ!

Có lẽ tiếng gà trong giấc ngủ chập chờn của ngày đầu tiên trong khóa 3 ngày là tiếng Chúa gọi để thức tỉnh con - và mời gọi con trở về với Ngài như thánh Phêrô khi xưa.

Từ đó, con luôn cầu nguyện : « Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa - Xin cho con biết con ».

Xin cho con biết con, để con can đảm sửa đổi bản thân mình và sống xứng đáng là con của Chúa.

Xin cho con biết Chúa để con được sống thân thiết với Chúa hơn.

Con nghĩ rằng bản thân mình cần sống tốt đạo rồi thì mới đẹp đời - Chứ không phải tốt đời rồi mới đẹp đạo !

Xin Chúa luôn đồng hành và thánh hóa bản thân con, Amen !

(Võ thị Cẩm - Khóa 38) ■

Máu “C”.

Có nhiều từ ngữ mà chỉ khi trải qua khoá 3 ngày tôi mới được nghe nói tới như : “*chiếc kiềng ba chân*” dung diễn tả ba giai đoạn cần thiết mà một tân Cursillista cần tiến hành để có những bước đi vững vàng trên “*hành trình ngày thứ tư*”, ngõ hầu thực hiện phương châm của Phong trào là “*một tay nắm Chúa, tay nắm anh em*”, đó là “*Sùng đạo – Học đạo – Hành đạo*”. Lời Chúa trong giai đoạn này cũng xa lạ với tôi không kém : “*Hãy yêu kẻ thù*”, “*hãy tha thứ cho người xúc phạm mình đến bảy mươi lần bảy lần*”. Tôi thầm nghĩ sao Chúa lại sống xa rời đời sống thực tế của con người đến thế!

Nhìn lại hành trình mười hai năm quay về với giáo đường của người công giáo vùng Paris, thì gần trọn quãng thời gian này tôi được đồng hành với gia đình cursillo.

Giai đoạn sùng đạo có lẽ đã manh nhúm trong tôi một thời gian không lâu trước khi dự khoá 25 Cursillo. Ngày đó tôi còn như một con thuyền ra khơi không có la bàn định hướng, nên những cơn sóng cuộc đời dễ dàng làm con thuyền tôi lên đênh vô định. Có lần mang tâm trạng thất vọng, gần như hoàn toàn suy sụp với vết thương tâm hồn quá lớn, một hình bóng mờ nhạt trong đức tin của tôi lúc đó đã đến cầm lấy tay tôi, Ngài không xuất hiện một cách bất ngờ, mà như đã ở cạnh bên tôi tự bao giờ. Ngài sẵn sóc, an ủi tôi như một người thân thiết nhất, và dẫn tôi đến nơi trú ngụ như đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, đó là căn nhà Cursillo. Tại đây tôi đã trải qua một cuộc giải phẫu vết thương tâm hồn kéo dài 3 ngày, được tiếp loại máu C- Máu Cursillo. Loại máu lạ vào cơ thể tôi tạo nên một phản ứng mãnh liệt, trái tim tôi co thắt khi hệ thống thần kinh hồi tưởng lại cuộc đời tôi với biết bao tội lỗi, nó chuyển động đến đâu, nước mắt tôi dần dựa đến đó.

Bàn tay phẫu thuật trong cuộc giải phẫu này chính là Giêsu đã biến đổi con người tôi từ đó.

Tôi được đón tiếp và nuôi dưỡng trong tình huynh đệ của gia đình Cursillo, để rồi từ đó vết thương lành dần, cơ thể tôi dần thích nghi với loại máu này. Trường Huấn Luyện mở rộng tầm nhìn cho tôi bằng những bài học thực tế, hướng dẫn tìm hiểu Thánh ý Chúa qua Kinh Thánh, qua lời giảng dạy của Đức Thánh Cha, tìm hiểu hướng đi của Giáo Hội trong từng bối cảnh xã hội, cho tôi cơ hội được rung cảm theo từng nhịp đập trái tim và thân thể Chúa Giêsu là Giáo Hội. Những từ ngữ xa lạ trên đã dần trở nên quen thuộc, Lời Chúa cũng bắt đầu đi vào lời kinh nguyện và suy niệm hàng ngày của tôi. Tôi tìm thấy lương thực nuôi sống linh hồn tôi từ đó.

Tất cả những năng lượng đó tăng sức cho đôi chân tôi cứng cáp hơn, để bước đi trên con đường phục vụ Chúa và tha nhân. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là cách nói để vượt ve *cái tôi* quá lớn luôn tiềm ẩn trong tôi, chứ đích thực đó là con đường duy nhất mà tôi *PHẢI* đi để được cứu độ, có khác chăng là nhờ đồng hành với gia đình Cursillo, bước chân tôi đi được nhẹ nhàng hơn, thay cho những bước nặng nề vì thập giá trên vai. Lời Chúa cho tôi niềm tin vượt qua mọi khó khăn thử thách, vì sức nặng Thập giá đã có Chúa vác cùng. Tôi cũng biết thay thế lời than thân trách phận, thất vọng, cần nhằn, bằng tinh thần chấp nhận và phó thác, tin tưởng vào con đường Chúa dẫn tôi, nhất là vào Tình yêu của Ngài mà tôi cảm nghiệm được qua từng chặn đường đời.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa thấm sâu vào trái tim khối óc con, và trở nên phương thuốc chữa lành những Tham-Sân-Si trong tâm hồn con, cho con được hoá cải từng ngày, để con tìm được phiên bản tốt đẹp là hình ảnh của Chúa khi Ngài tác tạo nên con.



Anna Ph■

Thông Báo về hai Khóa Ba Ngày 39 & 40 vào mùa hè năm 2020

Sau khi đã liên li cầu nguyện và đặt mình dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, cùng sự chuẩn bị chặt chẽ với các cha linh hướng, Ban Điều Hành tại Paris, và các anh chị đại diện Liên Nhóm Đức, Phong Trào Cursillo Việt Nam Âu Châu xin vui mừng thông báo chi tiết về hai Khóa Ba Ngày sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2020 như sau :

Thời gian :

- ♦ **Khóa 39 Nam** : từ trưa thứ năm **30.07.2020** đến chiều Chúa nhật **02.08.2020**
- ♦ **Khóa 40 Nữ** : từ trưa thứ năm **06.08.2020** đến chiều Chúa nhật **09.08.2020**

Địa điểm :

Cơ Sở **Jugendhaus Don Bosco * Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz * Germany (Đức)**

* Cách phi trường Frankfurt 33,1 km, đi xe hơi khoảng 30 phút *
Cách ga xe lửa Frankfurt Hauptbahnhof 44 km, đi xe hơi khoảng 37 phút *
Cách ga xe lửa Mainz Hauptbahnhof 2,2 km, đi xe hơi khoảng 7 phút *
Cách ga xe lửa Mainz West / Taubertsbergbad 2,2 km, đi Bus 65 khoảng 14 phút.)

Lệ phí : 170 € / người (ăn, ở trong ba ngày)

Vi số chỗ theo qui định của cơ sở **rất giới hạn** nên PT sẽ ưu tiên cho những người ghi danh sớm. Phiếu ghi danh xin gửi càng sớm càng tốt đến một trong những địa chỉ sau đây :

Tại Đức :

- ♦ Linh mục Dominik Trần Mạnh Nam SDB, địa chỉ : Sträßchensweg 3 * 53113 Bonn * Germany (Tel. +49 1512 1080828 – Email : pater-nam@donbosco.de)
- ♦ Chị Cêcilia Lê Thị Thu Thủy, địa chỉ : Äckerlesweg 9 * 73240 Wendlingen am Neckar * Germany (Tel. +49 7024 805656 – Email : thuyle@gmx.net)
- ♦ Anh Phêrô Vũ Đình Pháp, địa chỉ : Steinheimerstr. 22 * 63450 Hanau * Germany (Tel. +49 1752 266140 – Email : iphap@gmx.de)

Tại Pháp:

- ♦ Ông Joseph Nguyễn Minh Dương, địa chỉ : 59 bis route de Saint Leu * 95600 Eaubonne * France (Tel. : +33 981 896 701 n +33 659 444 208 Email : mduongnguyen@gmail.com)

Xin quý cha, quý thầy linh hướng, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị Cursillistas bắt đầu làm Palanca trong giai đoạn Tiền Cursillo hướng về hai khóa 39 & 40, qua tâm tình cầu nguyện và các việc lành bác ái, hy sinh, hãm mình trong đời sống thường nhật để chúng ta cùng nắm tay nhau « Đem Chúa đến với tha nhân, và đưa tha nhân về với Chúa », từ đó Giáo Hội Chúa sẽ có thêm những tâm hồn quảng đại quyết tâm « Phúc Âm bản thân, gia đình và môi trường » trên suốt hành trình ngày-thứ-tu của người Cursillista.

DE COLORES

BAN ĐIỀU HÀNH PT CURSILLO VIỆT NAM ÂU CHÂU

JOURNAL

PHONG TRÀO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyễn Minh Dương
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Té: (+33) 9 81 89 67 01

TÌNH LỘ ĐỨC

Mẹ đừng nhìn con nén giọt sầu,
Thâm tình mẫu tử biết tìm đâu ?
Tìm trong Thánh-Ý từ muôn thuở,
Để hiểu TÌNH-YÊU quá nhiệm mầu.



Lặng nhìn nến cháy lung linh,
Nguyện cầu tình MẸ giữ gìn đời con.
Dẫu khi chẳng được vương tròn,
«Xin-Vâng» Thánh Ý, sắt son phận người.
Hôm nay MẸ đã về trời,
Trên cao MẸ tỏa rạng ngời ánh quang !

NC * 15.08.2019