



# CURSILLO

## VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Số 210

Lá thư Phong Trào

Nghĩa vụ đồng hành

### NỘI DUNG

- Lá Thư Phong Trào 1
- Kết quả Hai Khóa Cursillo 2016 (cursillita khóa 3 - 1994) 2
- Người Chiến Sĩ của Chúa (Maria H.L.) 4
- đi trợ tá (Elisabeth Nguyễn) 5
- Đức Kitô trong ta (Dom Trần Nguyên Bình) 6
- Yêu Thương & Phục Vụ (Tuyết) 7
- Hãy theo ta (Dom Trần nguyên Bình) 7
- Một vài cảm nghiệm sau Cursillo (Sr. Nga, RNDM) 8
- Hình ảnh khóa 3 ngày (BĐH) 9
- Chia sẻ cuối khóa .. (N.T.S \* k24) 10



**SINH HOẠT**

**TRONG THÁNG**

### Trường huấn luyện

Chúa nhật 09/10/2016 : 14g30 -17g00

Chúa nhật 20/11/2016 : 14g30 -17g00

### Ultreya đầu mùa sinh hoạt

Chúa nhật 25/09/2016 : 14g30 -17g00

Chúa nhật 23/10/2016 : 14g30 -17g00

## Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

<http://cursillovnau.free.fr>

eMail : [mduongn@gmail.com](mailto:mduongn@gmail.com)



Mission Catholique Vietnamienne

38 Rue des Épinettes

75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701

Fax. +33 (0) 156 802 268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Những ngày hè đã qua, nhanh như chớp mắt. Mọi người đã trở lại với công việc vất vả hàng ngày. Con em chúng ta tấp nập tựu trường. Nhìn lại phía sau, có thể cái đáng nhớ nhất của Quý Anh Chị trong kỳ hè vừa qua, là hai Khóa Cursillo 35 và 36 đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đều hiểu rằng sự thành công của những khóa Ba Ngày do chúng ta tổ chức, đến từ ơn phúc của Thầy Chí Thánh và từ sự tác động kỳ diệu của Chúa Thánh Linh trong tình thương xót của Chúa Cha (x. Lc 15, 1-32). Nhưng, cũng có thể một số anh chị tân cursillistas, ngây ngất ơn sủng, còn nghĩ rằng các anh chị trợ tá, rollistas ... rất giỏi, rất hay. Đúng là Thiên Chúa đã dùng chúng ta như những khí cụ để tỏ lòng thương xót của Người cho những ai Người kêu gọi trở lại với Người. Nói cách khác, chúng ta đã không bao giờ coi mình là những huấn luyện viên, những giáo viên, đứng trên bục giảng, nhưng chúng ta chỉ là những "dấu chỉ", những "ống máng", những "chứng tá" cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta noi gương Thầy Chí Thánh, trở thành người phục vụ các anh chị khóa sinh. Quả thật, chúng ta chỉ là những người "đồng hành" với các anh chị trên con đường trở về nhà Cha.

Chúng ta ai cũng kính mến Mẹ Têrêxa Calcutta, vừa được Đức Thánh Cha tuyên phong hiển thánh hôm 04/9/2016 vừa qua. Mẹ Têrêxa là một tấm gương rất quý đối với chúng ta, những người muốn trở thành môn đệ của Thầy Chí Thánh. Mẹ đã đồng hành với biết bao người trong giờ phút đáng sợ nhất trên đời : giờ phút lâm chung, lẻ loi, đơn độc, trần trụi bên vệ đường, trên đồng rác, ở những nơi dơ bẩn không thể tưởng tượng được. Mẹ nói gì với họ lúc đó ? Chắc mẹ cũng chẳng đủ thời giờ dạy họ giáo lý. Nhưng chính mẹ đã tâm sự rằng : "Tôi có thể không nói được tiếng của họ, nhưng tôi có thể mỉm cười". Chính nụ cười đó đã là dấu hiệu đặc trưng của Mẹ Têrêxa Calcutta. Qua nụ cười đó, kẻ sắp rời bỏ cuộc đời đã thấy được hy vọng, thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy noi gương mẹ luôn giữ nụ cười trên môi đối với mọi người, nụ cười chân thành, nụ cười thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bước vào niên khóa mới, Ban Điều Hành xin hân hạnh chào mừng Quý Anh Chị tân Cursillistas của hai khóa 35 và 36. Nếu Ngày Thứ Tư của chúng ta là một đoàn tàu thì mỗi khóa Ba Ngày là một nhà ga. Ở ga này Thầy Chí Thánh đứng đợi chúng ta và kẻ trước người sau, ga trước ga sau, chúng ta đã bước lên những toa tàu của Thầy Chí Thánh. Người đồng hành với chúng ta cho tới ngày tận thế (x. Mt 28, 20). Mong rằng Quý Anh Chị luôn giữ ngọn lửa sốt mến rực cháy trong lòng. Phong Trào đã có những phương tiện để hun đúc ngọn lửa đó trong Quý Anh Chị. Đó là Hội Nhóm, Ultreya và nhất là Trường Huấn Luyện. Cầu chúc Quý Anh Chị sống Ngày Thứ Tư xứng đáng với danh hiệu tông đồ giáo dân đã được Thầy Chí Thánh qua lời của Cha Linh Hưởng khi ngài trao Sự Vụ Lệnh cho chúng ta. Người tin tưởng nơi chúng ta !

Văn Phòng Điều Hành



# Kết quả Hai Khóa Cursillo 2016

(cursillita khóa 3 - 1994)

Năm nay, tại Giáo Xứ VN Paris, trong tháng 8 đã tổ chức hai khóa 35 và 36, được 44 anh chị em, nâng con số những người dẫn thân là tông đồ lên được 1202. Vui và phấn khởi cho cả người mới lẫn cũ.

**Người mới**, qua lời phát biểu của một số anh chị cuối khóa, chúng tôi xin tổng hợp như sau :

- Có những bờ ngõ ban đầu vì xa gia đình, nhưng gặp bạn mới, học viên quên đi, để hết những ưu tư bên ngoài, và tập trung vào suy gẫm : tự biết mình, xét mình xưng tội, ba cái nhìn Chúa Kitô, Người cha nhân lành... làm lắng đọng tâm hồn.

- Những bài rollos, là những bài giáo lý pha lẫn thần học. Tuy có thể đã nghe, nay tập trung lại thành "linh đạo" của Phong Trào. Giúp suy nghĩ, đánh động là cảm nang, hành trang cho tương lai, những ngày mới.

- Thịnh lặng và các giờ phụng vụ : Thánh Lễ, chiều Thánh Thể, xưng tội, gặp cha linh hướng và trao đổi thiêng liêng là giây phút tìm về con đường chính, nhắm hướng đi mới.

- Quanh việc phục vụ trong khóa học : từ anh chủ tịch, người khóa trưởng, người đọc rollo, trợ tá văn phòng đến ban ẩm thực, đều hết mình tận tâm phục vụ, cho thấy Chúa trong mọi người.

- Nhiệt tâm và quyết tâm ra đi của ngày mãn khóa : ra đi mà vắng vắng lời khóa học thay cho tiếng Chúa. Phải đổi mới cuộc đời, tâm tư và sống cho Chúa.

**Người cũ**, đọc lại 5 cảm nghĩ của những người đi trước, viết trong báo Cursillo, số 209, tháng 5 và 6 năm 2016 :

- *Ve và kiến* (Khóa 7/tr. 10) : dùng cốt truyện của La-fontaine (Boucheville, 1807- 1864) ; Ve chỉ hát còn kiến cặm cụi làm việc. *Ngày thứ tư, tôi học ở con kiến, nhẩn nại, tích trữ lương thực xây tổ để phòng ngày đông giá lạnh.* Nhờ khóa Ba Ngày, từ 20 năm nay, tôi không còn nghe "lời ong tiếng ve" tìm thú vui của nhan sắc, tiền tài, chức vụ... Tôi đã từ bỏ lớp vỏ của con ve ngạo mạn, thích ca tụng của cải thế gian, quên tích lũy kho tàng Nước Trời. Phong trào giúp tôi từng cọng nhỏ *đức tin*, góp nhặt từng hạt *phó thác*, và chặt chiu từng mảnh *yêu thương*, chất đầy đời mình.

- *Mười năm chia sẻ ngọt bùi* (Phương Vy. K. 23. tr. 12). Theo khóa Cursillo là ơn gọi. Chính ra tôi có thể tham dự từ khoá 1, nhưng mãi đến khóa 23 mới ghi danh. Tuy nhiên trong thời gian chưa dự khóa có tham gia sinh hoạt cộng đoàn phụ giúp các linh mục. Đánh động nhất khi theo Khóa : "*Thánh hóa bản thân và môi trường*". Trước đó, tôi có dạy giáo lý cho thiếu nhi. Nhưng chỉ dạy "cho Chúa" nhiều hơn "với Chúa". Tôi dạy như những người dạy các môn Toán, Pháp văn... Phong trào giúp tôi đem cả tấm lòng giúp các em. Nghĩa là, coi các em là con Chúa, phải diễn đạt tình yêu của Chúa đối với các em. Niềm vui lớn của giáo lý viên là thấy con em hiểu được tình yêu Chúa và quảng đại đáp trả. Như thánh Bernadette ví mình như cái chổi sau khi được sử dụng để quét nhà thì sẵn sàng chấp nhận bị cất sau cánh cửa, chứ không phải để được chung giữa nhà.

- *Chúa Giêsu tin tưởng nơi chị* (CTN. Khóa 15. tr.9). Đã theo học một khóa, nhưng 10 năm bỏ sinh hoạt. Nay dự lại lễ mãn khóa, mới nghĩ lại mình đã từng nghe "*Chúa Giêsu tin tưởng nơi chị*" và đáp lại "*Và con trông cậy ơn Thánh Chúa*". Nhất là được tín nhiệm cho đọc Rollo. Nhưng làm như đang "tuyên truyền" hay "hô khẩu hiệu" chứ không sống như mình nói. Nay trở lại với Phong Trào với lời nguyện : Lạy Chúa, xin tạ lỗi và cảm tạ. Chúa biết tâm hồn con như tảng đá lồi lõm xấu xí, nhưng Ngài vẫn sử dụng... Con sẽ được thánh hóa như phiến đá nhẵn nơi hang Lộ Đức.

- *Các con bảo Thầy là ai ?* (Trần Quốc Doanh. tr. 7) Ul-treya Đức tháng, 6/16, có xưng tội, Thánh Lễ, chiều Thánh Thể và thảo luận với đề tài *Các con bảo Thầy là ai* (Lc 9,20). Lời đáp rõ ràng nhất, xác thực nhất để

mọi người nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô chính là đời sống chúng ta. Nếu không, tất cả mọi rộn rã, sinh hoạt linh đình, sẽ chẳng khác gì thanh la, phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng (1Cr 13,1). Một ngày thật ý nghĩa, làm hành trang Thầy Chí Thánh tái trang bị, gắn kết những vòng tay, bước chân đời chứng tá khắng khít, kiên vững hơn.

- *Bảy lời của Đức Mẹ* (TĐT. Lá thư phong trào, tr.1.)

Trong đời làm Mẹ, bên Con, Chúa Giêsu. Mẹ khiêm nhường và thực hành khi nói 7 lời quan trọng. Nhưng lời đánh động và cần giữ vì là *gia tài của Mẹ* cho cursillista: “*Người bảo gì anh cứ việc làm theo*” (Ga 2,5). Người Cursillistas, chúng ta tự nguyện trở thành môn đệ của Thầy Chí Thánh, là con cái Đức Trinh Nữ Maria (x. Ga 19, 26-27). Với hai tư cách này, chúng ta noi gương Mẹ vì Mẹ là môn đệ trung thành nhất, luôn theo sát Chúa Kitô, Con Mẹ, và chúng ta nhận gia tài của Mẹ để lại và đừng quên: ‘*Người bảo gì anh cứ việc làm theo*’.

Nhân tiện xin ghi lại một hai mẫu chuyện do Thánh mới được phong (4/9/2016) Têrêxa Calcutta kể lại, để anh chị có thể tin vào những việc bác ái nhỏ có thể xoa dịu đau khổ người khác. Như Mẹ Têrêxa nói, đây là việc Chúa quan phòng.

1. Một hôm, người đàn ông khóc quá sức, đến gặp tôi, vì đưa con trai hấp hối. Bác sỹ nói bệnh có thể chữa khỏi nếu có thuốc rất đắt và khó tìm từ Ấn Độ. Không dễ dàng tìm thuốc từ Anh, và cho dù tìm ra đi nữa, thời gian không cho phép vì đưa bé đang hấp hối. Tuy nhiên, Bác sỹ cũng viết toa để ông ta đến yêu cầu chúng tôi. Cố gắng dùng lời xoa dịu những nỗi đau khổ và xin ông bình tĩnh. Biết sao bây giờ, tôi thầm cầu nguyện. Trong khi nghĩ điều này, thì một ân nhân thường đem thuốc mà ông lượm nhặt ở các nhà giàu. Chúng tôi hay dùng, còn giá trị với người nghèo, không tiền mua. Tôi mò trong bị thuốc, thấy lọ thuốc mà con trai ông đang hấp hối cần, đủ lượng mà bác sỹ kê ra.

2. Có lần, cùng vài nữ tu khác, đang đi kiếm nơi mở cơ sở mới ở Luân Đôn. Bà chủ có chỗ hợp với nhu cầu chúng tôi. Quan sát, gặp bà, chúng tôi muốn thuê. Bà chủ nói cọc lốc: *6.500 bảng Anh, trả liền. Tôi chẳng tin gì và chẳng từ thiện với ai.* Tình cảnh xem ra chẳng hứa hẹn gì. Chúng tôi không có ngân quỹ, nhưng chúng tôi cần căn nhà ấy. Chúng tôi đi quanh thành phố thăm bạn bè và yêu cầu các phụ huynh tiếp tay, quyên góp đủ số tiền. Chiều tính sổ, được đúng số tiền

dùng đó, 6500 bảng Anh.

3. Vào buổi chiều, một nữ tu phụ trách nhà bếp, báo cáo trong kho hết gạo. Chúng tôi chẳng còn xu nào trong nhà để mua một ít. Vào khoảng 4g30, một bà lạ, đến trước cửa nhà, với cái bị, nói: “*Tôi cảm thấy phải mang thứ này cho Mẹ. Gạo cần cho bữa tối đó*”.

(Renzo Allegri :

*Teresa of The Poor The Story of her Life.*

*Bản dịch của Nguyễn Dỵ Loan :*

*Mẹ Têrêxa, một đời của người nghèo khổ.*

*Định Hướng Tùng Thư. 2004. ttr.140-141)■*

## Ủng hộ Phong Trào

Ủng hộ tiệc Liên Hoan 26/06/16	220,00 €
Bán lại thức ăn	136,00 €
Chị Trần Mộng Hương	30,00 €
Chị Phạm Công Sửu	30,00 €
Chị Trần Thị Phúc	20,00 €
Anh Phạm Văn Quý (Đức)	150,00 €
AC Chung Văn Quang	50,00 €
Anh Trần Quốc Doanh	50,00 €
Chị Marie Thérèse Tạ Phi Thành	20,00 €
Chị Nguyễn Thị Liên	50,00 €
Anh Phan Thanh Sơn	50,00 €
Chị Ngô Thị Lợi	20,00 €
Chị Nguyễn Thị Băng Châu	20,00 €
Chị Ngô Thị Kim Quang	20,00 €
Chị Nguyễn Thị Xuân Bích	50,00 €
Chị Hà Chi (Stuttgart)	20,00 €
Chị Quỳnh Quyên	20,00 €
Chị Lê Thị Thu Thủy	50,00 €
Chị Nguyễn Thị Tiết	20,00 €
Liên Nhóm Đức	1 000,00 €
Chị Elisabeth Nguyễn	100,00 €
Chị Hồ Bá Thọ	50,00 €
Chị Nguyễn Thị Phương Anh	30,00 €
AC Huỳnh Văn Diệp	300,00 €
AC Dương Tôn Bảo	100,00 €
Anh Nguyễn Boniface	20,00 €
Thầy Phạm Bá Nha	80,00 €
Chị Nguyễn Thị Hân	50,00 €
Chị Maria Goretti Thao Chith	50,00 €

# Người Chiến Sĩ của Chúa

Trong Hồng Ân của Thầy Chí Thánh, tôi đã được đi trợ tá cho hai khóa 35 và 36 tại GXVN Paris tháng 8 vừa qua. Trợ tá Khóa Ba Ngày là một tập thể được Chúa tuyển chọn để phục vụ anh chị em khóa sinh theo tinh thần của một cộng đồng các môn đệ Chúa thời sơ khai. Họ là những người dám sống can đảm từ bỏ mình. Đi làm trợ tá đã nhiều khóa, tôi cảm thấy trong các khóa ba ngày của PT Cursillo có nhiều điều càng khám phá tôi càng cảm thấy bị lôi cuốn, càng phục vụ thì lại cảm thấy thêm niềm vui, niềm hạnh phúc. Tôi thấy có nhiều điều kỳ lạ trong các khóa học, và những cảm xúc đánh động tâm hồn của khóa sinh và trợ tá ở những thời điểm trong khóa. Nhìn những cảm xúc của các tân cursillistas chia sẻ khi mãn khóa, lòng tôi nhớ lại những cảm xúc của mình ngày nào mà tìm thấy rợn rùng. Đây là những cảm xúc bên ngoài, còn niềm cảm xúc to lớn hơn là tạ ơn Thầy đã thương ban cho chúng tôi làm được những công việc hữu ích.

Sau khóa tĩnh huấn ba ngày ở Rungis, tôi còn nhớ mãi lời cha Linh Hướng khóa học đã nói: "*Chúa Kitô Tin Tưởng nơi con*". Chúng ta đáp: "*Và con trông cậy vào Ông Thánh Chúa*". Lời kinh trong sự vụ lệnh: "*Lạy Chúa Giêsu Kitô, từ hôm nay trở đi con nhận thức rõ ràng con là một chi thể phải lớn lên trong nhiệm thể Chúa. Hợp theo nhịp sống của toàn thể thế giới Kitô giáo, tức giáo hội chiến đấu của Chúa, nhờ Ông Chúa, con sẽ hòa hợp lý tưởng con, tinh thần phó thác và đức bác ái con để làm cho nước Chúa thêm hiệu lực trong linh hồn con cũng như trong linh hồn tất cả anh em đồng loại con*" vẫn còn để lại dấu ấn không phai trong tôi. Làm trợ tá cho hai khóa 35 và 36 vừa qua tại GXVN ở Paris, tôi thực sự bị đánh động trong giờ tông đồ trước Thánh thể Chúa để cầu nguyện." *Lạy Chúa Giêsu Kitô, những thành phần của Giáo hội Chúa đây, lòng đầy dũng cảm và tin tưởng có Chúa phù hộ; đang ước ao làm chiến sĩ nước Chúa, vì thế cung kính qì trước mặt Chúa, chúng con ước ao biết Chúa Giêsu Kitô ...chúng con là những chiến sĩ của Chúa Kitô Vua*". Đó chính là cuộc chiến đấu để đem Tin Mừng vì tình thương, vì muốn phục vụ để trở thành chứng nhân, để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Thầy. Trong cuộc chiến đấu này, chúng ta có một người chỉ huy trưởng là ĐỨC KITÔ, và một thứ vũ khí duy nhất là Tình Yêu. Sứ điệp của phong trào là kêu mời mọi người Kitô hữu hợp tác với Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, qua đời sống chứng nhân phục vụ. Phục vụ Chúa và Giáo

hội qua tha nhân, và qua đời sống Ngày Thứ Tư, phục vụ Phong trào. Phong trào hiện hữu nhờ sự góp sức của mỗi Cursillita chúng ta, và với công cụ này, Tin Mừng của Chúa sẽ được loan báo vì thế, đời sống của một cursillita chính là đời sống phục vụ cho Chúa. Ngày xưa Chúa kêu gọi các Tông Đồ "*hãy đến mà xem !*" và rồi để các Tông đồ lựa chọn có theo Chúa hay không... Cũng vậy, Phong trào Cursillo cũng mời gọi, chứ không bắt buộc chúng ta phải phục vụ cho phong trào. Nhưng nếu chúng ta muốn cam kết sống với Chúa qua sự vụ lệnh, chúng ta phải trở nên người phục vụ Chúa cùng với phong trào. Làm trợ tá khóa ba ngày là một ơn gọi để người Cursillista chấp nhận dẫn thân hơn trong các môi trường, nhận lãnh các trách nhiệm làm cho phong trào ngày thêm lớn mạnh qua các công tác khóa ba ngày. Công việc phục vụ này không dễ dàng, nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh nhiều hơn một phần đời sống riêng tư của mình, của gia đình mình, từ thời giờ, vật chất, lẫn tinh thần trong thời gian nghỉ hè.

Theo tôi, khi làm trợ tá cho khóa ba ngày là chúng ta đã vào đội quân *Tông đồ của Chúa*, và trở thành những chiến sĩ can trường của Ngài. Người cursillista hãy chìm sâu trong đời sống cầu nguyện, hãy trông cậy vào thánh ý của Chúa, hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và nhờ đó Đức Tin, và Đức Mến sẽ được đơm hoa kết trái phục vụ, và đời sống chúng ta sẽ hòa nhập vào Chúa, để rồi chúng ta trở nên giống Chúa trong đường lối phục vụ như Ngài. Đến đây, tôi lại nhớ đến anh chị em mình, những người bạn mà tuổi đời đã ngoài 70 thậm chí hơn cả 80, có người chân đau đi không vững phải chống nạng, đã vượt hàng trăm cây số, để về đây làm trợ tá cho hai khóa 35 & 36 này. Có người chỉ lui cui nấu nướng, hoặc làm vệ sinh, kê bàn xếp ghế phục vụ cho anh chị em mà không hề biết mệt mỏi, và chắc chắn họ là những chứng nhân của niềm tin, của tình yêu... Họ đến để tình yêu của mỗi người được tan chảy và hòa quyện vào Tình Yêu Thiên Chúa. Dù ở bất cứ phận vụ nào, từ KT, Phó KT hoặc các trưởng ban, các rollistas... Tự bản chất tôi chẳng là gì và chẳng có gì để cho đi. Nhưng trong tay Ngài, tôi trở thành dụng cụ hữu dụng. Tôi luôn thâm tín rằng với Chúa thì chẳng có gì là không thể được. Tôi lại xúc động khi nghĩ đến Tình Yêu quá bao la và tuyệt vời của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại mỗi khi trở lại làm trợ tá cho khóa ba ngày, nhất là khi cầu nguyện giờ Tông đồ trước Thánh Thể Chúa. Tôi khiêm tốn đón nhận

những gì Ngài muốn thực hiện nơi tôi. Do đó, tôi luôn xin được phó thác tất cả trong tay Chúa. Tôi xác tín rằng, tất cả những gì tôi làm được là nhờ bàn tay quan phòng của Chúa. Những kỹ thuật hay những cố gắng của tôi cũng chỉ giới hạn trong phạm trù của một thụ tạo hèn kém. Tôi tin rằng Chúa sẽ chúc lành và làm cho tất cả những điều Ngài muốn để công trình của Ngài được sinh hoa kết quả.

Xin quý Anh Chị Em cùng tôi cảm tạ Chúa đã kêu mời chúng ta cộng tác với Ngài trong hai khóa 35 & 36 vừa qua. Xin phó thác tâm hồn và thể xác ta trong bàn tay diệu kỳ của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những dụng cụ thô thiển, còn Thần Khí của Ngài mới tác động và làm cho những dụng cụ ấy có ý nghĩa và sinh hoa kết trái nơi mọi người.

*Lạy Chúa ! con đây chỉ là thụ tạo thấp hèn với đầy đam mê yếu đuối, mỏng dòn. Xin Thánh Thần Chúa ngự trị trong con. Xin biến đổi con thành khí cụ hữu dụng trong chương trình Yêu Thương của Chúa. Amen!*

*Maria H.L.*

*\* Thương mến tặng các anh chị trợ tá 2 khóa 35 và 36 ♥*

## đi trợ tá

Những bài học được trong khóa Cursillo #29 Paris đã giúp cho đức tin của tôi thêm vững mạnh hơn và điều mà tôi cảm kích nhất là gương phục vụ của các anh chị em đi trợ tá cho khóa. Từ những chị chào đón chúng tôi khi vừa bước vào nhà xứ đã nhận được niềm vui từ những nụ cười hân hoan chào đón đến những hỏi han ân cần như chúng tôi là người nhà của các anh chị em, đã cho chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương hiệp nhất trong Con Một Cha Chung. Khi vào khóa, tôi nhận ngay được gương phục vụ khiêm nhường và kiên nhẫn rất dịu dàng của hai chị khóa trưởng và khóa phó. Hai chị luôn luôn nhỏ nhẹ và dịu dàng trước những ồn ào xáo trộn, những bất như ý của khóa sinh khi họ không giữ kỷ luật như đã thông báo v.v... mà hai chị không tỏ một chút khó chịu nào trên nét mặt hay trong cử chỉ, trong lời nói hay hành động.

Thưa quý anh chị em,

Từ ngày đó đến nay, những khi phục vụ cho những công việc của cộng đoàn dân Chúa, những khóa tĩnh tâm, những buổi Ultreya, những buổi hội nhóm, tôi đã áp dụng cho chính mình. Nhờ vậy mà cái tính nóng nảy và thẳng thắn quá độ của tôi nó giảm xuống rất nhiều. Tạ ơn Chúa. Cám ơn những gương phục vụ của các Cursillistas trợ tá. Sau đó, khi có khóa Cursillo ở Wernau Đức Quốc, các anh chị trong Ban Điều Hành ngõ ý mời tôi đi giúp khóa và nhận một công tác cụ thể. Nhưng năm đó tôi có nhiều việc phải giải quyết nên không nhận lời các anh chị được. Gần đến ngày khai khóa, các anh chị còn điện thoại khuyến khích thật là ân cần thương yêu biết bao nhiêu, thế mà tôi không thể đáp ứng được. Thật đáng tiếc ! Mong các anh chị hiểu cho nhé. Tôi cũng rất muốn được đi trợ tá lắm song vì có quá nhiều việc bận bịu trong năm đó.

Năm nay, tôi quyết định trong lòng là sẽ đi trợ tá hai khóa Nam và Nữ luôn. Rủ ông 'xã xệ' cùng đi thì 'chàng' từ chối, viện lẽ «tai không nghe được thì đi làm chi, chẳng giúp gì cho ai được cả!». Tôi cười bảo : «Thì anh đi chỉ cầu nguyện cho mọi người, cho khóa sinh thôi cũng quý rồi...». Nhưng rồi cảm thấy bỏ ông 'xã xệ' ở nhà một mình thì tội nghiệp quá: tháng 6 tôi đã bỏ 'chàng' một mình ở nhà mất 4 ngày, tháng 7 cũng bỏ 'chàng' một mình 4 ngày nữa, nên chỉ ghi danh đi một khóa thôi, cũng mất 4 ngày 'chàng' chèo queo một mình !

Tạ ơn Chúa ! Từ khi ghi danh đi trợ tá là các chị cursillistas ở Đức, ở Pháp liên lạc qua e-mail, qua điện thoại chào mừng và lo cho tôi đủ mọi thứ, kể cả những thức dùng thường ngày cốt sao để tôi khỏi phải xách hành lý quá nặng hay quá cồng kềnh khi bay. Trong tâm hồn tôi, niềm háo hức 'ra đi' nhân lên rất nhiều với niềm hạnh phúc sắp được gặp lại các anh chị cursillistas, các vị linh mục, các thầy phó tế v.v... và các khóa sinh để đồng cảm với nhau trong học hỏi và phục vụ Đấng Yêu Nhân Loại vô điều kiện.

Chị trưởng ban học tập mời tôi làm trợ tá bàn cho các khóa sinh, chị cẩn thận gửi trước cho tôi những tài liệu chi tiết để giúp cho một trợ tá bàn (decuria) có thể phục vụ đắc lực cho các chị em khóa sinh của bàn mình. Chúng tôi làm quen nhau trong Decuria MADALENA, gồm có 6 chị em, 5 người tuổi đời khoảng chừng 40 đến 50, hân hạnh có một em nhỏ nhất khóa mới 23 tuổi, rất dễ thương và sâu sắc không kém các chị chút nào. Ai cũng cảm nhận rất hân hạnh được Thánh Nữ Madalena là tên decuria của mình vì Thánh Nữ là người được Chúa Giêsu hiện ra trước nhất.

...Những ngày sống gần gũi bên nhau đã ghi dấu trong tôi một tình yêu thương gắn bó đậm đà hơn khi chúng ta cùng ân cần vui vẻ một tay nắm Chúa một tay nắm anh chị em. Tôi cảm nhận được sự nối kết âm áp thiêng liêng, Thầy Chí Thánh hiện diện yêu thương hướng dẫn với chúng ta trong ba ngày qua.

*Elisabeth Nguyễn ■*

Chuyến tàu lia ga với tốc độ 200...300 km /giờ. Chỉ sau 3giờ30 phút chúng tôi đã tới ga Paris. Dù vào thời điểm xế trưa hè, trời Paris hôm nay nắng nhẹ, không oi nồng như những ngày hè thường thấy. Giữa dòng người từ muôn phương đổ về kinh đô ánh sáng, phần đông là giới trẻ. Có lẽ họ đi tìm một chốn nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vật lộn với học hành, sinh kế như chính chúng tôi trên đường tìm về "

Mái Ấm " cho những ngày hội ngộ, đổ thêm dầu cho ngọn đèn đang leo lét sau tháng năm rong ruổi trên hành trình lý tưởng, tìm hơi ấm của Thầy qua những con tim huỳnh đê, qua " Vòng tay nối dài "

Dưới nắng nhẹ, gió thoảng diu diu. Nhìn dòng người, tôi có cảm tưởng ai nấy đều nóng lòng mong sớm tới điểm hẹn, hay tại chính trong tôi đang ngập tràn tâm tình đó ?

Hai anh em trợ tá chúng tôi cùng với một ứng viên khóa 35 chỉ mất chừng 15 phút đợi, đã thấy anh chủ tịch Phong Trào xuất hiện. Vòng tay chào đón nồng ấm thân tình đưa tôi vào những phút cảm nghiệm của Tình Bạn " *Sống cho nhau, sống với nhau* ". Linh đạo Phong Trào " Một tay nắm lấy Chúa – một tay nắm lấy anh em " như dòng máu luôn lưu chuyển trong nhiệm thể Chúa Kitô mà người tới đón đã chuyển gửi, nhắc nhớ đưa tôi vào niềm vui mà bút mực, ngôn từ không đủ khả năng diễn tả.

Paris vẫn không nhiều đổi thay. Dòng sông Seine lững lờ bên những lâu đài, thành quách mang nhiều dấu ấn lịch sử. Paris vẫn mãi xứng với danh xưng thủ đô ánh sáng.

Tôi tới Paris nhiều lần. Ngoại cảnh Paris không đổi, hay ít đổi thay ; nhưng mỗi lần giã từ, Paris luôn để lại trong tôi những dấu ấn. Không phải hình ảnh dòng sông xuyên qua trung tâm thành phố, hay của những thành quách đặc trưng lịch sử của dân tộc Pháp theo tôi trên lối về, mà là dấu ấn của đổi thay từ một chốn gặp gỡ thô sơ,



## ĐỨC KITÔ TRONG TA

khiêm tốn mà chúng tôi là viễn khách ngoại thường đi kiếm tìm. Bởi nếu mong tìm nét đặc trưng của Paris ánh sáng, của Paris xa hoa, của thành quách lịch sử... thì nơi chúng tôi đến không phải là chốn hẹn.

Một cơ sở với những tiện nghi tối thiểu, thô sơ ; những bữa ăn giản dị ; nhưng nơi đây chúng tôi đã từng trân quý hẹn nhau tìm về như một mái ấm, như một chốn hẹn hò.

Trong Tông Đồ Công Vụ tác giả Luca ghi lại hình ảnh thật thân thương, nồng ấm của Cộng Đoàn Tín Hữu Ban Đầu : "

*Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ Bẻ Bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ " ( Cv. 2, 46-47 )*

Sức sống của Tin Mừng, của Đấng Phục Sinh làm nên nét ngoại thường của cộng đoàn " *Được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ "*

Mái ấm Paris tôi tìm về dù chưa đẹp như Cộng Đoàn Tín Hữu trong Tông Đồ Công Vụ. Chúng tôi vẫn chẳng sao tránh được những bất đồng, những yếu đuối sẵn có từ bản chất mỏng dòn. Nhưng nét sáng tập thể, của cộng đoàn có sức sống nội tại hướng dẫn vẫn cho tôi thấy, vẫn để lại trong tôi dấu ấn sự hiện diện của Chúa Kitô, và Tình Yêu Ngài thúc đẩy chúng tôi quên mình để hướng về cùng đích.

Lời chia sẻ trong Thánh Lễ Khai mạc Khóa 35 của Đức ông linh hướng : " *Lạy Chúa, con đến đây để thực thi ý Chúa* " với tôi, khác nào kim chỉ nam xuyên suốt những ngày phục vụ trong vai trò trợ tá.

Tư tưởng của Chúa quả chẳng phải tư tưởng của tôi, việc Ngài cũng chẳng phải như việc tôi, mà ngôn sứ Isaia ngày nào đã chuyên gửi. Những sai sót, vấp ngã trong phục vụ có lúc đã làm nản lòng người khác, và ngay cả làm chùn bước chân tôi ! Nhưng Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trong tôi, trong anh chị em tôi đã cho tôi thấy dấu chỉ của tình Ngài trau chuốt, uốn nắn tôi theo đường lối của Ngài.

Những nét thấm chứng tá của nhiều anh chị em "

Đến để thực thi ý Chúa " luôn âm thầm phục vụ, không thắc mắc nhưng vâng phục, khiêm tốn, tế nhị, kính trọng anh chị em, quên mình vì cùng đích... ; với tôi mãi là những bài học, những dấu ấn ân tình quý giá trang bị thêm cho hành trang đời chứng tá.

Những nét đẹp từ " Mái Ấm " tôi mãi trân trọng. Những nét đẹp tự nó có sức " được toàn dân thương mến ". Những tâm hồn âm thầm nhưng với tôi, họ là " *Những con người sống động chiếu dội ánh sáng... tỏa lan Chúa Kitô... Những cuốn Phúc Âm Sống* " ( *H.y Suenens* )

Thiên đường, với tôi chẳng đâu xa mà chính là nơi thực sự có Chúa Kitô hiện diện. Nơi tôi mong mỗi tìm về, và ra đi với muôn vãn mến nhớ.

*Mến nhớ các anh chị Khóa 35 & 36 và gia đình trợ tá*

*Trần nguyên Bình ♥*



## Yêu Thương & Phục Vụ

Thế là Khoá Tĩnh Huấn 36 tại Giáo Xứ VN Porte de Saint Ouen bắt đầu. Các anh/chị Cursillistas từ trong nước lẫn ngoài nước Pháp hướng về Paris.

Các anh/chị dần thân phục vụ anh em theo gương Thầy Chí Thánh với tất cả con người mình, từ tâm hồn đến thể xác, đến tài năng và sức lực... Nào là sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị công việc, chạy lên chạy xuống mang thức ăn, khi thì thức đến khuya quét dọn ... Trong cái nóng oi ả của mùa hè, các anh/chị trợ tá làm việc hăng say với tất cả tinh thần phục vụ. Mình thật sự xúc động khi nghĩ về cách sống đạo của mình mà cảm thấy tự thẹn với lòng.

"**Yêu Thương & Phục Vụ**" đã trở thành men muối, biến đổi mỗi người chúng ta trở nên khiêm nhường, nhẫn nhục, để trở thành những Kitô Hữu đích thực, đem Chúa đến với mọi người.

Ngày mãn Khoá, không gian rộn ràng nổi vui mừng trong bầu khí chan hòa yêu thương của Thầy Chí Thánh. Mọi người tíu tít chuyện trò, vui sướng vì được phục vụ công việc Chúa giao. Dù vất vả, mọi người đều rất vui, vì được làm khí cụ cho Chúa.

Lần trợ tá này, mình chợt nhận ra Ơn gọi riêng, ý thức hơn về trách nhiệm của một Kitô hữu. Lần này, mình thật sự cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương. Mình phải cố gắng sống sao cho xứng đáng là một Kitô hữu đích thực như lòng Chúa mong ước.

**Xin Chúa Thánh Thần giúp cho con sống trọn vẹn ngày "Thứ Tư" cho Thầy Chí Thánh, chu toàn 3 bổn phận Sùng Đạo, Học Đạo và Hành đạo.**

Tạ ơn Chúa đã dùng con làm khí cụ cho Chúa.

**De colores—Tuyệt**

## " Hãy theo Ta "

Ngang qua, Chúa bảo tôi theo Ngài  
Dẫu đời trăm truyện nặng nề vai  
Tình Ngài long lanh trong ánh mắt  
Thúc bách chân tôi dẫu đường dài

Lối hẹp Ngài bảo vui chân bước  
Đường Thầy thập giá lắm chông gai  
Nhưng Thầy vì tôi chọn thập giá  
Lối rộng thênh thang chẳng đường Ngài

Thiệt tha Thầy bảo bước vào đời  
Mặn nồng men muối giữa trần ai  
Chân con nhỏ bé, tay Thầy đó  
Vạn cảnh truân chuyên mãi có Ngài

Vì Thầy con vui đời nhân chứng  
Đem Ngài con tặng cõi trần ai  
Tình đời con mang trao lại Chúa  
Đáp trả, tri ân tiếng gọi mời

*Hương về hai Khóa 35&36  
Dom Trần nguyên Bình*

## Một vài cảm nghiệm sau khóa Cursillo

Với bao hồng ân đón nhận trong ba ngày dự khóa. Trở về cuộc sống thường nhật, một câu hỏi được đặt ra cho tôi : tôi phải sống **ngày thứ tư** như thế nào cho phù hợp với ý Chúa và đẹp lòng Ngài ?

Đầu tiên khi đến 'Gare de Lyon Paris', có một chị trợ tá ra đón, đã cho tôi một cảm giác là được gia nhập vào một gia đình mới ! Ôi thật tuyệt vời, như vậy là an tâm không còn phải lo lắng chi nữa. Trên đường đến giáo xứ còn phải lên xuống hai lần metro, chị bạn đã giúp tôi kéo cái valise. Khi xuống thang máy bỗng một bánh xe của valise bị kẹt giữa hai bậc thang nên bắn tung ra làm tôi hết hồn ! Tôi vội lượm lấy bánh xe lên xem xét thì không thấy bị sứt mẻ gì, tự nhủ về nhà sẽ có thể gắn lại. Hành trình tiếp tục, valise vẫn kéo được bình thường không vấn đề. Chị bạn nói : "Ở nhà em có một cái valise không dùng đến, em sẽ tặng Soeur" - Mình vội trả lời : « Cám ơn chị, thôi đừng, chị để lại dùng chứ ? », vì ngại là chị phải hy sinh cho mình. Thế nhưng chị nói tiếp : « Xin Soeur nhận cho em vui, như một kỷ niệm của em với Soeur ». Như vậy thì đâu còn nói gì hơn mà chỉ biết cám ơn thôi. Hai ngày sau chị đã mang valise đến, một cái valise màu tím, đương nhiên là mới và đẹp hơn cái của mình. Thật cảm động và biết ơn ! Thế là tối hôm đó âm thầm chuyển hết đồ đạc sang cái valise mới và đem cái vali cũ đặt bên cạnh thùng rác.

Khi trở về đến nhà, mình đã gửi email cho chị bạn báo tin đã về bình an và đồng thời chia sẻ với chị, mình đã để lại cái valise hồng là chính con người cũ hư hỏng của mình và đã mang cái valise mới về là chính con người mới đã được tái sinh... Tạ ơn Chúa !

Tiếp đến ngày hôm sau được thay cặp kính. Đeo cặp kính mới cũng thầm xin Chúa cho con có cái nhìn mới, cái nhìn của Chúa đầy nhân từ yêu thương và hiền lành.

*Vâng, với con người mới và cái nhìn mới của Chúa mọi sự đã được biến đổi !* Vì trước đây có những điều làm tôi rất bức bối khó chịu... nhiều khi phải nhắm mắt làm ngơ ! Nhưng bây giờ cũng khuôn mặt đó, cùng những hành vi đó... mà sao thấy lòng mình chấp nhận cách nhẹ nhàng lắng dịu ! Không còn bức bối mà lại kèm thêm vài hành vi bác ái đối với người đó nữa; do đó họ cũng nhận ra và có chút gì biến đổi. Đúng như ai đó đã nói "**yêu thương phải bắt đầu từ nhà mình**". Ước mong điều này được tồn tại luôn mãi ! Phải chăng tôi đã áp dụng đúng theo lời mời gọi của Thầy Giêsu : "**Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các người sẽ gặp được bình an. Hãy mang lấy ách của Ta và Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng**". Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người."

Phụ thêm lời của cố ĐHY Thuận trong cuốn 'Đường Hy Vọng': **Thiên hạ nói: "Người này là mối họa cho tôi !" Con phải nói : "Người này là khí cụ Chúa dùng biến đổi tôi !"**

Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhìn ra những điều này và xác tín hơn rằng ơn Chúa luôn đến với tôi qua mọi biến cố trong cuộc sống hằng ngày...**điều quan trọng là tôi có nhận ra hay không?**

Lạy Chúa, chớ gì qua các sự kiện và mọi biến cố to nhỏ con gặp trong cuộc sống, xin cho con biết luôn tỉnh thức để nhận ra điều Chúa muốn nói với con và cho con sức mạnh để sống tích cực theo giới răn '**mến Chúa yêu người**' và cũng là tiêu chí của người Cursillista : **một tay nắm lấy Chúa và một tay nắm lấy anh chị em.**

*Sr. Nga, RNDM*







**Tân Cursillistas khóa 35 (03.08.2016 – 06.08.2016)**

Phêrô Trần Trọng Yên (Đức) - Thầy Giuse Nguyễn Công Nhân (Pháp) - Paul Phạm Phú Thịnh (Pháp) - René Nguyễn Bernard Văn Long (Pháp) - Giuse Giang Minh Đức (Pháp) - Jean Baptiste Lý Đại Nhân (Pháp) - Phêrô Trần Đình Lý (Đức) - Thầy Thomas Nguyễn Văn Khanh (Pháp) - Schenker Lê Phước Tấn (Bỉ) - Vinh Sơn Nguyễn Thiên Phú (Pháp) - Giuse Tăng Anh Minh (Pháp) - Phêrô Vũ Tiến Nhật - Giuse Lưu Gái (Pháp) - Joseph Ravat Maurice (Pháp) - Phanxicô Trần Quốc Dũng (Pháp) - Giuse Võ Hữu Lộc David (Pháp) - Phêrô Phan Ngọc (Đức) - Lm Paul Lê Tiến Nhất (Pháp) - Joseph Nguyễn Hữu Thành (Pháp) - Giuse Lê Daniel (Pháp).



**Tân Cursillistas khóa 36 (10.08.2016 – 13.08.2016)**

Sœur Thiên Ân Nguyễn thị Chung (Pháp) - Thérèse Nguyễn thị Kim Ánh (Pháp) - Maria Nguyễn thị Bạch Tuyết (VN) - Maria Đoàn thị Mùa (Hawaii) - Thérèse Nguyễn thị Sang (Pháp) - Sœur Marie Célestine Đinh thị Nga (Pháp) - Maria Bùi Caroline (Pháp) - Marie Goretti Kham Thao Chith (Pháp) - Catherine Phan thị Kim Tiếng (Pháp) - Maria Nguyễn Thị Tuyết Hoa (Pháp) - Anna Đào thị Kim Cúc (Pháp) - Teresa Vân thị Hai (Bỉ) - Elisa Trần thị Bích Ngọc (Pháp) - Maria Jacqueline Ben Abbes (Pháp) - Pétronila Vũ thị Vĩnh Phúc (Pháp) - Maria Trần Thị Kim Yén (Pháp) - Maria Sayarath Evelyne (Pháp) - Têrêsa Trần Thị Ngọc Anh (Pháp) - Marie Lê Thị Càn (Pháp) - Cecilia Đào Hoa Tâm (Pháp) - Maria Cổ thị Mai Loan (Pháp) - Maria Vũ Marie (Pháp) - Têrêsa Cam Kim Thủy (Đức) - Maria Nguyễn Mộng Lan (Pháp) - Anna Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (Pháp) - Maria Nguyễn Thị Bích Liên (Pháp) - Catherine Đặng thị Nhan (Bỉ) - Maria Quách Thị Dung (Đức) - Maria Nguyễn Thị Huỳnh (Pháp) - Maria Nguyễn Thu Nga (Đức) - Teresa Lý Thị Ánh Hằng (Pháp) - Anna Nguyễn thị Ba (VN).

LTS : Trải qua 3 ngày tình huấn của PT Cursillo VN châu Âu được tổ chức tại Giáo Xứ Việt Nam Paris trong tháng tám 2016, các tân cursillistas khóa 35 Nam và khóa 36 Nữ đã chia sẻ một số cảm nhận « nóng hổi », phóng viên cursillo xin trình thuật qua phần ghi nhanh - tóm lược một số cảm nghiệm đó.

### **Chia sẻ cuối khóa 35 # Nam**

♥Trợ tá rất niềm nở. Em thấy được trong khóa học cả một guồng máy để mọi việc được trôi chảy, lo cho chúng em chỉ có việc học và ăn ! Rất cảm động khi nhận những cánh thư mà người viết mình quen biết từ lâu nay. Có một chút lo âu : qua ba ngày, mình sẽ phải làm gì cho xứng đáng ?

♥Rất cảm động vì những cử chỉ nồng hậu. Vì ngày đầu trình bày tóm lược rollo chưa quen, nên đêm đó tôi có một giấc mơ ngộ nghĩnh : tôi thấy thánh bồng mạng trách tôi « Sao con yêu vậy ? »...Mọi sự từ lúc ấy tôi giao hết cho Chúa, cả trí nhớ cũng vậy ! Dự khóa Cursillo tôi cảm thấy mình phải thay đổi, vì nếu đã tin tưởng vào Chúa một cách xác quyết thì ai cũng phải thay đổi. Tuy thể xác mệt mỏi nhưng tâm hồn nhẹ nhàng vì bỏ hết tính ích kỷ, tham lam, hận thù, làm con người mình cứ bị lún sâu. Hồng Ân Chúa chiếm dần chỗ của tội lỗi. Gia đình là môi trường đầu tiên để Phúc Âm hóa, sau đó đến bạn bè. Tôi sẽ tiến bước từ từ, và tôi nhận thức các con cần có sự vững vàng của mình.

♥Chưa có lúc nào con thành thật như lần này ! Tuy những năm trước đây có người luôn mời đi dự khóa Cursillo, nhưng con đã nhận lời mời đó mà không tha thiết đáp trả. Giờ đây con cảm nhận rõ ràng Hồng Ân của Thiên Chúa cho cá nhân con và cho các bạn bè cùng khóa. Con đã rơi những giọt nước mắt thống hối và sung sướng. Được gần gũi với các linh mục, chủng sinh...con xin hứa mỗi ngày đọc một kinh cầu nguyện cho Ôn Gọi tận hiến của các Ngài.

♥Tham dự khóa học Cursillo là ước nguyện của tôi từ năm 1973, khi tôi gặp Đức cố Hồng Y P.X. Nguyễn Văn Thuận. Nhưng khi nhập khóa, thấy cơ sở, cách sinh hoạt, tôi rất lo lắng ! Không kể phải tạm xa cách những vật dụng tiện nghi hàng ngày. Nhưng có Ôn Chúa, tôi chấp nhận được tất cả. Có Đức Ái thì biết nhịn nhục. Tôi dần dần quên luôn cả vợ con ! Tôi chăm chỉ học hành để thu nhập tốt. Đặc biệt, hình ảnh người cursillista

tuổi tác cao, chóng gây chậm chạp đến thăm khóa sinh đã đánh động tôi rất nhiều.

♥Sau ba ngày, tôi cảm nhận mình có nghĩa vụ, nhờ Hồng Ân Chúa, phải tìm đến những anh chị em khó nghèo để giúp đỡ họ vì đó là nghĩa vụ của người công giáo. Tôi phải mở rộng vòng tay, con tìm để lôi cuốn những ai mất Đức Tin trở về với cộng đoàn.

♥(một linh mục) Em tới với khóa Cursillo lúc đầu vì tò mò. Có hỏi thăm một cha bạn nhưng chỉ nhận được câu trả lời là « Cứ đến rồi sẽ biết », em hơi khó chịu, tại sao đã là bạn bè mà lại 'chơi xấu' với nhau thế ! Năm nay là năm cuối em còn ở lại Pháp, đây cũng là cơ hội để em trau dồi bản thân qua khóa học. Thú thật lúc mới vào khóa, em rất là bực mình vì chiến thuật 'úp mở' của PT ! Nhưng điều này lại càng thôi thúc sự tò mò của mình, nên mình vừa bị ức mà vừa thú vị để theo đuổi đến giây phút cuối cùng. PT Cursillo rất quan trọng và đặc biệt đối với Giáo Hội. PT luôn nhắc nhở người giáo dân phải luôn gắn bó với GH và với hàng giáo phẩm. Người cursillista phải có trách nhiệm với cộng đoàn. Ở nhiều giáo xứ, các hội đoàn có khi đã tách ra, chống lại hàng giáo phẩm, hay kinh chống nhau... Một điểm mạnh khác của Cursillo là giúp người tín hữu có sự gần gũi thiêng liêng và riêng tư cách thấm thiết với Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu qua Thánh Thể. Đặt Chúa Kitô làm trọng tâm đời sống (ở VN vẫn còn nặng đầu óc 'giữ đạo bày đàn', cả làng đi lễ, thì tôi đi lễ...)

♥Lúc đầu em đã nói đùa là ghi danh dự khóa Cursillo vì mẹ vợ kêu đi theo để 'canh chừng' bố vợ ! Nay em xác quyết khóa học Cursillo là quà tặng lớn lao quý báu mà Thiên Chúa đã dành cho em, và ngay cả mỗi anh chị em ở đây cũng đều là một món quà cho em. Vào đây em học được rất nhiều : học phần thiêng liêng, học phần đời thường (và học được cả tiếng Tây Ban Nha nữa chứ, qua bài ca De Colores, hihhi...)

♥Những ngày sống ở đây, tuy phương tiện

vật chất thiếu thốn, tôi lại nghiệm ra được một điều : tôi trải nệm nằm trên nền đất vẫn sung sướng hơn Chúa Giêsu sinh ra trong rơm rạ nơi hang bò lừa ! Ba ngày học hỏi tôi cảm thấy chưa đủ vì càng học về Thiên Chúa thì càng cảm thấy thiếu thốn. Xin Chúa ban sự Bình An cho tất cả mọi người hiện diện nơi đây.

♥Vào đây con rất lo vì phải ngủ ba đêm bên trong Nhà Chúa, gần bên Chúa, và con lo sợ Chúa nhận ra bao nhiêu là tật xấu của con ! Trước đây con như chiếc cây sống một mình trong vùng đất khô cằn. Con có khi đi lễ, khi không. Đọc kinh, cầu nguyện, ...con cho là đủ, không cần làm việc bác ái gì lớn lao... Nay con quyết tâm chăm sóc nhiều hơn cho cây Đức tin của con. Nhờ Tình Yêu Thiên Chúa, và tình thương của mọi người.

♥Xin cảm ơn mọi người, tôi như đứa con đi xa này đã trở về dưới mái gia đình của mình...

♥Con có cảm tưởng khóa học ba ngày là một trò chơi đi tìm kho tàng ! Khám phá được sự ngạc nhiên thứ nhất thì có ngay sự ngạc nhiên thứ nhì, v.v... Và điều này giúp mình càng ao ước tiến tới. Vợ con hay trách con tính tình nóng nảy, không tốt, và làm không khí gia đình kém vui. Giận thì mất khôn ! Con như con cá chưa được ướp cho đủ thấm cái mặn mà của Đức Tin. Xin cầu nguyện cho con được ướp dần trong chất muối thiêng liêng. Ngày thứ tư còn rất dài, từ từ muối đó mới thấm vào con người của con. Lời cảm ơn điển hình hơn cả đối với mọi người là « lời hứa với chính lòng con là con phải thay đổi con người mình mỗi ngày một tốt hơn ».

♥(một chủng sinh trẻ) Con đến với khóa học cũng có phần là do tò mò. Con đã bị khuyên can là không nên tham dự khóa Cursillo, vì đến với cộng đoàn VN thì hay gặp những người 'nhiều chuyện' ! Vào đây sao con thấy toàn là 'người già', các bác các chú hay kể chuyện thời xưa, hay chuyện bệnh tật. Lúc ngủ chung phòng thì giống như nằm ác mộng, có tiếng xe tăng, máy cưa cùng khắp. Đến mấy đêm sau, chính con là 'tác nhân' gây ra sự bất an chứ không còn là nạn nhân nữa ! Dần dà có một sự thân thương, gần gũi lạ lùng. Ở đây người nào cũng có tài. Được ăn thức ăn thuần túy VN. Đôi lúc ngồi nghe rollo cũng có ... gât gù làm con nhớ lúc mới vào chủng viện. Con cảm nhận được, trước mặt Chúa, già trẻ, lớn nhỏ đều như nhau. Châu

Thánh Thể ai cũng khóc. Ở đây thật thanh bình và hạnh phúc. Có Tình Chúa và tình huynh đệ...

♥Vi hoàn cảnh gia đình, tôi định xin về sớm trước khóa, nhưng cuối cùng tôi đã đổi vé tàu để ở lại đến giây phút chót. Tôi rất cảm động khi có người giúp xách hành lý, hay khi thấy các trợ tá lo lau dọn các nhà vệ sinh. Về nhà tôi sẽ cố gắng giúp vợ làm việc nhà như thế, và tôi thấy những ông chồng nào lười biếng, có tính xấu, chúng ta nên khuyên họ dự khóa Cursillo để họ thay đổi tính tình tốt hơn...

♥(một chị trợ tá) Em đã dự khóa 29 năm 2013. Việc em làm trợ tá cho khóa 35, và chồng em tham dự khóa này đều do Ôn Chúa ban, và nhất là nhờ lời cầu nguyện của bạn bè. Tuy chúng em có cùng Niềm Tin nơi Thiên Chúa, chính anh cũng đã nhận ra và thú nhận, tính tình nóng nảy của anh dễ gây rạn nứt tình cảm gia đình. Cursillo đã giúp em hiểu được, chỉ với Tình Yêu và nhờ Tình Yêu, mình mới có thể tha thứ cho nhau. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng em. Em cũng xin mến chúc các anh khóa 35 khi trở về với gia đình, môi trường sống, các anh sẽ tích cực theo gương Thầy Chí Thánh để luôn thánh hóa bản thân, rồi từ đó đem Tình Yêu Thiên Chúa đến với gia đình để luôn biết sống tinh thần « tay nắm Chúa, tay nắm anh chị em » (T.M)

♥(một anh trợ tá) Nhờ sự hiện diện của các anh khóa sinh, trợ tá chúng tôi có dịp sống tinh thần Phục Vụ. Tuy ngày thứ tư có những khó khăn cản trở, lúc mãn khóa, tôi mang về hàng trăm dự tính, mà thực tế không như mình mong muốn, tôi vẫn luôn phó thác đời mình trong tay Thầy Chí Thánh. Hội nhóm của chúng tôi cũng lên xuống bất thường, nhưng chúng tôi không nản lòng, vẫn luôn giữ chặt tình anh em, thăm viếng cả những người ngoài Giáo Hội, không phải là công giáo. Xin mến tặng tất cả mấy vần thơ thương yêu :

« Còn khoảnh khắc chón này bỗng lặng đi,  
Nghe luyến lưu tay bắt nói phân kỳ.  
Rời một thoáng tâm tư mình xao xuyến,  
Nhớ Cursillo, Lý Tưởng giục mình đi ! »  
(N.T.S \* k24)



## Chia sẻ cuối khóa 36 # NỮ

♥(một nữ tu) Qua mỗi ngày càng nhận ra Ôn Chúa đến với chính mình và với mọi người chung quanh...

♥Dần dà tôi là đưa con đi xa muốn trở về nhà... Dù gặp nhiều trắc trở, khi tới đây tôi đã được nhiều người an ủi, Chúa đã mở cửa nhà đón tôi vào. Tôi đã có nhiều lầm lỗi, không được hiền lành, tính ham vui, giờ đây tôi phải thay đổi tính nết. Tôi sẽ cố gắng đi tới, thay đổi con người mình...

♥Khóa học Cursillo đối với con là 'trên cả tuyệt vời', nên con chỉ biết mượn lời bài hát « Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con ».

♥Con đã học được cách sống đạo, tìm được Lý tưởng, niềm tin, biết sống bao dung hơn. Thật là một Hồng Ân lớn khi con được sống lại khung cảnh Bữa Tiệc Ly...

♥Con tới đây : khóc - cười và ... ngủ gật ! Con ao ước có thể áp dụng từ từ những gì đã được học hỏi. Con vốn hay nóng tính hay quát tháo chồng con, bây giờ con phải tập lại... quát ít hơn, và từ từ không còn nóng tính nữa. Khi thấy bà già hàng xóm khóc lóc chỉ vì con mèo chết, con thật là không hiểu. Trở về nhà, con sẽ sang thăm bà và nói với bà, con đã hiểu nỗi buồn thương của bà đối với con mèo của mình !

♥Sau khi ghi danh dự khóa, vì bận bịu với con cái, con đã có ý định rút lui. Những giờ phút đầu vào đây con rất lo lắng, sốt ruột chuyện gia đình. Vậy mà từ từ con sống vui vẻ trong tình người ấm cúng đến nỗi ban ngày con quên luôn chồng con, tối đến nằm ngủ mới thấy nhớ !

♥Em ghi danh tham dự khóa Cursillo vì muốn học hỏi lại Giáo Lý. Em không ngờ được đón nhận những palanca, những tình cảm thương mến. Trái tim con đã mở cửa, con đã khóc trong tim. Để đáp lại những gì em đã đón nhận, em chỉ biết lập đi lập lại nghìn lần hai chữ : tri ân, tri ân,...

♥(một nữ tu) Trong ba ngày, tôi đã trải qua nhiều sự bất ngờ. Trong một thời gian ngắn, PT Cursillo cho ra mắt một 'tác phẩm' mới ! 'Động não' rất nhiều (như có một chị nào đã nói, 'ở nhà chỉ có động tay chân, vào đây toàn là động não !'). Trong tâm tình một nữ tu, tôi vẫn thấy mình cần sống phó thác hơn. Trong biển Hồng Ân, chiếc chai bồng bênh đời tôi cần được chìm sâu vào đại dương Tình Chúa. Ngày trở về, tôi biết mình sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc có khi đã làm tôi buồn bực, khó chịu. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ơn gọi của tôi ngày thêm sốt sắng.

♥Em đã khóc những giọt nước mắt sấm hối trong

JOURNAL

PHONG TRÁO CURSILLO  
Mr. Giuse Nguyen Minh Duong  
59 bis Route de Saint LEU  
95600 EAUBONNE—France  
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

hạnh phúc, nhờ Ôn Chúa qua khóa Cursillo 36 này...

♥Khóa Cursillo đã giúp em hiểu ra mình đã có nhiều lỗi lầm với Thiên Chúa vì Đức tin của em quá yếu đuối...

♥(một trợ tá nam khóa 6) Đến với khóa Cursillo từ năm 1995 đến nay, tôi luôn trung thành với tinh thần PT qua các sinh hoạt Hội Nhóm, Ultreya. Làm trợ tá qua các khóa, tôi đã học được rất nhiều ở các khóa sinh, vì cuộc đời của họ đã trải qua nhiều thử thách hơn những gì tôi đã nếm trải...

♥(một trợ tá nữ khóa 7) Trước khi trở thành cursillista, tôi sống đạo hời hợt, lúc khó khăn chỉ biết xin Chúa đủ điều nhưng không hiểu đã có những lúc Chúa thương mình biết bao nhiêu. Khi đi dự khóa cũng chỉ đem theo ước muốn khuây khỏa. Và tôi đã thấy ánh mắt Chúa Giêsu nhìn mình từ mọi phía ! Rồi trước Thánh Thể Chúa, cuộc đời tôi như một cuốn phim đã được diễn lại trong đầu tôi. Tôi nhận biết Tình Yêu Thiên Chúa, lỗi phạm của tôi. Sau khóa ba ngày, tôi trung tín theo Chúa, theo tinh thần PT Cursillo. Tôi sống bình an, phó thác, chan hòa với anh chị em cùng một lý tưởng với tôi... ♥