

CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Số 205

Lá thư Phong Trào

Mọi Cửa Thánh Lòng Thương Xót đã được rộng mở!

NỘI DUNG

- Lá Thư Phong Trào 1
- Chức vụ và Thánh Danh Chúa Giêsu (THL) 2
- Tiền Cursillo (THL) 4
- Chùm thơ Sánh Bước (Nhiều tác giả) 5
- Chiến sĩ nước Chúa (Anna Ph.) 6
- Giánh Sinh an bình (Uyên Trang) 7
- Vô cảm (một thành viên THL) 8
- Xấu để - Tốt khó (NVS) 9
- Chút Tâm Tình Cho Nhóm (M. Sĩ) 10
- 2015 ... nhìn lại (Ban Biên Tập) 11



SINH HOẠT TRONG THÁNG

Trường huấn luyện :

Chúa nhật 14/02/2016 : 14g30 -17g00

Tĩnh tâm mùa chay tại Bourg-la-Reine

Chúa nhật 20/02/2016 : 09g00 -16g00

Mừng Tết Bính Thân tại GXVN

Chúa nhật 28/02/2016 : 14g30 -19g00

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>

<http://cursillovnau.free.fr>

eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
38 Rue des Épinettes
75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701

Fax. +33 (0) 156 802 268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Năm Ất Mùi đang lùi dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho năm mới Bính Thân sắp tới. Năm Ất Mùi nhắc chúng ta nhớ về năm Ất Mão 1975, vật đổi sao dời... Năm Bính Thân cũng gọi lại những hình ảnh hải hùng của Tết Mậu Thân cách đây 48 năm. Nhưng bánh xe lịch sử vẫn không ngừng quay, cuộc đời vẫn phải tiếp tục sống. Qua hết một năm, người ta hay có suy nghĩ để làm một bản tổng kết cho năm cũ. Buồn, vui, may, rủi, thành công, thất bại, sức khỏe, bệnh hoạn... Và như thế, nếu chúng ta sống trong đức tin, chúng ta sẽ thấy, chúng ta được Chúa thương xót, bằng ấm chúng ta những lúc khó khăn, đen tối nhất. Đầu Xuân, chúng ta hãy cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người năm mới của chúng ta, cầu xin Người ban phúc lành cho mỗi ngày chúng ta sống được bình an và giữ trọn niềm tin vào lòng thương xót vô biên của Người.

Ngày 08/12/2015 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã mở Cửa Thánh trong Đền Thánh Phêrô, chính thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Từ đó tất cả các Cửa Thánh lòng thương xót trên toàn thế giới đã rộng mở cho tất cả mọi người bước vào với lòng thương xót không bờ bến của Cha chúng ta ở trên Trời. Người đã cho Con Một Người xuống thế để giới thiệu Người với chúng ta và để cứu độ chúng ta. Trong các sách Tin Mừng chúng ta đã thấy, không biết bao nhiêu lần, Chúa Giêsu nói với chúng ta về Cha Người, Đấng đã sai Người, Đấng là Cha chúng ta như lời kinh Chúa Giêsu dạy cho chúng ta "Lạy Cha chúng con ở trên Trời" (x. Lc 11, 2-4), đấng có lòng nhân lành, thương xót, tha thứ như trong dụ ngôn "người con hoang đàng" (x.Lc 15, 11-32)... Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn tha thứ tội lỗi chúng ta, đang chờ đợi chúng ta bước vào Cửa Thánh để hưởng lòng thương xót và sự tha thứ Người ban một cách nhưng không cho tất cả những ai chạy đến với Người.

Cũng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, Phong Trào chúng ta tại Paris sẽ mở hai khóa 35 và 36 tại giáo xứ. Chúng ta đều biết là chúng ta hèn mọn và, không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì cả. Chúng ta cũng đã nhiều lần trải nghiệm màu nhiệm Palanca. Vì vậy, Quý Anh Chị đều biết, việc chuẩn bị khóa tốt đẹp nhất, vẫn là cầu nguyện và xin mọi người cầu nguyện cho hai khoá. Rồi chúng ta đã nỗ lực tìm kiếm khóa sinh, kết bạn, đồng hành với họ để mời gọi họ dự khóa. Chắc hẳn, nhiều Anh Chị cũng đã chuẩn bị để đi giúp khóa, làm rollista hay trợ tá. Chúng ta đã trải nghiệm và đã nhận thấy trợ tá đóng một vai trò không nhỏ để đánh động khoá sinh, để giúp cho Ông Chúa Thánh Thần cải đổi tâm hồn họ. Chúng ta biết, khóa Ba Ngày Cursillo là một cơ hội cô đọng việc tái loan truyền Tin Mừng Cứu Độ. Loan truyền bằng lời nói qua các bài rollo, vốn không có gì lạ so với những kiến thức của người Kitô hữu đã được giáo huấn từ nhỏ đến lớn. Nhưng quan trọng là sự làm chúng bằng phong thái, bằng hành động, bằng tình bạn..., mà người trợ tá chính là chứng nhân gắn gũi nhất trong ba ngày dự khóa, là người mời gọi khóa sinh tin tưởng và hướng tới sự cải đổi bản thân. Như mọi năm, chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ có ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay. Năm nay ngày tĩnh tâm sẽ được tổ chức vào ngày 20/02/2016 từ 09g00 tới 16g00 tại Hội Dòng Les Filles Du Calvaire, 5, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine.

Trước thềm Năm Bính Thân, Văn Phòng Điều Hành xin kính chúc Đức Ông linh hướng Giáo Phận, Quý Cha, Quý Thầy linh hướng Phong Trào và toàn thể Quý Anh Chị Cursillistas và bầu quyền một năm tràn đầy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, được an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự thành đạt.

Văn Phòng Điều Hành



Các chức vụ và Thánh Danh Chúa Kitô-Giêsu

THL

Biết được Chúa Kitô-Giêsu là một mối lợi tuyệt vời, làm thánh Phaolô không ngần ngại nói: *"Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô-Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người."* (Pl 3, 7-8)

CÁC CHỨC VỤ CỦA CHÚA KITÔ-GIÊSU

Đức Kitô-Con Thiên Chúa

Theo J. Ratzinger (ĐTC Bênêđictô XVI), danh hiệu «Con Thiên Chúa» xuất phát từ tập tục phong vương của các nước Đông phương. Huyền thoại Đông Phương cho rằng Vua là Con Thiên Chúa vì được Thiên Chúa sinh hạ cách huyền bí. Nhưng khi lấy lại tập tục phong vương của Đông phương, Itraen đã biến đổi huyền thoại Thiên Chúa sinh hạ thành **sự kiện Thiên Chúa tuyển chọn Itraen**.

Trong Kinh Thánh trước thời có vua, Itraen được gọi là **Con Đầu Lòng, Con Yêu Dấu của Giavê** (x. Xh 4, 22; 15, 13). Tới thời có Vua, tất cả những ân huệ Con Đầu Lòng, Con Yêu Dấu của Giavê, đều được thu kết lại và đặt nơi Đức Vua, nơi các Đấng kế vị vua Đavít. Đức Vua trở nên vị đại diện của Itraen, đồng thời thu kết lại nơi mình tất cả mầu nhiệm của Lời Hứa, của Ơn Gọi, của Tình Yêu mà Thiên Chúa trước đó đã dành cho Itraen. Sự kiện biến đổi ấy, được tỏ rõ trong Thánh vịnh Phong Vương, tức Thánh vịnh 2. Trong nghi thức lên ngôi của một vua Itraen, vị *«Tân vương lên tiếng»*:

*Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA,
Người phán bảo tôi rằng: Con là con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.
Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất là phần lãnh địa.»* (Tv 2, 7-8)

Nhưng khi xét đến tình hình thực tế của Itraen vào thời Cựu Ước, một nước quá nhỏ bé so với Ai Cập và Babilon lúc bấy giờ, thì lời trong Tv 2 : **«...toàn cõi đất là phần lãnh địa của con...»**, quả thật là chuyện khôi hài, khó chấp nhận. Chính vì khó có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh thực tế, nên Tv 2 dần dần đối với dân Itraen, đã trở thành **lời tuyên xưng niềm hy vọng vào Đấng** mà lời thánh vịnh muốn nói tới.

Phải chờ đến thời Tân Ước, chính lúc các Kitô hữu

đầu tiên chứng kiến biến cố Chúa Giêsu phục sinh, từ trong kẻ chết chỗi dậy, họ đã nghiệm thấy, đó chính là giây phút mà **lời Tv 2 đã trở thành hiện thực**.

«*Còn chúng tôi* (lời ông Phaolô trong Hội đường Antiôchia), *chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 2: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.*» (Cv 13, 33)

Các Kitô hữu xác tín rằng, chính với Đấng đã chết trên thập giá, chính với Đấng đã khuốc từ mọi quyền lực của thế gian, chính với Đấng đã gạt bỏ mọi gươm giáo, và không phải như các vua chúa khác, thà hiến mạng sống mình thay cho người khác, chứ không đẩy người khác vào chỗ chết thay cho mình; chính với Đấng nhận ra ý nghĩa làm người không hệ tại ở quyền lực và dùng quyền lực để khẳng định mình, nhưng là ở sự tự hiến cho tha nhân như thập giá cho thấy, Đấng đó và chỉ với Đấng đó mà Thiên Chúa đã tuyên bố: **«Con là con của Cha»**.

Chính nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh mà ý nghĩa của lịch sử ơn tuyển chọn và ý nghĩa của vương quyền đích thực được tỏ lộ, bởi lẽ làm vua là làm người «thế chỗ», là «đại diện» cho người khác. Nói cách khác, **Chúa Giêsu là Vua và là Con Thiên Chúa**, và nơi Người, các Lời Hứa về vương quyền Đavít đều được hoàn tất.

Hơn nữa, Thập giá và Phục sinh còn cho thấy hai tư tưởng truyền thống được chuẩn bị sẵn trong Cựu Ước, hai tư tưởng như đối nghịch, lại được kết hợp nơi Chúa Kitô-Giêsu. Ấy là vinh quang của Vua và vâng lời phục vụ của **Người tôi trung đau khổ**. Chính trong tư cách là Người tôi tớ của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu là Vua, là Đấng Kitô siêu phàm tự trời xuống.

Đức Kitô-Người Tôi Trung đau khổ

Trong bối cảnh lưu đày của Dân Chúa ở Babilon, có một tiên tri vô danh, người ta gọi là tiên tri Isaia Thứ Hai, loan báo và trình diện, bằng **bốn bài ca Người Tôi Trung Đau**

Khổ, dung mạo thật phi thường của một Người công chính, bằng hữu thân giao của Thiên Chúa, bị người ta ngược đãi, sỉ nhục và bách hại; phải chịu bao đau thương, rồi được Thiên Chúa ca ngợi tôn vinh.

a. Bài ca thứ nhất, diễn tả dung mạo Người Tôi Trung, Đấng mặc lấy Thần Khí Thiên Chúa và nói lên sứ mệnh cũng là nguyên do bách hại mà Người Tôi Trung gánh chịu : « Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho Thần Khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nở tắt đi.» (Is 42, 1-7).

b. Bài ca thứ hai, cho biết Người Tôi Trung được gọi từ lúc còn trong lòng mẹ, có lời sắc bén như một khí giới trong tay Thiên Chúa, và cũng cho biết do đâu Người Tôi Trung có sức lực để chu toàn sứ mệnh của mình đến phải đổ máu đào: « ĐỨC CHÚA đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, (..) Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: "Nếu người chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt người làm ánh sáng muôn dân, để người đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.» (Is 49, 1-6).

c. Bài ca thứ ba có chủ đề sự trung kiên của Người Tôi Trung trước sự chống đối của thính giả khi Người ban phát tín lý của Thiên Chúa. Bài ca nhấn mạnh ở điều, tín lý Người ban là đích thực của Thiên Chúa. Vì vậy, tín lý ấy, tự nó, phải được đặt để trên mọi người : « ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, gior má cho người ta giạt râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.» (Is 50, 5-7).

d. Và đây, bài ca thứ tư, nói lên kết cuộc và ý nghĩa của cái chết của Người Tôi Trung của Thiên Chúa. « Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sững sốt khi thấy tôi trung của Ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa, cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. (..)

Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. (..) Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,

bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người **đã bị đâm** vì chúng ta phạm tội, **bị nghiền nát** vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã **phải mang thương tích** cho chúng ta được chữa lành.(..) ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.» (Is 52,13 - 53,7)

Quả thật, Người Tôi Trung là một nhân vật hân hữu, có một không hai, tuyệt đối vô tội và thánh thiện siêu phàm. Người nhận lãnh một sứ mệnh rất khó khăn phải chu toàn. Sứ mệnh Người thuần túy tôn giáo nhưng liên can đến tất cả mọi con người mà Người phải làm cho họ trở lại với Đấng đã tạo dựng nên họ.

Người Tôi Trung là một con người đau khổ, con người yêu thương cho những kẻ khác, con người vì tình yêu mà chịu khinh bỉ, chà đạp. Đau khổ và cái chết ố nhục của Người Tôi Trung là những thành phần phải có của sứ mệnh cứu độ nhân loại mà Thiên Chúa trao cho Người.

Ai đã đọc những đoạn của Thương Khó được ghi chép trong các sách Tin Mừng, lại không nhận thấy chân dung Người Tôi Trung Đau Khổ nơi khuôn mặt Chúa Kitô-Giêsu, nhất là trong giờ Thương Khó ? Đặc biệt trong Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc10, 32-34), ghi lại: « Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: « **Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.**»

Hành vi Người Tôi Trung nơi Chúa Giê-su không phô trương ra bên ngoài, Người là phục vụ. Chính vì Người trọn vẹn phục vụ mà Người là Con Thiên Chúa. Một Con Người tự hiến trọn vẹn cho tha nhân, tự nguyện hủy mình ra không vì lợi ích cho người khác (kenosis), chính người đó mới là Con Người đích thực, con người của trời mới đất mới. Chính nơi Con Người đó Thiên Chúa và phàm nhân nên một với nhau. Đây là điều Công Đồng Nixê và Canxêdon công bố làm Tín Điều và thật là sáng tỏ: **Đức Giê-su là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa.**

(còn tiếp)

Tiền-Cursillo và Vai Trò Người Bảo Trợ

Phần 1

TIỀN CURSILLO

I/ Định Nghĩa:

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của ba giai đoạn trong Phong Trào Cursillo : Tiền Cursillo, Khóa Ba-ngày, và Hậu Cursillo. Sinh hoạt của Khối Tiền khởi đầu cho mục tiêu của Phong Trào là nghiên cứu môi trường, và tuyển chọn ứng viên cho Khóa Ba-Ngày.

II/ Tầm Quan Trọng

Tiền Cursillo là một trong tiến trình ba giai đoạn của Phong Trào và là **sự khởi xướng kế hoạch Phúc âm hóa để hoàn tất mục đích của phong trào**. Ba giai đoạn này biệt lập với nhau, tuy nhiên lại liên hệ chặt chẽ thành một tổ chức là Phong Trào, và bất cứ sự thiếu sót nào trong một giai đoạn đều gây ra những hậu quả trực tiếp đến hai giai đoạn kia, tức là ảnh hưởng đến sự phát triển của phong trào.

Tiền Cursillo là giai đoạn **tim kiếm, tuyển lựa người và chuẩn bị họ cho khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày nhằm mục đích tiến tới một cam kết quan trọng, và liên tục, trong giai đoạn hậu Cursillo**.

Tiền Cursillo khởi nguồn từ Hậu Cursillo, vì công tác Tiền Cursillo được hoàn tất nhờ vào lời nói và việc chứng tá của những người đã tham dự Khóa Ba-Ngày khi họ thể hiện đời sống hằng ngày của một Kitô hữu đích thực.

Tiền Cursillo là nền tảng cho công tác Phúc Âm Hóa môi trường của giai đoạn Hậu Cursillo. Nếu thi hành đúng, qua việc nghiên cứu môi trường và lựa chọn ứng viên, Tiền Cursillo sẽ hoàn thành sứ vụ truyền giáo của phong trào. Bởi vì, những người ngay sau khi học xong Khóa Ba-Ngày sẽ hăng hái muốn biến đổi môi trường, và sẵn sàng trong việc rao truyền Tin Mừng.

III/ Sách Lược của Tiền Cursillo

Phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội, có phương pháp riêng, giúp khám phá và chu toàn ơn gọi riêng, tạo cơ hội để sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu đích thực, trong nhóm, để Phúc Âm hóa môi trường (định nghĩa PT Cursillo).

Tiền Cursillo là **làm dậy men môi trường bằng tình bằng hữu**, hướng tiến của phong trào. Với tình bạn



chân thành, chúng ta có thể dễ dàng cảm hóa tha nhân, giúp ta Phúc Âm hóa môi trường và hướng dẫn tha nhân về với Chúa.

Sứ điệp của Chúa rất minh bạch là muốn Phúc Âm hóa môi trường, Kitô hữu phải nhập cuộc với môi trường. Chúa xuống thế làm người, hòa mình với nhân thế, chia sẻ giáo huấn của Thiên Chúa với các tông đồ và với nhân thế tinh nguyện theo Chúa nghe giảng dạy.

Công tác tuyển chọn môi trường và chuẩn bị ứng viên là phần thực hành của Tiền Cursillo. Muốn có một vụ mùa phong phú cần phải chuẩn bị đất đai và lựa giống tốt. Tuyển chọn môi trường và ứng viên từ môi trường bằng cách **nghiên cứu và cầu nguyện**. Tuyển chọn ứng viên, trước hết phải làm bạn với ứng viên vì với tình bạn, tha nhân không còn do dự. Chúa Giêsu mời Philip theo Chúa. Philip thông báo và mời Nathanael cùng đi gặp Chúa. Vì Philip là bạn nên Nathanael không ngần ngại và chấp nhận lời mời của Philip. Nhờ tình bạn mà Philip hướng dẫn được Nathanael đến với Chúa.

Việc tìm kiếm ứng viên là để giúp họ trở thành những tác nhân biến đổi môi trường. Vì môi trường đa dạng nên trình độ nào cũng có thể tham gia khóa Cursillo với điều kiện họ là **người trưởng thành và có trách nhiệm, đã chịu phép rửa tội có thể lãnh nhận bí tích, có khả năng lãnh hội sứ điệp Phúc Âm, và ước muốn phục vụ cộng đồng**. Ứng viên lý tưởng cho khóa Cursillo là những người có “ảnh hưởng” trong môi trường, nghĩa là những người có khả năng thông đạt những gì mình hiểu biết cho người khác, bản tính năng động, thích bạn bè, thích sinh hoạt, có khả năng ảnh hưởng đến người khác thì sau khi dự Khóa huấn luyện mới có thể hòa mình với tha nhân để hữu hiệu hóa công tác Phúc Âm hóa” môi trường.

Có những người không nên giới thiệu đi khóa : người không thể hấp thụ lợi ích, hoặc có những khó khăn mà khóa ba ngày không giải quyết được, như tâm lý bất thường, sống trong hoàn cảnh rắc rối mà chưa thể tu sửa được. Việc chuẩn bị chu đáo cho ứng viên là điều rất cần thiết để họ có thể thu đạt kết quả tối đa trong khóa học và dễ dàng tham gia sinh hoạt trong ngày thứ tư. **Không nên gây áp lực hoặc ép buộc, nhưng hy sinh hãm mình và cầu nguyện cho mỗi ứng viên.**

(còn tiếp)

Chùm Thơ Cursillo " SÁNH BƯỚC "

(tình cờ 'chụp' được những tâm sự rất là 'thi ca' của vài anh chị cursillistas, trao đổi với nhau qua mail, về những trần trở, ước mong, hoài vọng, trên hành trình ngày thứ tư...)

Mong đến ngày nào gặp lại nhau,
Sẽ chia cuộc sống đậm sắc màu
Trao nhau kinh nghiệm đời chứng tá
Sánh bước vui chân mãi bên nhau ...
(T.Q.D. - K.12)

Vẫn ước nguyện ta sẽ gặp nhau,
Chia vui cuộc sống đẹp muôn màu.
Nắm tay chia sẻ đời chứng tá,
Khăng khít vui cười mãi có nhau...
(N.M.D. - K.1)

Sánh bước bên nhau là gặp nhau,
Gặp nhau trong Chúa đẹp muôn màu.
Thực thi ý Chúa bằng chứng tá,
Hai khóa năm sau ắt có nhau ...
(T.T.P. - K.25)

Đường đời muôn nẻo ta sánh bước,
Giúp nhau tìm lối đến Tình-Cha,
Và tỏa hương thơm trong tình bạn,
Cuộc sống gian trần mãi thăng hoa !
(K.7)

Mến thăm nhau
Bó gối trong nhà ngắm mưa rơi
Ngắm mưa, nhìn gió, ngắm tình Trời
Mà lòng lâng lâng tràn cảm mến
Cảm mến tình Cha mọi cảnh đời ! ..
(T.Q.D. - K.12)

Ứng	Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung	20,00 €
	AC ở Wupetal (Đức quốc)	50,00 €
hộ	Chị Nông Thị Khuê	30,00 €
	Chị Nguyễn Elisabeth	50,00 €
Phong	Chị Phạm Công Sửu	30,00 €
	Chị Nguyễn Thị Lan	100,00 €
Trào	Chị Ngô Thị Kim Quang	20,00 €
	Chị Huỳnh Thị Liễu	40,00 €

Xin thông báo đến quý cha, quý thầy linh hướng, quý tu sĩ nam nữ, và các anh chị cursillistas chi tiết về **Ngày tĩnh tâm Mùa Chay 2016 của PT Cursillo**

Ngày giờ : thứ bảy 20/02/2016 từ 9g đến 16g.

Địa Điểm : Hội Dòng các sơ LES FILLES DU CALVAIRE, số 5 rue Ravon, 92340 Bourg La Reine.

Phương tiện di chuyển :

- RER B * Trạm : BOURG LA REINE

- Từ Porte d'Orléans : bus 197, xuống trạm BOURG LA REINE RER

Đặc biệt năm nay bữa ăn trưa sẽ do hội dòng đảm nhận, chi phí 13 € /người.

Xin ghi danh qua mail với chị Ngọc Cương càng sớm càng tốt, vì việc giữ chỗ rất giới hạn. BDH sẽ chấm dứt nhận ghi danh khi đã đủ số người.

DE COLORES.

BDH PT CURSILLO VN ÂU CHÂU



CẦU NGUYỆN

Jean Nguyễn Hữu Hưng, là em trai của chị cursillista k.17 Nathalie Nguyễn thị Ngọc Lan, đã qua đời ngày 18/12/2015.

Linh mục cursillista Giuse Nguyễn Kim Ngôn, vị linh hướng từng đồng hành với PT trong nhiều khóa 3 ngày tại Pháp, đã được Chúa gọi bước vào ngày thứ Tư.

Bà MARIA Nguyễn Thị Liên, chị ruột của anh Giuse Nguyễn Minh Dương, sau 76 năm đi trọn hành trình đức tin Công Giáo nơi dương thế, đã được Chúa gọi về ngày 29/12/2015, tại Sacramento (USA).

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đón nhận các linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa, và ủi an, nâng đỡ thân nhân còn ở lại với niềm trông đợi sẽ cùng đoàn tụ trong Nhà Cha trên trời.

Những từ « Chiến sĩ nước Chúa » được hiểu như thế nào ? và có áp dụng cho chính tôi được không ? Đó là một trong những câu hỏi gợi ý chia sẻ trong buổi Ultreya mừng Lễ KITÔ VUA.

Nói đến từ « chiến sĩ » thường làm người ta nghĩ đến hình ảnh người lính cầm súng chiến đấu với quân thù để bảo vệ lý tưởng hay gìn giữ đất nước của mình. Tôi, một phụ nữ bước vào tuổi lục tuần, đang sống cuộc đời lưu vong trên xứ người, chắc chắn trên thế gian này chẳng có một quân đội nước nào dám tuyển dụng tôi, thế nhưng Chúa Giêsu phán trước mặt Quan Tổng Trấn Philatô rằng « Nước tôi không thuộc thế gian này », và tôi lại được tuyển chọn làm chiến sĩ của Ngài khi hãy còn là một đứa bé năm ngày tuổi, thì đương nhiên Nước của tôi cũng không thuộc thế gian này. Thiên Chúa đã kết nạp tôi trong Phép Rửa, và đã ban sức mạnh cho tôi trong Bí Tích Thêm sức, trang bị cho tôi Lời của Ngài để làm vũ khí chiến đấu với quân thù là sự Cám dỗ và Tội lỗi trên bước đường hành quân tiến đến Nước Trời, nơi mà Ngài hứa ban cho tôi vào ngày chiến thắng.

Ôi ! thế là cuộc đời tôi đã gắn liền với chiến trường đổ máu, nhập vào cuộc chiến trường kỳ đầy nước mắt, đầy khổ đau mỗi lần thua trận trước những quân thù được trang bị vũ khí cám dỗ tối tân, tinh vi, với chiến thuật chiêu dụ điêu luyện, chúng đã làm tôi té lên ngã xuống, mình đầy thương tích không biết bao nhiêu lần mà kể. Chia sẻ trong buổi Ultreya tôi đã kể lại một cuộc chiến đấu điển hình gần nhất mà tôi đã trải qua. Số là cuối tháng sáu, khi có phiếu lương, tôi nhận ra mình được thêm hai ngày nghỉ phép, tôi « không hiểu » vì sao ! Thực ra tôi hiểu rất rõ đó là sự nhầm lẫn, và thế là cuộc chiến bắt đầu : Nên báo lại hay âm thầm sử dụng hai ngày đó như quà tặng từ trên trời rơi xuống ? Vất vả chiến đấu với cơn cám dỗ ba ngày trời tôi mới dần được lòng tham mà lên văn phòng báo để họ sửa lại số ngày nghỉ phép. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng vì cho rằng mình đã chiến thắng sự cám dỗ, vì dù sao tôi cũng đã được huấn luyện trong PT Cursillo, thuộc « quân đoàn » 25 !, nên vũ khí gươm giáo của tôi cũng được mài dũa phần nào sắc bén hơn. Tôi thầm hài lòng với chính mình, và hài lòng hơn khi phiếu lương tháng bảy vẫn giữ nguyên hai ngày phép đó cho tôi, tôi nghĩ thầm nếu vậy, tôi có thể sử dụng nó mà không hề áy náy vì tôi đã làm xong những gì cần làm. Vừa

dạ hơn nữa khi phiếu lương tháng tám, hai ngày phép đó vẫn còn thuộc về tôi. Lần này tôi phải tạ ơn Chúa về món quà Ngài ban cho tôi. Tôi tin chắc rằng 2 ngày này là do Chúa ban dành cho hai ngày tôi đăng ký đi tĩnh tâm vào cuối tháng 6 /2016. Buổi tĩnh tâm kéo dài 3 ngày từ thứ năm đến Chúa nhật, nghĩa là tôi cần hai ngày phép cho thứ năm và thứ sáu. Ôi, con số hai ngày đó mới vừa vặn làm sao ! Chẳng ai tính toán tuyệt vời hơn thế. Tôi thầm ngợi khen Chúa.

Khi người ta đang say men chiến thắng, lại thu được chiến lợi phẩm, con người thường mất cảnh giác. Tôi không chút may mắn đặt lại vấn đề : Hai ngày phép đó không phải của tôi, thì tôi không có quyền lấy mà phải trả lại cho chủ. Đứng ra tôi phải lên nhắc trên văn phòng một lần nữa để họ sửa lại hai ngày đó, mà giả như tôi biết đặt lại vấn đề như vậy thì... cũng muộn rồi. Trong phiếu lương tháng 9, hai ngày đó đã được rút ra. Một sự mất mát xâm chiếm hồn tôi, như thể một cái gì đó vượt khỏi tầm tay, tôi tiếc nuối nghĩ thầm : sao lại thế nhỉ ?, có một cái gì như không công bằng ở đây? Chẳng lẽ việc này cũng có Chúa can thiệp vào ?, rồi tôi giận dỗi không nghĩ đến nữa.

Trong một khóa Linh Thao, có lần cha giảng phòng đã khuyên chúng tôi, mỗi ngày ít nhất nên dành 20 phút xét mình và cầu nguyện với Chúa. Dù chưa tập được thói quen này, nhưng tôi vẫn « bắt chọt » xét mình khi cảm nhận có một điều gì đó không ổn, nhờ thế mà tôi nhận ra sự bất ổn trong cuộc chiến này. Vũ khí của tôi còn quá thô sơ, người ta đã dùng tới những thứ như chiến đấu cơ Mirage, máy bay B2-Spirit hay F-22 ... còn tôi vẫn với G-G là gươm với giáo dù có mài dũa đến đâu vẫn là những thứ cổ lỗ sĩ thì tránh sao được những thất bại ê chề.

Lạy Chúa, là chiến sĩ của Ngài mà con vẫn mang trong balô những vũ khí quá thô sơ, không học hỏi thêm chiến lược « cầu nguyện » mà Thầy Chí Thánh đã dạy con, không cảnh giác quân thù bằng chiến thuật « từ giã tự cao tự đại», không tiến công bằng « dẫn thân phục vụ », không bảo trì vũ khí bằng những « việc làm bác ái », không gắn bó với đồng đội bằng « một tay nắm Chúa tay nắm anh em », thì chẳng khác nào con chỉ là một kẻ đào ngũ.

Ôi, Lạy Chúa xin thương xót, xin luôn giữ con trong hàng ngũ của Ngài.

Anna Ph.

giáng sinh an bình

Trong suốt thời gian Mùa Vọng, chúng ta đã sống tâm tình thức tỉnh đợi chờ trong niềm tin và hy vọng để kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa bước vào trần gian. Lễ Giáng Sinh, nay đã trở thành ngày vui chung của toàn thể nhân loại, ngày mà mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội cùng đón mừng qua đủ mọi hình thức khác nhau. Gần đến ngày đại lễ, mọi sinh hoạt cuộc sống trở nên sôi động khác thường. Hình như điều này đã trở thành thông lệ : trên đường rộn rã bước chân những người đi mua sắm ; trong nhà, ngoài phố, người ta trang trí những biểu tượng của Mùa Giáng Sinh : hang đá, ngôi sao, cây thông hay đèn hoa đủ sắc màu rực rỡ. Biết bao cánh thiệp được gửi đi và được nhận, những gói quà lớn nhỏ được trao tặng cho người thân, bạn bè... Tất cả đều diễn tả niềm vui và những nguyện ước tốt đẹp con người trao tặng cho nhau, và chắc chắn cũng chuyển tải được nhiều ý nghĩa tinh thần của ngày lễ Chúa Giáng Sinh.

Cuộc sống hôm nay đưa chúng ta vào dòng chảy của những biến động đến từ nhiều phía với nhiều nguyên nhân khác nhau, cuộc sống thiếu an toàn, luôn bị ám ảnh bởi những lo âu, nhất là sau cuộc khủng bố ngày thứ sáu 13/11 vừa qua tại Paris vì thế, ơn bình an, quà tặng của Đêm Giáng Sinh là một giải pháp cho mọi lắng lo của con người. Tuy nhiên, để xứng đáng đón nhận quà tặng bình an ấy, chúng ta cũng cần thêm vào những nỗ lực, những cố gắng của mình để sự bình an ấy được giữ gìn và đồng thời, được chuyển trao đến những người đang sống bên chúng ta.

Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống bình an là một cuộc sống êm đềm, có sức khỏe, đầy đủ của cải, không gặp trái ý khổ đau, không bị ai quấy rầy, không bị đe dọa sợ hãi... Nhưng thực ra, không ai chắc chắn những điều ấy sẽ bảo đảm cho mình được bình an. Sự bình an đích thực không phải là vắng bóng thử thách hay tránh được sóng gió mà chính là có được sự an bình nội tâm ngay giữa những biến động và thử thách của cuộc sống. Thật ra, chỉ duy mình Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự bình an này. Sự bình an Chúa hứa ban, không phải là sự an nhàn, hưởng thụ, được mọi sự như ý hay được sung sướng theo kiểu thế gian. Chúa Giêsu đã khẳng định : *“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em*

sự bình an không theo kiểu thế gian” (Ga 14, 27). Sự bình an của Chúa chỉ được ban cho những người thành tâm thiện chí, hết lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, biết chấp nhận những trái ý, biết vượt thắng những khó khăn, những cám dỗ trong cuộc sống.

Vì Chúa là Vua hòa bình, nên bất cứ nơi đâu có Ngài hiện diện thì ở đó Ngài sẽ giữ mọi sự trong an bình . Tuy nhiên, trước khi ban bình an đích thực, Chúa muốn chúng ta lột bỏ những đam mê ích kỷ có khi rất ngọt ngào , Ngài kéo chúng ta ra khỏi những điều quyến luyến và quen thuộc ; Ngài cho chúng ta tự do trải nghiệm những giây phút giằng co nội tâm để chọn lựa... Nhưng giữa tất cả những thử thách ấy, nếu tâm hồn vẫn một mực trung thành gắn kết với Chúa trong niềm tín thác cậy trông, thì sự bình an của Chúa sẽ đến cư ngụ trong tâm hồn, và sự bình an ấy không ai lấy mất được.

Mẹ Têrêsa Calcuta nói : *“Nếu bạn thấy cuộc sống quanh mình không bình an, đó là vì bạn quên mất chúng ta có một cõi lòng bình an”*. Một cõi lòng bình an là một cõi lòng tín thác mọi sự cho thánh ý Chúa. Chúa là Đấng điều khiển mọi sự trong vũ trụ này và Ngài luôn lưu tâm đến điều tốt nhất cho chúng ta. Sự lựa chọn của Chúa là một lựa chọn khôn ngoan và nhằm lợi ích tốt nhất cho cuộc sống chúng ta. Nhưng đối với Chúa, lợi ích phải trọn vẹn, nghĩa là phải hướng đến tinh thần và vĩnh cửu nữa. Vì thế, ý Chúa lại thường trái ngược với ý chúng ta. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ trân trọng đem thánh ý Chúa vào cuộc sống của mình, đem sự bình an của Chúa Giêsu vào trái tim mình và hết lòng ký thác đường đời cho Chúa.

Khi tâm hồn thấm đượm ơn bình an của Chúa, chúng ta sẽ có khả năng gieo rắc hạt giống bình an. Vâng, có sự bình an nội tâm, chúng ta sẽ thấp sáng được niềm vui và sự bình an trong trái tim mình và cả trong trái tim những người sống chung quanh chúng ta.

Xin kính chúc Đức Ông linh hướng, quý cha, quý Thầy ,quí tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em Cursilistas đón nhận trọn vẹn Ơn Giáng Sinh, Ơn Bình An. Xin cho lời Thiên sứ loan tin cho các mục đồng khi xưa luôn vang vọng và ở lại trong tâm hồn mỗi chúng ta, hôm nay và mãi mãi

*“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”*

Uyên Trang.

Vô cảm

Như thường lệ, Chúa nhật thứ hai trong tháng, 10.01.2016, anh chị em THL có dịp gặp nhau. Ai đến sớm hơn, thì thăm hỏi tin tức nhau. Tới giờ, 2g30, anh chị em học hỏi hai tài liệu của Đức Giáo Hoàng :

- *Hãy làm tông đồ trong khu phố* (gặp Hội nghị Giáo Dân thường kỳ do Hội Đồng Giáo Hoàng tổ chức. 07.02.2015)

- *Niềm tin của chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu.* (giảng lễ, Santa Marta, 24.4. 2015)

Để nắm vững nội dung, anh chị em thay nhau đọc, để biết đại ý. Sau đó chia sẻ, bổ túc những hiểu biết qua kinh nghiệm sống.

- *Hãy làm tông đồ trong khu phố* : Đời sống đô thị là thách đố lớn cho đức tin, nền văn hóa (Th. Evangelium Gaudium, 71-75). Có thể gặp Chúa Kitô ngay trong thành phố, qua người không nhà, bị bỏ rơi, nghèo khổ...

- *Niềm tin của chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu* : Gặp Chúa Giêsu, như Phaolô, thay đổi đời, gia đình. Lại thêm nhiệt khí cho Tin Mừng. Nhất là, để gây tình huynh đệ anh em.

Hai bài liên quan tới nhau : Có gặp, đầy tràn Chúa Giêsu, thì mới thông truyền Ngài cho người quen biết chung quanh.

Đúng thật : *Gặp gỡ Chúa Kitô, sẽ :*

*biến đổi cuộc đời mình,
đón nhận ơn tái sinh
chân thành mình gặp mình
nảy sinh tình đệ huynh.*

Trong khóa Ba Ngày, Phong trào có đưa ra một rollo "thánh hóa môi trường". Và sau khóa học, mỗi lần gặp nhau trong Ultreya, chúng ta thường nói vấn đề này khó. Hôm nay, thật hợp và đang cần, thì THL chọn đề tài này. Hợp quá. Hy vọng có vài ba tư tưởng tháo gỡ bế tắc.

Khu phố ở đây là người chung quanh, cùng chung cư, quanh xóm...Đến ở đã lâu mà không biết nhau.

ĐGH đã nhiều lần lên tiếng, cho rằng ngày nay thế giới mắc bệnh "vô cảm", "dửng dưng", "lạnh nhạt" với người cùng sống. Có khi ngay trong gia đình.

Thông điệp "Laudato Si" (Chúc tụng Chúa) , công bố 18.6.2015, lấy từ lời chúc tụng Thiên Chúa của Thánh Phanxicô Assisi "Laudato sí, mí Signore". (*Lạy Chúa*

của con, chúc tụng Chúa). Chúc tụng những kỳ công Chúa kỳ công tạo dựng thiên nhiên và vũ trụ.

Câu hỏi trọng tâm : loại nào thế giới chúng ta muốn chuyển lại trẻ em đang lớn lên, đến sau chúng ta. Câu hỏi liên quan đến môi trường sống, ý nghĩa và giá trị làm căn bản cho đời sống xã hội.

Chúng ta đến trần gian làm gì ?

Chúng ta hoạt động và tranh đấu sống với mục đích gì ?

Tại sao trái đất cần chúng ta ?

ĐGH viết : nếu chúng ta không đặt câu hỏi căn bản ấy, thì tôi không tin rằng những quan tâm chúng ta về môi trường có thể có những hiệu quả quan trọng.

Trong bài ca của Thánh Phanxicô có nhắc đến : *trái đất là chị, chúng ta chia cuộc sống với chị, như người mẹ tươi đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay của mẹ.*

Thông điệp phê phán chủ nghĩa tiêu thụ và phát triển vô trách nhiệm gây ra cho môi trường và người nghèo. Thông điệp kêu gọi thay đổi tâm hồn để bảo vệ trái đất và dân cư.

Thông điệp đã được hội nghị thượng đỉnh COP-21 (Thay đổi khí hậu) họp ở Bourget, Paris (30.11 - 11. 12. 2015), đại diện 195 quốc gia, đánh giá cao. Cho rằng ĐGH "đi trước" vấn đề môi sinh trên thế giới. ĐGH báo động, có chỗ trên thế giới đang bị đe dọa nặng, nguy cơ xóa tên trên bản đồ. Vì các nơi (nước giàu) xử dụng môi sinh bừa bãi. Hội nghị tìm ra biện pháp hạn chế carbon mỗi ngày.

Trong buổi triều yết, 11.11. 2015, ĐGH phân tích : Ngày nay, gia đình mỗi người có phòng riêng. Thế giới riêng, nên trong nhà, mọi người ít quan tâm đến nhau. It giúp đỡ nhau. Một gia đình hiếm ngời ăn cơm chung. Hoặc có ngời chung bàn ăn, thì chẳng ai mở miệng trò chuyện với ai. Bờ lẽ, họ còn bận dán mắt coi TV, mãi mê điện thoại, không nói chuyện, không lắng nghe nhau. Thì đó không còn gia đình đúng nghĩa. Đó là nhà hưu dưỡng.

Xin đơn cử qua mẩu chuyện sau.

Một bà cụ quan sát quỳ trả tiền. Cô cháu tiên nói với cậu bé :

Tiếc quá, em không đủ tiền trả mua búp bê.

Quay qua bên cạnh, em hỏi bà cụ : *bà có chắc con không đủ tiền không ?*

Bà nói : Không đủ con à ! Con đứng yên đây, 5 phút sau bà lại, bà đi đằng kia. Nhé.

Cuối cùng bà đến, hỏi cậu muốn tặng búp bê cho ai ?

Bé nói : Em con thích lắm. Nó nghĩ Giáng Sinh này, ông già Noel sẽ mang búp bê đến cho nó.

Cụ nói : Con đừng lo, Giáng Sinh này, Ông sẽ đem đến.

Em rưng rưng : Không, Ông không đến được. Con phải trao

cho mẹ, để mẹ trao cho em con. Em đã về với Chúa. Con nói với ba : mẹ đừng vội đi, mẹ chờ mai mốt hãy đi. Và mẹ đem hình đang cười này của con, để con bên mẹ. Con không muốn mẹ đi. Nhưng ba nói : mẹ phải đi, ở bên em con.

Cụ bà nói : Con thử xem trong bóp, biết đâu có đủ tiền mua búp bê ? Không cho cậu bé biết, bà cụ kẹp thêm tiền mình với tiền cậu bé. Cậu đếm, chẳng những đủ mà còn dư là khác.

Cậu bé thốt lên : *Cám ơn Chúa đã cho con đủ tiền. Tối qua, con xin Chúa cho đủ tiền mua búp bê. Nay còn dư, con mua hoa hồng trắng cho mẹ. Chúa nghe lời con. Con cũng thêm mua hồng cho mẹ. Nhưng không dám nói.* (Robert A. Schreiber. <https://groupes.google.com/d/optout.2.1.2016>)

Một truyện khác cho hay, sống bên nhau mà dưng dưng với nhau.

Văn hào William Shakespeare (Anh, 1564-1616), nói : *Liều thuốc duy nhất còn lại cho người khốn khổ chính là hy vọng. Bao lâu còn hy vọng là còn muốn tiếp tục sống.*

Bên Mỹ, các gia đình truyền nhau câu chuyện sau : có gia đình nọ, vợ chồng vừa yêu người vừa thích cảnh thiên nhiên. Ngoài 5 đứa con, họ còn nuôi thêm 5 đứa nữa. Niềm vui thú gia đình là họ chăm sóc vườn hoa quanh nhà. Hạnh phúc là đây. Người vợ tưởng như không bao giờ biết khổ là gì ! Nhưng cả bầu trời sụp đổ, khi chủ gia đình ngộ nạn, nằm xuống. Kể từ đó, người vợ không ra khỏi nhà. Vườn hoa tàn lụi dần.

Mùa đông càng âm đạm.

Bỗng một buổi sáng, người đàn bà nghe có tiếng cào xới và cười nói trong vườn. vén cửa sổ, bà thấy các con đang hí hục xới đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con cả nói :

Má sẽ biết khi mùa xuân tới.

Nguyên mùa đông, ngày nào con bà cũng ra vườn đào đất.

Thế rồi, mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp nở rộ trong vườn. Những hạt giống người con âm thầm gieo vãi trong mùa đông, nay thức giấc bừng dậy làm cho vườn ngôi vườn tươi mát sắc sỡ. Và gieo mẹ vào lòng mẹ một thứ hạt giống khác, hạt giống hy vọng.

Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn Roma :

Chính trong hy vọng mà chúng ta được cứu thoát (8, 24).

Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. Kiên nhẫn lúc gặp gian truân. Và chuyên cầu nguyện (Rm 12,12)

Tình mẹ con đã liên kết, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn, tưởng chừng không thoát khác.

(Một thành viên THL)

Xấu dễ - Tốt khó

Kính thưa quý anh chị em, hôm nay xin được kể cho anh chị em nghe một câu chuyện của chính tôi. Sau hai ngày đắn đo suy nghĩ, tôi cố gắng lấy hết can đảm của chính mình, vốn không có được bao nhiêu, đem ra thưa cùng anh chị em hầu được chỉ dẫn thêm những điều còn thiếu sót.

Tối hôm trước tôi có uống một chút rượu nhưng lần này chỉ một ly, cũng không gì khác thường. Giống như mọi tối, thói quen của tôi là đi ngủ sớm, để nửa đêm thức dậy đọc kinh, "cầu nguyện". Tối đó đầu óc choáng váng, thân xác mệt mỏi, tinh thần suy kém (nói thật là lười biếng không muốn đọc kinh").

Đây không phải là lần đầu tiên đâu mà đã nhiều lần rồi. Có một lần tôi đến nhà một người bạn ăn nhậu đến nửa đêm mới ra về, đến nhà thì đã gần một giờ sáng, tôi lên giường ngủ chẳng bao lâu thì thức giấc đọc kinh. Và vì ngủ chưa đủ, mệt mỏi quá nên tôi thưa với Chúa tha cho con lần này, xin ban bình an cho con đêm nay, thế là tôi yên tâm ngủ thật ngon cho tới sáng.

Đã được một lần thì chắc tôi sẽ ăn quen cho lần sau, cũng như lần trước, bản cũ soạn lại. Nhưng lần này tôi bị một cú đau buốt ngay má bên phải, đau từ trong ra. Chịu không nổi nên tôi ngồi dậy đọc kinh, và rồi bình an lại đến.

Sau đó tôi suy nghĩ lại; mình chỉ xin có một lần thôi, tại sao dám ăn quen (không biết điều).

Thế nhưng chưa chịu thua, tôi vẫn hay tìm cách biện luận cho thói hư của mình, dù đã bao lần suy đi nghĩ lại. Tôi từng thưa với Chúa : "Tại sao con phải đọc kinh và cầu xin Chúa thì mới được giúp ? Chúa là đấng toàn năng bảo sao thì được vậy, mà tại sao Chúa lại cần đến con ? Con là kẻ tội lỗi khi ít khi nhiều bao giờ cũng có".

Tôi tự nghĩ :

Theo Phúc Âm, lời Chúa dạy là mọi sự phải thực hành theo thánh ý của Chúa. Thánh ý Chúa là tối thượng, giới răn của Chúa truyền tuyệt đối phải tuân giữ.

Yêu mến thờ lạy Thiên Chúa trên hết mọi sự. Và yêu thương anh em như chính thân mình. Yêu thương cầu nguyện cho anh em (trong đó có kẻ thù) là điều Chúa yêu thích nhất. Amen./

Từ đó tôi có một tâm niệm. Cố gắng không chịu thua, không thể chiều theo thân xác hư mất này. Khi trở thành thói quen thì khó bỏ được. Học một điều tốt rất khó, vì phải cố gắng tập luyện và kiên trì với thời gian. Còn điều xấu thì rất dễ làm : nhắm mắt, mở mắt thì đã có thể phạm rồi, nhưng bỏ được điều xấu thì thật không dễ chút nào.

NVS

Chút Tâm Tình Cho Nhóm

Xứ Troyes đã vào đông, cái lạnh lại kéo về. Ngoài trời mọi thứ dường như cũng co cụm lại, kể cả mặt đất cũng nằm yên nghỉ ngơi. Hàng cây bên đường im bóng. Tất cả đang chuẩn bị cho một hành trình mới. Những loài hoa ẩn mình chờ xuân để thêm rực rỡ sắc hương, muôn màu cho không gian đầy huyền ảo thơ mộng, mặc tình cho các thi văn vẽ đầy những huyền thoại thú vị lãng mạn mang tên các loài. Vòm cây cũng tích tụ nhựa sống để tặng cho đời những trái chín đầu mùa, hương vị đậm đà trong nhân thế...

Anh chị em chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho một hành trình sắp tới. Cả nhóm đang sống trong mùa Giáng Sinh, và hướng về năm mới 2016 lòng trong ân huệ mà Đức Thánh Cha muốn thế giới vui sống bằng sứ điệp Ngài đã gửi về Lòng Chúa Thương Xót. Cũng trong tâm tình đầu năm, anh nhóm trưởng với một lời lẽ hết sức thâm tình cảm tạ hồng ân Chúa đã gìn giữ nhau, luôn đồng hành cùng nhau trong suốt 8 năm trời, mặc dầu đây là những đứa con 'mò côi không cha' nhưng vẫn đùm bọc nhau trong mỗi buổi họp. Anh cũng không quên luyến tiếc vài cursillistas đã cất giữ « Sự Vụ Lệnh » ở một nơi kín đáo nên quên mất đường về. Hy vọng có khoảnh khắc nào đó Chúa sẽ diu anh em mình trở lại cùng nhau... Qua những giây phút lặng thinh để đón nhận Chúa Thánh Thần, mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn chị ruột của anh Chủ Tịch phong trào Cursillo Âu Châu đã qua đời tại Mỹ. Mọi tin tức trong cộng đoàn, trong đời sống cũng được chia sẻ cùng nhau. Nhờ những anh chị em gọi là gạo cội, hạt thóc được lựa chọn trong gia đình « đạo gốc » làm điểm tựa quan trọng cho buổi họp chính với Phúc-Âm của Thánh Luca chương 3, đoạn 15-16, 21-22. Cũng như thường lệ, lâu nay vì không có cha linh hướng, nên anh nhóm trưởng phải nhờ đến một vài anh có đôi bàn tay đẹp moi móc trên « net » để cho mọi người có bài giảng của các linh mục mà cùng đọc để nói rộng thêm kiến thức. Đây là một mái ấm gia đình, tôi không mơ ước gì hơn, cũng không đòi hỏi sự hoàn hảo. Nhưng mọi sự xếp đặt trên dưới đều chấp nhận được. Tạ ơn Chúa đã cho nhóm một ưu điểm : vui, thoải mái và tràn đầy tình yêu lạc quan.

Nhận thức chung qua Phúc-Âm hôm nay « Tại sao Chúa Giê-su là con Thiên Chúa, là một đấng hoàn

hảo lại phải nhận phép rửa từ ông Gioan Tẩy-giá ? ». Thế là cả nhóm xông vào trận, tìm ưu điểm của Đấng mà mình đã và đang tôn thờ. Chúa muốn hòa nhập với con người của thế gian, của tội lỗi. Chúa muốn đồng hành cùng con người để hướng con người nhận thức được ơn cứu chuộc, để đưa con người đón nhận phép rửa trong ơn tái sinh mà Chúa Cha giao phó cho Chúa Giê-su (chết trên thập giá để cứu chuộc). Chúa Giê-su muốn lột tả nhân tính khiêm hạ của Thiên Chúa. Ngài giới thiệu đến một phép rửa tha thứ tội lỗi trong Chúa Thánh Thần. Ngài là người tiên phong trong việc nhận ơn hòa giải từ trời xuống (Luca 3, 21-22). Chúa Cha sai Chúa Giê-su làm một dấu chỉ để ông Gioan giới thiệu đến thế gian một đấng mà mọi người trông đợi..

Mặc dầu trong chia sẻ còn sự non nớt của anh chị em, nhưng tôi vẫn thấy đức tin của mình được củng cố và thêm bền vững. Qua phần chia sẻ nhóm tiếp theo là cảm nghiệm sống nơi chính mình, qua lời nhắc nhở của cha tuyên úy trong mỗi thánh lễ - tha thứ, yêu thương và bác ái. Tình yêu của Chúa vô bờ bến. Ngài đã chạnh lòng thương mà chính ta không dám tự tìm thấy những vết sẹo của mình, không dám nhận lấy vết thương trong thâm tâm mà cứ tìm một cơ nơi người khác đã tạo cho mình luôn mang theo cho đến chết. Cứ nhìn xung quanh thấy bên cạnh mình đầy tội lỗi. Chúng ta cố quên hay không muốn nhớ, mình đã đáp trả khi cha tuyên úy tuyên xưng đức tin « Chúng con đang hướng về Chúa ». Có ai đếm thử xem bao nhiêu lần thánh lễ, các ngài thường nhắc nhở chúng ta, đến nhà thờ là đến với Chúa, yêu Chúa. Chứ không phải đến vì một cá nhân hay linh mục. Thế mà vẫn còn những tấm lòng với cái tôi che lấp mọi việc để thấy nơi đó là một nơi không có yêu thương, không đáng đến, chia trí, vì những đối tượng xung quanh mình, nơi cha xứ,... thì đức tin không mạnh, lòng cậy trông không bằng mình.

Xin đừng đóng cho mình một cái khuôn quá hẹp, phải nép mình trong đó mà không thể hít thở với nhau không khí trong lành nơi Nhà Chúa. Không thể nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông. Loài hoa đơn độc không làm đẹp công viên, mùi hương thơm của ngàn hoa đâu chỉ làm dịu nơi cánh mũi, mà nó đã thấm sâu vào tận đáy lòng mới tạo sự ngất ngây. Hãy nắm lấy tay nhau thân ái để chia nhau chút hương vị cuộc sống, và xin hãy mỉm cười dù là nụ cười nhẹ trên môi, bởi vì chúng mình không thể biết còn cười với nhau bao lâu nữa ?

Nhân buổi họp đầu năm - 01/2016
M. Sĩ



2015 ... nhìn lại

Suốt năm 2015, với tinh thần làm chứng nhân cho Thầy-Chí-Thánh Giêsu qua việc hân hoan loan báo Tin Mừng Cứu Độ trong môi trường sống, và dựa vào chiếc kiềng ba chân : Sùng Đạo-Học Đạo-Hành Đạo, các cursillistas vùng Ile-de-France luôn trung thành với hai buổi gặp gỡ hàng tháng tại GXVN Paris :

Chúa nhật thứ hai : Trường Huấn Luyện, nơi gặp gỡ huynh đệ và học hỏi về giáo lý Kitô Giáo, giáo huấn của Giáo Hội và tinh thần, kỹ thuật của PT Cursillo. Từ tháng 09/2014 đến tháng 06/2015, THL đã cùng nhau tìm hiểu, soạn thảo và chia sẻ theo từng nhóm về tông huấn « Niềm Vui Tin Mừng » (Evangelii Gaudium) của ĐTC Phanxicô. Qua tháng 9/2015, THL được mời gọi học hỏi về các lời huấn dụ của ĐTC qua các bài giảng tại nhà nguyện Saint Marthe có nội dung gần gũi với tinh thần chứng nhân trong các môi trường sống.

Chúa nhật thứ tư : Đại hội Ultreya - buổi họp mặt chung của các cursillistas vùng Ile de France (thỉnh thoảng có các anh chị từ tỉnh xa hay ngoài nước Pháp đến), để cùng chia sẻ kinh nghiệm sống Tin-Cậy-Mến. Có những Đại Hội Ultreya đặc biệt : mừng Lễ Kitô Vua, bốn mạng của PT ; lễ thánh Phaolô, quan thầy của PT. Ultreya được dành cho tất cả mọi người, không nhất thiết phải là thành viên Cursillo. Người muốn tìm hiểu về PT có thể đến với Ultreya trước khi quyết định tham dự một khóa học ba ngày, PT luôn vui mừng được đón tiếp những 'cảm tình viên' ấy.

Ngoài ra, PT còn có hai ngày gặp gỡ truyền thống hàng năm (thường được tổ chức ở một địa điểm ngoài Giáo Xứ Paris), là ngày tĩnh tâm Mùa Chay và Picnic mùa hè, qui tụ được đông người tham dự, kể cả các cảm tình viên của PT.

Sự kiện đáng nhớ trong mùa hè 2015 là cuộc hành hương tại Banneux-Bỉ, vào hai ngày 04 và 05 tháng bảy. Số người tham dự khoảng 140, trong đó có bốn linh mục đến từ Đức, Pháp, Bỉ và các thành viên của PT ở tại ba quốc gia vừa kể. Nhiều anh chị cursillistas đã vượt hàng ngàn cây số bằng xe hơi để đến Banneux. Có một người nhận xét : « *Chuyện khó tin mà có thật, mỗi khi PT Cursillo tổ chức buổi gặp gỡ đặc biệt nào đó, dù xa xôi như ở Fatima vào năm 2008, hay năm 2013 tại Lisieux, đều có rất đông các anh chị cursillistas hưởng ứng, và họ đến từ khắp Âu châu. Do động cơ nào ? Tôi dám xác tín, đó là nhờ Tình Yêu của Thầy-Chí-Thánh và tình huynh đệ trong gia đình Cursillo* ».

Ngoài việc dẫn thân vào các sinh hoạt của PT Cursillo, các cursillistas luôn tích cực góp mặt vào các sinh hoạt chung tại cơ sở GXVN ở Paris, hay tại các địa điểm mục vụ vùng ngoại ô, trong Ban Thường Vụ, các ca đoàn, ban giáo lý, v.v. Từ nhiều năm qua, PT Cursillo đảm nhận bữa cơm tại cantine Giáo Xứ vào các chúa nhật thứ năm. PT có một chi hội Yểm Trợ Ôn Gọi, nay được 42 hội viên.

Hàng tháng, PT Cursillo ấn hành một Tờ Thông Tin Liên Lạc, gồm 12 trang. Đó là nhịp cầu thân thương nối liền các thành viên khắp nơi, chuyển đi gần xa các bài viết về tín lý, đường lối PT, đặc biệt là các bài chia sẻ kinh nghiệm Sống Đạo trong các môi trường. Nhờ Internet, các thành viên trong đại gia đình Cursillo dễ dàng và thường xuyên thông báo những tin vui buồn của nhau để mời gọi mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện. Nhất là từ nhiều năm qua, PT đã có site internet : **www.cursillovnau.free.fr** (được cập nhật thường xuyên).

Hướng về « Năm Thánh Về Lòng Thương Xót », PT Cursillo sẽ tổ chức hai khóa học ba ngày tại Giáo Xứ Paris : **khóa 35 Nam (từ thứ tư 03/08/2016 đến thứ bảy 06/08/2016)**, và **khóa 36 Nữ (từ thứ tư 10/08/2016 đến thứ bảy 13/08/2016)**. Việc tổ chức các khóa học ngắn hạn về Kitô giáo nhằm vào mục đích « đưa Thiên Chúa đến với tha nhân, và đem tha nhân về với Thiên Chúa ». Qua ba ngày của khóa học, nhờ vào các phương pháp riêng, PT Cursillo đã và tiếp tục giúp tham dự viên khám phá, và tái khám phá, ơn gọi cá nhân trong ơn gọi chung của người Kitô hữu. Kể từ thời điểm này, các cursillistas đã phổ biến tin tức và bảo trợ bạn bè, người thân tham dự hai khóa học sắp tới, để giúp họ thêm hành trang trong sứ mệnh làm

chứng nhân sống động hơn về Lòng Từ Bi của Thiên Chúa, trong môi trường bản thân, gia đình, sở làm, xã hội.

PT đã kết thúc năm 2015 với Đại Hội Ultreya tổ chức vào chúa nhật 27/12/2015 theo tinh thần «*Cùng Thánh Gia Thất, Sống Niềm Vui Giáng Sinh*». Chương trình mang sắc thái nhẹ nhàng, vui tươi, tràn ngập lời ca tiếng hát, và nhiều ý nghĩa sâu sắc, do các liên nhóm cùng nắm tay nhau đóng góp, với các màn hợp ca, tốp ca, hoạt cảnh...thật đặc biệt, đem lại những niềm vui bất ngờ. Trong Mùa Giáng Sinh năm 2015, thật là một thiếu sót nếu không nhắc tới hang đá mà PT Cursillo đã đóng góp cho cuộc thi hang đá truyền thống của GXVN Paris. Tượng Chúa Hài Đồng nằm giữa trái tim màu trắng tinh khiết nói lên được Lòng Thương Xót của Chúa Cha dành cho nhân loại và Tình Yêu của Đức Kitô ôm trùm lấy con người qua Mầu Nhiệm Nhập Thể cùng cuộc khổ nạn trên Núi Sọ. «*Trái Tim*», đó cũng chính là trung điểm đời sống người cursillista, cố gắng đem yêu thương vào nơi mình sống, cố gắng lấy yêu thương để hàn gắn bất hòa, chia rẽ trong gia đình, cộng đoàn, nơi làm việc. Không dễ thực hiện nếu không sống trung thành với Thiên Chúa là Đấng muôn đời trung tín, và nhất là nếu không có tinh thần hoán cải mỗi ngày trong đời sống, để nhận ra cái bất toàn nơi mình, và những điều tốt đẹp ở những người mình tiếp cận.

Bước vào năm 2016, niềm vui lớn trước tiên đến với PT là tin hai cursillistas Maria Phạm Thị Huệ (khóa 2) và Madeleine Hà Thị Cúc (khóa 15) mừng thượng thọ 90 tuổi. Một chương trình kỷ niệm cho hai bác Cúc - Huệ, gồm có thánh lễ tạ ơn và bữa tiệc mừng, thật chu đáo và cảm động, đã được tổ chức vào trưa thứ bảy 02/01/2016 tại GXVN Paris. Tấm gương đơn sơ và tận tụy trong việc phục vụ cho công tác ẩm thực của GXVN nói chung, và cho PT Cursillo nói riêng, là một chứng từ sống động cho hình ảnh người môn đệ Thầy Chí Thánh, và chứng minh được ơn gọi riêng - nén bạc Chúa ban -



JOURNAL

PHONG TRÁO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Tél: (+33) 9 81 89 67 01

mà mỗi tham dự viên của khóa học Cursillo có thể khám phá nơi bản thân, để làm phát triển cộng đoàn và khích lệ những người tiếp nối. Với niềm vui này, chắc hẳn tinh thần làm muối, men, ánh sáng của các anh chị em trong gia đình Cursillo sẽ tiếp tục được củng cố, qua những sinh hoạt định kỳ, đời sống thường nhật, và đặc biệt trong hai khóa 35 và 36 sắp tới.

De Colores ! Ban Biên Tập - 01/2016

*Chín mươi năm, tuổi Hồng Ân !
Chín mươi năm trọn nghĩa nhân một đời.
Làm con Rất Thánh Chúa Trời,
Âm thầm phục vụ, chẳng lời thờ than.
Việc nan giải khó từ nan,
Hiền hòa, đức độ, bình an phận người.
Ôn nhu lời nói tiếng cười,
Cộng đoàn lớn nhỏ cũng thời mến thương.
Hai ngành CÚC- HUỆ vẫn vương,
Lữ hành trần thế tỏa hương dịu dàng...*

**Chúc thọ bác Cúc và bác Huệ
02/01/2016 * NC**