

THÁNH PHAOLÔ - 50 NĂM QUAN THẦY CỦA PT CURSILLO



CHỦ ĐỀ ULTREYA 22 06 2014 – Liên Nhóm 93



Cách đây vừa hơn 50 năm, ngay trong năm đầu tiên triều đại của ngài (1963-1978), ĐGH Phaolô VI kế vị Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, đã công bố Thánh Phaolô là thánh bổn mạng của Phong Trào Cursillo (văn kiện Viget Salubriter, ký ngày 14-12-63). Vị giáo hoàng tiếp tục công trình điều khiển Công Đồng Vatican 2, đã giải thích Phaolô là *‘mẫu gương người cursillista đích thực...Nơi Phaolô, người cursillista có thể ‘tìm thấy mẫu mực cho cuộc sống, cho hành động, cho đời sống thiêng liêng cần thiết để trung thành tiến bộ trên con đường Ngày Thứ Tư.’*

Tin mới nhất : ĐGH Phaolô VI sẽ được phong Chân Phước ngày 19.10.2014.

Nay, khi sắp mở hai khoá 33-34, ôn lại những Lời Vàng Ý Ngọc của Thánh Quan Thầy thật là hữu ích. Thân mời mỗi nhóm, liên nhóm và cả những cá nhân **nghiên cứu về một lời nào đó của Thánh Phaolô** mà mình thấy sát gần **linh đạo Cursillo** và có thể **làm chỉ nam cho cuộc sống Ngày Thứ Tư**, đặc biệt cho những ngày chúng ta đi **trợ tá cho hai khóa**.

Xin đề nghị hai mục sau đây để giúp ôn lại, tìm hiểu sâu hơn và đem ra chia sẻ với nhau :

**1/ Những lời nào của Phaolô có thể ‘lấp lánh’ sau mấy chữ mà chúng ta thấy giương cao trong phòng rollo khi nhập khóa : ‘Giã từ tự cao, tự mãn, giả hình?... - ‘Lý Tưởng, Phó Thác, Bác Ái’... và ‘Con trông cậy vào Ông thánh Chúa’...mà ta tuyên xưng khi nhận sự vụ lệnh ?*

**2/ Dựa theo đoạn sách Công Vụ kể chuyện Phaolô trở lại, xin mỗi người hay nhóm, vận động trí tưởng tượng phong phú của mình vui vẻ trả lời câu hỏi như sau : ‘Vị như chị, anh...là người thời đó đã can đảm theo, say mê nghe và tin lời giảng dạy của Thầy Chí Thánh, thì xin cho biết khi hay tin Phaolô bị quật ngã, bị dui mù, và đang nằm ba ngày tại nhà một môn đệ của Thầy Giêsu tại Damas, cùng khu phố với mình, chị, anh, phản ứng thế nào..? sẽ làm gì..? đi coi chơi..? Nếu gặp thì ăn nói ra sao ?.. ‘Đáng đời’ !.. hay cầu nguyện và nói chuyện như làm chứng tá cho Thầy Chí Thánh ?..*

Đề gợi ý, xin ghi vài lời của thánh Phaolô có liên hệ với các câu hỏi trên :

“...Tôi thuộc dòng dõi Israël, họ Benjamin, là người Hipri...giữ luật đúng như người Pharisêu, nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh ; còn sống công chính theo Lê Luật, thì chẳng ai trách được tôi...

« Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi..., tất cả là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi.. Vì Người, tôi coi tất cả như rơm rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người,...Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước”...(Ph 3, 5-12)

“Đối với tôi, sống là Giêsu”(Ph 1,21) ...“Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà chính Chúa Giêsu sống trong tôi” (Gal 2,20).

**Rồi ông dám tuyên xưng. Quyết liệt. Như thách đố : “Ai có thể tách rời ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ?... gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?...Trong mọi thử thách ấy, ta sẽ toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta...Tôi tin chắc rằng dầu là chết hay sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách rời ta xa khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8, 35-38)*

* Tiếp theo đây, vài lời khuyên nhủ khác của Phaolô :

« *Hãy có những tâm tình như Chúa Kitô* » (Ph2, 5)...

« *Hãy có lòng khiêm nhường vui nhận người khác trởi hơn mình* ». (Ph2, 3)

« *Hãy yêu thương thật tình đừng giả dối* »...(Rm 12,9)...

« *Đừng mắc nợ ai, chỉ nên mắc nợ nhau tình thương* » (Rm 13, 8) ,

« *Đừng chịu thua sự dữ, song hãy làm sự lành để thắng sự dữ* » (Rm 12, 21).

« *Khôn cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm* ». (ICôrintô, 9, 6)

« *Tôi có thể làm nên mọi việc nhờ Đấng ban sức cho tôi* » (Ph 4 13)

« *Hãy vui mừng và hy vọng nhân nại chịu đựng, vững tâm cầu nguyện* » (Rm 12, 12).

Ông Saolô được kêu gọi làm Tông Đồ (TĐCV 9, 1-22)

.....(1) Ông Saolô vẫn còn hăm hăm những đe dọa và giết chóc đối với các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế (2) xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đamát, để nếu thấy những người theo đạo, bắt luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trời giải về Giêrusalem.

(3) Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đamát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. (4) Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?" (5) Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai ?" Người đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. (6) Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì".

(7) Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. (8) Ông Saolô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đamát. (9) Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

(10) Bấy giờ ở Đamát có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến, ông nghe Chúa kêu: "Khanania !" Ông thưa: "Dạ, lạy Chúa, con đây". (11) Chúa bảo ông: "Đứng lên, đi tới phố gọi là phố Thăng, đến nhà Giuđa tìm một người tên là Saolô quê ở Tácxô, vì kia, người ấy đang cầu nguyện (12) và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được".

(13) Ông Khanania thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho các thánh Chúa tại Giêrusalem. (14) Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trời tất cả những ai kêu cầu danh Chúa". (15) Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ítraen. (16) Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta".

(17) Ông Khanania liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Saolô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giêsu, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần". (18) Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Saolô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. (19) Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông Saolô rao giảng tại Đamát

Ông Saolô ở lại Đamát với các môn đệ mấy hôm, (20) rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.

(21) Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: "Ông này chẳng phải là người Giêrusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giêsu sao ? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trời họ giải về cho các thượng tế sao? "



(22) Nhưng ông Saolô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do thái ở Đamát phải bẽ mặt, khi mình chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia.