



CURSILLO

VIỆT NAM - ÂU CHÂU

Số 198

Lá thư Phong Trào

Hành Trình Vượt Qua

NỘI DUNG

- Lá Thư Phong Trào 1
- Linh đạo Cursillo - phần cuối (Lm Mai Đức Vinh) 2
- Ý tưởng Kitô học theo thánh Macco (THL) 4
- tôi học nhìn ... « TÔI » (CH.) 6
- Thầm lặng (E.N. K23) 7
- Thơ : Lời nguyện mùa xuân (Lệ Xuân) 7
- Đừng sợ (Mai Xuân Hương) 8
- Bên lề Tết Cursillo (M. Vũ) 9
- Tết Cursillo 2015 (Một người tham dự) 10
- Trường Huấn Luyện (Anna Ph.) 12



SINH HOẠT HÀNG THÁNG

Trường huấn luyện :

Chúa nhật 05/04/2015 : 14g30—17g00

Ultreya :

Chúa nhật 26/04/2015 : 14g30—17g00

Cursillo

Le Mouvement des Cursillos de la diaspora Vietnamienne en Europe

<http://cursillo.free.fr>
<http://cursillovna.free.fr>
 eMail : duongermont@gmail.com



Mission Catholique Vietnamienne
 38 Rue des Épinettes
 75017 Paris—FRANCE

Tel. +33 (0) 981 896 701
 Fax. +33 (0) 156 802 268

<http://www.giaoxuvnparis.org>

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến,

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay Thánh để hiệp thông với Thầy Chí Thánh của chúng ta, đã được Cha Người sai xuống thế gian để cứu chuộc loài người. Đức Kitô đã khởi sự cuộc đời công khai giảng dạy bằng 40 ngày chay tịnh trong hoang mạc. Mùa Chay là để nhắc nhở cho chúng ta biến cố then chốt này trong công trình Vượt Qua Cứu Độ của Đấng Mê-sia. Để giúp chúng ta theo chân Thầy Chí Thánh trên hành trình chuẩn bị cho cuộc Vượt Qua cứu độ này, Giáo Hội đã đề nghị với chúng ta 5 công việc cụ thể trong Mùa Chay này.

Điều thứ nhất là **Cầu Nguyện** : Tân Ước ghi chép, sau khi nhận Phép Rửa từ tay ông Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu đã đi vào hoang địa trong 40 đêm ngày để cầu nguyện với Đức Chúa Cha, và Người đã được các Thiên Sứ hầu hạ. Chúng ta hãy để tâm hồn lắng đọng trong sự yên lặng của hoang mạc để cầu nguyện, ca tụng Thiên Chúa và lắng nghe lời Chúa Giêsu phán bảo với linh hồn chúng ta.

Điều thứ nhì cụ thể là **Trở Lại** : Sau khi tổ tông loài người lỗi nghĩa cùng Thiên Chúa, thì thế gian đã bị ác thần, tội lỗi thống trị. Nhưng lòng nhân từ của Thiên Chúa là vô biên, nên trước khi Người sai Đức Kitô xuống thế cứu độ loài người bằng cái chết thảm khốc trên cây Thánh Giá, Người đã dùng bao ngôn sứ để kêu gọi loài người sám hối trở về với Người. Mùa Chay là mùa sám hối, trở về với Thiên Chúa.

Điều thứ ba là **Chay Tịnh** : Ngày nay, Giáo Hội yêu cầu chúng ta ăn chay ngày Thứ Tư Lễ Tro và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Nhưng, thực chất, chay tịnh không phải là một hình thức giữ đúng lề luật theo kiểu người pharisêu. Giáo Hội muốn chúng ta có tinh thần chay tịnh trong suốt Mùa Chay để hiệp thông với Đức Kitô và toàn thể Giáo Hội để đền tạ cho những tội lỗi của chúng ta. Đó là những gia tăng những hy sinh, hãm mình hầu chứng tỏ lòng hối cải và sự trở lại của chúng ta.

Điều thứ tư là **Tha Thứ** : Để tha thứ tội lỗi muôn lần đáng chết của loài người chúng ta, Thiên Chúa đã để chính Con Một của Người phải bị hành hình trên cây Thập Giá. Cuộc khổ nạn thảm khốc và cái chết của Chúa Giêsu chính là cái giá phải trả cho sự tha thứ này. Vì thế, trong kinh cầu nguyện với Cha Người, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta câu : "...và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con". Hơn bao giờ hết, Mùa Chay nhắc nhở chúng ta bỏ phận Tha Thứ của chúng ta đối với anh em chúng ta.

Điều thứ năm cụ thể là **Chia Sẻ** : Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong Tin Mừng kể về người thanh niên giàu có đối thoại với Chúa Giêsu. Người đã khuyên người đó bán hết của cải, chia cho người nghèo vào đi theo Người. Trong những ngày Mùa Chay này, chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên này của Chúa Giêsu với chính chúng ta và chia sẻ với những người có nhu cầu, sự hiệp thông tinh thần và vật chất của chúng ta.

Mùa Chay không chấm dứt với cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Mùa Chay sẽ chấm dứt bằng sự Phục Sinh vinh hiển của Người, chiến thắng sự ác, chiến thắng cái chết, để mang cho chúng ta niềm Hy Vọng Vượt Qua !

Văn Phòng Điều Hành

LINH ĐẠO CURSILLO

L.M Mai Đức Vinh

LTS : Bài viết này đã từng được đăng trên kỷ yếu 10 năm của Phong Trào chúng ta. Thiết nghĩ những gì được trình bày trong đó vẫn là những điều mà chúng ta, các cursillistas cần hiểu rõ hơn để sống cho phù hợp với niềm tin Kitô. Với sự đồng thuận của Đức Ông linh hướng, ban biên tập đăng lại từng phần kể từ số 196. Bài gồm 3 phần :

Mục đích của Cursillo (xem bản tin 196)

Hành trang của Cursillo (xem bản tin 197)

Những đặc tính siêu nhiên và tự nhiên của Cursillista (bản tin 198 này)

III- NHỮNG ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CURSILLITA

Tôi không phải tìm ở đâu xa, tôi quan sát những anh chị em Cursillitas chung quanh tôi và tôi đọc lại các rollo để nhận diện các đức tính siêu nhiên và tự nhiên mà một Cursillista phải có. Và đây cũng là những đức tính chung mọi Kitô hữu đích thực cần sống. Vì tất cả đều có chung một ơn gọi « Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên Trời là Đấng trọn lành » (Mt 5,48).

1- Những đức tính siêu nhiên :

♦**Đức Tin** : Có đức tin chưa đủ, còn phải sống, phải tuyên chứng đức tin bằng lời nói và hành động. Đức tin không việc làm là đức tin chết (Gc 2,17). Đức tin là cột lữa dẫn đường cho Cursillista. Không phải vô tình Phong trào dành một rollo Đức Tin. Đức Tin làm vững Đức Cây và tăng thêm Đức Mến. Người Cursillista có trăm ngàn cách để bồi bổ Đức Tin, nhưng chính yếu là cầu nguyện, sống các nhiệm tích, đọc và suy gẫm Lời Chúa. Người Cursillista phải là người kiên trì sống Đức Tin, can tràng bảo vệ Đức Tin và nhiệt thành truyền bá Đức Tin. Đức Tin phải được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và Giáo Hội .

♦**Đức Mến** : Thiên Chúa là tình yêu, Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta sống đạo là chủ yếu đáp lại tình yêu của Chúa, là yêu Chúa. Muốn biết mình yêu Chúa nhiều hay ít, phải đo bằng đức bác ái đối với tha nhân (1Ga 4,7-21). Người có đức mến là người ở trong Chúa, người cần thủ giới răn « mến Chúa yêu người » (Mc 12,28-34). Càng tin Chúa sẽ càng mến Chúa. Càng tin và mến Chúa sẽ càng lấy Chúa làm lẽ sống, nghĩa là trông cậy vào Chúa. Hoa quả tuyệt vời của Đức Tin và Đức Mến là Đức cậy trông (Rm 5,3-5).

♦**Đức Cây** : Vì tin và mến Chúa nên lấy Chúa làm lẽ sống. Tin là dẫn thân vì Chúa, là phó thác cho Chúa cách tuyệt đối như Chúa Giêsu đã dạy

về « lòng tin tưởng vào Chúa Quan Phòng » (Mt 6,24-34). Tuyệt đối đến độ xác tín « phải kết hợp với Chúa trong mọi hành động, như cành nho phải dính liền với thân nho để trở hoa sinh trái, tuyệt đối đến độ không có Chúa chúng ta chẳng làm được gì » (Ga 15,1-5). Ngày thứ tư không phải là ngày dài trải nhưng đỏ, nhưng là ngày có nhiều màu tím, màu đen u buồn. Chúng ta không phải là kitô hữu trăm trận trăm thắng. Đức Cây Trông là mã giáp của Cursillista, là biểu lộ một trật Đức Tin và Đức Mến. Mặc dù Đức Mến cao trọng và tồn tại mãi, nhưng cả ba nhân Đức Tin, Cây, Mến đều cần thiết và bổ túc, gắn liền với nhau (1Cr 13,1-13).

♦**Đức Khiêm nhường** : Khiêm nhường là sự thật. Người khiêm nhường trọng sự thật. Người khiêm nhường sống chân thật với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Thiên Chúa đề cao những ai khiêm nhường (Lc 11,52 ; 14,11). Ngài yêu thương và ban cho họ nhiều hồng ân (Gc 4-6). Đức Khiêm Nhường triệt hạ thói tự cao, tự đại, tự mãn, tự tôn. Đức khiêm nhường cần thiết trong đời sống thường nhật, đặc biệt trong những ngày 'làm thợ tá'. Học lãnh đạo trước hết phải học sống khiêm nhường, học bỏ cái tôi, học quên chính mình. Chỉ với Đức Khiêm Nhường chúng ta mới hiểu thấu đáo Lời Chúa « Ai làm lớn phải trở nên bé nhỏ, ai điều khiển phải thành người hầu hạ, bởi chính Thầy, Thầy không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ, và thí mạng sống » (Mt 20,25-28). Vậy hãy học với Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường (Mt 11,19).

2- Những đức tính tự nhiên :

♦**Vui vẻ, niềm nở và bật thiệp** : Cả ba đức tính này giúp ta làm vừa lòng mọi người, chia sẻ được với mọi người. Cả ba rất đặc nhân tâm. Theo bác sĩ Alexis Carrel 'cả ba cần thiết trong đời sống giao tế như dầu nhớt cần cho máy chạy'. Cả ba là hoa nở của bác ái, của thành tâm. Đó là 'rollo sống' cống

hiển cho các khóa sinh ngay lúc họ nhập khóa.

•**Thẳng thắn, chân thật** : Thẳng thắn hay thành thật không có nghĩa là thẳng thừng hay cục cằn, nóng tính, vội nói. Nhưng có nói có, không nói không (Mt 5,32). Nói dối là con cái của ma quỷ (Ga 18,44). Nói thẳng, nói thật nhưng phải nói trong sự bình tĩnh, với tinh thần xây dựng và khiêm tốn, kính trọng người khác. Dù người đó có lầm lỗi thật, hay còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm và khả năng hơn mình. Người khôn ngoan biết lúc nào mình phải nói thẳng nói thật, vì nếu không cần thận, nói thẳng nói thật 'dễ mất lòng' lắm.

•**Kiên trì và nhẫn nại** : Kiên trì và nhẫn nại không đồng nghĩa với nhút nhát và nhu nhược, hay làm li, 'để bụng mà bực tức', 'một nhịn chín lành', 'nhẫn nại là mẹ thành công'. Đừng bao giờ vịn vào sức người có hạn mà làm suy giảm đức kiên trì và nhẫn nại. Kiên trì, nhẫn nại là phương cách chính yếu để thành công khi làm công việc chung với anh chị em khác. Chúa là gương mẫu lớn về sự nhẫn nại (Xh 34,6). Hãy nằm lòng lời khuyên của thánh Phaolô : « Anh chị em hãy có lòng nhân từ, khiêm nhường, nhịn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau và yêu thương nhau » (Ep 4,2).

•**Phục vụ và giúp đỡ** : Đây là đức tính tự nhiên người trợ tá cần có. Hết lòng phục vụ các khóa sinh, mau mắn giúp đỡ anh chị em trợ tá khác. Phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh, Đáng đến để phục vụ (Mt 20,27). Phục vụ với cả tâm tình khiêm tốn (Cv 20,19), và không nề quản công việc lớn hay nhỏ, trọng hay hèn. Phục vụ trong niềm vui (Tv 99,2).

•**Cộng tác và liên đới** : Phong trào là một đại gia đình, phận vụ riêng nhưng công việc chung. Vì thế mọi hoạt động đều cần đến sự cộng tác của nhiều người. không thể cộng tác hay làm việc chung nếu không có tinh thần liên đới. Liên đới với mọi người là thể hiện của bác ái và hiệp nhất. Cộng tác và liên đới gắn liền với phục vụ và giúp đỡ. Hãy đọc đoạn thư Thánh Phaolô nói về các 'chi thể trong nhiệm thể' hầu cảm nghiệm được tầm mức quan trọng của liên đới và cộng tác (1Cr 12,21-31) về cả phạm vi tinh thần, huynh đệ và xã hội.



Khi nói về các 'đức tính siêu nhiên' và các 'đức tính tự nhiên', chúng ta không muốn, không dám và không thể tách rời hai phạm vi thiêng liêng và nhân bản. Nơi con người hai phạm vi đều gắn liền với nhau, bổ túc nhau, đồng hiện hữu và đồng thể

hiện. Không thể có một người sống đức tin hay đức mến mà không biết phục vụ tha nhân, không sống thành thật và không liên đới với người khác. Theo Đức Hồng Y Emile Leger, « Cầu nguyện, đời sống Nhiệm tích và suy gẫm Lời Chúa là những phương thức cần thiết và hữu hiệu để đắc thủ và bồi dưỡng các đức tính siêu nhiên và tự nhiên. Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII đã sống như vậy. Đọc các bài 'Chia sẻ' hay 'Cảm Nghiệm' đăng trong các báo Ultreya - Mỹ Châu hay báo Cursillo-Âu Châu, tôi vui mừng vì bắt gặp nhiều gương sáng về các nhân đức của anh chị em.

Tuổi lên mười là tuổi bắt đầu nảy nở về cả tâm hồn lẫn thể xác. Xin Chúa Thánh Thần, Đáng đã khai sinh khối Cursillo Châu Âu, Đáng đã nuôi nấng mỗi người chúng ta, kẻ khóa trước người khóa sau, cho đến ngày hôm nay đi vào 'tuổi lớn lên', ban cho cả khối và cho từng Cursillista được như lời Thánh Phaolô cầu chúc : « Chớ gì anh chị em hãy lớn lên trong Đức Kitô là thủ lãnh của anh chị em » (Ep 4,5).

Linh đạo Cursillo chính là một thức ăn nhiều sinh tố Thầy Chí Thánh đã ban cho chúng ta để chúng ta sống và lớn lên tới tuổi lên mười và còn tiếp tục nảy nở và lớn lên mãi. Thú thực nhiều khi chúng ta không ngờ, không ý thức về sức sống Cursillo-Âu Châu đang hưởng thụ. Sức sống này ví như hạt giống mà Chúa Giêsu nói đến : « Một khi đã được gieo xuống đất, dù người gieo ngủ hay thức, ban đêm hay ban ngày, hạt giống vẫn nảy mầm, lớn lên và không ai hay biết. Vì đất tự nhiên sinh hoa quả : trước hết sinh ra cây, rồi trở bông mang đầy hạt chín mọng. Và khi lúa đã chín, người ta đem liềm hái ra gặt vì đến mùa rồi » (Mc 4,26-29). Cùng nhau hân hoan, chúng ta cầu Chúa cho linh đạo Cursillo trở thành mùa lúa chín vàng... ■

CẦU NGUYỆN

Xin cầu nguyện cho linh hồn thân nhân vừa từ trần :

Gioan Bùi Quang Chiêu, thân phụ anh Bùi quang Dũng, và là nhạc phụ chị Bùi thị Mỹ Dung.

Maria Trần Thị Ri, là thân mẫu chị Maria Trần Thị Dung (K29), vừa qua đời tại VN ngày 01/03/2015

Louis Pierre Fabre, chồng của chị Thérèse Lê Bạch Liên (k.19), đã được Chúa gọi về ngày 04/03/2015, hưởng thọ 93 tuổi.

Maria Phạm thị Hiệp, mẹ chồng của chị Madeleine Vũ thị Kim Loan (khóa 21), vừa từ trần.

Nguyện xin Chúa nhân từ đón nhận các tội tớ Ngài vào hưởng bình an trên quê hương vĩnh cửu.



Ý tưởng Kitô học trong Tin Mừng theo Thánh Máccô

(Trong năm Phụng vụ B, phần lớn các bài Tin Mừng Chúa nhật đều trích từ Sách Tin Mừng theo thánh Máccô. Vì thế, thiết tưởng nên biết những điều cốt yếu về Sách của ngài.) - THL

Nghe qua, câu đầu của Tin Mừng Maccô như không có gì đáng để ý. Nhưng khi các nhà Chú Giải Kinh thánh nghiên gẫm, họ khám phá ra, trong đó chứa đựng cốt yếu Kitô học của Máccô.

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa (Mc 1,1)

1. Khởi đầu (commencement) = arch (arche)

Trong Tân Ước, trong rao giảng tin mừng, danh từ "khởi đầu" (hoặc kể từ đầu; bắt đầu từ, ngay từ đầu) luôn dành để nói đến khởi đầu, bắt đầu liên hệ đến Đức Giêsu. Sách Công vụ viết (1, 1 và 22) : « 1..tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy kể từ đầu cho đến ngày Người..; 22...kể từ phép rửa của ông Gioan cho đến ngày... » ; (10,37) : « Quý vị biết rõ biến cố... bắt đầu từ miền Galilê... »; Sách Thánh Matthêu, (Mt 4,17) : « từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng.. » ; Thánh Luca (1,2) : « những điều (..) đã được chứng kiến ngay từ đầu » ; (3, 23) : « Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng,.. » ; (4,21) : « Người bắt đầu nói với họ »; (23,5) : « Hấn (..) đi giảng dạy khắp vùng Giuđê, bắt đầu từ Galilê cho đến nay » ; Thánh Gioan (2,11) : «Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này..(dịch sát nghĩa là : đây là khởi đầu của những dấu lạ) » ; (15,27) : « anh em ở với Thầy ngay từ đầu .. ».

Như vậy, danh từ khởi đầu luôn dành cho việc khởi đầu rao giảng hay khởi đầu công trình của Đức Giêsu. Trong bất kỳ đoạn nào của Tân Ước, chữ "khởi đầu" luôn là để chỉ rõ hành động của Chúa. Xem như vậy, chữ có vẻ tầm thường ấy lại bao hàm cả một ý tưởng (pensée) thần học. Nước Trời, Triều Đại Thiên Chúa không được thiết lập một cách tức khắc, vừa toàn vẹn vừa thập phần hoàn hảo. Ngược lại, Nước Trời khởi đầu trong nhỏ bé, khiêm nhu và thật khó mà nhận ra. Chính để tránh những dị nghị về các điều này, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn (Mc 4, 1-32) cho biết sự tương phản giữa khởi đầu bé nhỏ với phát triển lớn mạnh của Nước Trời.

Máccô dùng chữ khởi đầu để đánh tan những ảo tưởng về một Nước Trời được tức thời thiết lập, và đồng thời loan báo một sự phát triển. Kitô học của

Máccô nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa đời sống trần thế với đời sống được tôn vinh của Chúa Giêsu, sự khác biệt mà thánh Phêrô rao giảng như sau : "Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô" (Cv 2, 36). Không nhận ra sự khác biệt này, ta không nhận ra được chiều sâu của Chúa hạ mình (kenose) và tầm quan trọng của sự tôn vinh Người. Khởi đầu bé nhỏ, khiêm nhu, báo trước một phát triển kỳ lạ. Tin mừng Máccô giải nghĩa vì sao "hạt cải bé nhỏ nhất lại có thể phát triển nên cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng" (Mc 4, 34). Khởi đầu Tin Mừng mới là khởi điểm của một phát triển, là mở ra cho lịch sử nhân loại đón nhận một loan báo giản dị của một sự thật trong sáng, một Tin Mừng : "Người đã chỗi dậy rồi" (Mc 16,6). Đức Giêsu đã Phục Sinh. Nhưng "Người này là ai ?" (Mc 4,41). Chỉ có sự phục sinh vinh quang của Đức Kitô mới làm sáng tỏ ý nghĩa tất cả những hoạt động trần thế của Người.

Và lại, khởi đầu có hai mặt : mặt hướng về tương lai, chính là mặt chúng ta vừa mới đề cập đến trên đây. Mặt kia quay về quá khứ. Theo ý nghĩa đó, khởi đầu đặt chúng ta trước một đột nhập mang đến một sự mới lạ triệt để. Vào lúc mà trước đây không có gì cả, bỗng có, bỗng đột nhập, dưới hình dạng phôi thai, một thực tại triệt để mới lạ. Đối với Máccô, mới lạ triệt để ấy chính là Đức Giêsu. Máccô có nhắc đến Cựu Ước là để nhấn mạnh đến phương diện tiên tri của Cựu Ước. Cựu Ước đã chuẩn bị và loan báo sự mới lạ của Đức Kitô. Nếu một lúc nào đó, đức tin Kitô hữu quên đi sự mới lạ triệt để của mình đối với Cựu Ước, đối với mọi tôn giáo khác, cũng như đối với mọi văn hóa, thì lúc đó đức tin này không còn lý do để tồn tại. Thấy như vậy, chữ "khởi đầu", tuy đơn sơ nhưng mang đây ý nghĩa. Toàn bộ Kitô học của Máccô đều xoay quanh các ý niệm về sự mới lạ và về sự phát triển năng động của nó.

2. Tin Mừng (Evangile) = Euaggelion (evaggelion).

Tin Mừng là chuyên ngữ chữ Euaggelion (evaggelion) có nghĩa là tin mừng của một sự lên ngôi, của một triều đại mới, của một vị vua mới đã đến.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chữ tin mừng là để chỉ sự ngự trị của Giavê, hay chỉ vương triều Thiên Chúa. Nhất là trong sách Isaia : "Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, nói với Sion rằng : "Thiên Chúa ngự là vua hiển trị" (Is 52,7). Trong (Is 40, 9) : "Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy báo các thành miền Giuđa rằng : "Kìa Thiên Chúa các ngươi". Chúng ta thấy tin mừng tự trung là để loan báo vương triều Thiên Chúa.

Do đó, Máccô dùng biểu thức "Tin Mừng Đức Giêsu Kitô" để chỉ tin mừng mà Thiên Chúa nhờ Con của Ngài, công bố cho nhân loại, nghĩa là Sứ điệp Đức Giêsu công bố cho nhân loại nhân danh Chúa Cha. "Chính Đức Giêsu, Tin Mừng của Thiên Chúa, là Người đầu tiên công bố tin mừng (evagélisateur) và là người công bố tin mừng cao cả nhất. Ngài là người công bố tin mừng từ đầu đến cuối, đến tận cùng, đến hoàn hảo, đến cả hy sinh mạng sống trần thế của Ngài." (Paul VI, *Evangelii nuntiandi*, 7). Và lại, nội dung của Tin Mừng ấy chính là Đức Giêsu-Kitô, là những lời và những công trình của Người. "Tin Mừng Đức Giêsu-Kitô, Con Thiên Chúa", Máccô lấy giọng chữ đơn sơ vắn gọn này làm tựa đề cho sách của ngài để nhấn mạnh Đức Giêsu là Đức Kitô mà các tiên tri loan báo và là Con Một của Thiên Chúa Cha, tự bản thể. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật.

Và các Tông Đồ, được Chúa chọn để làm những cột trụ của Giáo Hội, đã bằng lời nói, rao giảng, trình bày cho người Do Thái và Dân Ngoại, những gì mà chính các ngài đã nhân chứng, đã thấy và nghe : nào những lời tiên tri trong Cựu Ước, được hoàn thành nơi chính con người của Đức Giêsu, nào ơn tha tội, nào ơn làm nghĩa tử và ơn thừa hưởng gia nghiệp Thiên Chúa được ban cho mọi người. Do đó, công trình rao giảng bằng lời nói của các Tông Đồ cũng được gọi là Tin Mừng.

Sau hết, dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, các thánh sử đã viết lại một phần công trình rao giảng truyền khẩu của các thánh Tông Đồ, thành sách Tin Mừng hay Kinh Thánh Tân Ước. Như vậy, chính nhờ Kinh Thánh Tân Ước và Truyền Thống Tông Đồ (cả hai cùng một lúc) mà tiếng nói của Đức Giêsu-Kitô tồn tại cách trung thực từ thế hệ này tới thế hệ khác trong mọi dân nước. Giáo Hội, theo đuổi sứ mệnh tông đồ của mình, có nhiệm vụ là làm cho mọi người biết Tin Mừng. "Đối tượng thiết yếu và hàng

đầu của giáo lý, nói theo kiểu thánh Phaolô thích dùng và theo thần học cận đại, là "Mâu Nhiệm Đức Kitô" (...). Do đó, giáo lý chủ ý làm sáng tỏ trong Ngôi Vị của Đức Kitô, ý định muôn thuở của Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Ngài. Giáo lý là tìm hiểu ý nghĩa những cử chỉ, những lời nói của Đức Kitô, những dấu lạ Ngài làm, vì tất cả đều, cùng một lúc, hàm chứa và biểu lộ Mâu Nhiệm của Ngài. Trong chiều hướng ấy, mục đích cuối cùng của giáo lý là không những làm cho người ta tiếp xúc, mà còn làm cho người ta thông hiệp, đi vào vòng thân mật với Đức Giêsu-Kitô : chỉ có Ngài mới dẫn được đến tình yêu Chúa Cha trong Thánh Thần và làm cho chúng ta tham dự vào sự sống Thiên Chúa Ba Ngôi." (Jean Paul II, *Catechesi tradendae*, 5)

3. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

Kitô, là từ Hylạp của chữ Mêsia ở tiếng Hipri. Dân Do Thái dùng tước hiệu Mêsia để nói trước hết, đến Đấng được xức dầu phong vương, Đấng phục hồi Israel. Con Thiên Chúa theo nghĩa Cựu Ước, chính là vị Vua Mêsia, được Giavê tấn phong làm vua và thừa nhận như con của Ngài (Tv 2, 7), để chấn hưng thế giới và cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu, để tránh mọi ngộ nhận, chỉ công nhận tước hiệu Con Thiên Chúa, khi ra trước Thượng Hội Đồng Do Thái, liền trước cuộc Vượt Qua của Người. Sau ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, tước hiệu Con Thiên Chúa mang đủ ý nghĩa như chúng ta hiểu ngày nay.

Nếu Máccô chỉ dùng từ Kitô, thì sự cứu rỗi sẽ hiểu là hạn hẹp vào dân Israel mà thôi, vì người Dân Ngoại (Hy Lạp) không cảm thông được hết ý nghĩa của tước hiệu Kitô (Mêsia) của người Do Thái. Máccô viết, Đức Giêsu Kitô, "Con Thiên Chúa" làm mọi người hiểu được sứ mệnh của Đức Giêsu cùng bản thể Thiên Chúa của Người, và đồng thời hướng ý tưởng chúng ta về phối cảnh hoàn vũ của Tin Mừng.

Bây giờ chúng ta có thể hiểu tiêu đề sách Tin Mừng Máccô như sau : "Khởi đầu của loan báo tin mừng lên ngôi của Đức Giêsu, Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa".

Nhưng khởi đầu mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần đi sâu vào Tin Mừng Máccô để nhận thấy phát triển kỳ lạ của một khởi đầu bé nhỏ, để rồi nhận thấy được nguồn mạch cứu rỗi : "**Người đã chỗi dậy rồi !**" (Mc 16, 6) ■

tôi học nhìn ... « TÔI »

Mến thăm Đại Gia Đình của CH,

Mấy hôm trước được bài viết của Cha Phêrô Trần Tuyên, đọc xong CH thấy bản thân rất được đánh động nên xin chuyển đến Đại Gia Đình. Thoạt đầu xem sơ qua CH chưa hiểu kỹ ý nghĩa, nhưng nhờ đọc chậm rãi lại trọn bài viết, CH nhận ra đằng sau câu chuyện đó dường như có mời gọi mình nhìn lại bản thân, xét lại những tổn thương mà bản thân CH vẫn gặp thường ngày.

Cái Tôi, Tự ái, Tự ti về những gì mình đã làm được, nhớ hoài về những sai lầm, khuyết điểm trong cuộc đời mình. Những điều đó vẫn cứ là dịp để CH bị tổn thương, bị mất bình an. CH học được ở chia sẻ của Cha Tuyên và cũng như qua bài viết "Cục đất sét của Chúa" rằng mỗi khi có chuyện gì đó không như ý, không vui, thì hãy đừng nhìn vào sự việc bằng con mắt bằng thịt của mình và đừng cảm nhận sự việc với Cái tôi, Tự ái, Tự ti của bản thân mà hãy chậm rãi tìm hiểu sự việc bằng con mắt, bằng trái tim yêu thương của Chúa. Như cha Tuyên chia sẻ về bà quản gia thương cha như con của mình mà không hề có ý nghĩ coi thường cha. Một khi cha nhìn bà như một người mẹ thì mọi sự diễn ra thật dễ thương.

Qua câu chuyện của Ông Booker T. Washington, CH nhìn lại mình, cứ liên tục bị tổn thương do dáng vẻ bề ngoài không được cao lẫm của mình, một người đàn bà châu á cứ lang thang đi làm Praktikum (thực tập) từ bệnh viện này qua y viện khác. 90% các Nhân viên của bệnh viện không biết CH là ai và đến thực tập về chức năng gì trong bệnh viện. Nhiều người hiểu lầm, họ nghĩ chắc do Sở Lao động gọi tới thực tập sau đó xin việc... tất nhiên là những việc phụ giúp không cần có nghề... Đôi khi trong chỗ thực tập, bị họ sai vặt, sai làm những việc hoàn toàn không phải chức năng và không dính dáng gì đến việc của mình. Mỗi lần bị sai vặt như vậy dù cố gắng giữ bình tĩnh, ở trong lòng CH vẫn nổi cơn thịnh nộ, rất bực mình, tức tối vì đã bị xem thường.

Nhìn lại khả năng bình thường của mình, rồi các khó khăn hàng ngày, những lần hai mẹ con bất đồng ý kiến (tuổi trẻ thích cãi : điều mẹ nói thường không đúng, không hợp thời), ... CH nhận ra cái yếu đuối, khiếm khuyết của bản thân: vì mình tự cho mình là một nhân vật quan trọng, nên khi có cảm giác bị xem thường, là cảm thấy bị tổn thương. Nhìn thật kỹ: mình chính là nạn nhân của chính mình, và tự mình làm cho mình bị mất bình an.

Biết như vậy nhưng vẫn chưa sửa mình được. Sau đó nhìn lại cũng biết lỗi, cũng nhận ra được tật xấu

của mình và cảm nhận được sự bé nhỏ và bất toàn của mình, rồi thấy giận bản thân sao mà không bỏ được tính nóng của mình. Mỗi lần đi tĩnh tâm cha linh hướng an ủi : nếu không có Ông Chúa mà chỉ với sức người bình thường thì con không thể nào làm được cả, phải cầu nguyện nhiều và xin Ông. Có lẽ CH vẫn chưa tha thiết cầu nguyện nhiều, nên thật tinh cứ vẫn vậy.

CH thấy vui với Cha Tuyên và như cảm nhận được gương mặt ngài lúc đó. Ngài đã chiến thắng bản thân, đã cảm nhận được niềm vui hạnh phúc mỗi ngày "Peter, you look so happy today!". Lại cũng Peter suông! Nhưng tôi lại yêu nó. Tôi mỉm cười đắc ý trả lời: "Yes, Mom, I deeply realize that I am a priest forever!".

Cũng như đoạn văn : "*trở lại câu chuyện của ông Booker T. Washington. Sinh ra là một người da đen, một hôm ông gặp một bà Mỹ da trắng nhìn ông bằng một cái nhìn chất phác nhất của một người da trắng đối với người da đen thời bấy giờ, đó là họ là những người lao động tay chân, và bà chân thành đề nghị ông giúp việc cho bà nếu ông muốn kiếm thêm chút tiền. Với câu chuyện này, chúng ta có thể dựng nên hai bối cảnh khác. Bối cảnh thứ nhất, ông có thể trở nên giận dữ và lên án bà là người kỳ thị và bỏ đi với một con tim tức giận. Bối cảnh thứ hai là ông có thể lịch sự nói cho bà biết ông là vị chủ tịch của một trường đại học và tiếp tục bước đi. Trong cả hai bối cảnh đó, câu chuyện chỉ dừng lại nơi ông và chẳng phát triển thêm được gì. Nhưng chính nhờ vào sự khiêm nhường mà ông đã để cho bà Mỹ da trắng thấy ông như những người lao động da đen mà câu chuyện này được tồn tại và là một bài học cho chúng ta bây giờ.*" Lối suy nghĩ bằng con mắt của Chúa, bằng trái tim của Chúa đã để lại những tấm gương thật đẹp.

CH đặc biệt rất quý mến và tôn trọng những người đi tu, những người can đảm chọn Lý tưởng Thiên Chúa và tha nhân. CH nhớ hình ảnh cha Thuận và các Soeur ở Trại Phong, hình ảnh cha Leis, cha tuyên úy, cha Linh Hường, cha Hiện, cha Trấn, Br.Herbert đang làm việc ở bên Africa... và cũng như những vị Linh mục và các Soeur còn trẻ mà CH được hân hạnh quen biết ở Đức hay ở khắp nơi, đã và luôn đồng hành nâng đỡ gia đình CH. CH đã học được ở họ nhiều bài học hữu ích cho cuộc đời làm người của mình.

Xin tất cả các ACE, Đại Gia đình thiêng liêng của CH, thêm lời cầu nguyện riêng để CH sửa được tánh nóng nảy của mình và đặc biệt trong năm nay, dù rằng đã được học, trang bị cho mình ít nhiều kinh nghiệm quý báu của mọi người, nhưng thời gian này CH vẫn cảm thấy như không đủ sức để sáng suốt chịu đựng được các áp lực và thử thách hiện tại.

Kính chúc Đại Gia đình, tất cả mọi người luôn được thật nhiều Ông lành, luôn tìm thấy bình an và hạnh phúc mỗi ngày.

Kính mến—CH.

Thầm lặng

Từng bước, tôi đã đi vào thế giới thầm lặng của cuộc sống tự bao giờ. Sự thầm lặng êm đềm nhưng đôi lúc cũng thật chơi vui. Sự thầm lặng của những buổi sớm tinh sương khi nhiều người còn chưa thức giấc, tôi dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã ban cho tôi sống thêm một ngày mới, như dấu chỉ tình thương của Ngài.

Sự thầm lặng của thành phố còn vắng thưa người, vào buổi sáng sớm trên đường đi dự lễ Mi-sa. Sự âm thầm lặng lẽ của những vị cao niên, tìm về nguồn cây trồng nơi nhà Chúa. Những gương mặt bình thản không còn sự vội vã của những tháng ngày nặng trĩu mưu sinh.

Sự thầm lặng của căn phòng nơi bệnh viện vào buổi trưa, khi tôi có dịp đến thăm một bệnh nhân. Sự thầm lặng của những khoảng thời gian trôi qua trong không gian tưởng như vô vị. Trong sự thầm lặng ấy, đôi khi tôi có dịp nhìn lại thế giới quanh mình, để cảm thấy những buồn vui lẫn lộn. Kia, núi non hùng vĩ, đại dương mênh mông... đó là công trình tạo dựng của Thiên Chúa! Kia, những đồ nát, thê lương... kết quả của lòng thù hận nơi con người! Và rồi, con người sống trên cõi đời này cũng muôn hình vạn trạng. Có những con người lòng đầy thiện tâm, biết sống chia sẻ với tha nhân hoặc mưu cầu lợi ích chung cho mọi người. Nhưng than ôi! lại cũng có những con người đã đánh mất đi nhân tính, còn đâu hình ảnh nguyên thủy của con người được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài.

Mùa chay lại về, trong âm thầm lặng lẽ, tôi nhìn lại bản thân mình với những thiếu sót, sai trái, lời xin lỗi bao giờ cũng đến trong muộn màng, những ê chề trong cuộc sống dù có làm cho mình buồn lòng, nhưng khi nhìn lên Thánh giá đau thương, Thiên Chúa còn ê chề tủi nhục ngàn nào, dù tội tình chẳng bởi Ngài gây nên. Trong âm thầm lặng lẽ, hình ảnh Chúa Giêsu, đơn độc trong tấm bánh nơi nhà chầu, mà sau thánh lễ ngày thứ sáu mỗi tuần, lặng lẽ nơi này, chỉ còn lại những tâm hồn thầm lặng tìm về nguồn an ủi cho tâm linh.

Và cũng trong sự thầm lặng thật êm đềm, luôn tỉnh thức và cầu nguyện, dù trên đôi chân mỏi mệt, tôi vẫn còn thấy sắc màu của hoàng hôn, lấp lánh bởi niềm cây trồng và lòng phó thác.

E.N.K23 ■

Hân hoan Chúc mừng

*Anh Joseph Lưu, hôn phu
của chị Marie Lưu thị Thảo
(K7) sẽ đón nhận Bí Tích
Rửa Tội vào dịp Lễ Phục
Sinh 05/04/2015 tại
Giáo xứ Việt Nam Paris.*

Lời nguyện cầu mùa Xuân

*Thắp lên một ngọn nến hồng
Lời kinh Xuân đến hoa lòng kính dâng
Lạy cha từ ái vô ngần
Tình ngài yêu dấu muôn phần chứa chan
Như giòng suối mát dâng tràn
Hồn con ngây ngất, hương trầm đầu đây
Nhạc nào réo rắt từng mây
Ngợi ca ơn Chúa, lòng say ơn lành
Tâng cao thăm thẳm mây xanh,
Biển hồ sông núi đẹp cảnh thiên hương
Trần gian đẹp tựa thiên đường
Tạ ơn Chúa cả, tôn vương đời đời
Xin cho khắp chốn mọi nơi
Nở hoa nhân ái cho đời thắm tươi
Chúa ban nhân thế nụ cười
Thay lời than khóc, cho người thiện tâm
Ngày đêm khẩn nguyện âm thầm
Việt Nam xin Chúa ân cần đoái thương
Quê hương còn phủ màn sương
Xin bình minh đến, thôi vương tội tình
Nguyện cầu người hết vô minh,
Biết tìm đến Chúa, an bình yêu thương
Xin cho người biết chung đường
Đức tin ngời sáng, thiên đường tại tâm.*

Therese lệ xuân

ĐỪNG SỢ !

Hôm nay nhận được hình ảnh của Đại Hội Ultreya Mừng Xuân Ất Mùi 2015, em TẠ ON CHÚA và cảm ơn các anh chị đã cho em đón một cái tết thật vui và có ý nghĩa. Nhìn lại mấy tấm hình em tự cười một mình và cảm thấy như đang thấy lại quang cảnh đó trước mắt. Ôi, một mùa xuân ấp ủ đầy TÌNH CHÚA-TÌNH NGƯỜI, tình cảm của một gia đình mà hơn 25 năm nay em đã không tìm được khi mỗi mùa xuân về lại đón tết nơi đất khách quê người. Nhất là khi bước vào nhà nguyện của Giáo Xứ VN Paris để tham dự thánh lễ tạ ơn, đã gần 10 năm rồi em mới trở lại nhà nguyện đó, cũng nơi ấy đã đánh động em rất nhiều. Không biết bao là giòng lệ đã tuôn trào khi nhận ra được TÌNH YÊU CỦA CHÚA và hiểu thấu được mình phải làm gì qua những rollos đã học...



Khi bước vào ngày-thứ-tư, khoác trên mình chiếc áo của một người môn đệ Đức Kitô, một cursillista, em vẫn luôn tiến tới, mặc dầu em gặp rất nhiều thử thách. Nhiều lúc em như bị ngã gục, nhưng lúc nào em cũng nhớ tới tiên tri Elia đã đi 40 ngày ròng rã để gặp Chúa, có lúc tiên tri Elia ngã gục vì mệt nhọc, vì đường xa xôi. Nhưng Chúa đã đánh thức ông, và em đây

(Với tâm tình nhớ thương, và tha thiết muốn “tay nắm Chúa, tay nắm anh em”, bốn cursillistas thuộc liên nhóm Bỉ đã không quản ngại đường xa đến tham dự Đại Hội Ultreya Mừng Xuân Ất Mùi 2015 với anh chị em Paris.

Dưới đây là tâm tình của một chị trong nhóm về niềm vui đầu năm mới)

cũng đã cảm nhận được sự dịu dặt và nâng đỡ của Thầy Chí Thánh. Mỗi một cuộc đời là một con đường, con đường để ta tiến bước chứ không phải để giậm chân tại chỗ phải không quý anh chị ? Em cảm nhận được bàn tay ấm áp và đầy sức mạnh của THẦY, nhờ vậy mà giờ đây em còn ngồi được ở đây để chia sẻ với quý anh chị ! Khi mình cảm nhận được tình yêu của Chúa thì mình phải ra đi làm chứng về tình yêu đó, nhưng không phải dễ dàng như mình nghĩ. Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn ĐƯỜNG HY VỌNG : “Người môn đệ là người diễn lại cuộc đời của Chúa Giêsu”. Vâng, với những gì Chúa đã trải qua thì trên con đường làm chứng về TÌNH YÊU đó mình cũng phải gặp những thử thách phải không anh chị ? Thời gian đầu em rất SỢ, nhưng em nghĩ trong hành trình ngày-thứ-tư của người cursillista không có danh từ “SỢ”, ngược lại phải phó thác tin tưởng tuyệt đối vào Thầy Chí Thánh thì mình mới bước đi vững chắc được. Em dùng hết mọi thời giờ có được để đến với Chúa, qua bí tích Thánh Thể của thánh lễ Misa, hàng ngày nơi ấy em đã kín múc được sức mạnh của Chúa, và sự BÌNH AN trong tâm hồn. Ôi những giây phút ấy thật là tuyệt và nhờ những giây phút cảm nhận ấy, em cũng muốn cùng với thánh Phaolô để thốt lên : “Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Chúa chúng ta”.

Mến gửi đến gia đình Cursillo một chút tâm tình chia sẻ, và xin chúc mọi người sống Mùa Chay thật sốt sắng và ý nghĩa.

De Colores.

Mai Xuân Hương (K21)



BÊN LỀ TẾT CURSILLO



Ngày 22 tháng Hai năm 2015, tôi đi dự Đại hội Ultreya Tết Cursillo. Một đại hội tung bừng đáng ghi nhớ. Tôi muốn viết bài tường thuật, nhưng biết mình không đủ khả năng làm việc ấy, nên đành viết về một số chuyện bên lề đại hội, có thể qua đó quý anh chị cũng mừng tượng ra được một phần bầu khí vui tươi do đại hội mang lại cho những người tham dự.

Trước hết, tôi xin giới thiệu sơ qua về nhóm phụ trách Đại hội Ultreya này, đó là « Nhóm Ngũ Vị Hương », do năm chị được coi là những người trẻ có nhiều khả năng của Phong trào tại Paris, các chị điều khiển Chương trình với chủ đề « Phúc Lộc Thọ – Niềm Vui Lớn Của Phúc Âm ». Nhóm này, hôm Ultreya Giáng Sinh, cũng lên trình bày một bài hát, khi anh MC giới thiệu đại ý như là một nhóm « gia vị làm cho món ăn thêm ngon miệng », một chị trong nhóm liền giải thích, tôi không nhớ rõ chị đã nói thế nào, nhưng điều chắc chắn là có phần đĩnh chính lời giới thiệu trên, chị nói rất hay, nên được mọi người vỗ tay tán thưởng. Hy vọng một dịp nào đó, chị nói lại ý nghĩa của tên nhóm cho chúng ta thấm thêm một lần nữa, như một lời chia sẻ tâm tình tích cực trong sinh hoạt của Phong trào.

Về ngày tổ chức đại hội cũng có nhiều điều thú vị. Trong một cuộc họp, khi anh Chủ tịch thông báo về ngày và địa điểm là Giáo xứ thì các anh chị hiện diện đều lộ vẻ hân hoan, vì ngày ấy nhằm vào ngày mùng 4 Tết, lại là một ngày Chúa Nhật « rất Tết ». Sau phút vui mừng thì đến một câu hỏi lớn : một ngày đẹp như vậy mà không một hội đoàn nào, ngay cả Hội Đồng Mục Vụ cũng không chọn để mở tiệc mừng Xuân ? Tại sao ? Câu trả lời được tìm thấy ngay, không mấy khó khăn. Chính vì « rất Tết » nên ai cũng né, hôm đó, nhiều giáo dân sẽ lợi dụng ăn Tết ở nhà, một dịp tốt để sum họp gia đình và các con các cháu, nếu ai đó mở tiệc mà ít thực khách sẽ là một thất bại.

Cursillo đúng là « điếc không sợ súng », nhất định giữ ngày đã chọn. Thật ra thì Phong trào cũng không đến nỗi « điếc » lắm, cũng thấy nguy cơ ít người đến tham dự, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Ultreya là chuyện thông lệ không cần bàn cãi, còn việc ăn Tết cũng không thể dời đến tháng sau được, quá trễ ! Một cuộc thăm dò liền mở ra : ai đến ? ai không đến ? Vài cánh tay « không đến » mạnh dạn giơ lên, số còn lại tỏ ra lưỡng lự, tôi cũng không dám xác nhận là sẽ có mặt vì sẽ do bà xã quyết định. Cuối cùng, mọi người đồng ý kết luận là sẽ cố gắng sắp xếp sao cho đẹp cả đôi bên gia đình và Phong trào.

Sau đó, Ban Thơ ký phổ biến rộng rãi Thơ Mời, kêu gọi mời cả bạn bè thân hữu.

Ngay từ đầu năm Dương lịch, chúng tôi rộn rã bước vào chuẩn bị ngày Đại hội Ultreya Tết Cursillo. Chương trình gồm ba phần : Thánh Lễ « TạƠn Trời » - Văn nghệ « Cám Ơn Nhau » - và Liên hoan « Quây Quắn Yêu Thương ». Gia đình tôi sẽ ăn Tết trước hai tuần lễ để bảo đảm vợ chồng tôi sẽ có mặt ngày hôm đó. Bà xã tôi và Ban Phục vụ phụ trách phần Liên hoan, lúc đầu dè dặt dự trừ sáu mươi phần ăn, nhưng cuối cùng BDH quyết định cứ làm một trăm phần. Trong phần Văn nghệ, mỗi Liên Nhóm sẽ đóng góp ít nhất một tiết mục, riêng Ban Văn nghệ của PT sẽ có hai màn vũ ngoạn mục. Bà xã tôi có mặt trong hai màn vũ và cũng góp tiếng hát trong phần của Liên Nhóm MLV.

Chúng tôi ráo riết chuẩn bị, nhưng không có thời gian để gặp nhau tập dượt hay làm thực đơn, mọi việc đều dùng internet để liên lạc với nhau, email liên tục bay qua bay lại trên bầu trời Paris. Tôi tò mò theo dõi, có ngày từ « không giờ sáng » đến 23 giờ khuya, tôi đếm được mười bảy email. Có lẽ nhờ không khí chuẩn bị sôi nổi ấy, buổi Đại hội đã qui tụ hơn một trăm người, nhiều anh chị đến từ tỉnh xa hay từ Vương quốc Bỉ.

Còn nhiều chuyện bên lề không thể kể hết, tôi xin kết thúc bằng vài dòng suy tư đơn sơ. Tết Ất Mùi trùng với Mùa chay ngay từ đầu, Thánh Lễ Giao thừa rơi đúng vào Thứ tư Lễ Tro, mọi người ăn chay kiêng thịt ngay trong ngày Ba mươi Tết. Chúng ta sống ở Pháp thì tuân giữ lời dạy của Giáo hội địa phương. Tôi nhìn sự trùng hợp này như một lời nhắc tôi sống chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ trong Mùa chay, phải liên kết cả ba điều ấy mới đúng ý nghĩa mà Giáo hội chờ mong nơi mỗi người Kitô hữu. Từ mấy năm nay, tôi vẫn có thói quen kiêng cử một thứ tôi ưa thích để lấy tiền giúp người nghèo, món tiền tuy nhỏ, nhưng cử chỉ ấy kéo dài cả Mùa chay cũng giúp tôi sống theo lời dạy của Chúa. Từ cách thực hành đó, tôi cảm nhận có được niềm vui và sự bình an. Một chút hy sinh, hãm mình, một chút chia sẻ cũng chỉ ví như một hạt muối bỏ vào biển cả, so với trăm nghìn sự đau đớn Chúa Giêsu phải chịu trong Cuộc Thương khó để cứu chuộc tôi và mọi người. Tuy vậy, tôi tin chắc Chúa nhận của lễ hèn mọn ấy và ban cho tôi niềm hân hoan mừng Lễ Phục Sinh.

M. Vũ ■

Chiều Chúa Nhật 22.2.2015. Cursillo tổ chức Tết Ất Mùi 2015. Ba giờ đồng hồ với ba phần : Tạ ơn Trời (Thánh Lễ) cảm ơn nhau (văn nghệ) và quây quần bên nhau (cơm xuân). Ai cũng nghĩ là kéo dài. Nhưng ban tổ chức sắp xếp nhịp nhàng và hoàn hảo. Người dự hào hứng, vui lây nhau. Đặc biệt phần văn nghệ, đúng là vui tết đón xuân. Thoải mái. Xứng đáng bỏ hết vui thú bên ngoài, đến chúc nhau “*một mùa xuân hạnh phúc, hy vọng, ấm êm và bình an*”

I. Tạ ơn Trời

Tâm tình ngày xuân được dâng lên Chúa Xuân theo con tim dào dạt.

Nhập lễ : Trên đường đời. Chúa ơi, trên đường đời Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nhiêu nẻo đường Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời Người đã thương tôi. Thương con ngàn lần Chúa ơi, thương con vạn lần Người đã thương con.

Đáp ca. Đường nẻo Chúa là tình yêu và trung thành cho những ai tuân giữ luật Ngài ban. (TV 24)

Bài đọc 1 : Sau hồng thủy, Thiên Chúa lập giao ước với Noe : Từ nay mọi xác phàm sẽ không bị hủy diệt, và sẽ không còn hồng thủy nữa. (St. 9, 8-11)

Bài đọc 2 : Phép rửa cứu thoát anh em (1Pr. 3, 18-22)

Phúc Âm : Chúa Giêsu bị cám dỗ, nhưng được các thiên sứ hầu hạ (Mc 1, 12-15)

Chia sẻ của Đức Ông chủ lễ : Trong ba lời cầu chúc của VN : Phúc Lộc Thọ. Thì Phúc là do Chúa chúc cho. Trong năm mới, sống trọn vẹn trung thành với những ơn lành Chúa ban.

Dâng lễ : Dâng lên Cha lời đầu năm, nguyện ban xuống ơn tràn đầy ở trên mỗi người để biết mến Chúa nhiều hơn. Xin Cha thương dẫn đưa từng ngày, ủi an những khi buồn phiền đến trong cuộc đời. Nguyện luôn vững bước theo Ngài.

Hiệp lễ : Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đá vỡ ra khi Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi. Muôn đời Người ở bên tôi. Tôi không hề đơn côi.

Kết lễ : Mẹ là mùa Xuân vui cho khắp nhân gian. Hy vọng cây trồng cho thế trần. Mẹ là mùa Xuân bao chan chứa tin yêu

Kết thúc thánh lễ, Anh chủ tịch Nguyễn Minh Dương và Anh Huỳnh Chấn Thịnh đại diện gia đình Cursillo chúc tuổi Đức Ông chủ tế, và tất cả mọi người : *năm mới được mọi ơn lành Chúa ban.*

Sau lễ, nơi cửa vào hội trường có hai chị đứng sẵn

với hai khay Lộc Lời Chúa. Lời Chúa được viết tay, người viết được câu : “*Ai cấy vào cửa cái, người ấy quy ngã. Còn chính nhân sẽ vươn lên như cành lá xanh tươi.*” (Châm Ngôn. 11, 28)

II. Cảm Ơn Nhau

Mọi lần văn nghệ, MC do một người, đây bốn người. Mỗi MC giới thiệu hai tiết mục chương trình. “Em” (M) nào cũng làm khán giả “si” (C) mê.

1. Mở đầu là MC HP với tà áo hoa xim-cà, dẫn giải : Nơi xứ người, Tết là dịp, mỗi người con trở về nơi chốn thân thương mình đã từng gắn bó, sau những ngày xa cách. Đó là mái ấm gia đình ruột thịt, là giáo xứ, là Phong Trào Cursillo. Tết cũng là cơ hội cho mình vất bỏ tất cả muộn phiền của cuộc sống thường nhật để tận hưởng không khí vui vẻ, ấm áp của giây phút đoàn tụ bên người thân, gia đình, bạn bè, trong tiết trời sang xuân. Chính ngày họp mặt đầu năm này sẽ là khởi điểm cho “*Phúc Lộc Thọ*” của cả một năm mới, trong *Niềm Vui Phúc Âm*, dưới cái nhìn yêu thương trìu mến của Người-Cha-Trên-Trời của tất cả chúng ta. Trong tâm tình đó. Liên nhóm 93 sẽ mở đầu chương trình văn nghệ mừng xuân với bài “*Xuân Hạp Mặt*” của nhạc sỹ Văn Phụng :

Xuân đã về. Xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn reo vang.

Xuân đã về. Xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang...

2. Năm sinh hoạt 2014-2015, PT Cursillo đã múc lấy được từ Lời Chúa những niềm vui Phúc Âm sâu lắng trải dài trên hành trình ngày thứ tư, cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, các thánh và đặc biệt là thánh Phaolô, quan thầy của người cursillista. Tại Giáo Xứ này, chúng ta đã tổ chức đa số các khóa học ba ngày và đã tham dự nhiều sinh hoạt với nhau từ suốt mười mấy năm qua. Giờ đây, cũng tại nơi chốn thân thương này, chúng ta sẽ đón nhận không chỉ một mà đến hai món quà rất là đặc biệt từ một số anh chị cursillitas đại diện cho liên nhóm Bỉ đã lặn lội đường xa đến tham dự Đại Hội Ultreya với chúng ta. Xin để mọi người từ từ khám phá ra sự tuyệt vời của hai món quà đầu năm đó nhé...

Hai chị từ Bỉ qua, hát hai bài : *Phúc Âm hoá giáo Xứ* và *Câu chuyện đầu năm*. Trong thánh lễ, cả hai chị đều không ngần ngại tham gia đọc sách thánh và dâng của lễ. Nghe nói sau vui xuân, ba chị về Bỉ, ngay trong đêm bằng xe hơi. Hoan nghênh tinh thần từ xa... liên kết anh em, đậm đà biết bao.

Tết Cursillo



2015

3. Kể đến là KP, một MC cổ “no” bông đỏ giới thiệu chị Thu Hồng, một cảm tình viên của PT, kể lại cho chúng ta nghe mùa xuân vắng mẹ hiền qua bài “Xuân này con về, mẹ ở đâu” của nhạc sĩ Nhật Ngân :

Xuân này con về, mẹ ở đâu. Quê nghèo xuân về nhớ hắt hiu. Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng, Xuân về nụ hoa kém tươi.

4. Sang mục thứ tư. Có một nhạc sĩ đã diễn tả tâm trạng gặp người yêu như sau : *Phút đầu gặp em tình tú quay cuồng ! Gặp người tình đời mà vạn vật đã quay cuồng, vậy khi gặp gỡ Đấng Cứu Thế, Đấng đã yêu thương con người đến nỗi đã chết đi để chúng ta có được đời sống mới, hướng về ước mơ Phúc Lộc Thọ từ ngàn đời, thì chắc chắn đó là phải một cuộc gặp gỡ kỳ diệu gấp trăm ngàn lần. Vì thế mà một lần nữa, các vũ công Cursillo - thoát đầu là ‘tình nguyện viên’ nhưng nay đã trở thành ‘điều luyện’ - mời gọi chúng ta bước vào cuộc “gặp gỡ với Đức Kitô” đã làm biến đổi toàn bộ cuộc đời, với mơ ước tất cả đều sẽ đón nhận ơn tái sinh, chân thành mình gặp mình và nảy sinh tình đệ huynh.*

5. Nhà thơ Xuân Diệu đã kết thúc bài *Xuân Không Mùa*, như sau :

*Miền trời sáng, mà lòng ta dọn sóng,
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng*

Vâng, mùa xuân không hề tại ở đất trời chuyển tiết, nhưng khi lòng người trở muôn hoa lá tươi vui thì sẽ réo gọi xuân về. Mọi người cùng thưởng thức bài “*Xuân Ca*” của nhạc sĩ Phạm Duy mà Liên Nhóm Ermont đã chọn để trình diễn góp vui cho chương trình văn nghệ hôm nay.

6. Rồi MC TN, lúc nào cũng áo dài hoa lạt, vàng thanh thanh, nhẹ nhàng giới thiệu: *Phúc-Lộc-Thọ*. Người cursillista đã, đang và sẽ nhận được tràn đầy trên hành trình chọn theo chân Thầy Chí Thánh. Chúng ta vẫn thường hát với nhau : *Hồng Ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa, tay con tuy nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa...* Giờ đây trước thềm năm mới, chúng con tha thiết dâng lên Cha trên trời lời tạ ơn chân thành nhất, cho dù *ngày có nắng héo hắt hay mưa sa. Cho dù đời sống ngát muôn hương hay đầy gió sương. Xin Trời gọi nắng xa về gần, (để) gian trần nồng ấm tình xuân...* Hội trường hướng về sân khấu với Liên Nhóm Villiers le Bel qua bài “*Ngày Xuân Xin Dâng*” của nhạc sĩ Phanxicô:

Ngày xuân, xin dâng lên Cha đóa hồng vườn xanh mới nở ... tiếng ca đầy ý thơ

7. Vẫn TN diễn tả : Miền Nam VN... nơi chốn đó rất gần gũi thân thương với mỗi người chúng ta. Miền

Nam có lúa gạo trù phú, người miền Nam chất phác thiệt thà, với những câu hò điệu lý ngọt ngào dễ thương. Còn mùa xuân ở miền Nam thì sao ? Chị LT, trưởng ban Văn Nghệ, sẽ dẫn đưa chúng ta về lại vùng trời kỷ niệm đó qua một bài hát tươi vui *Xuân Miền Nam* của nhạc sĩ Văn Phụng.

Đàn ai, là lời gió buông tơ vàng.

Lời ai, còn vương vấn mãi nghe mơ màng.

8. Nói về xuân, viết về xuân, đã có không biết bao nhiêu là áng văn, ý thơ tiết điệu được sáng tác. Hai liên khúc kết hợp các bài nhạc ca ngợi mùa xuân được trình diễn một cách đặc sắc : trước tiên là hòa tấu dân tộc do chị Lê Thanh, chị Thu Hồng và anh Xuân Giao biểu diễn, tiếp nối với phần hợp ca của liên nhóm Marne-la-Vallée.

Một lúc, khán giả nghe 5 bài : Ly rượu mừng, Cánh bướm vườn xuân, Xuân đã về, Đón Xuân và Anh cho em mùa Xuân.

*Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở,
Chiều đông nào nhưng nhớ
Đường lao xa lá vàng
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vịn ngọn cây.*



9. NC, đại diện ban tổ chức ngõ lời kết thúc Đại Hội : Khóa học ba ngày của PT Cursillo giúp cho người tham dự gặp gỡ Đức Kitô, tìm gặp lại chính mình, và gặp được tha nhân. Ba cuộc gặp gỡ đó dẫn đưa những tâm hồn khao khát được theo chân Thầy Chí Thánh qui về một “*Tâm Điểm Yêu Thương*”. Đó cũng là nội dung một vũ điệu duyên dáng do nhóm múa Cursillo gửi tặng đến gia đình Cursillo cùng quý khách mời để khép lại ước nguyện của ban tổ chức Đại Hội Ultreya Mừng Xuân Ất Mùi : *TạƠn Trời, CámƠn Nhau và QuâyQuần Yêu Thương*.

Hội trường đồng ca “*Việt Nam Việt Nam*” và *Cùng quyết theo đường Chúa. Một đời trung kiên phó thác tông đồ hy sinh. Cùng khắc ghi lời hứa. Phụng sự Thiên Chúa dấn thân trọn niềm tin. Cursillistas nói lên tình bác ái. Cursillistas tiếng ca dâng hồn phôi phôi. Dù đường còn dài, một lòng hăng hái, Cursillistas quyết tiến không ngừng.*

III. Quây Quần Yêu Thương

Vừa ăn vừa trao tâm tình, gặp gỡ và bên nhau : sức khỏe, gia cảnh và việc làm. Khen cho anh chị trưởng ban văn nghệ khéo tập trung nghệ sỹ, và có công tập “vũ công” nhuần nhuyễn. Thêm cậu con, nối nghiệp bố mẹ. Thực đơn anh chị ban ẩm thực chuẩn bị các món ăn ngon và đủ màu sắc : xôi gấc, chả giò, gỏi, có cả súp... như bữa tiệc. Ban phụng vụ cùng ca đoàn giúp anh chị em sốt sắng phụng sự Chúa. Cám ơn các MC, các ca sỹ, nhạc công và người sắp xếp tổ chức, Anh chủ tịch và ban tổ chức. Tết năm sau hứa hẹn nhiều mới lạ.

Một người tham dự tường thuật ■

TRƯỜNG HUẤN LUYỆN

Dù chỉ một lần vắng mặt tại THL cũng ghi dấu sự thiếu vắng trong lòng tôi.

Họp mặt THL tháng 2 vừa rồi, tôi chỉ gặp lại một nửa những khuôn mặt quen thuộc, vì các anh chị khác đã tảo mác trong các sinh hoạt Tết hay chuẩn bị Tết cho CĐ mình, nhưng bầu khí học hỏi và chia sẻ không hề giảm sút.

Phần tìm hiểu về tông huấn « Niềm vui Tin Mừng » chương 1, được anh điều dẫn liên hệ chặt chẽ với đường lối và linh đạo của PT Cursillo, đặc biệt nhấn mạnh đến sự « đi ra » truyền giáo với tinh thần của PT là « phúc âm hóa môi trường ». Đức Thánh Cha đã diễn tả cụ thể trong tông huấn như sau : « Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng dẫn thân vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động ; cộng đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể của Đức Kitô nơi người khác »(24)

Chương 1 với 8 trang A4, trong khuôn khổ THL không thể đào sâu chi tiết, nhưng THL khuyến khích mỗi cursillista tự học hỏi và tìm hiểu mọi đề mục trong chương 1:

- Một Hội Thánh « đi ra »
- Hoạt động mục vụ và sự hoán cải
- Từ tâm điểm của Tin Mừng
- Truyền giáo hòa nhập trong những giới hạn của con người
- Người mẹ với trái tim mở rộng.

để thấu triệt rằng Hội Thánh phải đến với mọi người không loại trừ một ai, nhưng trước hết là những người nghèo khó , bệnh tật, những người thường bị khinh dễ và ruồng rẫy, « những người không có gì để trả lại người » (Lc14,14).

Phần kỹ thuật PT, ôn lại hành trang không thể thiếu đối với một cursillista trên hành trình ngày thứ tư, đó là « Học đạo ». Một cursillista cần :

1. Học đạo để kính mến Thiên Chúa nhiều hơn.
2. Học đạo để biết trách nhiệm của mình trong giáo hội.
3. Học đạo để làm chứng nhân cho Chúa Kitô.
4. Học đạo để Đức Tin được vững mạnh nhờ lý trí.
5. Học đạo để tránh giữ đạo chiếu lệ.

Sau đó các anh chị trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của mình trong cách học đạo và các tài liệu học tập đã đưa mình tiến bộ hơn trong 5 mục đích nêu trên.

Việc học đạo cần chú tâm cả 3 chiều kích : Lời Chúa, con người và Giáo hội.

Thiết tưởng thì giờ chúng ta đến với THL, không những chỉ thăm đượm tình huynh đệ mà còn là món quà PT tặng chúng ta một cách đều đặn khi đến với nhau, và cũng là cơ hội chúng ta có dịp « cho » và « nhận » một cách thân tình nhất.

Anna Ph■

JOURNAL

PHONG TRÁO CURSILLO
Mr. Giuse Nguyen Minh Duong
59 bis Route de Saint LEU
95600 EAUBONNE—France
Té: (+33) 9 81 89 67 01

Tết "Nhà Minh"

*Rực rỡ tinh xuân Tết "Nhà Minh"
Tiếng ca, điệu vũ rõ là xinh
Vòng tay ấm đẹp đời chúng ta
Thắp sáng mùa xuân một chữ tình
Mái ấm muôn nơi Ngai nói kết
Dù đời muôn nẻo có chênh vênh
Ta vẫn bên nhau vui chân bước
Cống hiến đời ta mãi trọn tình.*

Tấp tít bên đây chân trời nước Đức, vẫn thấy vui lây ngày Tết "Nhà Minh" tại Paris. Mong mùa xuân tới tiếng hát vẫn còn thánh thót, vũ điệu vẫn còn nhịp nhàng uyển chuyển.

Xin chúc mừng Năm Mới Quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs, BDH, và quý anh chị.

*De Colores
Trần Quốc Doanh*